



ÁI-HỮU GIA-ĐÌNH PHẬT-TỬ VĨNH-NGIÊM HẢI-NGOẠI
Bi - Trí - Dũng



BẢN TIN

Mùa Hè và Kỷ Niệm Hội Ngộ "Về Mái Chùa Xưa"

BT số 132 phát hành ngày 25 tháng 7 năm 2012
(Phật lịch 2556, Ngày 7 tháng 6 năm Nhâm Thìn)



QUÁN ÂM LINH VIỆN

*Đóa hoa vô thường vô thường mà yêu thương
Hoa thơm, hoa nở, hoa thở mà trong tim
Lời nguyện kinh đêm nguyện lời kinh sáng
Lời niệm hư không hào quang tỏa sáng
khắp mười phương....*

Biên tập và phát hành Bản Tin
Ban Chấp Hành AH GDPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại



42. Kẻ thù hại kẻ thù,
Oan gia hại oan gia,
Không bằng tâm niệm ác,
Do chính ta hại ta.

43. Mẹ cha hay bà con,
Không làm gì được cả,
Chính nhờ tâm nguyện lành,
Đưa ta lên cao cả.

***Kinh Pháp Cú phẩm 3
Phẩm Tâm***

MUC LUC

- Thư ngộ
- Tin tức
- Tản mạn họp mặt Về Mái Chùa Xưa
- Ngày vui qua mau
- Thơ Hồng Khương
- Thư tín
- Cùng nhau học hỏi
- Sắc và Không
- Những cảm nghĩ về ba ngày HN
- Nhạc: Về Mái Chùa Xưa
- Hình ảnh Hội ngộ
- Hình ảnh sinh hoạt
- Trang sức khỏe: Cà chua
- Trang gia chánh
- Chuyện cổ Phật giáo
- Báo cáo Tài chánh
- BB họp BCH Mùa hè
- Cảnh Chùa Pháp Quang



Thư Ngỏ



Lá thư Mùa Hè

Kính thưa quý Trưởng và Thân hữu,

Bản Tin Mùa Hè 2012 của AHGDPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại đến tay quý Trưởng và Thân hữu chậm hơn dự trù vì vài lý do, nhưng tựu trung vẫn là sự bận rộn trong đời sống. Mong được sự hoan hỷ và lượng thứ.

Trên nguyên tắc, sau một lần Hội ngộ và Đại Hội Lưỡng Niên, Ban Tổ Chức hoặc Ban Chấp Hành, có trách nhiệm viết bài đúc kết hoặc báo cáo sinh hoạt Hội ngộ và thành quả của Đại hội lưỡng niên. Vì có bầu cử một Tân Ban Chấp Hành, một hình thức đại diện của Ái Hữu GDPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại, nhiệm kỳ hai năm, nên một bài đúc kết có giá trị gần như một biên bản chính thức.

Năm nay, thay cho bản đúc kết, chúng tôi xin gửi đến quý anh chị Trưởng và Thân hữu bài viết dưới đây như hình thức một đúc kết về “Hội Ngộ Về Mái Chùa Xưa năm 2012 và Đại Hội Lưỡng Niên Ái Hữu GDPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại Lần Thứ 8”, một sinh hoạt độc đáo của chúng ta từ nhiều năm qua. Bài này, thực ra, gần với hình thức Tùy bút hay Bút Ký hơn là một bản đúc kết thường khô khan và nặng tính chất hành chánh. Bài được in trong mục Thư Ngỏ. Chọn hình thức này vì dễ cho chúng tôi trong việc bày tỏ vài cảm xúc cá nhân trước những gì xảy ra trong mấy ngày Hội Ngộ Vĩnh Nghiêm 2012.

Để đầy đủ hơn, đặc biệt, đối với những Trưởng và Thân hữu không đi Hội Ngộ 2012 “Về Mái Chùa Xưa”, quý vị không thể bỏ qua hai bài viết của Trưởng Nguyễn Đình Nam nói về sinh hoạt Tiền Hội Nghị, tối ngày thứ sáu, 6 tháng 4 năm 2012, và bài viết về Đại hội Lưỡng niên, ngày thứ bảy, 7 tháng 4 năm 2012. Xin chân thành cảm ơn Trưởng Nguyễn Đình Nam đã tiếp tay viết hai bài rất hay về đề tài này cho Bản Tin, mặc dù đã không thảo luận hoặc phân công trước...

Kính,

Thiện Thanh Đặng Đình Kiệt

Hội Ngộ AHGDPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại 2012 “Về Mái Chùa Xưa ”

& Đại Hội Lương Niên Kỳ 8.

Hội Ngộ, Làm Việc Trong Nghịch Duyên...

Sau nhiều ngày tháng chuẩn bị và tiếp tay tổ chức thành công Hội Ngộ Vĩnh Nghiêm 2012 và Đại Hội Lương Niên lần thứ 8, giờ đây, nhìn lại, việc tổ chức lần hội ngộ vừa qua giống như hình ảnh của một cuộc chạy đua tiếp sức trên sân vận động, việc đã xong, chúng ta thở phào... nhưng, để lấy sức chạy tiếp. Nói chung, Hội Ngộ “Về Mái Chùa Xưa” và Đại Hội Lương Niên của AHGDPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại năm nay, tổ chức tại Trung Tâm Phật Giáo Khuôn Việt, Chùa Pháp Quang, Dallas, Texas trong ba ngày 6, 7, và 8 tháng Tư, 2012 vừa qua đã là một thành tựu tốt đẹp. Gần 40 Anh Chị Em và Thân hữu từ Pháp, Canada, và nhiều tiểu bang Hoa kỳ đã về tham dự. Tuy gọi là ba ngày hội ngộ, nhưng thực tế, rất đông các anh chị Trưởng và Thân hữu đã có mặt tại chùa nhiều ngày trước và sau ba ngày hội ngộ chính.

Những cuộc Hội Ngộ Ái Hữu GDPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại, từ nhiều năm qua giờ đây đã trở thành thói quen, nói cho vắn vè, là truyền thống. Cứ hai năm một lần, chúng ta sẽ về một ngôi chùa, dù anh dù chị ở chân trời góc biển nào... sẽ lại quần tụ trùng phùng. Nó là cuộc hạnh ngộ của những người Áo Lam liên châu (Bắc Mỹ, Âu châu và Úc châu...), gặp lại nhau tay bắt mặt mừng trong giọt nước mắt hạnh phúc vì còn trông thấy nhau, và mỗi lần gặp được nhau như thế thì lại cảm động tưởng nhớ đến công đức của biết bao nhiêu người đi trước...

Lần Hội Ngộ Vĩnh Nghiêm vừa qua là lần Hội Ngộ Thứ 8 tại hải ngoại. Mặc dù thành viên của Ban Tổ Chức Hội Ngộ 2012 và Ban Chấp Hành của Ái Hữu GDPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại đều không một ai cư ngụ gần hoặc ngay trong thành phố Dallas, Texas nơi tổ chức cuộc hội ngộ, nhưng Trưởng Võ Văn Phú, Trưởng Ban Tổ Chức Hội Ngộ 2012, đã nhận trách nhiệm. Anh và mọi người làm việc trong những điều kiện ‘bất như ý’ nhưng không nản chí. Một phần nhờ vào tính tình điềm đạm của Anh, phần khác, nhờ vào sức gia trì của chư Phật, nhất là Giác Linh của Sư Ông Trí Hiền, nên mọi việc trôi chảy. Nhưng yếu tố rất quan trọng giúp chuyển đổi nghịch duyên thành túc duyên, khó khăn thành thuận lợi vẫn là những trợ duyên quý giá sẽ đề cập đến như dưới đây đã giúp cho lần Hội Ngộ Vĩnh Nghiêm “Về Mái Chùa Xưa” 2012 vừa qua, thành tựu tốt đẹp.

“Cuộc Đời và Tấm Lòng Những Người Con Phật...”

Mọi sự khởi đầu từ tấm lòng hay cái tâm. TCS có một bài hát nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa, tôi rất thích, “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng... Để làm gì em biết không?”. Quý vị Đạo hữu trong Ban Quản Trị, Ban Trai Soạn, cộng đồng Phật tử Chùa Pháp Quang, Bác Gia Trưởng cùng Ban Huynh Trưởng GDPT Pháp Quang, đặc biệt là sự lo lắng hết mực của Thượng tọa Thích Nguyên Tâm, vị Tân trụ trì của Pháp Quang, đã dành cho Hội Ngộ AHGDPT Vĩnh Nghiêm 2012 tấm lòng yêu thương tràn đầy. Xin phép nhắc lại mấy lời của Thầy Nguyên Tâm và vài vị Đạo hữu tiêu biểu của cộng đồng Phật tử Pháp Quang đã nói lúc Ban Tổ Chức Hội Ngộ vừa được thành lập.

Thầy Nguyên Tâm: “Mời các Bác về đây làm Hội Ngộ Vĩnh Nghiêm, mình có cháo ăn cháo, có rau ăn rau, người trong một nhà cả mà...”. Thực tế đã xảy ra in hệt như thế. Khi những người đầu tiên về đến Pháp Quang, gồm có Trưởng Như Không Võ Văn Phú, Trưởng Ban Tổ Chức Hội Ngộ, và chúng tôi, lát sau, không lâu, các Trưởng Thống&Chi, Trưởng Hùng&Khánh Ninh cùng vài Thân hữu khác cũng vừa về tới. Hai bàn tay vừa chấp thành búp sen, chưa kịp kính chào Thầy, thì chúng tôi đã thấy một bàn cơm chay thịnh soạn dọn sẵn trên bàn trong căn bếp riêng nho nhỏ của Thầy trụ trì. Bữa cơm do chính tay Thầy trụ trì nấu, gồm có: đậu rán chấm tương Cự Đà, dưa chua (công thức riêng của Thầy) rất ngon, món cá chay kho mặn và bát canh dưa... Đi từ xa về, trong cái nóng ‘nhè nhẹ’ đầu Xuân của xứ Texas, bữa cơm của Thầy Nguyên Tâm thật như ‘hạn hán gặp mưa’ vậy. Vèo một cái, hết sạch. Thầy nhìn, cười và nói: ”Không sao, các Bác cứ ăn, còn nữa!”. Chừng nửa giờ sau, một đoàn người khác với tay xách nách mang cũng vừa ào tới... Một mâm khác cũng đã được Thầy bày ra trông hấp dẫn không kém mâm trước...

Còn nhớ câu nói sau một tiếng reo của Chị Hải Vân, người đệ tử của Sư Ông, khi nghe tin Hội Ngộ Vĩnh Nghiêm 2012 sẽ tổ chức tại Pháp Quang, “Ồ, thiệt không? Các anh chị về thăm lại Sư Ông và Chùa cũ hả? Ngày xưa (thiệt

ra đâu đã ...xưa lắm), khi Sư Ông còn tại thế đã lo cho Vĩnh Nghiêm, cho quý anh chị như thế nào thì chúng tôi cũng sẽ xin làm y như vậy.” Quả thật như thế. Suốt mấy ngày chúng tôi về hội ngộ, người nữ đệ tử thân cận của Sư Ông làm việc quần quật, từ lúc mọi người chưa thức giấc đến khi mọi người đã đi ngủ. Quay đi chỗ này, thấy chị, vừa đi tới chỗ khác cũng đã lại trông ra chị đang lễ mễ ôm những thức ăn đồ uống cho hội ngộ... Gần gũi với chị Hải Vân nhiều nhất chắc chắn là cô... chó vàng, lúc nào cũng lùn tũn chạy theo chị. Lại một điều, cô nàng nghe hiểu 100% những câu nói bằng tiếng Việt của chị Hải Vân. Chị biểu cô ta, “thôi đi vô nhà đi” thì cô quảy quả đi vô nhà. Chị nói “Đừng có sửa nữa, mẹ không thích đâu.” Thì cô ta ngoáy ngoáy cái đuôi ngắn ngủn, nhe bộ răng như đang cười, và thôi không sửa nữa!

Huynh Trưởng La Hùng Cường, giờ đây đã là Bác Gia Trưởng của GDPT Pháp Quang, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chắc nịch, “ Quý anh chị đừng lo, Ban Huynh trưởng và GDPT Pháp Quang sẽ yểm trợ cuộc Hội Ngộ của Vĩnh Nghiêm hết mình mà...” Một lời Bác Gia Trưởng La Hùng Cường nói ra chắc như đinh đóng cột, khiến người nghe không còn thắc mắc. Hơn 35, 36 năm trước tôi đã gặp người bạn này tại lúc khởi dựng mọi sinh hoạt của Hội Phật Giáo tại thành phố Wichita, Kansas trong năm đầu tiên của đời tị nạn. Phật sự nơi đây do Huynh Trưởng Văn Hưng trách nhiệm và mấy anh em Huynh trưởng khác tiếp tay, thời đó Bác Gia Trưởng La Hùng Cường của ngày hôm nay bắt đầu làm quen với Phật sự. Sau ít lâu khi, Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng GDPT Lộc Uyển&A Dục đầu tiên tổ chức vào mùa Hè 1978 tại Oklahoma thì anh đã là một trong số gần 100 trại sinh và đã trúng tuyển cấp Tập...Rời Wichita, anh chị và mấy cháu về Dallas, Texas, thành lập GDPT Pháp Quang và ở với Sư Ông từ mấy chục năm qua. Sau hơn 36 năm cầm còi điều khiển Đoàn rời Gia Đình, bây giờ anh trở thành vị Gia Trưởng... tôi không rõ anh có được thăng lên cấp chi hay không? Cấp chi chi... thì vẫn không hơn được cái hạnh Tinh Tấn mà anh đóng góp cho Đạo, cho Đời từ bấy nhiêu năm qua...

Lời ngắn gọn của đạo hữu Nguyễn Đầu, người từng sát cánh với Sư Ông cũng hàng chục năm qua về nghi lễ của Pháp Quang, anh nói, “Anh và mấy anh chị trong Ái hữu Vĩnh Nghiêm khỏi lo về mặt nghi lễ. Chúng tôi sẽ lo đầy đủ...” ...Và, sau hết, như là một thông điệp chính thức, chẳng khác nào phi thuyền không gian nằm sẵn trên giàn phóng, chỉ còn chờ nguyên liệu bơm vào và chờ giờ phóng đi vào vũ trụ, Đạo hữu Quảng Hà Trần Quang Hà, đại diện Ban Quản Trị Pháp Quang phát biểu đồng giọng: “Xin quý anh chị hãy về. Chúng tôi xin bảo trợ cho Hội Ngộ Vĩnh Nghiêm của quý anh chị. Chúng ta tuy không có duyên ở gần nhau để cùng tu học, nhưng, chúng ta có chung một vị Thầy, là Sư Ông Trí Hiền...” Tuy có cho Ban tổ chức biết trước là vào dịp Hội Ngộ của Vĩnh Nghiêm Đạo hữu khá bận công ăn việc làm riêng, nên sẽ nhờ vài vị khác trong Ban Quản Trị đến chùa thường xuyên hơn để giúp đỡ. Nhưng, thật cảm động, Đạo hữu Hà hàng ngày có mặt, có ngày Đạo hữu ghé lại Hội Ngộ đôi ba lần thăm hỏi ân cần xem có thiếu cái chi không. Trong mọi buổi sinh hoạt chính của mấy ngày Hội Ngộ, Đạo hữu cùng các vị khác trong BQT hiện diện đông đủ.

Còn nữa, còn nhiều tiếng nói ám áp đầy tình nghĩa khác của những người con Phật tại Pháp Quang như anh Phong, chị Thủy, chị Đoàn Hạnh, anh Danh, anh Dũng, anh Kiên Giang, và chị Thu Thủy... Chúng tôi rất tiếc không kịp ghi nhớ hết quý danh của quý vị trong BQT và Ban HT, nên đành thất lễ nếu có thiếu tên một vị nào. Rồi còn là những tiếng nói khuyến khích của chính ‘phe nhà’ nữa chứ. Ái hữu Vĩnh nghiêm cũng có vài anh chị cơ hữu ở địa phương, như quý Anh Chị Nguyễn Văn Bình&Sinh Hiền cư ngụ ở Dallas cũng vài chục năm rồi. Anh Bình hơi cao tuổi nên mọi việc di chuyển đều nhờ một tay của chị tức chị Sinh Hiền. Chị quả đúng như cái pháp danh, ít nói, lúc nào cũng có nụ cười tươi và hơi e lệ. Anh Chị làm việc Phật sự không quản ngại. Anh Chị Nguyễn Tổng Hiền&Chuyên, dân GDPT Giác Trí ngày xưa, cũng vừa mới từ Washington Sate về nhập cư Dallas không lâu. Anh là cựu Võ Bị Đà Lạt một thời ngang dọc, nhưng lại cũng rất nhiều tình cảm. Còn nhớ buổi sáng thứ hai, 9 tháng 4, hội ngộ đã tan, một số đã ra về từ đêm hôm trước, và phần đông mọi người sẽ ra về ngày hôm nay. Đang ngồi ăn sáng tại Nhà Sinh Hoạt để chờ Trưởng Phú và Trưởng Minh Chính đưa ra phi trường, thì ào một cái, như cơn lốc của xứ Trung Mỹ, Trưởng Hiền xuất hiện với mấy chục ly cà phê Star Bucks trên tay...Ai cũng lấy làm lạ vì đã chào nhau chia tay từ đêm hôm trước rồi mà? Sao giờ... lại ở đây? Trưởng Thống cũng như mọi người hiện diện vừa ngạc nhiên vừa cảm động nhìn Trưởng Hiền... Anh cất tiếng cười to và hào sảng, “Có cà phê ngon đây... mời... mời...” Hoá ra là anh ...nhớ mọi người quá, đến sở làm rồi nhưng chịu không nổi, nói với anh xếp, anh ta thông cảm cho đi gặp anh em một lần nữa... Chị Chuyên cũng thế. Tối hôm chủ nhật chia tay, bị rịn nắm tay người này, giữ tay người khác Chị dặn dò chị Hòa, “Lần Hội Ngộ tới... Ồ, nhưng còn cả hai năm nữa lận, lâu quá... chị em mình nhớ về gặp nhau nhé!” Cả hai Chị sụt xùi đôi mắt đỏ hoe, dặn nhau giữ gìn sức khỏe và đồng ý sẽ gặp lại ở hội ngộ lần tới...

Tâm lòng của những người con Phật ở Trung Tâm Phật Giáo Khuôn Việt, Chùa Pháp Quang, thật đẹp.

Lần Trở Về và Những Bài Học

Cuộc trở về dưới mái chùa xưa năm 2012 tại Pháp Quang đã là một sự làm tròn lời hứa nguyện với Thầy trong lần chia tay Hội Ngộ Vĩnh Nghiêm tại Trung Tâm Phật Giáo Vạn Hạnh, New Orleans, năm 2010. Vâng lời Thầy, chúng con đã trở về. Lần trở về này làm tăng thêm số lần hội ngộ. Nhưng số lần hội ngộ không phải là mục đích chính nếu không rút tía ra được một bài học ý nghĩa nào từ đó để áp dụng vào trong đời sống.

Buổi xế trưa ngày hôm vừa đến chùa Pháp Quang, thứ ba 3 tháng tư, sau khi đánh lễ và gặp Thượng tọa trụ trì xong, trong lúc trưởng Phú ngồi thưa chuyện cùng Thầy, tôi lững thững đi thăm cảnh chùa xưa. Từng bước, từng bước đi giữa sân chùa mênh mông vắng lặng, vòng quanh khu quần thể rộng lớn của Pháp Quang mà lòng không ngớt nghĩ tưởng đến Sư Ông.

Đầu xuân nên cảnh trí ở sân chùa hoa cỏ tốt tươi, các thảm cỏ cũng xanh rì chứ không héo khô như trong mùa hè. Khuôn viên của Pháp Quang trồng khá nhiều cây crepe myrtles, loại thấp cổ, và loại cao cũng có. Những cây crepe myrtles này đang độ nở hoa nên khuôn viên chùa được điểm tô khá nhiều màu sắc. Có những cây cho hoa sắc trắng, có loại đỏ, loại tím hay hồng nhạt. Có người nói đây là hoa tầm xuân trồng nhiều tại Huế, nhưng cũng có người bảo không phải. Tôi nhớ loại tầm xuân có nhiều ở Đà Lạt, giống hoa hồng, nhưng cây nhỏ và thấp, khi chúng phát triển thì thành bụi hay khóm nhiều hơn và thân cây có nhiều gai. Khi ra hoa thì nhiều vô kể, hết đợt này đến đợt khác, nụ hoa có màu xanh nhạt gần với màu trắng. Có lẽ vì vậy mới có câu hát “Nụ Tầm Xuân nở ra xanh biếc...” Vây crepe myrtle chắc không phải là tầm xuân rồi.

Sư Ông cũng rất thích hoa hồng, loại màu đỏ, cánh hoa to, và loại màu vàng cánh hoa cũng to. Đặc điểm của mấy khóm hồng của Pháp Quang là khi nở chúng tỏa hương thơm dịu dịu. Trước Lạc Nghĩa Đường có nhiều dãy hồng đỏ, nhưng bữa chúng tôi đến thì đợt hoa cũ đã tàn phải chờ những cái búp của đợt hoa mới sắp nở, nhưng chắc cũng còn ít ngày nữa mới cho hoa. Riêng mấy khóm hồng vàng hoàng anh trông sát hồ cá ở góc vườn lối đi ngang nhà bếp thì đang nở rộ nhiều hoa. Mỗi lần đi ngang qua hay có làn gió nhẹ thổi thì ngửi thấy hương thơm bay trong gió. Đương nhiên Sư Ông không chỉ trồng có bấy nhiêu loại hoa, với một quần thể và khuôn viên chia thành nhiều khu vực khác nhau, tôi thấy các loại cây và hoa cỏ khác nữa.

Nghe nói, lúc sinh tiền, Sư Ông chăm sóc và tưới nước vườn cây và hoa rất kỹ. Mùa hè Sư Ông dậy rất sớm, từ 4 hoặc 5 giờ sáng, để tưới nước cho đầm gốc chứ tưới trễ quá sau khi mặt trời đã lên sẽ làm cho nước tưới bị bốc hơi nhanh. Tưới trễ, vừa tốn nước, tốn tiền, mà rễ cây không đủ lượng nước thì mau khô và dễ chết. Mỗi ngày tưới nước cho cả cái khuôn viên này trong mùa hè thì có lẽ gấp đôi, gấp ba thời lượng của một buổi công phu sớm! Sức nhớ lại, đây là truyền thống nhà Thiên Nhật bản. Chăm sóc vườn Thiên là một cách tu. Chăm ngôn của Thiên sinh là: “Nhật bất tác bất thực,” một ngày không làm là một ngày không ăn! Sư Ông không chỉ tưới nước, mà ngài còn tía cây, nhổ cỏ dại và quét dọn rác rưởi trong sân chùa mỗi ngày. Riêng việc cắt cỏ thì đã có vài vị đạo hữu lo giúp, nếu không, tôi không hiểu cách nào Sư Ông có thể làm cho máy cắt cỏ nổ chứ đừng nói chi đến việc đầy được cái máy cắt cỏ?

Rời khu vực Lạc Nghĩa Đường, tôi đi về hướng của Nhà Sinh Hoạt, ngay trước Nhà Sinh Hoạt là một vùng đất lớn, đây là nơi tôn trí các tôn tượng của chư Phật và các vị La hán bằng đá trắng và đen, vì không biết về đá nên không thể nói là loại đá gì, nhưng tôi nghĩ có thể là các loại đá marble thì mới chịu đựng được mưa nắng, gió sương. Các tôn tượng rất lớn và nặng, điêu khắc rất khéo và nghệ thuật. Có vị thì ngồi, có vị đứng, có cả tôn tượng của Đức Bổn Sư trong tư thế lúc Ngài nhập diệt. Những tôn tượng sừng sững giữa trời đất, quý Ngài an nhiên tự tại trước những sỏi mòn của thời gian. Đi qua lại ở khu vực này, từ nhiều vị trí khác nhau, đã giúp tôi có tầm nhìn bao quát hơn để thấy toàn cảnh một công trình to lớn với các cơ sở uy nghi được Sư Ông và công đồng Phật tử của Ngài tạo dựng trong mấy chục năm qua. Trong một bài viết, cách đây nhiều năm, để kêu gọi sự đóng góp cho những chương trình xây dựng, tôi nhớ Sư Ông có nhắc nhở mọi người rằng sự xây dựng các cơ sở chùa viện không chỉ thuần ý nghĩa thờ cúng, mà còn là để giúp cho con cháu các thế hệ sau ở Mỹ quốc có chỗ biết được Phật, nhớ được cội nguồn Việt tộc của các cháu.

(Xem tiếp trang 21)

Tin Tức...



* Năm nay Đại gia đình AHGDPTVNHN thật vui mừng với thành quả của các cháu:

1- **Trương Lê Khang** con trai của anh chị Trương bôn Tuấn và Lê thị Ngọc Thu, tốt nghiệp Trung học hạng ưu tại trường **Trung học Benson, Portland, Oregon**. Cháu được học bổng Full Bright (Bill Gate) để học từ năm thứ nhất Đại Học đến hết học trình Tiến Sĩ.



2- **Thái Quang Minh Chính** con trai của chị Cao Minh Châu, cũng là một Trưởng trẻ trong BCH, đã Tốt nghiệp **Masters of Science in Research** Trường **American University Health Sciences** ngày 18/6/12.



Và cũng năm nay khí hậu miền Nam Cal. thật ẩm áp, trong lành và Mùa Hè năm nay AHGDPTVN chi Nam Cal. cũng được vinh dự đón khách từ “ khắp Phương trời”.

* Anh Quang Vui đã xuống thăm Nam Cal. một tuần, mở hàng một mùa Hè trong sáng ẩm áp. Anh em gặp nhau tại “tổ đình miền Nam”, rồi sau đó xuống thăm gia đình anh Bùi Thế San. Phóng viên BT tháp tùng anh Vui và mọi người để chụp hình. Anh San vẫn khỏe, tuy trí nhớ có suy giảm chút ít, Chi Nga tíu tí tiếp khách.



* Như mọi năm, Trưởng Huỳnh Trần Thanh Hiệp, đến hẹn lại về, đã từ Paris sang Cal. Anh em gặp lại, tay bắt mặt mừng tại nhà hàng Seafood. Rồi tuần sau, một số anh chị em lại vân tập tại Viện Việt Học nghe anh thuyết trình về vấn đề: **Nền**



Văn Hóa Cho Việt Nam Trong Tương Lai.

* Chi Miền Bắc California họp mặt mừng anh Mạnh khỏi bệnh. Không thiếu ai trong buổi họp mặt (trừ phóng viên BT, vì “bay” không kịp).
BT rất mừng khi nhìn thấy anh Mạnh khỏe và tươi cười với mọi người. Xin nguyện Hồng Ân Chư Phật để anh Mạnh sớm hồi phục.



* Anh Đặng Đình Khiết cũng sang Cal vào tháng Sáu, và Ban Chấp Hành AHGDPTVNH đã họp buổi họp thường niên mùa Hè tại nhà anh Trần Minh Phương. Các dự án sinh hoạt của nhiệm kỳ 2012-2014 đã được thông qua (mời quý anh chi đọc phần Biên Bản)

* Một buổi họp mặt đón anh Đặng Đình Khiết và chia tay anh Trần Thanh Hiệp, tại nhà anh Ngô Mạnh Thu thật đông và vui. Nhân dịp này anh Trần Thanh Hiệp đã tặng anh chị em cuốn sách anh vừa Xuất Bản: cuốn *Việt Nam Trên Đường Đi Tới Tương Lai Dân Chủ Hóa*. Sách nóng hôi hổi, vừa thổi vừa xem. (anh có gửi lại một ít tặng quý anh chị miền Bắc, những cuốn này sẽ là hành trang cho chuyến viếng thăm miền Bắc của phóng viên, và quý anh chị khác, muốn có sách tặng xin viết cho anh TTH qua địa chỉ email AHVN).



* Khi anh Khiết rời Cal về đến nhà, Chi Miền Đông lại đông đủ tại nhà anh Khiết để hàn huyên và tiễn anh Hiệp về Paris.

* Chị Thanh Minh thăm San Jose .



* Chị Thanh Minh xuống thăm Nam Cal., trước khi chi đi Arizona, Anh chị em lại gặp nhau tại nhà hàng Hồng Ân để nói (đâu có thì giờ mà ăn), tội nghiệp mấy con cá nướng, phải đem nấu cháo. Hôm ấy anh Tuệ Linh là “phái yếu” vì chỉ có mình anh là tu mi Nam tử.



* Tin mới nhận được: Trưởng Ban AHGDPTVNH vừa Bước xuống phi trường Nam Cal.

* Và anh TB đã lên thăm Anh Chị Em San Jose ngày 7/7/2012.



Phóng viên BT

TÀN MẠN HỌP MẶT



VỀ MÁI CHÙA XƯA

Buổi Đầu đến Hội

Chùa Pháp-Quang có hai cổng lớn, cổng 1 đi thẳng đến Ngôi Chánh Điện, cổng 2 thẳng tới Quán-Âm Linh Viện. Bên trái Quán Âm Linh Viện là Nhà Sinh Hoạt. Đằng sau Ngôi Chánh Điện là Lạc Nghĩa Đường. Tại Lạc-Nghĩa Đường, ngay giữa là nơi Thờ Tổ và chư vị Tăng Tục quá vãng, hai bên là các phòng nghỉ và hội họp. Tất cả tham dự viên đều được xếp nghỉ ngơi trong các phòng này, phái nữ ở các phòng bên phải, phái nam thuộc bên trái. Phòng lớn thì nhiều người, phòng nhỏ thì 2 hoặc 3 người, tùy thích lựa chọn, first comes first served, các giường nằm đã chiến, cũng như chăn gối đều đã được sắp xếp đầy đủ, cảm giác an ổn và biết ơn tràn ngập lòng người mới tới.



Sau khi xếp gọn hành trang vào chỗ nằm, bụng cảm thấy đói, bước nhanh sang Phòng ăn (Nhà Sinh Hoạt), nhiều thứ hoa quả, bánh trái, cà phê, sữa đặc, coffee mate, nước suối đã xếp đầy trên 2 bàn dài. Chưa kịp định thần để lựa chọn thì một chị đã đưa đến trước mặt với một tô lớn còn đang bốc khói: “Phở nóng, ra bàn ngồi ăn đi”. Thế là không khách sáo, mắt định ngay vào tô phở chay và đưa tay ra đỡ, miệng nói “Cám ơn chị” và hai chân rảo bước đến một ghế trống cạnh chiếc bàn dài thông đã gần đầy chật người. Bát phở chay chưa đặt được xuống bàn thì bạn bè đã ào tới chào hỏi, phải ngẩng lên trả lời với bát phở vẫn còn trên tay. Năm phút hàn huyên trôi qua, mới được yên

vị ngồi xuống ghế, xì xụp và nhanh bát phở vẫn còn nóng hổi. Ăn xong, trở lại Lạc Nghĩa Đường tắm rửa, nghỉ ngơi, chuẩn bị họp Tiền Hội Nghị.

Tiền Hội Nghị



Đây là một tiến trình không thể thiếu trong mỗi lần Hội-Ngộ, và thường thu hẹp trong những người có trách nhiệm tổ chức, với anh Trưởng Ban làm chủ tọa, nhằm vạch hướng đi cho việc điều hành nhịp-nhàng sông xẻ buổi họp khoáng Đại vào hôm sau. Nhưng đặc biệt kỳ này mọi người hiện diện đều được mời tham dự, nên ý kiến đã vượt quá sự phong phú, nhiều khi gây cản trở. Chỉ việc “Đề cử” thôi cũng có nhiều câu hỏi được đề ra: cá nhân đề cử hay tập thể đề cử? Có người ứng cử rồi, có nên đề cử nữa không? Người được đề cử có quyền từ chối không? Tại sao không? Bao nhiêu người mới thành một tập thể để được đề cử? Đề cử 1 chức vụ Trưởng Ban thôi hay đề cử luôn 3 chức vụ Trưởng Ban, Thư Ký, Thủ Quỹ... quá nhiều, quá nhiều thắc mắc... Vì Tiền Hội Nghị không nhằm giải quyết gì cả, nên anh Trưởng Ban cứ để mọi người thoải mái phát biểu, vì thế ý kiến cứ “trăm hoa đua nở” phản bác qua lại liên tu bất tận trong đề tài Bản Kết Ước. Nếu không vì vấn đề thời gian thì cuộc họp không chừng kéo dài suốt đêm... Gần 11 giờ tối, anh Tr.Ban cho nghỉ giải lao... Ba hộp bánh với 3 loại khác nhau được đưa vào, ai cũng nhanh nhẹn lượm 1,2



cái, vì lúc bấy giờ đều ...khá đói. Bánh vừa lạ, nhìn hấp dẫn, lại vừa ngon nên tôi lượm luôn mỗi thứ ...2 cái. Bụng đã vững, vào họp tiếp ai cũng háng hái sẵn sàng vào trận... thảo luận tiếp. Nhưng anh Chủ tọa đã cười nhẹ và lên tiếng trước “Thời gian đã quá khuya, bây giờ chỉ xin anh Hiệp tiếp tục ý kiến chót của anh, và chúng ta kết thúc buổi họp để còn... đi ngủ”. Mọi người sững sờ, nhưng đều cười vang thoải mái. Thế là anh Hiệp lên tiếng: “Bản Kết Ước của chúng ta chẳng cần thêm bớt gì cả, vì bấy lâu nay AHVN vẫn sinh hoạt tốt đẹp, có nhu cầu gì cần thay đổi đâu. Vì thế tôi chỉ chỉnh sửa lại lời văn cho có tính cách pháp lý chính xác hơn thôi”. Rồi anh lớn tiếng đọc lại Bản Kết Ước, tất cả vỗ tay hoan nghênh. Buổi họp kết thúc, mọi người lục đục kéo ghế, đứng dậy rời phòng họp. Anh Đoàn-Chính nói nhỏ với tôi “ Trẻ quá rồi, chắc khó ngủ”. Tôi và anh cùng về chung một phòng, tôi thay quần áo ngủ xong, vừa lên giường nằm, kéo chăn đắp chưa thấy âm người đã thấy tiếng “bể lò rền” bên cạnh thôi... khò khò...

Di Tản !

Buổi họp Tiền Hội Nghị kết thúc thì đã hơn 11 giờ đêm, ai nấy về chỗ nằm, tưởng như mọi người đều an giấc sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, nhưng không,lúc hơn 12giờ Trưởng Khiết trở lại phòng vừa đi đến ra Tiền Hội Nghị, thấy hai chị đang loay hoay tìm chỗ trải nệm ngủ, chưa kịp hỏi nguyên do thì hai chị nữa cũng từ phòng nghỉ của các chị ôm mền, gối và nệm tới, trưởng Khiết hiểu ngay lý do và cười lớn, vừa

lúc đó trưởng Phương xuất hiện,thấy tr.Khiết cười, cũng hiểu ngay, cũng cười và ào ào phát ngôn: “Di tản! Di tản!... vì máy cắt cỏ hoạt động”, các chị đều cười lớn. Thế là Tr. Phương đã đưa thêm vào kho tàng tiếng Việt ta thêm một từ ngữ mới “máy cắt cỏ hoạt động” cùng nghĩa với... “kéo bể lò rền”. Tr. Khiết thấy nệm trải đất mỏng quá, nằm trên nền gạch cứng sợ xương cốt các chị chuyên động làm lõm nên chùa, nên vội vào kho ôm ra thêm 4 tấm nệm nữa "gia cố" chỗ nằm cho các chị, nhờ thế nền chùa... không xứt mẻ, và nhờ thế các chị không mắc tội ...phá hoại nền chùa nên đã cảm ơn Tr. Khiết rồi rít. Bốn chị “đồng công ngộ” bỗng trở nên cởi mở thân thiết nhau hơn, thế mới biết trong “di tản” cũng có cái hay “máy cắt cỏ hoạt động” ban đêm hay ban ngày cũng đều... có ích.



Phòng làm Bản Tin 4 giờ sáng ngày Thứ bảy

Mặc dầu đã “di tản”, nhưng tuổi già lạ chỗ, nên ngủ cũng chẳng được bao nhiêu, gần 4 giờ sáng đã dậy, thấy hai chị Tâm và Châu vẫn đang làm việc bên máy tính, máy in, máy đóng sách; thì ra các chị đã thực hiện một đêm ...không ngủ, để quyết đòi hỏi “Bản Tin” phải được phân phối cho mọi thành viên tham dự Hội Nghị vào sáng hôm sau. Các chị đã thành công: Tờ Bản tin với số trang kỷ lục, 32 trang, đã đến tay nhiều người khi buổi họp vừa kết thúc. Cũng nên vỗ tay ...hoan nghênh các chị.-/

Phúc Tuệ

**Trăm năm trước ta còn chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp lại không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau**

Ngày Vui Qua Mau

Bước chân xuống phi trường Dallas, trong lòng rộn rã một niềm vui khó tả, nào là gặp lại bạn cũ bao năm xa cách, nào là sẽ hội ngộ cùng các anh chị đồng đạo chung màu Áo Lam.

Chúng tôi đã được vợ chồng người bạn đón về nhà để xum họp một ngày, rồi qua hôm sau, một ngày có nắng ấm thật đẹp, đã trao trả chúng tôi về chùa Pháp Quang. Còn đang ngỡ ngàng thì đã gặp chị Thanh Minh và chị Ngô, sau khi chào hỏi, chị Thanh Minh sốt sắng chỉ dẫn chúng tôi hướng đi về văn phòng ghi danh. Trên đường đi tới thì anh Quỳnh xuất hiện, vậy là khỏi lo đi lạc rồi.



Vào tới văn phòng thì chị Đoàn em kia rồi, công việc tuy bận rộn, giấy tờ đầy trên bàn, nhưng nụ cười luôn nở tươi và khi gặp chúng tôi thì lại càng tươi thêm, niềm hân hoan hội ngộ bắt đầu bằng những ánh đèn chớp nhoáng của máy hình ảnh Khiết. Các anh chị thật hết sức chu đáo: những tấm nệm xếp ngay ngắn, chăn gối đầy đủ và gọn gang, thể hiện rõ ràng sự quan tâm và chăm sóc của Ban Tổ Chức đối với các tham dự viên. Từ căn phòng toát ra một không khí thật ấm cúng, khiến một nỗi cảm xúc vô tả dâng tràn trong tôi.

Chị Tâm thì vừa lo in chương trình Đại Hội, để kịp thông báo những thay đổi các tiết mục, vừa lo phát hành Bản Tin nên thấy chị “quỳnh” lắm, tôi thầm nguyện sẽ tận hết sức mình để giúp chị trong khả năng của mình. Nhờ vậy, tôi đã có dịp được cùng làm việc với các chị Khánh Ninh, chị Mai Dung, chị Chi, chị Châu, Chị Hương, chị Bình, chị T.Minh... để xếp trang cho Bản Tin, và trong sự chia sẻ đó, chúng tôi đã được thân cận nhau thêm, và tình cảm thêm thân thiết và gắn bó.



Đại Hội chỉ có 2 ngày, nhưng Tình Lam được phát triển một cách nồng thắm trong tôi, nhìn lại cùng nhau chung màu Áo, cùng cầu nguyện qua Nghi Thức khoá lễ chung, tôi có cảm tưởng như cùng các anh chị đã từng sinh hoạt chung từ bao lâu, không có cảm giác xa lạ như chỉ trao đổi điện thư trong nhóm trên internet. Một sự thân thương xâm chiếm hồn tôi khi nhìn các anh chị cùng quỳ dưới chân Phật, cùng phát lời thệ nguyện và đôi lúc tôi đã nghẹn lời vì xúc động.

Tham dự một Khóa Lễ GDPT nào đó chỉ làm tôi nhớ về quá khứ, về kỷ niệm, nhưng tham dự Đại Hội đã khiến tôi thật sự sống lại một thời áo Lam. Xin cảm ơn các anh chị trong Ban Tổ Chức, một anh Phú đã năng chạy ngược chạy xuôi tháo vát lo toan mọi việc, anh Phương sống động trong vai trò hoạt náo viên, chị Tâm thức ngày thức đêm, anh Khiết theo sát chương trình, chị Kiểm, Thuần linh động kết hợp một chương trình văn nghệ phong phú, các anh chị đã tạo cơ hội cho các thành viên được quây quần bên nhau 2 năm 1 lần, cùng nhau trải qua hai ngày thật ngọt ngào hương vị đạo hạnh.

Nhưng rồi cũng đến lúc phải kết giây Thân Ái, phải rồi, “tay sắp xa nhưng tim không xa” và “đường tuy xa nhưng tình bao la”, hai câu này như luôn còn văng bên tai tôi, ghi đậm trong tim, trong óc tôi và tôi thầm mong hai năm rồi sẽ qua mau như 2 ngày Đại Hội để tôi có cơ duyên hội họp lại cùng các anh chị Áo Lam của AHVN...

Diêu Hảo Trần Mộng Hương
9/04/2012



MẸ QUAN ÂM

Mẹ ngự trên cao giữa biển trời,
 Gió ngàn êm dịu tỏa nơi nơi.
 Nét nhìn nhân ái hòa uy lực,
 Môi điểm hoa tươi thoáng nụ cười.
 Dương liễu một nhánh vi diệu Pháp,
 Cam lồ muôn giọt cứu tinh Đời.
 Tháng năm dầu dãi sương mưa nắng,
 Đại nguyện tâm từ bể khổ vui.

Điệu Hoa Trần thị Hồng Khương

XANH NGUỒN THƯƠNG

Bình minh ơi, biển gọi
 Tình ca sóng rạt rào
 Lời ngọt chim muông nói
 Ngày vui đương lên cao!

Lung linh giọt nắng hồng
 Cười xinh trên búp nõn
 Mừng bao hạt nắng trong
 Ngàn cây xanh lá ngọn!

Hương ngàn hoa lộng gió'
 Thanh khiết tỏa không gian
 Gió lên dồn sóng vỗ
 Vui tình biển dâng tràn!

Về say cảnh thiên nhiên
 Tâm hòa theo vũ trụ
 Như trong tay mẹ hiền
 Ru êm vào giấc ngủ!

Điệu Hoa Trần thị Hồng Khương



**Siêng năng quét lá vườn Tâm
 Cho cây Tuệ Giác nảy mầm tốt tươi**



Thư Tín



(Diệu Thu)

* Thưa Quý Anh Chị, Hội ngộ 2012 "Về Mái Chùa Xưa" hãy còn vương vấn trong lòng mọi người nên mục Thư tín BT lần này phần lớn là những dòng trao đổi chung quanh về **Dur âm Hội Ngộ**.

* Lời chúc mừng - Chúc xin chúc mừng chú Khiết được bầu thêm một nhiệm kỳ nữa với đa số tuyệt đối. Số phiếu 27/28. **Thái Quang Minh Chính**

* Xin chúc mừng H.T Thiên Thanh Đặng Đình Khiết đã đắc cử lần thứ tư chức vụ Trưởng Ban Ái Hữu GDPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại. Cầu xin ơn trên gia độ để anh có nhiều sức khỏe mãi mãi nhận lãnh trọng trách này. Thân ái. **tuệ hạo**

* Xin chúc mừng Trưởng Thiện Thanh Đặng Đình Khiết đã được toàn thể Thành viên tham dự Hội Ngộ 2012 tín cẩn và đã vui vẻ nhận chức Trưởng Ban Chấp Hành AHGDPTVN Hải ngoại. Rất tiếc tôi không thể đến tham dự Đại Hội. Kính chúc Quý Trưởng có những ngày vui bên nhau. **Quảng Diệu Hương LêThịHùng**

* Sáng nay Chủ nhật April 08-12 TTrqv và Đức Châu NVĐinh vào bệnh viện Bascom thăm Nguyễn hữu Lộc để báo tin hội ngộ AHgdptVN/HN thành công mỹ mãn... Lộc thật vui khi biết rằng Thiện Thanh ĐĐ Khiết vẫn phải giữ vườn tịnh độ AHgdptVN/HN thêm nhiệm kỳ nữa.. Xin các ace xem hình để thấy Lộc rất minh mẫn và khỏe nhiều.. **TTrqv**

* Xin gửi đến Quý Anh Chị bản nhạc "Về Mái Chùa Xưa", anh Tâm Trí Quang Vui đã sáng tác riêng cho Hội Ngộ 2012 "Về Mái Chùa Xưa", Mái Chùa Pháp Quang đã lưu dấu vị Thầy kính yêu của Anh Chị Em AHVN: Thầy Trí Hiền. Quý anh Chị đã nghe danh ca Đoàn Chính đơn ca và Ca đoàn A Dật Đa hợp ca. Nhưng Quý Anh Chị sẽ thấy **cảm xúc** hơn khi nghe chính các Tham dự viên Hội Ngộ cùng đồng ca. Trong

suốt mấy ngày Hội Ngộ đã cùng hợp ca không dưới mười lần từ Tiễn Hội ngộ, trong Khóa Lễ, Lễ Khai mạc, Hội nghị, Văn nghệ chia tay... Xin gửi đến Quý anh chị 2 bản nhạc hợp ca của Ban Hợp Ca "Những Tham dự viên Hội Ngộ", trích ra từ băng quay Video Hội ngộ:

- Về Mái Chùa Xưa: Ban Hợp Ca đang tập hát ở giờ đầu của Tiễn Hội Ngộ do anh Đoàn Chính hướng dẫn

- Về Mái Chùa Xưa_2: Hợp ca mở đầu cho Buổi Lễ khai mạc, các quan khách cùng đồng ca. Kính gửi, **Diệu Thu**

* Diệu thu Tâm ơi, Cảm động lắm.. hát thật lòng đầy xúc cảm.. Xin đánh lễ sám hối trước Thầy và ace là không thu xếp được để tham dự hội ngộ AHgaptVN/HN 2012.. Thương quý, **TTrqv**

* Nghe lại hai đoạn băng cả hội ngộ cùng hát bài "Về Dưới Mái Chùa" còn có tên là "Hoa Vô Thường" mà chị Tâm vừa chuyển đến cả nhà làm tôi cảm động nhớ lại những ngày tuy ngắn ngủi nhưng đầy ắp những kỷ niệm. Đúng như chị Tâm viết trong email là bài hát này được cả hội trường hát không dưới 10 lần trong 3 ngày Hội Ngộ Về Mái Chùa Xưa 2012. Đây là một KỶ LỤC!!! Trong suốt thời gian Hội Ngộ Dưới Mái Chùa Xưa... (Chủ đề là Về Mái Chùa Xưa... thì khi về tới nơi rồi thì là... Dưới Mái Chùa Xưa!) những ngày ấy, không còn là ...mỗi ngày tôi chọn một niềm vui... mà có thể đổi lại là: "Mỗi ngày Hội Ngộ Dưới Mái Chùa Pháp Quang thân thương... chúng ta đã có thật nhiều niềm vui..."

Tác phẩm Về Mái Chùa Xưa đang trở thành bất tử đó thưa anh Trưởng Tâm Trí Quang Vui. Mà, các sáng tác của Trưởng Tâm Trí Quang Vui phải do giọng ca nam hùng tráng của Nam Danh Ca Đoàn Chính trình bày thì mới sống động (giống như nhạc Phạm Duy phải có Thái Thanh, Trịnh Công Sơn phải là Khánh Ly...) với phụ họa của mấy giọng nam khác không kém phần lực lượng, như: Trần Minh Phương, Đặng Phạm Thảo, Nguyễn Đình Thống, Nguyễn Văn Quỳnh, Nguyễn Đình Nam, Ngô Lê Trọng Thuần, Lê Hùng, Thái

Quang Minh Chính, Võ Văn Phú, Nguyễn Tổng Hiền, Trần Thanh Hiệp... cùng hợp sức với một dàn giọng nữ mượt mà, cao vút của quý chị: Lê Hiền, Xuân Mai, Diệu Chính Nguyễn Thị Chuyên, Kim Chi, Thanh Minh, Phùng Thị Thọ, Minh Châu, Kim Kiểm, Diệu Liên Nguyễn Sinh Hiền, Phùng Hoà, Đinh Thị Nhung, Khánh Ninh, Quỳnh Giao, Mộng Hương, Nguyễn Thị Tâm, Vương Thị Thịnh và...Trần Thị Ngọc... (Các vị Phật Tử, Huỳnh Trường, Đoàn sinh của Pháp Quang không ngớt lời khen ngợi là... Các anh chị Vĩnh Nghiêm đã lớn tuổi mà hát hay, đánh đàn giỏi quá... Riêng các em thì nói: Các em rất phục quý anh chị.). Anh chị cho là tôi nói hơi quá chăng? Không tin, xin mở lại cái links dưới đây để nghe chắc cũng phải đi đến sự đồng ý với tôi mà thôi. Ước gì chị Tâm và vài anh chị khác có quay video các sinh hoạt của Hội Ngộ 2012 mà chuyển lên để mọi người được dịp xem lại (hay không đi thì cũng có dịp để xem cho ...tiếc) thì thật là... Tuyệt Cú Meò! **Khiết**

* Thấy anh Khiết cứ khen giọng ca anh Chính hoài, làm mũi MH cũng nở phồng ké :). Bài hát đã đạt kỷ lục thật đó anh Vui ạ, chị Tâm nói là không dưới 10 lần thì thật là đúng, vì anh Chính ước lượng đây là lần đầu tiên mà anh hát một bài hát khoảng 15 lần trong một buổi hội ngộ như thế này, mà không thấy chán. Quang cảnh mấy ngày thật là vui, đậm ấm và thân thương dưới mái chùa. MH thì chỉ quay có một đoạn lúc tưởng niệm Sư Ông thôi và hôm trước có gửi lên chia sẻ với các anh chị rồi. Xin cảm ơn chị Tâm đã cho nghe phần cả hội trường cùng hát. MH thấy có người quay video mà, không phải do nhóm mình tổ chức sao anh Khiết?? À, mà chị Tâm nói link trích ra từ video mà, vậy chắc chị Tâm có video?? thân kính, **MH**

* Đúng là DT có quay video nhưng chưa edit được, quay được khá nhiều mặc dù có một vài chỗ tương đối cần thì ...mất tiêu (vì ...tay nghề ...không có). Nếu anh chị em không chê thì sẽ trích thêm vài đoạn của "Ban Hợp ca Tham dự viên Hội ngộ" đã trình diễn. Thân ái, **Tâm**

* Chắc cái này phải làm Thịnh nguyện Thư thì mới có được video để coi quá! Tôi cũng nhớ trong video của chị Mộng Hương gửi lần trước có thấy anh Trường Nguyễn Đình Thống cầm máy ...làm phóng sự... mà sao Ôn yên lặng hơi lâu đó... Chị Mộng Hương ơi, đã gửi rồi... bây giờ gửi lại cũng chẳng sao... Cái gì ngon và hay... thì không chán đâu! **Khiết**

* Tiếp theo Bài hát "Về Mái Chùa Xưa", DT xin gửi mấy bài hợp ca trong ngày vui Hội ngộ. Vì băng của DT là Video nên nếu gửi có hình ảnh thì nặng quá không gửi được nên phải chuyển ra nghe hát thôi. Còn

hình ảnh xin chờ edit vào đĩa DVD. Ban Hợp Ca mà Kim Kiểm giới thiệu đặc biệt có một không hai trên Thế giới gồm có: các anh chị: anh Đoàn Chính (ca sĩ chính...), anh Hiệp, anh Thống, anh Nam, Chị T.Minh, chị X.Mai, chị Nhung, chị Kiểm, chị Hiền, chị Chi, Chị M.Dung, chị Chuyên, chị Thọ, chị Hòa, chị Tâm, chị M.Hương, chị K.Ninh và Quỳnh Giao. Trọng Thuấn đệm đàn cùng với sự phụ họa của cả Hội trường. Xin mời Quý anh chị nghe 2 bài:

-"Nhịp vui Khánh Đản" của anh Tâm Hòa Ngô mạnh Thu và anh Tâm Trí Quang Vui và -"Hội nghị Diên Hồng". Kính mời nghe, **Tâm**

* Thật cảm động khi nghe dàn hợp ca thật là đặc biệt tuổi từ 60 đến 80 cùng cất cao tiếng hát.. "Nhịp vui Khánh Đản.."(1959-60). Tình cảm người hát cũng như người nghe không khỏi bồi ngùi nhớ nhớ thương thương kẻ còn người mất và thời Áo Lam xưa ấy... Cảm ơn DT nhiều lắm, **TTrqv**

* Một chiều vui. Chiều thứ bảy, 2/6/12. Chi Bắc Cali lại hẹn hò nhau... để gặp gỡ anh Lê Văn Mạnh, sau gần một năm dưỡng bệnh, tại tư gia anh chị Liêm. Gõ đến cả nhà vài hình ảnh của chiều vui hôm đó, để chia sẻ với chi Bắc Cali. Thương chúc Cả Nhà nhiều niềm vui. **Nguyễn Thông Nguyễn Đình Thống**

* Thưa quý Trường Chi Bắc Cali, Mấy hôm nay laptop của tôi được gửi đi dọn dẹp cho sạch vì mấy cái thư của những người khách không mời chui vào quây phá... Xin được gửi lời chào mừng (trễ) đến với cuộc họp mặt đông đảo của Chi Bắc Cali, đặc biệt Trường Lê Văn Mạnh sau nhiều tháng dưỡng bệnh cũng đã tái xuất hiện với mọi người quả là niềm vui rất lớn cho toàn thể ACE của Ai hữu Vĩnh Nghiêm khắp nơi... Cầu nguyện Tam Bảo luôn gia hộ quý Anh Chị và gia quyến được mọi điều an lạc và dồi dào sức khỏe. Thân kính. **Thiện Thanh Đặng Đình Khiết**

* ACE thương mến. Hôm qua, sau buổi họp mặt của Bắc Cali với trường Đặng Đình Khiết, về nhà đã thấy hình ảnh của buổi họp mặt. Tôi chợt nhớ, ngày chị Thanh Minh đến San Jose. Dù bận rộn, chị Thanh Minh cũng phải làm một cái hẹn vội vã, nên số anh chị đến không đông đủ. Nghĩ mình không trình làng hình ảnh tối cà phê hôm đó(3/7) của Bắc Cali với chị Thanh Minh thì thiếu sót. Và tôi phải có một lời cảm ơn anh Vũ Thế Khanh vì có anh là nhanh chóng có hình cho cả làng cùng xem. Người đứng cuối là anh Lê Ngọc Hải em chi Tuyệt từ Oregon về chơi San Jose. Thôi, bây giờ cho mình đi cà phê kéo anh em và cả Khiết chờ. Chào cả nhà. **Nguyễn Thông**

(Xem tiếp trang 15)

Cùng Nhau Học Hỏi

HỘI NGỘ VỀ MÁI CHÙA XƯA

Phúc Tuệ

Xin kể vài nét vui vui về buổi họp Đại-Hội bầu chọn Tân Ban Chấp Hành trong kỳ Hội Ngộ vừa qua.



Chủ-Tọa-Đoàn gồm Chủ-Tịch: Tr. Hiệp, Thư-ký: Tr. Thanh-Minh, cùng 2 Kiểm-soát-viên tình nguyện là Tr. Thông và Tr. Nam, thêm Tr. cao niên Trần-thị-Ngộ và Tr. Nguyễn Văn Bình được mời Chứng-Minh ngồi bên phải và trái của Tr. Hiệp.

Buổi họp khởi sự, Tr. Khiết, với tư cách Trưởng Ban Chấp-Hành, trình bày những hoạt động của BCH trong 2 năm qua liên quan đến các vấn đề Quan Hôn Tang Tế trong AHVN... phần cuối Trưởng nói tới vài trắc trở, hiểu lầm làm đau lòng không ít vài thành viên trong BCH, nhưng nhờ thường xuyên liên lạc với nhau, chia xẻ những bức dọc, bất bình, cố gắng gạt qua những đàm tiếu không thực nên BCH đã đứng vững, nhờ thế mới thực hiện được Hội Ngộ này.

Tr. Khiết không quên đề cao những hy sinh về thời giờ, công sức và cả tài chánh của những thành viên trong ban Tổ Chức... Trưởng nói: "nhất là Tr. Phú, người lãnh trọng trách nặng nề khổ cực hơn cả: Trưởng Ban Tổ-Chức, Tr. Phú đã phải tới đây từ 3 ngày trước..." đến đây Tr. Khiết quay sang trái nhìn Tr. Phú, mọi người đều hướng mắt theo: Tr. Phú đang mệt mỏi ngửa người trên ghế hai mắt lim dim, chắc chẳng

biết Tr. Khiết đã nói gì. Mọi người bật cười làm Tr. Phú choàng tỉnh, lấy lại thể ngồi nghiêm chỉnh và họa cười theo. Tr. Khiết cười lớn hơn cả và nói: "Mọi người thấy không! ngay cả khi ngủ Tr. Phú cũng... làm việc". Tất cả đều cười rất thông cảm...

Sau khi kết thúc báo cáo, Tr. Khiết mời tất cả thành viên trong BCH đứng dậy rồi long trọng tuyên bố "Mãn nhiệm" và xin Chủ-Tọa Đoàn cho bầu chọn BCH mới.... Vấn đề lưu nhiệm được nhắc lại, nhiều thành viên BCH cũ kiên quyết bác bỏ việc này. Tr. Châu nói "Chúng tôi đã quá cực rồi, còn mang tiếng nữa, xin cho chúng tôi nghỉ ngơi một thời gian" nhiều người cảm thông lời kêu gọi của Tr. Châu, nhưng việc lưu nhiệm chỉ là một ý kiến chứ không phải là một nguyên tắc nên sau vài phát biểu việc này được... bỏ ngỏ. Đến việc Đề Cử, 2 câu hỏi được đặt ra: Cá nhân hay tập thể đề cử? Người được đề cử có quyền từ chối hay không quyền từ chối? Nhiều tranh biện nổ ra.



Quyền tự do cá nhân, quyền xây dựng tập thể được viện dẫn.... Chủ tọa Hiệp thấy viễn ảnh tranh biện sẽ dẫn đến bế tắc chẳng khác tối qua ở cuộc họp Tiền Hội Nghị, nên nhân lúc mọi người tạm im tiếng, nói lớn "Bàn đi bàn lại mãi một vấn đề như thế này thì ..." "chán chết ..." tất cả bật cười lớn thật thoải mái. Tôi nghĩ chỉ có Tr. Hiệp ..." "chán chết ..." mọi người mới bật cười lớn, chứ người khác chắc sẽ bị... quạt tai bởi. Tr. Hiệp tiếp: "Tôi đề nghị cứ theo truyền thống mà làm,

lâu nay chúng ta tiến hành Hội Nghị có gì trở ngại đâu. Tại sao phải tranh cãi nguyên tắc này nọ cho thêm rắc rối?”. Thấy mọi người im lặng Tr. Hiệp tiếp luôn: “Ai đồng ý tiến hành Hội Nghị theo truyền thống, dơ tay?”. Đa số ngáp ngừng nhưng rồi đều dơ tay mạnh mẽ. Tr. Hiệp thắng, và cho tiến hành ngay việc bầu chọn Trưởng Ban Chấp-Hành...

Như thường lệ, không ai ứng cử... và rồi Tr. Thái Quang Minh-Chính được đề cử đầu tiên, khi được gọi đến tên, Tr. Chính còn ngỡ ngác chưa hiểu chuyện gì nên ngồi im lặng, mọi người cũng im lặng, và Tr. Hiệp phải hướng về Tr. Chính nói lớn “Cháu được đề cử làm Trưởng BCH, vậy cháu chấp nhận hay từ chối?”. Khi đó Tr. Chính mới lên tiếng lớn không kém Tr. Hiệp: “Cháu từ chối”. Tr. Hiệp quay sang cử tọa: “Ai chấp nhận sự từ chối này xin dơ tay?”. Đa số dơ tay, thông cảm cho Tr. Chính được miễn lần này. Người thứ hai được đề cử là Tr. Khiết, nhiều tiếng vỗ tay cổ vũ nổi lên, Tr. Hiệp cười nhẹ, hướng về Tr. Khiết hỏi: “Tr. Khiết từ chối hay chấp nhận sự đề cử này?”.

Như lệ thường mọi người chờ đợi câu trả lời sẽ là như Tr. Chính “Tôi từ chối” cùng với nhiều lý do sẽ được đưa ra. Nhưng không, Tr. Khiết từ từ đứng dậy, chậm rãi: “Tôi không từ chối, nhưng chỉ chấp nhận với hai điều kiện: Một- Tất cả thành viên trong BCH cũ không ai từ nhiệm. Hai- Mọi người phải tích cực hỗ trợ chúng tôi, phải lên tiếng bênh vực giữ gìn sự an vui đoàn kết trong Ái Hữu chúng ta...”. Toàn thể Hội Nghị vỗ tay tán đồng vang dội, trừ 2,3 thành viên BCH cũ giữ im lặng, nhưng khi Tr. Hiệp cho dơ tay bầu chọn thì toàn thể Hội Nghị đồng thanh quyết định bầu Tr. Khiết làm Trưởng Ban Chấp Hành AHGDPTVN Hải Ngoại nhiệm kỳ 2012-2014 (Chỉ có một phiếu

trắng là của Tr. Khiết). Buổi họp kết thúc, Tr. Hiệp cười vui, nói nhỏ chỉ đủ cho chị Ngọ và tôi nghe: “Ông Khiết nhà ta nhanh trí đấy, biết từ chối cũng không xong, nên chấp nhận với điều kiện là khôn lắm...”.



Ôn cố tri tân: Hội Ngộ lần này vắng bóng nhiều thành viên của Hội Ngộ lần trước, nhưng có thêm ba thành viên mới là chị Ngọ, anh Đoàn Chính và chị Mộng-Hương, và nếu không vì sự việc xảy ra bất ngờ thì chị Phạm Nga và anh Lê-Ngọc-Hồ cũng đã hiện diện tại hội nghị. Dầu sao sự vắng mặt của nhiều thành viên cũ chắc cũng khiến anh Trưởng BCH và vài chúng ta phải... nghĩ ngợi. Chị Ngọ, anh Hiệp đều đã quá độ tuổi 80 vẫn thấy vui khi đến với đại- hội chắc cũng khiến vài chúng ta không có mặt phải ...suy tư. Thế là, chúng ta đều ...**cùng nhau học hỏi**. Mong mỗi Hội Ngộ Lương Niên ngày một đông vui./.

Thư Tín (Tiếp theo)

* Một ngày Trưởng Khiết cùng Bắc Cali. Như thường lệ, cứ mỗi chủ nhật đến hẹn lại đến Starbucks. biết vậy, nên Trưởng Khiết dù có hẹn với Nam Cali cũng cố lưu lại để xem cái không khí coffee của Bắc Cali. Mời cả nhà xem những khuôn mặt của ngày hò hẹn. Sau cà phê, thường có cái lang thang nào đó, thì có Khiết đó, ta kéo nhau đến Nguyễn Hữu Lộc, người vừa trải qua tại nạn giao thông. Anh Lộc tuy đã bình phục, nhưng đi lại còn rất khó khăn, mọi sinh hoạt đều trông vào chị Châu, vợ anh Lộc. Sáng nay, tưởng anh Mạnh đến. vì sau kì đường

bệnh khá lâu, nên ai cũng mong gặp thường xuyên, Khiết bảo: "Thôi thì, sau khi thăm Lộc, ta đi Mạnh". Tôi thường nói: "Đàng sau sức khỏe của người chồng, có bàn tay của người vợ". Nói vậy, anh Khanh đừng lên tiếng nhé! vì hồi chị Thuyết bệnh, cũng có anh Khanh chứ...

Tôi thăm cảm ơn các chị...và cầu chúc mọi người hạnh phúc. Viết chuyện linh tinh từ Bắc Cali.

Nguyễn Thông.



Mấy suy nghĩ và kinh nghiệm thông thường về Sắc, Không

Chân Quang



*Mối liên hệ giữa Sắc và Không
không thể được xem là
hai tình trạng
loại bỏ lẫn nhau,
mà chỉ là hai khía cạnh
của một thực tại duy nhất,
nó cùng hiện hữu
và liên tục
kết nối với nhau*

Lama Anagarika Govinda
Foundations of Tibetan Mysticism

Người phật tử nào cũng có nhiều dịp tụng, và nghe tụng, Bát Nhã Tâm Kinh, tất không thể không biết, nếu không muốn nói không chú ý, tới đoạn “*Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, Không bất dị sắc; Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức diệc phục như thị...*” (tạm dịch là *Xá Lợi Tử! Sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác Sắc, Sắc tức là Không, Không tức là Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng đều như vậy...*). Huống chi đoạn này lại đã đi vào ngôn ngữ hàng ngày, người ta thường hay nói “*Cuộc đời sắc sắc không không*”. Thế là thế nào? Ít ra thì đoạn kinh Sắc Không cũng đáng được chú ý.

Phật muốn giảng điều gì trong đoạn này cho Xá Lợi Tử nghe?

Có thể cũng như nhiều người, lúc còn trẻ, tôi cứ tưởng là mình đã hiểu thấu được dễ dàng đoạn kinh về Sắc Không ấy. Chữ Sắc thì còn có vẻ khó hiểu, chữ Không thì có gì tối nghĩa đâu. Hãy cứ đại khái cho như là đoạn kinh này ý nói cuộc đời ngắn ngủi, tạm bợ nên chẳng có gì là bền vững, có cũng như không thôi. Đau ốm rồi chết, hai tay buông xuôi, có mang được gì theo đâu mà chấp trụ đủ thứ cho mệt xác, Phật đã dạy thứ gì cũng “sắc sắc không không” cả mà. Cảm tưởng của tôi là tôi đã tìm ra chân lý, và đi theo Phật giáo là tôi đã biết chọn đúng đường cho đời mình.

Nhưng bỗng có lúc nghĩ lại thì thấy vẫn có những chỗ chưa ổn. Có mà như không thì còn hiểu được, nhưng không mà lại như có thì quả là dị thường. Tôi không tìm được cách lý giải nghi vấn này, loại nghi vấn dường như gắn liền với cuộc sống của tôi, tuy không hẳn là một ám ảnh và chỉ lúc ẩn lúc hiện trong tôi thôi. Một điều tôi đã không tưởng tượng trước đây và cũng không chờ đợi, đó là tuy chùa là nơi tôi hành đạo, nhiều hơn ở nhà hay ở ngoài xã hội, nhưng một số hiểu biết, một số kinh nghiệm về cuộc sống, tôi đã không thấu lượm được ở chùa mà ở ngay trong cuộc sống hàng ngày của tôi.

Thiên tai, chiến tranh và nhất là chiến tranh đã cho tôi trực cảm thấy thế nào là Sắc Không, điều nếu tôi có tìm hiểu ở chùa, đặc biệt trong khuôn khổ của Gia Đình Phật Tử, chắc khó mà thấy một cách dễ dàng. Nói Sắc Không là nói chữ, còn nói nôm na thì là Có, Không. Và tìm hiểu Sắc, Không là làm sao hiểu rõ được nghĩa của hai chữ Có và Không. Đặt vấn đề như vậy có vẻ như vẽ rắn thêm chân, làm cho rắc rối thêm, ai không hiểu thế nào là Có, thế nào là Không. Nhưng sự thật không quá đơn giản như nhiều người lầm tưởng, “hiểu” phải là “thấy được” và “biết rõ”.

Trên đường học đạo, đến cuối đời rồi mà tôi vẫn còn đi tìm cho thấy Đạo. Tôi vốn là người không dày công tu tập, hướng chỉ tôi đã chỉ hành đạo trên cương vị một huynh trưởng GDPT. Hồi những thập niên giữa thế kỷ

trước, GDPT là tổ chức để dẫn dắt các em học đạo. Nếu tôi nhớ không lầm, các em trong sinh hoạt của GDPT đã học nhiều điều thừa trong khi còn thiếu nhiều điều không được học để tiếp nhận được bài học đầu tiên và cũng là bài học sau cùng của của Phật tổ là bốn cách kỳ diệu để “diệt khổ”. Về phần mình, tôi cũng đọc sách báo về đạo, hàng tuần nghe các thầy thuyết pháp. Thú thật tôi chỉ có được những hiểu biết rất mơ hồ về Sắc, Không.

Hơn nửa thế kỷ sau, tôi lại có dịp hành đạo trong khuôn khổ một GDPT có loại hình đặc biệt là không có các em, chỉ có các anh chị huynh trưởng. Thành thử tôi đành quay lại tự mình dạy dỗ chính mình. Bởi vậy tôi chỉ bàn được về những suy nghĩ, những kinh nghiệm thông thường của một người đã học đạo một cách thông thường. Và tôi cứ tự hỏi liệu từ trình độ thông thường này, có “thấy” được gì không?

Thiền sư kiêm giáo sư Phật học người Nhật, nổi tiếng trên thế giới, D.T.Zuzuki cho rằng “Thấy” đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong nhận thức luận Phật giáo vì nó là cơ sở của Biết. Không thể có Biết nếu không có Thấy, tất cả mọi cái biết đều phát xuất từ cái Thấy. [...] Triết lý Phật giáo cuối cùng cũng dạy ta thấy thực tại cũng như nó là [như thị, lời ghi thêm của người viết].

Nương theo lời chỉ dẫn của Phật [Nhu Lai, người đã đến như thế], nghe các nhà khoa học giảng giải và chứng minh, tôi cũng đã “thấy” để “biết” được một vài điều. Như “không thể chỉ dựa vào ngôn ngữ để mong hiểu đạo, mà còn phải dựa vào nhiều thứ khác nữa”. Vì ngôn ngữ là một bản đồ chỉ cho ta thấy, nhưng bản đồ không phải là cảnh thật. Như Phật nói, ngón tay chỉ mặt trăng. Khi thấy mặt trăng rồi thì có thể quên ngón tay, vì ngón tay không phải là mặt trăng. Và, vẫn theo thiền sư kiêm giáo sư Zuzuki, “cái mâu thuẫn, cái làm cách tư duy thông thường bị lạc lối, xuất phát từ thực tế là, ta dùng ngôn ngữ để diễn tả kinh nghiệm nội tâm của ta mà thể tính của kinh nghiệm đó lại vượt lên trên ngôn từ”. Như môn tu học tâm thức dựa trên thiền định để tìm ra những tri kiến mà ngôn ngữ không diễn tả được. Những tri kiến nhờ trực giác, không thông qua kinh nghiệm. Hay tư duy suy luận có tên gọi là khoa học với khả năng phân biệt, chia sẻ, so sánh, đo lường và phân loại mà khả năng khám phá thực tại chỉ tương đối vì không bao giờ nắm bắt được thực tại toàn vẹn, mà chỉ tiến đến được gần thực tại đó thôi. Vì nó chỉ

giúp cho hiểu được một ý niệm về thực tại thay vì chính thực tại...

Điều tuyệt vời là từ đầu thế kỷ trước, nhiều nhà khoa học, trên địa hạt vật lý, đã có được những phát minh đưa khoa học tới gần đạo học và đến cuối thế kỷ ấy thì nhân loại đã có thể khẳng định rằng khoa học và đạo học đã gặp nhau. Nhà vật lý học quốc tế hiện đại, Fritjof Capra, giữa thập niên 1970, đã cho ấn hành tác phẩm lừng danh của ông dưới tựa đề “Đạo của Vật lý”, (*The Tao of Physics*). Đức Đạt Lai Lạt Ma XIV, năm 2005, cũng cho ra đời tác phẩm “*The Universe in a single atom*”, (*Vũ trụ trong một nguyên tử*, bản dịch Việt ngữ của Trần Uyên Thi) trong đó ngài cho biết sự dần dần tích cực của ngài về khoa học và có gửi cho độc giả một thông điệp, theo đó “*ta có thể coi trọng vai trò của khoa học và công nhận những phát kiến thực nghiệm mà không theo chủ nghĩa duy vật khoa học*” (xem bản dịch Việt ngữ của Trần Uyên Thi, nxb Rạng Đông USA). Giáo sư Trần Ngọc Ninh, trong lời giới thiệu cuốn sách này đã không ngần ngại viết rằng: “*Các độc giả của sách sẽ thấy rõ tầm nghiêm trọng của cuộc gặp gỡ giữa khoa học vật chất tối cao với Đạo giáo kỳ cựu nhất của Đông Phương tinh thần*”. Trong khi Bát Nhã Tâm Kinh nói rằng “*Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc...*” thì dưới mắt các nhà khoa học, “*Vật chất vừa là hạt vừa là sóng*”....

Thú thật, tôi đã nhờ nơi cuộc gặp gỡ này mà thoát khỏi vòng kiềm tỏa của ngôn từ để tạm hiểu được thế nào là Sắc Không. Chữ Không đây là “*tánh Không*”, chứ không phải là trống rỗng không có gì. Có, là có những hiện tượng kết hợp (hợp cảnh) mà bản chất của chúng là vô thường tức là chỉ tạm bợ, chính những duyên sinh ra chúng cũng tạo ra sự hoại diệt của chúng. Ngay khi chúng vừa hiện hữu, tiến trình hoại diệt cũng đã khởi đầu. Quan điểm này rất gần với quan điểm của một vũ trụ vật lý năng động mà vật lý học hiện đại đã miêu tả. Dưới ánh sáng của Phật học thì khái niệm về một sự hiện hữu nội tại, biệt lập của vạn vật (trong đó có chính bản thân ta) hoàn toàn không thích hợp với lý duyên khởi. Lý duyên khởi này hàm ý rằng vạn vật tương tùy, tương thuộc lẫn nhau cho nên mọi hiện tượng đều thay đổi và biến cải không ngừng. Nói rằng những hiện tượng ấy đều “*Không*” tức có ý nói chúng không mang những tự tính bất biến, chúng không phải là những thực tại tự tồn hy những “*thực thể*” riêng biệt. Trên đại thể, có thể hiểu đoạn Sắc Không của Bát Nhã Tâm Kinh theo cách đó...

Chân Quang

Phụng Sự Chúng Sanh Là Cúng Dường Chư Phật

Những cảm nghĩ về ba ngày Hội Ngộ

Diệu Thu

Thời gian ba ngày Hội ngộ qua đi thật mau, nhưng sao tôi lại cảm thấy ba ngày này hình như dài hơn những ngày khác vì chúng tôi đã làm được rất nhiều việc...

Bắt đầu ngày Thứ sáu ghi danh, đóng lệ phí, nhận bảng tên... Tối Thứ sáu Họp Tiền Hội nghị, đến khuya 11 giờ đêm... rồi một vài người thức trắng đêm hoặc ngủ mơ màng vài tiếng vì để làm Bản Tin cho xong vào sáng hôm sau, vì tuổi già lạ chỗ và cũng vì những âm thanh ...gọi dò...

Sáng Thứ bảy Khóa Lễ Hiệp ký và Lễ Khai mạc. Chiều Thứ bảy Hội Nghị chính thức, Ban Chấp Hành cũ mãn nhiệm và Bầu Ban Chấp Hành mới cho Ai Hữu GDPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại. Kết thúc lúc 5 giờ chiều và chúng tôi khởi hành đi thăm viếng Thiền Viện Quang Chiếu, dùng cơm chay tại Thiền Viện và trở về Chùa lúc gần 10 giờ đêm. Đêm Thứ bảy ai gọi dò mặc ai, đa số chúng tôi đều ngủ say sưa!!!.

Sáng Chủ Nhật có Khóa Lễ ở Quán Âm Linh Viện, sau đó sinh hoạt với GDPT Pháp Quang. Buổi trưa là tiệc và văn nghệ chia tay kéo dài đến gần 3 giờ chiều. Một số anh chị em đi thăm thành phố Dalas; một số đi thăm anh chị Hoàng Trọng Cang và có người đi về... Buổi tối còn lại một số ngồi hàn huyên với Thầy Nguyễn Tâm và các anh chị ở Chùa.

Ngoài ra chúng tôi còn có những việc linh tinh chuẩn bị cho 3 ngày Hội Ngộ: nào là sắp đặt chỗ ăn ngủ, chỗ Hội họp; nào là sắp đặt lại chương trình cho phù hợp với hoàn cảnh; nào làv.v.. Những anh chị em về sớm sốt sắng tiếp tay với BTC như các anh: anh Thảo, anh Quỳnh, anh Thống, anh Nam, anh Hùng, anh Phụng, anh Hiến... thì phụ làm việc ..."nặng" kê bàn ghế, đóng banner, treo đèn kết hoa ...v.v.. Chị Thanh Minh phụ cắt chăn mền; Mai Dung làm bảng tên, xếp tài liệu cần dùng vào folder... Chị Thọ, Chị Bình, chị Thanh Minh, chị Khánh Ninh, chị Chi, chị Hương, Mai Dung, Mộng Hương vui vẻ ngồi sắp trang và đóng tập Bản Tin...

Các chị và cả các anh còn vào bếp để phụ với Ban trai soạn của Chùa lo bữa ăn: Chị Ngọc, chị Mai, chị Thịnh, Chị Hòa, chị Nhung, chị Chuyên... v.v.. Anh Đoàn Chính, Kiểm, Hiền... lo văn nghệ...

Nếu chỉ ngồi nghĩ thì với bao nhiêu việc như vậy gói gọn chưa tới ba ngày cũng thấy ...nhức đầu, nhưng rồi mọi việc đã hoàn thành tốt đẹp. Với tất cả sự cố gắng của BTC và tinh thần hòa hợp sốt sắng của các anh chị tham dự khiến cho Hội ngộ thật là vui, thật là thân thiết... và thật là... không thể nào quên... Có những anh chị bày tỏ cảm nghĩ của mình trên trang giấy gửi cho BTC; có những người chỉ phát biểu bằng lời. Dưới đây xin ghi lại một số cảm nghĩ ghi trên giấy mà chúng tôi nhận được của các Tham dự viên, của Quan khách và của nhiều các em GDPT Pháp Quang (có em chỉ có thể viết bằng tiếng Anh, anh Phú đã tạm dịch ra Tiếng Việt):

** Hội ngộ AHGDPT Vĩnh Nghiêm năm 2012 trở về trong niềm hân hoan mong đợi của bao nhiêu anh chị áo Lam của ngày nào . Năm nay trong sự tiếp đón nồng hậu của Quý Ban Quản Trị, Huỳnh Trưởng và các em GD Phật Tử Pháp Quang đã làm cho chúng tôi, những người con Phật đã gần như già nua cần cõ sống lại những chuỗi ngày sinh hoạt dưới mái chùa nhà . Vui làm sao kể cho hết, chúng tôi được thăm lại mái Chùa Pháp Quang nơi Sư Ông Trí Hiền đã xả hết tâm lòng, tận lực với Đạo pháp để xây nên. Đôi khi tôi nghĩ đã bật khóc một mình để hồi tưởng lại từng khuôn mặt thân thương của tất cả bạn Phật Tử . Ôi sao buồn vui lẫn lộn... bây giờ tất cả đều đi dần đến tuổi già và ..lần lượt đi về cát bụi; không biết có còn gặp lại nhau nữa không? Xin chúc tất cả các bạn bình an và khỏe mạnh...
Hiển Chuyên*

** Hội Ngộ 2012 "Về Mái Chùa Xưa" , những ngày gặp lại Quý anh chị: thật vui như gặp lại Gia Đình áo Lam thuở nào ...vui, nói, cười ...những ngày Hội Ngộ khó quên. Mong rằng Hội Ngộ kế tiếp cũng sẽ vui như Hội Ngộ tại Chùa Pháp Quang; cùng tưởng nhớ Sư Ông Thích Trí Hiền, Ngài dặn dò gặp các Anh Chị Em năm 2012 tại Chùa Pháp Quang: chúng ta đến ...nhưng*

Ngài đã vĩnh viễn ra đi ... Rất thương tiếc một người Thầy kính mến. Quý vị Chùa Pháp Quang rất sốt sắng. Với cá nhân Nhung chân thành cảm tạ tất cả quý vị của Chùa Pháp Quang, Thầy Nguyễn Tâm. Xin chúc mừng Trưởng Ban Chấp Hành thêm nhiệm kỳ nữa. Cảm ơn chị Tâm, chị Châu quá vất vả ... cũng như anh Phú, anh Khiết ..v.v.. **Diệu Ni Dinh Nhung**

* Sau nhiều năm sống xa quê hương. Diệu An được sống lại những giây phút quý báu dưới mái Chùa với các em Đoàn sinh GDPT Pháp Quang. Thấy các em ngoan phải khâm phục sự điều dặt của các anh chị Huỳnh Trưởng. Chúc tất cả luôn Tinh tấn.

Diệu An Dương Khánh Ninh

Và dưới đây là của Quan khách và các em trong GDPT Giác Quang:

* Em thích sinh hoạt với mấy anh chị Vĩnh Nghiêm. Mấy anh chị hát và chơi đàn rất hay! Very Ative and Fun!

* Chúng em rất hân hạnh được đón tiếp Quý Anh Chị GDPT Vĩnh Nghiêm. Quý Anh Chị đã cho chúng em thấy được "cái tình" trong GDPT. Hy vọng lần sau Quý Anh Chị sẽ ở lại và sinh hoạt với chúng em lâu hơn nữa. **Kính, Nguyễn Độ**

* Cảm tưởng của em là em rất thích các Anh Chị Vĩnh Nghiêm tại vì anh chị ấy rất là tốt lúc nào cũng vui vẻ. Em thích nhất là các anh chị Vĩnh Nghiêm thích hát. Very Friendly and Play ...(Hỏi)

* Hội Ngộ Năm 2012! Cháu nghĩ các chú và các cô tổ chức "Về Mái Chùa Xưa" thật là ấm cúng. Nói chung cùng GDPT mọi nơi thật là dễ thương và đoàn kết để cho con em thế hệ như các cháu để sau này noi gương theo. Cháu hy vọng sẽ còn nhiều dịp khác để cháu học hỏi thêm.

* Rất tiếc thời gian Hội Ngộ đi quá nhanh. Tình thân giữa tất cả Anh Chị Em AHGDPTVN Hải Ngoại và GDPT Pháp Quang càng thấm thiết hơn. Hy vọng Quý Anh Chị sẽ có một lần trở lại thăm "Mái Chùa Xưa" thêm một lần nữa.

* Anh Chị sinh hoạt ở đây là giống một ngôi sao trắng bộp. So beauty and bright. Like Christmas

* Một cơ duyên, một hạnh ngộ thật hay thật dễ thương của AHGDPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại. Hy vọng còn nhiều dịp "Về Mái Chùa Xưa".

* The fact that you will, as older members of "GDPT", still go to temple, well, various temples in different states, shows the commit went to "GDPT".

- Sự thật về tất cả anh chị, những thành viên GDPT lớn tuổi, vẫn còn đến chùa, tốt, những chùa khác nhau trong những Tiểu Bang, chứng tỏ lòng quyết tâm đến GDPT.

* They are a great group of people. They remain strong after many years from Vietnam to the United States.

- Họ là nhóm người rất kiên trì Tôi thích thú những sinh hoạt được sắp xếp cho chúng tôi. Họ vẫn tiếp tục vững mạnh sau nhiều năm từ VN qua Hoa Kỳ.

* You are always welcome at "Chua Phap Quang". It will always be a place you can call home. You guys singing on stage made me think about all the times we had to sing on stage and how only the girl's voices were heard..Ha ha. It makes me feel warm to know that I can still be with my "chua" family when I grow up and that we can still party! Stay strong and have as much fun as you can.

- Các anh chị luôn luôn được đón nhận ở chùa Pháp Quang. Nơi này anh chị sẽ luôn luôn gọi là nhà. Các bạn sinh hoạt nơi đây như ở nhà. Các bạn hát trên sân khấu làm tôi nghĩ đến thời gian chúng tôi đã hát trên sân khấu và chỉ có giọng nữ là được nghe ..ha ha. Tôi thấy ấm lòng khi biết rằng tôi vẫn với gia đình chùa khi tôi lớn lên và chúng tôi vẫn còn họp mặt! tiếp tục vững mạnh và vui vẻ bất cứ lúc nào các anh chị có thể.

* The older "Huynh Truong" are a lot more fun than I thoughtly they would be. They were really open had lots of questions and tried to make me comfortable even though I was supposed to be the...

- Những huynh trưởng già có nhiều vui nhộn hơn tôi nghĩ. Họ thực sự mở rộng và có nhiều câu hỏi và cố gắng làm cho tôi thoải mái mặc dù tôi nghĩ mình là.....

* I enjoyed the festive activities that was pianned for us. The singing was great to watch and the food was delicious.

- Tôi thích thú những sinh hoạt được sắp xếp cho chúng tôi. Hát hay và thức ăn ngon lắm.

* To see your dedication last for this long motivates me to attend chua as often as possible. Not only attend, but help to "GDPT" others... me. Your devetion. But help to "GDPT" inspires me to do more for my "chua" in my form possible.

Thank you for coming and sharing your indefinite amount of wisdom.

- Thấy sự kiên trì lâu dài của anh chị, điều này khích lệ tôi đi chùa thường hơn. Không những đến chùa thường hơn, mà còn giúp đỡ người khác. Sự hết lòng của anh chị cho GDPT khuyến khích tôi làm việc nhiều hơn cho chùa càng nhiều càng tốt.
Cảm ơn anh chị đến đây và chia sẻ trí tuệ của anh chị.

* I've never thought anyone would still so to "sinh hoạt" after 40. Now I'm hoping to stay at "chùa" longer than I thought.

- Tôi chưa bao giờ nghĩ đến người nào có thể vẫn còn sinh hoạt sau tuổi 40. Bây giờ tôi hy vọng ở lại chùa lâu hơn tôi nghĩ.

* I feel that they were very committed and I hope that I can be like them when I grow up.

- Tôi có cảm tưởng họ đã chí tâm và tôi hy vọng rằng tôi có thể như họ khi tôi lớn lên.

- o -

MỘT VÀI HÌNH ẢNH SINH HOẠT HỘI NGỘ 2012



Trước giờ họp



Giờ ăn đến rồi



Những ngón tay nhúc nhích



Giờ ăn đến rồi



Những ngón tay nhúc nhích



Tiệc chia tay

LÁ THƯ MÙA HÈ... (Tiếp theo trang 5)

Nhìn sang phía tay phải của Nhà Sinh Hoạt, thì đây, vừa thêm một cơ sở nữa đang trong giai đoạn cuối của sự hoàn thành, Quán Âm Linh Viện, một công trình vật thể được các hàng Phật tử của Sư Ông đã hoàn tất trước cả thời hạn dự trù. Còn nhớ hôm tang lễ của Sư Ông, nhiều vị Phật tử Pháp Quang vừa khóc vừa hứa nguyện trước kim quan của Sư Ông, rằng: “Chúng con sẽ tiếp nối con đường của Sư Ông và sẽ hoàn tất Quán Âm Linh Viện.” Cho đến hôm nay, đối diện với Quán Âm Linh Viện tôi chợt hiểu. Tự nói với chính mình, nếu không phải do công đức thù thắng hạnh và sức tinh tiến chung của toàn thể Phật tử công đồng Phật tử Pháp Quang thì làm sao cơ sở này thành tựu? Bài học thật thâm thúy, đứng trước sự ra đi của vị Thầy, Phật tử Pháp Quang chuyển hoá đau thương thành năng lực xây dựng. Bỗng trong lòng dâng lên một cảm xúc hoan hỷ nhẹ nhàng và tôi đã cảm khái niệm lên danh hiệu của vị đại Bồ Tát: “Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chúng Minh...”

Câu chuyện của Một Người Phóng Viên Trẻ...

Khi Sư Ông viên tịch, một nhà báo hay phóng viên chi đó của một đài truyền hình Việt ngữ ở Texas có viết một bài ngắn kể lại kỷ niệm ông ta có với Sư Ông, bài đăng trong kỷ yếu cúng dường Giác Linh của Sư Ông trong dịp tang lễ của ngài. Nhiều năm trước đó, lúc ông ta còn khá trẻ, được giao cho nhiệm vụ đến Pháp Quang để viết bài về ngôi chùa và các nhà sư ở chùa này. Theo địa chỉ, chàng phóng viên trẻ tới chùa vào một buổi sáng nào đó. Chùa lớn, có hai ba khu vực đậu xe, nên sau khi đậu xe xong, anh ta đi rảo quanh chùa tìm xem có gặp ai không để hỏi thăm về thầy trụ trì. Trời nắng và nóng, đi một hồi thì thấy có bóng người đội nón lá đang lom khom ngồi nhỏ cở ở sân chùa. Anh ta mừng rỡ bước tới để hỏi thăm. Đó là một ông cụ móm mém và nhỏ thó, sau khi xưng tên và nói về mục đích đến chùa, anh chàng phóng viên trẻ này được ông cụ cho biết Sư Ông trụ trì giờ đang bận công chuyện Phật sự và sẽ trở lại giờ đó... giờ đó... Chàng phóng viên cảm ơn ông cụ và nói sẽ quay lại, và nhờ ông cụ thưa lại với vị trụ trì để xin một cuộc phỏng vấn.

Chiều, đúng hẹn. Anh chàng phóng viên trở lại chùa thì thấy sân chùa đông nghẹt xe cộ và phật tử. Hỏi ra mới biết nhà chùa có một cái lễ lớn chi đó. Anh nói với mấy phật tử gần đó rằng anh có hẹn với vị trụ trì. Mấy người phật tử cho anh biết, “Anh cứ quanh quẩn ở sân chùa đi và thế nào cũng sẽ gặp được Sư Ông vì sắp tới giờ hành lễ rồi đó.”

Một lát sau không lâu, tiếng chuông trống bát nhã nổi lên, các phật tử nhanh nhẹn xếp thành hàng để cung nghinh Hoà Thượng trụ trì quang lâm. Hàng trăm người xếp hai hàng dọc đường dẫn đến chánh điện. Họ chấp tay cung kính cúi lạy để đón vị Hoà Thượng đang đi tới. Vì là lần đầu tiên đến chùa, nên thấy cảnh này anh chàng phóng viên trẻ cũng bắt chước mọi người chấp tay xá xá vị Hoà Thượng trong tâm ý vàng rực rỡ đang đi tới trước mặt anh ta. Ngừng lên nhìn, anh phóng viên trẻ ngạc nhiên vì nhận ra đó là ông cụ làm vườn anh ta đã gặp buổi sớm! Sau lần đó, anh đã trở thành một người đệ tử của Sư Ông.

Bước Nhanh Nhanh về Hội Ngộ và Bữa Ăn Tối Đầu Tiên

Ngày đầu tiên trong chương trình 3 ngày hội ngộ chính thức, thứ sáu 6 tháng tư. Như đã nói, vì đầu xuân nên khí hậu khá mát mẻ, cây cối, cỏ hoa đang mùa nở rộ khiến cảnh vật vui tươi, đẹp để đón chào những đôi chân đang bước nhanh về với Hội Ngộ Vĩnh Nghiêm 2012. Tiếng chào nhau, tiếng thăm hỏi, tiếng nói tiếng cười ... làm rộn lên đoạn đường từ Nhà Sinh Hoạt sang đến Lạc Nghĩa Đường và ngược lại. Đặt chân vào Lạc Nghĩa Đường đã thấy trên sân nhà la liệt những xấp Bản Tin cần được kiểm lại trước khi đóng gáy. Các chị Kim Chi, Khánh Ninh, Xuân Mai cùng chị Nam... đang ngồi trên sân nhà trước bàn thờ Tổ, thoãn thoãn xếp từng trang bản tin vào với nhau cho đúng thứ tự... Trong khi ấy, ở căn phòng dùng làm chỗ làm việc của Ban Báo Chí & Ấn loát thì các chị Tâm, Châu, Mộng Hương và anh Trần Minh Phương ... đang tất tả làm nốt những trang còn lại của Bản Tin cho kịp lễ khai mạc ngày mai.

Băng ngang qua căn phòng thờ Tổ và Sư Ông, đã nghe cuộn cuộn vang lên những giọng nữ mượt mà của chị Kim Kiểm và Lệ Hiền hoà cùng giọng tenor vạm vỡ của nam danh ca Đoàn Chính, phu quân của Trưởng Mộng Hương (cả hai anh chị về từ Montreal, Canada, lần đầu tiên tham dự Hội Ngộ), cùng tiếng đàn tây ban cầm ‘ngọt sớt’ của

Ngô Lê Trọng Thuần về từ Orange County, Cali, thứ nam của Trương Lê Xuân Mai và cố Trương Huynh Tâm Hoà Ngô Mạnh Thu. Trương Kim Kiêm, North Carolina, Lê Hiền, Houston, Texas, vừa tới kịp để tham gia vào ban văn nghệ ‘dã chiến’ (đông-tây-nam-bắc) dưới sự ráp nối và điều khiển của Trương Huynh Nguyễn Đình Thống đến từ San Jose, Cali. Họ tập dượt một số bài ca, đặc biệt là nhạc phẩm Đoá Hoa Vô Thường của nhạc sĩ Trương Huynh Tâm Trí Quang Vui, sẽ được xử dụng trong giờ sinh hoạt tiền hội ngộ. Lát sau, ban văn nghệ này ‘phình ra’ vì có thêm nhiều giọng ca nữ lãnh lót và vài giọng ca nam ồn ào vừa gia nhập.

Đi trở về nhà bếp ở phía Nhà Sinh Hoạt...bỗng giật mình một cách thích thú để thấy cảnh anh chị Thảo&Mai Dung từ Pennsyvalnia... đang hoà mình vào với chị Hải Vân và các đạo hữu của Ban Trai Soạn Chùa Pháp Quang sửa soạn bữa ăn tối đầu tiên cho hội ngộ. Trong khi chị Mai Dung nấu bếp thì anh Thảo, rể của Vĩnh Nghiêm, lặng lẽ xử dụng cái mopping tool lau khô sàn nhà bếp. Trông anh làm việc yên lặng và tự tại, một ý tưởng thật nhanh thoág đến, “Anh chọn làm một công việc rất tế nhị, có lẽ kiếp trước anh đã từng là một thiền sư chăng?” Dù sao, nhìn cảnh ấy đó ai tránh khỏi được sự cảm động.

Một chốc sau thì toán nhà bếp được tăng cường thêm một số chị, gồm: chị Bình, chị Thịnh, chị Chi, chị Chuyên, chị Hoà và chị Nhung. Bỗng như một cơn gió mát ủa vào căn nhà bếp, một toán gồm ba chị nữa bước vào -- đi đầu là chị Trương Trần Thị Ngọc, rồi Trần Thanh Minh và Phùng Thị Thọ -- các chị vừa mang tới những câu chuyện rất vui kể lại chuyến đi từ Houston lên cùng mấy khay bánh cuốn Thanh trì, tương Cự Đà và đậu phụ rán. Các chiếc bàn dài để thức ăn giờ đây đã đầy ắp những đĩa, bát với đủ loại món ăn đang bốc khói thơm phức. Ở các bàn khác là la liệt những thức uống, các loại trái cây và các loại bánh, thạch sẽ dùng để tráng miệng cho bữa cơm hội ngộ tối nay. Vài thành viên của ái hữu vừa trông thấy đã phải thốt lên rằng, “Ồ, đi Hội Ngộ mà được cho ăn như thế này thì một năm đi vài lần cũng đi...”

“Giờ ăn đến rồi...giờ ăn đến rồi...” lời ca, tiếng vỗ tay vang ra từ khu vực nhà ăn sang đến tận Lạc Nghĩa Đường làm mọi người hối thúc nhau làm nhanh lên cho kịp giờ ăn. Trong một thoág, tại khu vực nhà ăn, hàng ghế hai bên dãy bàn ăn dài thông đã đầy ắp những người. Phải nối thêm vài chiếc bàn nữa, vẫn chưa đủ, phải mở rộng khu vực ăn tối với việc xử dụng thêm mấy chiếc bàn bên cạnh mới đủ chỗ chứa cho mọi người.

Khu vực ăn tối của Nhà Sinh Hoạt giờ đây rộn ràng náo nhiệt hẳn lên với biết bao loại âm thanh...À, lại vừa có thêm một số anh, chị khác vừa từ phi trường hay lái xe về đến nơi...Một niềm vui bất ngờ cho Hội Ngộ 2012 là hai vị khách vừa bước vào có gương mặt và nụ cười thật quen...”Chào mấy anh chị. Không được mời nhưng tụi em vẫn cứ về. Nhận ra ai hôn?” Từ trong đám đông có tiếng đáp, “Ồ, anh chị Mỹ từ Trung Tâm Vạn Hạnh, New Orlean. Nhớ rồi, Hội Ngộ 2010 đây mà...” Những tiếng vỗ tay nổi lên chào đón người khách phương xa vừa tới. Nhưng chú hết, có ai đó đang thấp thoáng ngoài cửa... Cả đám đông lại Ò lên một lần nữa, “Á, Anh Chị Nguyễn Đình Nam từ Austin bà con ơi!” Tiếng vỗ tay và tiếng chào hỏi lại rộ lên chắc chắn làm người vừa tới quên hết cả mệt nhọc sau chuyế đi dài... Phân đông mấy chị khi gặp lại nhau thường mừng rỡ chào nhau bằng những lời khen tặng. Chị này khen chị kia đẹp ra. Chị nọ nhanh nhẹn đáp lại bằng mấy lời nhận xét “Bà trông thon và gọn hơn lần gặp ở Hoa Thịnh Đón năm 2008!” Âm thanh của các chị riu rít như bầy chim về tổ lúc hoàng hôn mỗi buổi chiều. Còn các anh gặp nhau thì cười cười bắt tay với vài câu thăm hỏi ngắn, gọn. “Chào anh. Anh vẫn khỏe?”

Đi đi lại lại trong khu vực Nhà Sinh Hoạt tối nay, với máy ảnh và máy quay video với tripod thứ gồ ghề, để lấy cho được những tấm ảnh hay đoạn phim độc đáo là hai Trương Trẻ Minh Chính và Trọng Thuần. Họ làm việc yên lặng với mức tập trung cao độ. Chút sau, có thêm vài tay chụp hình cỡ ‘xịn’ nữa là anh Thảo, anh Hùng, và anh Thống. Quý anh này cũng có các máy hình loại nổi tiếng không thua, như Nikon hay Canon. Khi thấy những cái flash chớp chớp lia lịa thì quý chị biết đây là cơ hội ‘bằng vàng!’ Sự huyền náo lúc trước với đủ loại câu chuyện bây giờ đổi sang thành những tiếng gọi. Người này gọi người kia ơi ới để chụp hình chung với nhau. Chị thì thích chụp đôi, chị thích chụp bốn hay năm. Một chị cẩn thận nói lớn dặn mọi người: “Này, đừng có chụp ba là không tốt đâu đây. Năm ngoài chị chụp 3 với hai bà bạn ở lễ thượng thọ của bà bạn khác, về đến nhà, lăn ra ốm ngay mất mấy ngày đây. Nhớ nhé, đừng chụp 3...Xui lắm!!!” Vui nhất là cảnh quý chị chụp cả nhóm, đã đông, mà có chị lại cố gắng tạo dáng để phô diễn những đường nét thanh thanh của mình. Trước ...tình cảnh này, Trương Trần Thanh Hiệp cũng không bỏ lỡ cơ hội, thấy mấy cái máy ảnh to được quý chị chiếu cố nhiều quá, Anh lấy trong túi ra cái máy ảnh Luminix... xinh xinh. Chụp vài tấm mang về Paris làm kỷ niệm.

Nói về chụp hình tại Hội Ngộ 2012 thì người có nhiều kỷ niệm nhất chắc có lẽ là Trương Huỳnh Nguyễn Đình Thống. Một buổi sáng đẹp trời, hai đôi uyên ương Thống&Chi, Hùng&Khánh Ninh rủ nhau đi chụp ảnh trong khuôn viên của chùa. Cả Trương Thống và Trương Hùng đều có mang theo nhiều loại máy chụp và máy video loại chuyên nghiệp. Thế là hai anh đưa nhau đi tìm các góc cạnh đẹp và ý nghĩa để chụp cho...hai chị. Chỗ này là Tứ Động Tâm, chỗ kia là Phật Nhập Niết Bàn, chỗ nọ là các vị A la hán... chỗ nào cũng chụp được nhiều bức trứ danh cho hai chị Kim Chi và Khánh Ninh... Đi ra phía ngoài gần đường lộ, Trương Thống khám phá ra hồ tịnh thủy ẩn mình dưới mấy gốc cây khá lớn, lại có Đức Quán Âm đứng trên đầu rồng đang phun nước, tay Ngài cầm bình nước Cam lồ... Trên trời mây xanh trong vắt, dưới nước, cá vàng lội tung tăng... Thiệt là một chỗ lý tưởng vừa để cầu nguyện vừa để lấy được những tấm hình thật ý nghĩa mà kỷ niệm. Chị đã đứng yên vị trên mấy cục đá xong, anh loay hoay lấy góc cạnh. Tới lui, xê qua xích lại một chút cho đúng khẩu độ và ánh sáng.. Ừ, thêm một chút xiú nữa là hoàn hảo...và anh té một cái rầm! Cả người và máy Canon đều được tắm trong hồ nước Cam Lồ của Đức Quán Âm...Anh về tới phòng, nhiều người biết chuyện đến an ủi Trương, “người ta chỉ xin được vài giọt nước Cam lồ của Đức Quán Thế Âm, Trương được Ngài cho tắm đấm nước Cam lồ trong hồ của Ngài, vậy là may mắn vô cùng...”

Âm Thanh của Hạnh Phúc, Bức Chân Dung và Ánh Nhìn Thương Yêu Của Vị Thầy

Nhà Sinh Hoạt, gọi là Nhà chứ thực ra có thể gọi đây là một Trung Tâm vì nó là một cơ sở thật lớn, có nhiều phòng ốc với đầy đủ phương tiện cho đủ loại nhu cầu sinh hoạt. Đây là một cơ sở lý tưởng mà bất cứ tổ chức tôn giáo hay cộng đồng và các tổ chức sinh hoạt thanh niên đều mơ ước nhưng không dễ gì có được. Một sân khấu to cho phép vài chục người đứng trên đó diễn xuất, ca hát hay nhảy múa. Sân khấu có màn nhưng kéo ra đóng vào, có hệ thống âm thanh chuyên nghiệp, có dàn đèn spot lights nhiều màu... Nếu khán giả ngồi trên ghế, tôi ước chừng có thể chứa trên 400 người, nếu bỏ ghế đi, khoảng 600 đến 700 người có thể ngồi thoải mái trên sàn nhà. Bên cánh trái của Nhà Sinh Hoạt là một nhà bếp thật to, có một phòng lạnh để đựng thực phẩm xây dĩnh vào tòa nhà. Bên phải của sân khấu là nhiều phòng vệ sinh nam/nữ riêng. Sau nhà bếp và nhà vệ sinh còn có mấy căn phòng rộng lớn khác được dùng cho Gia Đình Phật Tử, hoặc làm lớp học hoặc phòng họp, và là nơi cất chứa những đầu lân không lồ và các dàn trống múa lân to tướng khi di chuyển phải đặt trên các xe đẩy...

Vì trong ít ngày sắp tới Nhà Sinh Hoạt được sử dụng cho Hội Ngộ Vĩnh Nghiêm 2012, nên ngay chính giữa sân khấu, một biểu ngữ to và dài gần bằng kích thước bề ngang của sân khấu được mấy bạn Huỳnh Trương trẻ của GDPT Pháp Quang giúp căng ngang sân khấu. Trên biểu ngữ có hàng chữ viết thật khéo, cỡ rất lớn, người ta đọc được nội dung như sau: Hội Ngộ Vĩnh Nghiêm và Đại Hội Lương Niên. Bên dưới và đối diện với sân khấu là các dãy bàn xếp hình chữ nhật, khăn bàn màu vàng, trên mặt bàn có nhiều lọ hoa tươi cắm nghệ thuật rất đẹp và nhã. Chung quanh các bàn là những dãy ghế cho khoảng 80 khách và thành viên Ái hữu Vĩnh Nghiêm sẽ sử dụng vào ngày mai, thứ bảy, và ngày chủ nhật, 02 ngày sinh hoạt chính của Hội Ngộ Vĩnh Nghiêm 2012. Riêng sinh hoạt tiên Hội Ngộ vào tối nay thứ sáu thì sẽ diễn ra tại phòng họp của Lạc Nghĩa Đường, căn phòng lớn bên cạnh nhà thờ Tổ và Sư Ông.

Ở góc trái của sân khấu, cuối khu vực bàn ăn, giờ đây được điểm tô bằng một tấm bảng thật to có bánh xe để di chuyển được. Các Trương Phương, Thanh Minh và Quỳnh Giao đã vừa nhanh chóng hoàn tất công trình trang trí tấm bảng này bằng những bức ảnh chụp cá nhân hoặc chụp nhóm những thành viên trong những lần sinh hoạt ở các Chi hoặc của toàn thể Ái Hữu Vĩnh Nghiêm. Tấm bảng lớn đầy hình ảnh và màu sắc đã giúp cho khu vực ăn tối ấm cúng thêm. Nhìn qua phía phải của sân khấu mọi người sẽ gặp được chân dung rất lớn của Thầy đặt trên cái giá ba chân. Trước bức chân dung là một chậu hoa nhiều màu sắc rất hợp với màu y vàng của Thầy. Bên cạnh chiếc giá có đặt một chậu kiểng bên trong có trồng vài cây tre mềm nhưng không cong tạo cho chân dung của Sư Ông trở thành hết sức sống động mỗi khi cây tre nghiêng qua nghiêng lại vì gió hay vì có người vừa đi ngang qua. Tác giả chụp bức chân dung của Sư Ông hẳn phải là một tay chuyên môn, đã rất khéo, lấy được cái nét rất riêng của Sư Ông khiến trông hình chụp mà có cảm tưởng như đang đối diện với Ngài lúc sinh tiền. Hỏi ra mới biết người chụp ảnh là một trong số những đệ tử ruột của Sư Ông, và cũng chính là phu quân của người nữ Huỳnh trưởng được Sư Ông rất tin quý, chị Diệu Sáng. Chị là Huỳnh Trương của GDPT Pháp Quang, người đã tạo dựng ra Quỹ Từ Bi do Sư Ông khuyến khích. Người nữ đệ tử này bị bạo bệnh trong một thời gian và Chị ra đi một tuần trước ngày Sư Ông viên tịch. Hôm Chị mất, Sư Ông gọi cho tôi báo tin. Giọng Sư Ông trên điện thoại thật buồn...rất buồn. Sư Ông nói ngắn gọn có mấy câu để thông tin, vậy mà những khoảng thời gian ở giữa những câu nói...dài như thiên thu...Sư Ông chấm dứt cái tin buồn bằng câu, ”Phật đã dạy, Vô Thường phải không anh?”

Câu nói đã chấm dứt, cuộc đàm thoại tuy đã xong...nhưng cả Sư Ông và tôi không ai muốn gác điện thoại trước. Một lúc, cho đến khi tôi nghe tiếng thờ dài rất nhẹ, rồi tiếng gác máy bên đầu điện thoại bên phía Sư Ông. Cả đêm hôm ấy, tôi thức gần trọn đêm và không thể cảm được những giòng nước mắt. Buổi sáng hôm sau bước vào lớp dạy học, tôi như người đi trên mây.

Như nhiều anh chị sinh hoạt ở Giác Minh, tôi được biết Sư Ông trên năm chục năm, nếu tính cả thời gian lúc còn là một Oanh Vũ của GDPT Giác Minh từ những năm 57, 58... Nhưng, chưa bao giờ tôi nghe hoặc thấy Sư Ông buồn đến thế. Và tôi không ngờ đó cũng là lần chót tôi được hầu chuyện với Ngài. Vì chỉ vài ngày sau, đó là ngày chủ nhật, khoảng gần 2 giờ chiều của Hoa thịnh đốn thì tôi nhận được cái tin do các Trưởng Văn Hưng, Nguyễn Đâu và La Hùng Cường báo, làm đảo lộn trời đất: Thầy Trí Hiền vừa mất!

Tại ngôi Nhà Sinh Hoạt tối đầu tiên của cuộc Hội Ngộ, trong lúc các anh chị đang rộn ràng chào đón nhau, có một lúc, tôi đi đến một góc phòng, từ một khoảng cách khá xa với đám đông, tôi đưa mắt nhìn qua phía có đặt bức chân dung của Thầy rồi chuyển hướng nhìn về lại phía đám đông. Một cảm xúc dâng lên. Bức chân dung đặt đối diện và cách khu vực mọi người đang chuyện trò và dùng bữa cơm tối đầu tiên của Hội Ngộ bằng những dãy bàn ghế sẽ dùng cho lễ khai mạc ngày mai... Sư Ông, như đang ngồi đó, với đôi mắt hơi nheo nheo và cái miệng nửa cười nửa khép, Ngài như nhìn chăm chú một cách thích thú để quan sát cái sinh hoạt đang diễn ra trước mắt. Tôi có cảm tưởng như đó là một cái nhìn của một người bố hay mẹ đưa ánh mắt âu yếm của mình để theo dõi từng người con và từng câu chuyện vui đang nổ như pháo ran cùng những trận cười rôm rả không dứt. Phải chăng đây là hình ảnh tiêu biểu một buổi ăn tối trong một gia đình đông con đang ngập tràn tiếng nói tiếng cười rất hạnh phúc ?

(Phần sinh hoạt Tiền Hội Ngộ, xin vui lòng xem bài tường thuật của Trưởng Nguyễn Đình Nam)

Lễ Hiệp Kỳ và Tâm Lòng Người Sống...

Sáng sớm thứ bảy, 7 tháng 4, 2012. Xứ Texas mới 6 giờ sáng đã thấy rõ cảnh vật như ban ngày và dường như mọi người đã thức dậy từ lâu. Nhiều anh chị đã sẵn sàng trong bộ đồng phục màu lam, huy hiệu hoa sen trắng, và bảng tên Vĩnh Nghiêm trên ngực. Phải nói là hầu hết các anh chị Trưởng trông trẻ trung và năng động hẳn ra. Mọi người ai cũng có vẻ vội vàng chuẩn bị cho kịp giờ Lễ Hiệp Kỳ vào lúc 7 giờ 30 tại Chánh điện.

Tại phòng Thông Tin&Báo Chí, chị Tâm, chị Châu, chị Mộng Hương vẫn đang cố gắng in nốt những trang cuối của Bản Tin Hội Ngộ. Anh Quỳnh, một người rể khác của Vĩnh Nghiêm, phu quân chị Tâm, nói: “May quá, nhờ mua cái máy in gửi trước xuống Austin chứ không thì không kịp.” Anh Quỳnh đến với Hội Ngộ Ái Hữu Vĩnh Nghiêm từ thời anh Tâm Hoà Ngộ Mạnh Thu còn sống. Vốn gốc nhà binh và từng là sĩ quan huấn luyện của QLVNCH trước đây, anh quan sát nhiều hơn nói. Khi nói, anh ôn tồn đóng góp ý kiến, và ý kiến của anh thường được chú ý và chấp thuận.

Quay sang tôi, chị Tâm cười nhẹ, “Tôi hôm qua Châu, Mộng Hương và tôi thức đến gần 5 giờ sáng để in thế mà chỉ mới được có mấy chục bản thôi. Mực sắp hết rồi, chắc phải nhờ mấy anh em Huỳnh trưởng của Pháp Quang chạy mua giúp mới được.” Một quyết định chung được làm ngay tại chỗ: Sẽ nhờ đi mua thêm mực, nhưng vì số lượng Bản Tin không đủ cho mọi người, nên ưu tiên phát cho Thầy, quý Đạo hữu và các Huỳnh Trưởng bạn Đoàn trong Lễ Khai Mạc, còn thành viên sẽ nhận vào chiều nay. Mọi người đồng ý vì không còn giải pháp nào khác hơn.

7 giờ 15, gần như toàn thể hội ngộ viên đã hiện diện đông đủ trong Chánh điện. Ngôi chánh điện Pháp Quang rộng lớn và mát rượi, trần của chánh điện thật cao có hình vuông tròn ở phía trên tôn tượng Đức Bồ Sư. Có lẽ khi khởi công xây dựng ngôi chánh điện Sư Ông đã dựa theo khái niệm ‘Trời tròn Đất vuông’. Thượng tọa Thích Nguyên Tâm, trụ trì, đã có mặt tại chánh điện từ lâu và đã thắp xong nhang đèn trên các bàn thờ Phật. Ngôi chánh điện được các Đạo hữu trang trí bằng thật nhiều loại hoa màu sắc khác nhau. Những bình hoa được cắm theo các kiểu cách rất nghệ thuật. Ban thỉnh sư đến bên Thầy để thỉnh Thầy trở về hậu liêu rồi sẽ rước Thầy qua trở lại cho đúng nghi thức. Thầy cười, “Thôi, các bác miễn cho, trong nhà cả mà...” Mấy người đi thỉnh sư cùng bật cười, “Thưa Thầy, cái này là Thầy miễn cho chúng con chớ chúng con sao miễn được cho Thầy...” Cả Thầy lẫn phật tử cười xòa, chấp tay xá nhau.

Vài phối trí giờ chót cũng đã xong. Trưởng Nam làm chủ lễ phần nghi thức GDPT sau khi Thầy Trụ trì niệm hương bạch Phật. Hai chị Tâm và Kiểm phụ trách chuông và mõ... Trưởng Phú và Trưởng Châu thay nhau xướng danh những Vị đã khuất gồm Huynh trưởng và Đoàn Sinh của Gia Đình Phật Tử thuộc Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt tại Miền Nam, Hội Bắc Kỳ Phật Giáo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Miền Vĩnh Nghiêm.

7 giờ 30 đúng. Toàn thể thành viên Ái Hữu GDPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại đã trang nghiêm đứng tại vị trí của mình. 3 tiếng chuông được đánh lên để thỉnh Thầy chứng minh và mời Huynh trưởng chủ lễ cùng an vị... Sau phần đọc kinh là phần xướng danh những Vị đã khuất: “Hoà Thượng Thích Thanh Kiểm... Sư Ông Thích Trí Hiền... Trưởng Lão Chính Tiến, Trưởng Huynh Tâm Thông Nguyễn Đức Lợi... Trưởng Huynh Tôn Thất Liệu... Trưởng Huynh Tâm Lạc Nguyễn Văn Thục... Trưởng Huynh Tâm Hoà Ngô Mạnh Thu... Huynh Trưởng Minh Tín Đỗ Văn Phố... Huynh Trưởng Phổ Thế Cát Văn Chung; Huynh Trưởng Đức Châu Vũ Ngọc Khuê... Bác Gia Trưởng...” Làn khói hương màu lam nhạt lững lững trôi thật chậm rãi, có lúc như có vẻ muốn ngừng lại trong cái khoảng không tĩnh mịch của ngôi chánh điện chùa Pháp Quang buổi sáng hôm ấy. Phải chăng khói nhang cũng có ý cùng chia sẻ nỗi tâm sự và niềm tri ân sâu xa của những người hiện diện muốn gửi đến những người đã khuất? Lễ Hiệp Kỳ là một truyền thống cao đẹp của tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam nói lên lòng biết ơn những Vị quá vãng, có thể là một vị Thầy, một Bác Gia Trưởng, một Huynh Trưởng hoặc một Đoàn Sinh... đã từng giúp đỡ hay đến với một đoàn, một đơn vị GDPT trong một lúc nào đó khi còn sinh tiền. *(Phần Sinh Hoạt Đại Hội Lưỡng Niên, xin vui lòng xem bài viết của Trưởng Nguyễn Đình Nam.)*

Lễ Cầu Đức Phật Ngàn Tay Ngàn Mắt và Nghi Thức Truy Niệm Ân Sư...

7 giờ sáng ngày chủ nhật, 8 tháng 4, 2012. Hôm nay cũng là ngày cuối trong chương trình ba ngày Hội Ngộ Vĩnh Nghiêm 2012, chương trình ngày cuối có mấy phần chính: Sáng sớm là Lễ Cầu Phật Ngàn tay Ngàn Mắt, giữa buổi lễ, sẽ có phần Truy Niệm Ân Đức Tôn Sư Thích Trí Hiền. Buổi trưa có Tiệc Liên Hoan Đức Kết Hội Ngộ Vĩnh Nghiêm 2012 và Chia Tay. Chiều có chương trình đi thăm thành phố Dallas và thăm anh chị Trưởng Hoàng Trọng Cang. Sau đó, lần lượt chia tay ra về, người cuối cùng ra khỏi chùa sẽ là ngày thứ ba, 10 tháng 4, 2012.

7 giờ 30 sáng, mọi người đã an vị trong ngôi bảo điện của Quán Âm Linh Viện, và Thầy Trụ trì cũng đã sẵn sàng. Tâm chân dung của Sư Ông cũng được thỉnh từ Nhà Sinh Hoạt sang và được đặt chính giữa ngôi bảo điện, một chiếc án bằng gỗ rose, ánh lên màu gụ nâu đỏ đặt ngay trước chân dung của Sư Ông để chốc lát nữa đây, từng người sẽ dâng lên Sư Ông cây nến của mình như một hình thức biểu lộ tâm lòng kính nhớ và truy niệm công đức một bậc Ân Sư. Trong phần dâng nến, danh ca Đoàn Chính với sự đệm đàn của Trưởng Trọng Thuấn, sẽ liên tục trình bày tác phẩm Đoá Hoa Vô Thường sáng tác bởi nhạc sĩ Trưởng Huynh Tâm Trí Quang Vui cho đến người dâng nến cuối cùng...

Trưởng Huynh Tâm Trí Quang Vui, tuy không về Hội Ngộ, nhưng có sáng tác một tuyệt tác phẩm để cúng dường Giác Linh Thầy trong giờ Truy Niệm Ân Sư. Anh gọi điện thoại nhiều lần nhắc nhở là đừng có quên nhờ anh Đoàn Chính hát trong buổi lễ này nhé. Thực tế là không ai có thể quên được, nhất là người hát là nam danh ca Đoàn Chính có giọng tenor độc đáo, và tất cả chúng tôi, suốt mấy ngày nay, hát đi hát lại nhạc phẩm này không biết bao nhiêu lần. Danh ca Đoàn Chính đã thố lộ rằng, “Chưa bao giờ tôi hát liên tục một bài trong nhiều ngày mà không biết chán!”

Tiếng niệm hương của Thượng tọa trụ trì vang lên, ngân nga quyện với mùi trầm hương thoang thoang đưa mọi người hiện diện hướng về tôn tượng Đức Phật Ngàn Tay Ngàn Mắt. Trưởng Quỳnh Giao, ái nữ của anh chị Quỳnh & Tâm, được trao trách nhiệm tuyên đọc bài đọc ngắn nói về công hạnh của Đức Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn do chính Sư Ông Trí Hiền soạn năm 2007 khi Ngài và Phật tử Chùa Pháp Quang phát tâm kêu gọi kẻ ít người nhiều đóng góp tịnh tài để xây dựng ngôi Quán Âm Linh Viện này. Giọng Quỳnh Giao đọc nhẹ, êm nhưng trong sự yên lặng của mọi người trong bữa điện nên ai nấy nghe rất rõ từng lời từng câu, mặc dù không phải dùng đến hệ thống âm thanh. Cần nói thêm, Trưởng Quỳnh Giao là tác giả của các Logo của Hội Ngộ Vĩnh Nghiêm 2012 tại Dallas, và Hội Ngộ Vĩnh Nghiêm 2010 tại New Orleans.

Ái Hữu Vĩnh Nghiêm may mắn có ba Trưởng Trẻ: Minh Chính, Trọng Thuấn và Quỳnh Giao là thành viên của Ban Chấp Hành từ nhiều năm qua. Mỗi Trưởng, một khả năng xuất sắc, và là những đóng góp độc đáo cho Ái Hữu Vĩnh Nghiêm. Người thì về âm nhạc, người về computer design, người về đời sống thiên nhiên và Y khoa trị liệu. Như những bạn trẻ khác trong lứa tuổi, cả ba đều rất giỏi về kỹ thuật. Thêm một điều quý báu nữa là cả ba

Trưởng trẻ lại có được cái Tâm rất hoan hỷ khi hoà mình giúp đỡ các Trưởng lớn tuổi hay cao niên thuộc hàng cô, chú, bác ở trong Vĩnh Nghiêm. Ước mong trong tương lai, Ái Hữu GDPT Vĩnh NghiêM sẽ có thêm khuyến khích của các Trưởng bậc phụ huynh hay ông bà để sự tham gia của các Trưởng Trẻ khác như Giao-Thuân-Chính ngày một gia tăng. Được thế, chúng ta mới hy vọng nhìn thấy con đường tương lai của Ái Hữu Vĩnh NghiêM trong những năm tháng tới.

Bài kinh Chú Đại Bi được Thượng toạ trụ trì hướng dẫn đại chúng tụng đọc nhiều lần để kính thỉnh chư Phật, chư Bồ tát, các Thiện thần trong pháp giới mười phương. Đặc biệt cầu nguyện sự cảm ứng của Đức Phật Ngàn Tay Ngàn Mắt, xin Ngài linh hiển vân tập ngôi Quán Âm Linh Viện buổi sáng ngày hôm nay để gia hộ cho mọi người và thân bằng quyến thuộc gần xa được mọi sự an lành, sức khỏe ổn định, bệnh chướng tiêu trừ, xa liả khổ ách... Trong lung linh của những ánh nến mỗi người có trên tay, trong không gian của Quán Âm Linh Viện弥漫 mùi trầm hương, người tham dự như lắng đọng tâm tư vào từng lời ca Tenor sang sảng và cao vút của danh ca Đoàn Chính và tiếng đàn tây ban cầm thánh thót của Ngô Lê Trọng Thuần...

“Đóa hoa vô thường, vô thường mà yêu thương...Hoa thơm, hoa nở, hoa thở mà trong tim...Lời nguyện kính đẽm, nguyện lời kính sáng. Lời niệm hư không hào quang toả sáng...khắp mười phương...” (Trích lời nhạc phẩm “ Về Mái Chùa Xưa” hay “Đóa Hoa Vô Thường” của Tâm Trí Quang Vui sáng tác cho Hội Ngộ Ái Hữu GDPT Vĩnh NghiêM 2012)

Lời hát, âm thanh, ánh sáng, màu sắc của hoa lá và các tôn tượng trong ngôi bảo điện, trầm hương thoang thoảng, chân dung của Sư Ông...như ẩn như hiện, như thật như hư...Gợi thành mỗi xúc cảm sâu xa cho những người hiện diện. Trong khung cảnh ấy, ai cảm được những giọt lệ long lanh đang chực chờ nơi khóe mắt? Ngay cả những anh, những chị tuổi đời đã ngoài 70, 80 giọt lệ tương đã ‘như sương như khói’ ngỡ đâu, trong buổi sáng nay, còn đọng lại thành giọt rơi xuống lá chã...

“Thầy tôn quý, chúng con đang quây quần trong Quán Âm Linh Viện, cúi đầu đánh lễ Đức Quán Âm Ngàn Tay Ngàn Mắt và kính nhớ về công hạnh của một vị Thầy. Chúng con may mắn đã có được một vị Thầy cả đời sống cho con người, cho chúng sinh. Lúc sinh tiền, tấm thân của Thầy thật gầy yếu mỏng manh. Một cơn gió mạnh tưởng có thể thổi ngã tấm thân ấy. Nhưng Dũng Lực, Lòng Từ Bi, Sức Tinh Tiến của Thầy là Kim Cương Bất Hoại. Thầy là hình ảnh của Bất Thối Bất Tát đã cho chúng con từng bước, từng bước nương tựa.”./



*Đóa hoa Sen hồng đã về cõi hư không
 Chuông thiên chuông tịnh chuông còn vang ngân
 Thầy đã cao đẳng cao đẳng Phật Quốc
 Lời nguyện nam mô nguyện buông xả hết
 tâm an bình.....*

VỀ MÁI CHÙA XƯA

(HOA VÔ THƯỜNG...)

Lyrics & Music by :
Tâm Trí Quang Vui

moderato ♩ = 80

Đóa hoa vô thường vô thường mà yêu thương Hoa
Đóa hoa sen hồng đã về cõi hư không Chuông
thơm hoa nở hoa thở mà trong tim Lời nguyện kinh đêm nguyện lời kinh
thiền chuông tịnh chuông còn còn vang ngân Thầy đã cao đăng cao đăng Phật
sáng lời niệm hư không hào quang tỏa sáng khắp mười phương Đóa
Quốc lời nguyện nam mô nguyện buông xả
hết tâm an bình Sắc sắc không không vẫn biết chiếc
Sắc sắc không không trời giông gió
lá rơi sao gọi nhớ nhớ nhớ thương thương sương
rét đêm đông lời kinh kinh kinh đêm Nam Mô A
rơi sương rụng giọt lung linh giữa bàn tay Sắc
Di Đà Phật lời kinh sao quá nhiệm....
màu Nhớ về mái chùa nhớ về về chùa xưa Mái
chùa mái chùa che chở đàn con Lam Thầy về Quán Sứ Hà Nội ngày
xưa Thuyền từ nặng chở lòng từ Bồ Tát Quán Thế Âm



Sau Lễ khai mạc



Giây thân ái

HÌNH ẢNH HỘI NGỘ "VỀ MÁI CHÙA XƯA"



Tiền Hội Nghị



Lễ Hiệp Kỳ



Lễ Khai mạc



Lễ khai mạc



Khóa Lễ Quán Âm Linh Viện



Khóa Lễ Quán Âm Linh Viện

HÌNH ẢNH HỘI NGỘ "VỀ MÁI CHÙA XƯA"



Tập hát



Hát...!!!



Tươi cười bên ổ bánh mừng Đại Hội thành công



Cắt bánh



"Phái đoàn" đi thăm anh Hoàng Trọng Cang



Đêm cuối cùng

HÌNH ẢNH HỘI NGỘ "VỀ MÁI CHÙA XƯA"



Hành lý của Anh nhiều nhất



Tay chị lạnh quá!



Màu áo xanh....



Đóa Hoa Vô thường, Vô thường...



Qua cầu gió bay ...



Chúng ta cùng ca ... à á á



Phở ...



Xin mời ...



anh Thảo: .. xin cho 2 tô...!



Múa Lân của GDPT PhápQuang



Thình chuông



Tình Lam... mới quen



Đoàn Lân của GDPT PhápQuang



Lưu niệm với Ban Trại soạn



Ba Trường Trẻ

HÌNH SINH HOẠT KHẮP NƠI



Các Anh San Jose



Các Chị San Jose



Anh Vui thăm Nam Cali



Anh Hiệp, Anh Khiết thăm Nam Cali



Anh Khiết thăm San Jose



Chị Thanh Minh thăm Nam Cali



Anh Hải thăm San Jose



Anh Khiết và anh Hải thăm San Jose

Trang sức khỏe



A/ DẪN NHẬP:

Cà chua là một loại rau quả có mặt thường xuyên trong bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam nói riêng, và của rất nhiều dân tộc khác nói chung. Đó là một thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, được chế biến trong nhiều hình thức, kể cả việc trở thành một loại sinh tố giải khát được nhiều người ưa thích. Cà chua có tác dụng chống lão hóa, và không những thế, khi dùng ngoài da, lại trở thành một mỹ phẩm thiên nhiên giá trị không kém gì những loại trái cây khác như chuối, dưa leo...

Với người Việt chúng ta, từ Bắc cho đến Nam, những món ăn tiêu biểu của mỗi miền đều không thể thiếu cà chua, ví dụ như: Cà chua nhồi thịt, Canh trứng cà chua, Cá thu sốt cà chua, Tôm sốt trứng cà chua, Canh chua cá bông lau, và đơn giản nhất là Cà chua dầm trong nước rau muống luộc...

B/ NGUỒN GỐC:

Cũng chính vì tính phổ biến của Cà chua trong khoa ẩm thực Việt Nam, nhiều người nghĩ rằng loại rau quả này bắt nguồn từ các quốc gia Á châu, nhưng thật ra không phải như vậy, cà chua bắt nguồn ở vùng Nam Mỹ từ một thời kỳ rất xa xưa.

Có những bằng chứng di truyền cho thấy, thủy tổ của cây cà chua là một loại cây thuộc dạng thảo mộc, có trái nhỏ, màu xanh, mọc ở miền cao nguyên Peru. Sau đó, loại thảo mộc này được đưa vào Mexico, được thuần hóa cho hợp với thủy thổ nơi này. Từ đó, chúng ta có loại cà chua đầu tiên mang màu vàng nhạt, có kích cỡ như trái cherry. Và cũng tại nơi này, vào

khoảng năm 500 BC, một số dân tộc thiểu số như người Aztecs đã xem cà chua là một thực phẩm rồi. Theo một số tài liệu lịch sử, đến cuối thế kỷ thứ 15, Christopher Columbus, một nhà thám hiểm lừng danh trong lịch sử, và rồi sau đó, vào đầu thế kỷ 16, một nhà thám hiểm khác người Tây Ban Nha là ông Cortes, đã lần lượt đem giống cà chua này về Âu châu, để từ đó quả cà chua ngày càng lan rộng khắp thế giới theo các đường giao thương...

Điều mà chúng ta thấy thú vị ở đây là nhờ vào sự lan rộng đó, mà quả cà chua từ kích thước ban đầu rất nhỏ, sau khi được thuần hóa với thổ nhưỡng ở nhiều nơi, đã thay đổi không những về kích cỡ, mà còn cả màu sắc nữa, to hơn, và có màu sắc đỏ như hiện nay.

Cây cà chua mọc quanh năm, có chiều cao từ 1 đến 3 mét. Đó là một loại quả ăn được theo nhiều cách khác nhau. Nấu chín, hoặc làm nước sauce, làm nước sinh tố, chiên, xào... cách nào cũng ngon cả. Nhưng có một điều lạ là, dù biết đến quả cà chua từ khá sớm, nhưng mãi đến đầu thế kỷ thứ 17, người Tây Ban Nha mới biết ăn loại rau quả này. Tại Ý, mãi đến cuối thế kỷ thứ 17, người ta mới xem cà chua là một thực phẩm. Trước đó, ở một vài nơi như Florence, cà chua chỉ là một loại quả dùng để bày biện trên bàn tiệc cho đẹp mắt mà thôi.

Tại Anh quốc, “số phận” quả cà chua cũng hăm hiu không kém. Đến cuối thế kỷ thứ 16, năm 1590, người Anh mới bắt đầu trồng cây cà chua. Nhưng đáng tiếc là đến năm 1597, một người thầy thuốc không chuyên nghiệp tên là John Gerard, đã viết một quyển sách về dược thảo có nhan đề là Gerard’s Herbal. Trong quyển sách này, ông đã nhận định rằng, cà chua là một loại quả có độc tố. Nhận định sai lầm này mãi cho đến giữa thế kỷ thứ 18 mới được sửa chữa, sau đó người Anh mới đưa cà chua vào danh sách các món ăn lành mạnh. Và cũng đúng vào thời điểm này, cà chua mới được trồng qui mô tại tiểu bang South Carolina Hoa Kỳ.

Cũng may là sau này khi đến Việt Nam, cà chua đã được đón nhận một cách nồng nhiệt, và được đưa ngay vào khoa ẩm thực. Được như thế cũng là nhờ những công trình nghiên cứu trước đó cho thấy sự ích lợi cho sức khỏe của loại quả này.

C/ PHÂN LOẠI:

Từ một loại cây thuộc dạng thảo mộc, có trái nhỏ, màu xanh, mọc ở miền cao nguyên Peru, trải qua nhiều năm tháng, cà chua có mặt trên khắp địa cầu. Nhưng do sự khác biệt về phong thổ, khí hậu, và có lẽ cả về cách gieo trồng, cách lai giống, cho đến nay đã có hơn 7,500

loại cà chua trên thế giới. Nhưng đó là sự phân loại của các nhà thực vật học .

Một các khái quát, sự khác biệt chính của các loại cà chua này thường dựa trên các yếu tố sau:

C1/ Kích cỡ: Các loại cà chua khác nhau từ 5 mm cho đến 10 cm đường kính hay hơn một chút. Như loại *Tom-berries tomatoes*, đường kính là 5mm, *cherry tomatoes*, *grape tomatoes* là những loại chúng ta thường ăn với salad, có đường kính từ 1 đến 2 cm, rồi *beefsteak tomatoes* – đường kính 10 cm hoặc hơn thế nữa. Loại mà chúng ta thường thấy trên thị trường có đường kính 5, 6 cm. Để đóng hộp, người ta thường dùng loại *plum tomatoes*, có đường kính 4, 5 cm nhưng dài từ 7 đến 8 cm – loại này không cho nhiều nước như các loại khác.

C2/ Màu sắc: Có lẽ cà chua là một loại rau quả có nhiều màu sắc khác nhau nhất. Chúng ta có thể kể ra như sau: màu trắng, màu vàng, màu hồng, màu cam, màu tím, màu đỏ, màu rằn ri...

Theo các phân tích khoa học, sự khác biệt về kích cỡ cũng như màu sắc nói trên không làm thay đổi sự có mặt của các dưỡng chất trong quả cà chua. Có khác chăng là hàm lượng của các dưỡng chất có thể ít nhiều trong từng loại.

D/ ÍCH LỢI CỦA CÀ CHUA THEO ĐÔNG Y:

Theo Đông y, cà chua – như cái tên của nó, có vị chua, xen lẫn vị ngọt, tác dụng trực tiếp vào Tâm, Phế, Tì Vị, Bàng quang – với công năng tăng cường sinh lực, giải nhiệt, giải độc, chống khát, và kích thích tiêu hóa. Đặc biệt tác dụng tốt cho làn Da khi được xử dụng lâu dài. Theo kinh nghiệm dân gian và chuyên khoa Đông y, cà chua đã được ứng dụng để trị liệu những vấn đề của làn da như sau:

D1/ Trị các loại mụn trên mặt:

Mỗi ngày chúng ta uống một ly sinh tố cà chua, xay với một chút đường. Đồng thời, mỗi tối trước khi đi ngủ, rửa mặt sạch rồi đắp lên da mặt những lát cà chua cắt tròn chừng 15 phút, sau đó rửa mặt bằng nước lạnh. Làm như thế một thời gian sẽ thấy có kết quả tốt.

D2/ Trị nám da, da nhăn, da nhờn:

Chúng ta có thể dùng nước cốt một quả cà chua, hòa cùng 2 muỗng café mật ong, thêm vào vài giọt nước cốt chanh. Sau đó thoa lên da mặt, vùng cổ. 20 phút sau có thể rửa mặt bằng nước lạnh. Công thức này sẽ đem đến cho chúng ta một làn da tươi tắn.

E/ ÍCH LỢI CỦA CÀ CHUA THEO TÂY Y:

Theo sự phân tích của phòng xét nghiệm, quả cà chua có rất nhiều vitamin A, vit B1, B2, B6, vit C, vit E, một số protein, đường thiên nhiên, khoáng chất và kim loại như Calcium, Iron, Kali, Magnesium...

Cà chua còn hàm chứa rất nhiều Lycopene, Carotene, Anthocyanin và một số chất chống oxyt hóa khác. Lycopene là một chất chống lão hóa rất mạnh, nhất là khi được nấu chín lại càng gia tăng, có khả năng đề phòng những bệnh nan y như prostate cancer – ung thư tiền liệt tuyến, và hơn nữa loại trừ được phần lớn những tác hại của tia cực tím từ ánh nắng mặt trời, nên rất tốt cho làn da.



Một đặc điểm quan trọng khiến cà chua khác hẳn nhiều loại rau quả hay trái cây khác, là qua quá trình nấu nướng, các dưỡng chất không hề bị giảm đi, mà trái lại còn gia tăng, nhất là lycopene.

Một thí nghiệm tại đại học Cornell (New York) do bác sĩ Rui Hai Liu dẫn đầu đã thử đun nóng 3 mẫu cà chua ở nhiệt độ 88 độ C. Kết quả cho thấy là, càng đun lâu thì hàm lượng lycopene và các dưỡng chất chống ôxy hóa khác càng gia tăng. Mẫu thứ 1, đun trong vòng 2 phút – lycopene tăng 54%. Mẫu thứ 2: đun 15 phút – lycopene tăng 164% và mẫu thứ 3: đun 30 phút – lycopene tăng 171%. Các dưỡng chất khác cũng tương tự.

Tuy nhiên, vitamin C trong cà chua sẽ mất đi, nhưng ở đây chúng ta thấy, mất thì không bao nhiêu, mà được thì lại rất nhiều.

F/ VAI ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI DÙNG CÀ CHUA:

F1/ Không uống trà pha bằng lá cà chua:

Lá và cành cà chua chứa atropine và một số độc tố khác, nên chúng ta không bao giờ dùng lá để pha trà.

Đã có một trường hợp tử vong vì uống trà bằng lá cà chua.

F2/ Không ăn cà chua còn sống:

Quả cà chua chín không hề có độc tố, nhưng cà chua sống lại chứa một lượng độc tố nhỏ tên là tomatine, nên chúng ta cũng nên tránh ăn cà chua sống.

F3/ Không cất cà chua vào tủ lạnh:

Cuối cùng là quả cà chua để trong tủ lạnh có thể để dành được lâu hơn một chút, nhưng sẽ bị mất hương vị. Ở một vài ngôi chợ, người ta có để một ghi chú nhỏ bên cạnh quầy bán cà chua như sau: Never refrigerate – không để trong tủ lạnh bao giờ !

F4/ So sánh cà chua đóng hộp và cà chua thiên nhiên:

Cà chua đóng hộp (thường là loại *plum tomatoes*), qua quá trình chế biến bao giờ cũng bị hủy hoại phần nào những dưỡng chất có mặt. Vì thế, một quả cà chua dạng thiên nhiên bao giờ cũng tốt nhất cho cơ thể.

Nguyễn Đức Cường, L.Ac., Ph.D.



Phân ưu

Nhận được Tin Buồn :

Phu quân của chị Diệu Quỳnh Lê T Tuyết Mai là:

Ông Nguyễn Ngọc Trường

Pháp danh Chúc Chuẩn

Mãn phần ngày 10-4-2012

Thọ 77 tuổi

*

Bào huynh và Bào Đệ của chị Lê Thị Dung,

Chị Lê thị Trà và anh Lê Gia Hà là:

Cụ Lê Gia Toàn

Pháp danh Thiện Hạnh

Mãn phần ngày 10-6-2012

Thọ 80 tuổi

Ông Lê gia Thái

Mãn phần tháng 6-2012

Thọ 68 tuổi

*

Em gái chị Phùng thị Thọ là:

Bà Phùng thị Bạch Tuyết

Mãn phần ngày 9 tháng 7 năm 2012

Thọ 73 tuổi

Thành kính chia buồn với chị Diệu Quỳnh,

Chị Dung, chị Trà, anh Hà. Chị Thọ

và tang quyến

Cầu nguyện hương linh người quá cố

sớm về nơi Tịnh Độ

Ái Hữu GDPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại

Thiền Viện Quang Chiếu





Chánh điện Thiền viện Quang Chiếu



Thiền hành

Trang Gia Chánh



Bì Chay

Vật Liệu:

Thính : nửa cup

Ham chay: nửa cây : Cắt ham từng khoanh mỏng, chiên vàng, rồi sắt sợi

Khoai Tây: 7 lbs Khoai tây cắt sợi chiên vàng

Bún tau : một gói 1ls: luộc chín trong nước lạnh có dầu ăn, muối ,đường (nước sôi mới thả bún vào), đổ bún ra rổ cho ráo nước, trộn thính vào cho đến khi bún rời ra từng sợi

Đậu hu VN : 2 miếng: thái mỏng, chiên vàng, sắt sợi

Tỏi tây : nửa củ: Phi với dầu cho thơm

Bột nêm : 2 muỗng cà phê, tiêu (tùy ý)

Dầu ăn

Cách làm.

Nêm bột nêm , muối và đường cho vừa ăn với các vật liệu trên.

Trộn lẫn ham, khoai tây, đậu hũ, miến với nhau (nếu chưa thơm, cho thêm thính)

Trộn Tỏi tây đã nêm và xào thơm vào hỗn hợp trên.

Cho thêm tiêu tùy ý.

Quý anh chị và các bạn đã có một khay bì chay Vĩnh Nghiêm thật ngon (có thể cuốn bánh tráng, ăn với bún hoặc cơm (phải có nước tương chay thật ngon).

Xin lưu ý: Khi sắt vật liệu và trộn đều, quý anh chị nên mang găng tay (gửi cho bì lâu bị hư)

Chúc cả nhà ngon miệng

Gỏi Khổ Qua

Khổ qua là một loại rau tốt và chúng ta không thể thiếu trong bữa cơm chay như Khổ hoa hàm, canh Khổ qua, Khổ qua xào.....

Bản Tin xin gửi đến quý anh chị và các bạn một món khổ qua nữa: Gỏi khổ qua

Vật liệu:

1 củ hành tây sắt mỏng.

2 muỗng dầu ăn phi với tỏi tây cho thơm

Đậu phộng rang giã dập

Đường, chanh, bột nêm, muối, tiêu, rau thơm, hành phi, ớt.

Khổ qua thật tươi 2 ls: sắt 2 theo chiều dọc, bỏ hạt, rửa sạch, bào mỏng, ướp với muối (hơi mặn)

Nấm rơm (tươi hoặc hộp): Sắt làm 4 theo chiều dọc, xào sơ cho chín, nêm vừa ăn.

Đậu hũ(1/3 miếng), ham (¼ cây) sắt mỏng, chiên vàng, sắt sợi.

Cách làm

Trộn khổ qua sau khi vắt hết nước muối với đậu hũ, ham, nấm, hành tây, nêm vừa ăn.(chanh cho chua vừa ăn theo ý từng người)

Trộn rau thơm.

Đề ra khay , rắc đậu phộng, hành phi, ngò và vài trái ớt tia bong.

Quý vị có một khay gỏi vừa ngon, vừa đẹp mắt với vị: đắng đắng, chua chua, ngọt ngọt, thơm thơm, bùi bùi, béo béo.

Chúc cả nhà ngon miệng.

Nhà bếp BT

Truyện cổ Phật Giáo

GUƠNG BỔ THÍ

Ngày xưa có một vị Bồ tát, nhân thấy cuộc đời vô thường cho đến cả thân mạng và của cải cũng vậy. Nên Bồ tát phát tâm đồng mãnh đem tất cả sản nghiệp của mình bố thí.

Trong khi bố thí Bồ tát không phân biệt người oán kẻ thân, miễn thấy ai thiếu thốn khổ sở là Ngài đem lòng thương xót và tận tâm giúp đỡ. Cũng vì thế, nên lòng nhân từ của Ngài vang khắp mọi nơi, và ai nghe đến tên Ngài cũng đều cảm phục.

Nhân đó, một vị Thiên đế Thích chương quản Dục giới sanh lòng ghen ghét lo sợ. Ông ta thầm nghĩ: “Nếu vị Bồ tát này tu hạnh bố thí quảng đại như vậy không bao lâu phước đức của người sẽ hơn ta và khi ấy địa vị Thiên Đế Thích này chắc gì ta giữ mãi được”. Nghĩ thế rồi; Thiên Đế Thích bày mưu kế để lung lạc hạnh bố thí của Bồ tát. Ông bèn dùng thần thông hóa hiện một cảnh địa ngục ghê rợn trước mắt Bồ tát và trong địa ngục ấy, một tội nhân đang bị hành hạ khổ sở... Thấy tội nhân bị hành hạ Bồ tát thấy làm đau đớn thương xót trong khi ấy thì Thiên Đế Thích kia liền đến chỉ vì chuyện tu hạnh bố thí, nên ngày nay y phải chịu quả báo đau khổ và nếu người tu hạnh bố thí, thì sau này khi mạng chung, người cũng phải đọa vào địa ngục này để chịu mọi điều đau khổ như thế. Vậy, người còn muốn tu hạnh bố thí nữa không?”

Nghe Thiên Đế Thích nói, Bồ tát rất ngạc nhiên, và bảo với Thiên Đế Thích rằng: “Tôi chưa hề nghe ai nói bố thí mà bị đọa vào địa ngục và chịu mọi đau khổ!”. Đế Thích trả lời: “Nếu người không tin, thì người thử đến hỏi tội nhân ấy”. Bồ tát liền đến hỏi tội nhân: “Người vì duyên cớ gì mà phải chịu hình phạt như thế?”. Tội nhân trả lời: “Cũng vì lúc sanh tiền có bao nhiêu tiền của tôi đều đem giúp hết cho người, nên nay tôi chịu quả báo đau khổ ở đây”. Bồ tát lại hỏi: “Nếu người đem tiền của bố thí mà nay phải chịu quả báo đau khổ, vậy những kẻ được bố thí thì sao?”. Tội nhân đáp: “Những kẻ được bố thí, sau khi mạng chung sẽ được sanh lên cõi trời hưởng quả báo an vui”.

Nghe vậy Bồ tát vui vẻ nói: “Sở dĩ ta đã bố thí là vì muốn cho chúng sanh thoát khổ được vui... Nhưng nếu vì bố thí mà thân ta phải đọa vào địa ngục để chịu muôn ngàn đau khổ, ta cũng vẫn vui lòng. Và lại cứu

PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn:

Cụ Ông Đặng Văn Thiệu
Pháp danh: Thiện Tín (Tusitu)
 Từ trần ngày 9- 5-2012
 (Nhằm ngày 19 tháng 4 năm Nhâm Thìn)
 Hưởng đại thọ: 94 tuổi
 Là thân phụ của anh chị Đặng Phạm Thảo
 và Trần thị Mai Dung

Thành kính chia buồn với
 Anh Chị Thảo & Mai Dung và tang quyến

Xin cầu nguyện Hương linh cụ **Thiện Tín**
 sớm về nước Phật

Ái Hữu GDPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại

giúp chúng sanh mà thân mình bị đau khổ cũng là điều rất thường đối với Bồ tát”.

Thiên Đế Thích nghe vậy, rất lấy làm cảm phục và cung kính hỏi rằng: “Vì chí nguyện gì mà người có những hành động quả cảm như thế?” Bồ tát trả lời: “Chí nguyện của ta không ngoài mục đích cầu Phật đạo để cứu khổ chúng sanh”.

Sau khi biết rõ chí nguyện của Bồ tát, Thiên Đế Thích tự thấy hối hận, liền thành kính đến quỳ trước Bồ tát: “Thưa Ngài chỉ vì nghiệp chương mê mờ, sợ mất quyền vị Đế Thích nên tôi giả bày cảnh địa ngục ấy, để hầu lung lạc chí nguyện bố thí mà phải chịu quả báo đau khổ! Nghĩ lại hành động lỗi lầm của tôi, tôi rất hổ thẹn và đau đớn. Vậy trước Ngài tôi xin sám hối và xin nguyện sẽ hết lòng giúp đỡ những ai trong cõi Dục giới này, phát tâm tu hạnh bố thí.”

Sướng gì hơn sướng làm lành
 Cho bao nhiêu của để dành bấy nhiêu

Thuật giả: Chơn Trí

Bản Tin xin cảm ơn Quý anh chị đã gửi hình:

* Hình ảnh Hội Ngộ của Quý anh chị: Hiệp, Thảo, Dung, Mộng Hương, Khiết, Châu, Chính và Tâm.

* Hình sinh hoạt của Quý anh chị: Hồng Mai, VT Khanh, Châu, Thống Chi và Thu.

Bản Tin mong nhận được thêm nhiều hơn hình ảnh sinh hoạt của tất cả Quý anh chị.

Báo cáo Tài chính từ ngày 1/1/2012 đến ngày 30/6/2012

Niên liễm 2012 (\$40.00)

Trần thị Thanh Minh
 Trần thị Ngọc
 Đào Hiếu Thảo
 Đặng Trần Hoa
 Trần Thanh Mỹ
 Nguyễn thị Tâm
 Phùng Hòa
 Đinh Nhung
 Cao Minh Châu
 Thái Quang Minh Chính
 Bùi Thế San-Phạm Nga
 Lê Xuân Mai
 Ngô Lê Trọng Thuần
 Nguyễn thị Tuyết mai
 Bùi Thọ Thi
 Trần thị Mai Dung
 Trần Thị Ngọc Khanh
 Phùng thị Thọ
 Đặng Kim Kiểm
 Vương thị Thịnh
 Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao
 Đặng đình Khiết
 Nguyễn Đình Thống
 Nguyễn Đình Nam
 Nguyễn Tống Hiến
 Nguyễn Thị Chuyên
 Nguyễn Văn Bình
 Trần Mộng Hương
 Nguyễn Lệ Hiền
 Trần Minh Phương
 Võ Văn Phú
 Đặng Quang Sước

Niên liễm 2013 (\$40.00)

Lê Xuân Mai
 Ngô Lê Trọng Thuần
 Trần thị Mai Dung
 Phùng Thị Thọ
 Nguyễn Đình Nam
 Nguyễn Văn Bình

Từ Bi

Trần Thanh Mỹ 20
 Trần Thị Mai Dung 20

Bản Tin

Đặng Trần Hoa 20
 Trần Thanh Mỹ 20
 Phùng Hòa 20
 Phạm Nga 15
 Lê Xuân Mai 10
 Ngô Lê Trọng Thuần 10
 Nguyễn Thị Tuyết Mai 10
 Nguyễn Bá Linh 60
 Lê Thị Tuyết 20
 Phùng thị Thọ 20
 Đặng Kim Kiểm 50
 Nguyễn Văn Bình 20
 Trần Minh Phương 10
 Đặng Đình Khiết 100

TÀI CHÁNH CHI THU HỘI NGÔ 2012

Lệ phí (thu)	\$3400.00	Có 34 tham dự viên
Ứng hộ	\$170.00	
Trích quỹ AH	\$807.00	
Tổng cộng	\$4377.00	
Chi	\$4377.00	
Còn lại	\$0.00	
<u>Quý anh chị ủng hộ:</u>		
Vương thị Thịnh	\$20.00	
Lê Xuân Mai	\$100.00	
Đặng Trần Hoa	\$50.00	
Đặng Đình Khiết		Thuê xe đưa đón (\$345.00)
Võ văn Phú		Xe đưa đón (....)
ACE đóng góp cùng đường TVQuangChiếu		Trao ngay \$550.00 cho TV
ACE đóng góp cùng đường Thầy		Trao ngay cùng với bao thư BTC
Cộng	\$170.00	

Kết toán ngày 25 tháng 4 năm 2012

Thủ Quỹ Hội Ngô

Diệu Thu Nguyễn Thị Tâm

- Bản Báo cáo lần này xin ghi đầy đủ những anh chị đóng góp từ đầu năm đến 30/6/2012.
 - Mới có 32 anh chị đóng niên liễm cho năm 2012.
 - Tổng số Quỹ có: \$4173.00
 - Xin Quý Anh Chị có đóng tiền nhưng không thấy tên xin vui lòng nhắc nhở sơ sót để chúng tôi kịp thời điều chỉnh.
 Xin cảm ơn Quý Anh Chị.

Diệu Thu Đt (805) 708 6268

Biên Bản Họp Mùa Hè Thường Niên 2012 của Ban Chấp Hành AHGDPTVNHN

Địa điểm: Nhà Anh Trần Minh Phương

Thời gian: 9 giờ sáng Thứ Bảy 9 tháng 6 năm 2012

Hiện diện : Quý Anh chị: Thiện Thanh Đặng Đình Khiết, Phúc Đạt Trần Minh Phương, Diệu Thu Nguyễn thi Tâm, Nguyễn văn Quỳnh, Diệu Thúy Lê Xuân Mai, Diệu Ngọc Cao Minh Châu, Ngô Lê Trọng Thuấn.

Nội Dung

Sau khi niêm Hồng Danh Đức Phật, mọi người đã bắt đầu buổi họp với sự tổng kết tình hình Sinh Hoạt trong năm qua.

Anh Khiết đã nhấn mạnh đến sự thành công của Hội Ngộ “Về Mái Chùa Xưa” tại Texas. Anh Khiết cũng nhắc đến tình cảm của quý huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Pháp Quang cũng như ban Điều hành Chùa Pháp Quang dành cho chúng ta thật là trân quý.

Anh cũng xin mời tất cả nhân sự của BCH cũ ở lại giúp anh hoàn thành trách nhiệm mà Đại Hội đã giao phó.

Tiếp theo đó là Chương trình Sinh Hoạt của AHGDPTVNHN trong nhiệm kỳ 2012-2014 đượ c phác thảo:

1-Hội Ngộ 2014: có Ý kiến đề nghị ở Hawaii (có thể tổ chức trên du thuyền).

2-AHGDPTVN sẽ tổ chức một trại mùa Xuân hoặc Hè vào **năm 2013**

Và để chuẩn bị cho trại Xuan (Hè), Các Tr, Thuấn, Giao, Chính và BCH nên soạn thảo một chương Trình chu đáo.

3-Chi Nam Cal. Sẽ có vài chương trình nho nhỏ:

- Lễ vu Lan : tại nhà chi Thu và Ngô Lê Trọng Thuấn Phụ trách với sự phụ giúp của Giao và Chính
- Một Buổi Hành Hương : Quỳnh Giao phụ trách, với sự phụ giúp của Thuấn và Chính
- Một trại mùa Đông hoặc Hè do Chính phụ trách và Trưởng Trần Minh Phương cố vấn , cùng sự phụ giúp của Giao và Thuấn.

Tất cả các chương trình này đều mời toàn thể các thành viên AHGDPTVNHN khắp nơi tham gia

4-Tài chánh : Chi Tâm báo cáo tài chánh cho biết :

- Số tiền chi phí cho Bản Tin khá cao. BCH nên kêu gọi mọi người đóng niên liễm đầy đủ.
- **Về thu chi cho Hội ngộ 2012:** Phần chi nhiều hơn phần Thu là 807\$, chi Tâm xin trích Quỹ để bù vào. Chi cũng trình bày là Hội Ngộ nào cũng chi phí trên 5000\$ (2005: 5503\$; 2010:5263\$), Hội ngộ lần này chi phí tiết kiệm có 4377\$, nhưng phần thu ít vì vậy thiếu hụt. (xin xem bản Báo cáo Tài chánh Hội Ngộ).

Buổi họp kết thúc lúc 1:30 trưa cùng ngày.

Thư ký lập BB

Q.Dieu Ngoc Cao Minh Châu

CẢNH CHÙA PHÁP QUANG



Cổng Chùa



Sau Tôn tượng là Nhà sinh hoạt



Tượng Đức Thế Tôn Đản sinh



Tháp chuông



Tượng Quan Âm



Tôn tượng Đức Bồ Tát và các vị La Hán



Chánh điện



Nhà sinh hoạt



Quán Âm Linh Viện



Phật nhập Niết Bàn



Phật nhập Niết Bàn



Lạc Nghĩa Đường



Sư tử đá



Tôn tượng giữa Hồ Sen



Một vài bức tượng