



BẢN TIN

Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại



9909 Waterview Road, Raleigh NC 27615 Phone (919) 272-5020; Email: KimmyNC@CS.com

Web Page: www.vinhnghiem.org

NĂM THỨ 12 - SỐ 102 * PHẬT LỊCH 2546 * NGÀY 15 THÁNG 05 NĂM 2003



BẢN TIN

Tờ báo hàng tháng của
Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm
Hải Ngoại & Thân Hữu

Tâm Diệu - Dương thị Mỹ
phụ trách



MỤC LỤC

Hoa Sen	Trang	1
Thư Tòa Soạn		2
Thi Kệ Nhật Tung		3
Bài Đọc Mùa Phật Đản		3
Tin Tức		4
Thư Tín		5
Vườn Thơ		6
Tham Khảo Ý Kiến		7
Qua 50 Năm		8- 12

Thư Tòa Soạn

Thưa Quý Trưởng độc giả,

Cầm Bản Tin số 101 (tháng 4/2003) trên tay, chắc hẳn nhiều Trưởng cảm thấy kém vui. So với các số trước, việc ấn loát số này (101), sút kém nhiều về kỹ thuật và mỹ thuật. Hơn nữa thời gian nhận được Bản Tin quá chậm (sau tới 2 tuần lễ so với ngày phát hành).

Từ đầu năm 2002, Bản Tin Vĩnh Nghiêm càng ngày càng khởi sắc cả về nội dung lẫn hình thức. Tất cả đều từ nỗ lực của người phụ trách: *Trưởng Tâm Diệu*. Kể từ Bản Tin số 101, lượng phát hành được nâng lên 200 ấn bản một kỳ. Do đó về đường dài, việc thực hiện Bản Tin cần được thêm người chia sẻ. Sau khi tham khảo ý kiến các Trưởng, Ban Chấp Hành đã tạm phân công như sau: trưởng Tâm Diệu phụ trách biên tập và trình bày, văn phòng Thư ký phụ trách ấn loát và phát hành.

Trong bước đầu, chắc chắn còn có trực trặc, như chúng ta đã thấy qua việc ấn loát (không rõ) và phát hành (chậm trễ) Bản Tin 101. Tuy nhiên đó là những thiếu sót sẽ được cải thiện. Mong Quý Trưởng hoan hỷ cho. Sự phối hợp làm việc giữa nhiều người dĩ nhiên khó khăn và phức tạp hơn là chỉ một người. Nhưng đó là sự cần thiết, an toàn cho một tập thể, một tổ chức để tồn tại và phát triển.

Ý kiến đóng góp của Quý Trưởng sau khi Bản Tin 101 phát hành là những bài học, những kinh nghiệm không chỉ riêng cho bộ phận phụ trách Bản Tin mà còn cho tập thể Ái Hữu Vĩnh Nghiêm nữa. Nó thể hiện lòng ưu ái của Quý Trưởng luôn dành cho Ái Hữu Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại.

Nhân mùa Phật Đản PL 2547, Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại và Bản Tin Vĩnh Nghiêm kính chúc Quý Trưởng *Mùa Đản Sinh An Lạc và Tịnh Tiển*. Đồng thời cũng xin cảm ơn Quý Trưởng đã góp ý và xin hứa cố gắng cải tiến để cho Bản Tin Vĩnh Nghiêm ngày càng đẹp hơn, súc tích hơn và lợi ích hơn.

Bản Tin

THI KẾ NHẤT DỤNG

16. ĐIỀU TỨC

*Thở vào tâm tĩnh lặng
Thở ra miệng mỉm cười
An trú trong hiện tại
Giờ phút đẹp tuyệt vời*

Tức là hơi thở. Điều tức là điều chỉnh hơi thở cho êm dịu, cho tinh tế. Hơi thở có tinh tế thì tâm niệm mới tinh tế. Thiền quán nên được bắt đầu bằng công việc điều hòa hơi thở. Thở vào, biết rằng đang thở vào. Thở ra, biết rằng đang thở ra. Thở vào nhẹ nhàng, biết rằng đang thở vào nhẹ nhàng. Thở ra nhẹ nhàng, biết rằng đang thở ra nhẹ nhàng. Thở vào nhẹ nhàng và cảm thấy thân tâm an tịnh. Thở ra nhẹ nhàng và cảm thấy thân tâm an tịnh... Bạn đọc lại kinh *An Ban Thụ Ý* hay cuốn *Phép Lạ Của Sư Tỉnh Thức*.

Điều hòa hơi thở, và theo dõi hơi thở cho đến khi tâm mình tĩnh lặng chuyên chú mới nên khởi sự thiền

quán. Trong xã hội bận rộn của chúng ta, được ngồi thiền mỗi ngày là một sự may mắn. Ngồi thiền trước hết là để được an lạc và thoái mái. Bạn đừng bao giờ nghĩ rằng ngồi thiền là một phương tiện để đạt tới một mục đích, dù rằng mục đích đó là sự đạt đạo. Ngồi thiền là để ngồi thiền. Ngồi thiền là một dấu hiệu của nếp sống văn minh.

Trở về với bạn, trở về với hơi thở, với nụ cười, với chính mình, trong một tư thế vững chãi và an nhiên. Đó là một hạnh phúc lớn. Bạn phải có khả năng thưởng thức những giờ phút ấy. Bạn nên tự hỏi : 'Giờ phút này mà không an lạc thì giờ phút nào ta mới được sự an lạc?' Tôi xin tặng bạn một quán ngữ : 'Giờ phút hiện tại là giờ phút đẹp nhất.' 'The best moment is now', 'Le meilleur moment c'est maintenant'. Đó là câu quán ngữ tôi thường trao cho các thiền sinh ngoại quốc. Chỉ có hiện tại là có thực, và chỉ có hiện tại là miên viễn.

(Trích trong Từng Bước Nở Hoa Sen *Thích Nhất Hạnh*)

Hạnh Phúc Do Lòng Từ Bi

Bài Đọc Nhân Mùa Phật Đản

Bụt là nơi nương tựa đáng tin cậy vì ngài đã phát triển tâm từ bi và dùng hết cuộc đời ngài để nuôi dưỡng tâm đó. Trong đời sống bình thường cũng vậy, người đáng tin hay không là người có lòng từ bi hay không. Khi một người thiếu lòng từ bi, thì dù họ học cao và thông minh, ta cũng không thích nương tựa vào họ. Học giỏi không đủ, điều cần bản của con người biết giúp ích kẻ khác chính là lòng từ bi. Một con người có lòng từ bi hay có ý thiện muốn làm điều tốt lành cho người khác, thì ta có thể yên tâm tin vào họ. Đức tính quan trọng nhất của Bụt là lòng từ - là ý muốn mang lợi lạc tới cho muôn loài. Vì ngài đã phát triển được những tính thiện nơi ngài, nên Bụt có đủ khả năng giải thíach về sự quan trọng của những đức tính đó. Vì ngài đã thực chứng được nên ta có thể nương tựa vào ngài.

Bụt Thích Ca, vị sáng lập ra đạo Bụt, là con người vững chãi, toàn thiện, ta có thể nương tựa ngài một cách an toàn. Nhưng không phải chỉ trông vào sự toàn thiện của ngài, ta còn phải thực tập theo gương Bụt. Ta phải biết bỏ những con đường bất thiện để đi vào các néo thiện. Dù không được học hỏi trực tiếp với ngài, nhưng nếu chúng ta hiểu biết ít

nhiều về những giáo pháp này, thì ta đã có thể đổi dầu với những khó khăn và khổ lụy một cách tốt đẹp hơn.

Cứ tưởng tượng có hai người cùng gặp một vấn đề. Tùy theo họ hiểu đạo hay không mà họ sẽ có những thái độ và phương cách khác nhau để ứng xử. Thay vì làm giảm bớt khổ lụy, người không biết đạo lại làm cho tình trạng bết bát hơn vì giận hờn, ghen tỵ vân vân... Con người có chút tỉnh thức và hiểu biết, sẽ có tinh thần để ứng xử cởi mở hơn, thẳng thắn hơn. Với chút ít hiểu biết về Phật Pháp và kinh nghiệm tu tập, dù ta chưa thể chấm dứt mọi khổ đau, ta cũng có thể đổi diện với chúng một cách dễ chịu rồi. Như vậy, nhờ giáo pháp mà chúng ta được lợi lạc trong đời sống hàng ngày.

Cuộc đời vô thường như mây mù Thu. Sinh tử của muôn loài có thể coi như những màn kịch. Con người sinh ra, chết đi nào khác những vai trò các nghệ sĩ đóng tuồng ra vô trên sân khấu. Vì sự vô thường đó mà chúng ta không thể có an bình. Ngày nay, hãy biết mình may mắn được làm Người. So sánh với súc vật và quỷ dữ trong địa ngục, đời sống con người thật đáng quý. (Tiếp trang 5)

TIN TỨC NHÀ LAM

Tin Lai Được Ban Lam :

Tham dự ngày GĐPT Miền Quảng Đức tổ chức tiệc chay gây quỹ hỗ trợ tổ chức trại Huyền Trang 2003, anh chị em Vĩnh Nghiêm Nam Cali. gặp lại người bạn Lam “hồi năm” - từ những năm thập niên 60 -. Sau mấy chục năm gặp lại, dù tuổi tác có làm dung nhan chút nào thay đổi. Nhưng chỉ sau vài câu chuyện, cả một bầu trời kỷ niệm Giác Minh – Minh Tâm ùa về. Xin chào mừng bạn cũ và giới thiệu cùng toàn thể Ái Hữu:

Trưởng DIỆU LAN Nguyễn Thị Quế
Địa chỉ: 14652 Birch St., Westminster, CA 92683

Hop bàn tổ chức Mừng Vu Lan và Hiệp Kỵ Vĩnh Nghiêm PL 2547.

Hai buổi họp Ban Chấp Hành mở rộng được triệu tập vào các ngày Chủ Nhật 4 và 11 tháng 5 vừa qua. Sau khi trưởng Tuệ Linh trình bày đề án các sinh hoạt sắp tới của Ái Hữu, Anh Chị Em hiện diện đã thảo luận sôi nổi và biểu quyết chấp thuận tổ chức lễ Mừng Đại Lễ Vu Lan và Hiệp Kỵ Vĩnh Nghiêm PL 2547 vào hai ngày 16 và 17 tháng 8 năm 2003 (nhằm 9 & 20 năm Quý Mùi) tại Orange County (Nam Cali.). Một Ban Tổ Chức gồm 14 Trưởng cũng đã được bầu ra phụ trách. Một thông báo chính thức sẽ được phổ biến đến toàn thể thành viên Ái Hữu khấp nới.

Đóng góp Quỹ Từ Bi: Trưởng Kim Ánh – Thủ Quỹ BCH Ái Hữu – cho biết đã chuyển đến Thầy Pháp Quang số tiền Anh Chị Em hưởng ứng đóng góp Quỹ Từ Bi (đợt I). Đợt này chỉ có 350 đô-la.

Quỹ Từ Bi còn tiếp tục chờ đón, quý Trưởng có thể gửi phần đóng góp về trưởng Kim Ánh (Thủ quỹ) hoặc gửi thẳng về Thầy.

Địa chỉ: **Sư Ông THÍCH TRÍ HIỀN**
Chùa Pháp Quang
1004 Small Street
Grand Prairie, TX 75050

BẢN TIN
CHÚC MỪNG 60 NĂM
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

CÁC TRƯỞNG ĐÓNG GÓP

(nhận được đến ngày 10-05-2003)

NIÊN LIÊM:

Tr. DIỆU CẨM Đặng Kim Trang	\$40.00
Tr. DIỆU LAN Nguyễn Thị Quế	\$40.00
Tr. DIỆU HUYỀN Đặng Kim Hạnh	\$40.00
(còn tiếp)	

ÜNG HỘ BẢN TIN:

Tr. DIỆU LAN Nguyễn Thị Quế	\$20.00
Tr. DIỆU HUYỀN Đặng Kim Hạnh	\$60.00
(còn tiếp)	

ÜNG HỘ KỶ YẾU:

Tr. DIỆU HUYỀN Đặng Kim Hạnh	\$50.00
(còn tiếp)	

OANH VŨ BẢO TRƠ CÔ NHI – Quỹ Từ Bi:

Tr. DIỆU LAN Nguyễn Thị Quế	\$20.00
Tr. DIỆU HUYỀN Đặng Kim Hạnh	\$50.00
(còn tiếp)	

Mọi sự đóng góp xin vui lòng gửi về Thủ Quỹ của Ái Hữu:
Tr. KIM ÁNH Nguyễn Tuyết Mai

12960 Guadalajara Cir.
Cerritos, CA 90703

Tin Tu Học : Trai Huyền Trang

Trên toàn nước Mỹ, trai Huyền Trang đã được khai mạc từ đầu năm 2003 tại từng Miền. Tiếp theo đó là các buổi khai khóa cho các đơn vị vùng. Trại sinh đã nhận được các bài học hàm thụ và các đề tài để viết các Tiểu Luận, cùng tài liệu về khóa huấn luyện Huynh Trưởng Huyền Trang. Các Đội Chúng đã cùng tập họp để tu học theo nhóm quanh vùng và địa phương.

Sau ba khóa Hám Thủ, trai sinh toàn quốc sẽ về tham dự Trai Huyền Trang được tổ chức tại miền Bắc California trong tháng 8, 2003.

Khí thế và tinh thần tu học của các Huynh trưởng GĐPT VN tại hải ngoại rất cao mạc dù bận rộn công việc làm, gia đình, học đường... dù ở xa cách nhau nhiều giờ lái xe, hoặc phải dùng máy bay để di chuyển, vẫn vượt mọi trở ngại để tham dự lễ khai khóa và các buổi tu học chung.

Tương lai GĐPT VN hải ngoại trông chờ vào tinh thần ACE trong các trại huấn luyện huynh trưởng để được rèn luyện cả tinh thần lẫn kiến thức làm Trưởng.



THU TÍN



Kính thưa ACE;

Tôi đang làm tập ảnh AH GDPT Vĩnh Nghiêm. Tập ảnh này sẽ được để vào trong CD computer. Trong tập ảnh, mỗi thành viên sẽ có 3 phần: Hình ảnh cá nhân và gia đình, Tiểu sử và lý lịch, Tư Tưởng. Tư tưởng gồm những suy tư, ý kiến, tham luận, truyện ngắn, thơ văn... về GDPT.

Như vậy, tập ảnh này không chỉ lưu giữ hình ảnh mà còn là tập hồi ký cho tất cả ACE chúng ta. Vài chục năm sau, chúng ta sẽ vui sướng nhìn lại tập hồi ký CD chứa đựng nhiều kỷ niệm, kể cả những gì mình đã đóng góp và chia sẻ trên tờ Bản Tin hiện tại.

Thưa ACE, Tập Ánh không chỉ phát hành một lần trong năm 2003, mà sẽ được cập nhật hóa mỗi 2 năm. Vì lợi ích của món ăn tinh thần này, tôi nhờ ACE giúp cho 2 vấn đề:

1) Viết bài thật nhiều cho Bản Tin để lưu lại, vì sau này càng lớn, tư tưởng không còn dồi dào để viết nữa. Xin dùng mẫu chữ VPS Times vì viết không dấu dễ làm sai lạc ý mình.

2) Gởi đến tôi những hình ảnh sinh hoạt GDPT xưa và nay, với lời chú thích về xuất xứ của tấm ảnh, hình gia đình mình để chia sẻ với nhau.

Mong ACE dành chút thời giờ giúp tôi hoàn thành Tập Ánh Lưu Niệm này.

Kính chào tinh tấn, Phúc Tịnh Phạm Minh Tâm
Phamtam@bfusa.com

Mỹ thân mến; Chị đã nhận được Bản Tin em gửi qua. Mất chị còn đang phải chữa thêm một thời gian nên xem hơi lâu. Tuy nhiên, chị rất cảm động khi nhận được Bản Tin Ái Hữu Vĩnh Nghiêm. Phila, Trần thị Hồng Khương

Ban Tổ chức Lễ Chung Thất Chị Cảnh ở Nam Cali vừa nhận được thư của chị Nguyễn Thị Minh (chị của chị Cảnh) diễn tả sự xúc động và cảm ơn GDPT đã dành cho chị Cảnh cảm tình nồng hậu. Chị cũng gửi check \$100 để đóng góp cho buổi lễ. (BTC)

Hạnh Phúc Do Lòng Từ Bi

(Tiếp trang 3)

Nhưng dù nó đáng quý tới đâu thì chúng ta rồi cũng sẽ phải chết. Suy ngẫm về cuộc đời người ta từ khi sinh ra tới lúc chết đi, ta không thấy có hạnh phúc trường cửu, và cũng không có an toàn.

Ngay sự sinh cũng đã kèm theo đau khổ. Sau đó ta phải đối diện với những vấn đề như bệnh tật, già nua, gấp cảnh bất như ý hay khi không đạt được những gì mình ưa thích. Một vài vấn đề ta phải đối diện như chiến tranh thì do chính con người gây ra. Nhưng tựu trung, khi nào còn sống trong cõi luân hồi này, khi nào còn bị những cảm thọ phiền não – một thứ độc dược – xâm nhập tâm trí, thì chúng ta còn đau khổ, không có hạnh phúc hay an bình lâu dài.

Tất cả các phần tử của cây độc dược – trái, hoa, rễ, lá và cành – tất cả đều bị chất độc ngấm vô. Vì mọi sinh hoạt của chúng ta đều bị ảnh hưởng bởi những cảm thọ xao động này, ta sẽ sớm muộn gặp vấn đề và khổ đau. Vì bệnh và chết là tính cách tự nhiên của đời sống, ta không nên ngạc nhiên khi bị đau ốm hay tử vong. Nếu không thích bệnh không thích chết, vậy thì ta nên chấm dứt vòng luân hồi. Ta chấm dứt, không sinh ra trong cõi này nữa. Khi nào tham sân si còn ở trong ta, thì ta sẽ gặp cảnh khổ hoài hoài. Khi tâm trí bị phiền trước, ta không thể có bình an. Câu hỏi quan trọng là: làm sao cho ta dứt được chúng?

(Trích sách Sống Hạnh Phúc Chết Bình An)

Tác giả : ĐẠT LAI LẠT MA THỨ 14

Dịch giả: Chân Huyền

Vườn Thơ

*Tưởng Nhớ 100 ngày
Diệu Hưng Nguyễn Thị Cảnh*

Sáng mồng Ba Tết thức dậy
Nghe tin Thi báo
Chiều nay đi viếng chị Cảnh
Ô hay! Có nghe nhảm chăng,
Ngày Tết sao không thăm mà viếng?
Bởi Vu Lan vừa qua
Mai Dung ở Mỹ về
Còn đến thăm người chị
Đoàn Trưởng Nữ Phật Tử năm xưa
Chị còn khoe tóc đã mọc
Và còn đèn hơn trước!
Ăn uống bình thường
Ai đến thăm chị cũng nói vậy!

Chiều tối Đoàn Áo Lam
Vĩnh Nghiêm Giác Minh
Lên đường qua cầy chữ Y
Đến xứ Bình An quận Tám
Đoàn đi, đi mãi sao chưa tối!
Đọc đường một đoạn dài
Nước sông tràn ngập

Nơi này điện lại không sáng tỏ
Nhưng đã có ánh sao Chị chỉ đường
Và tình áo lam còn cao hơn nước

Nước bây giờ
Là nước của sông Hàng năm xưa
Gột rửa cho đoàn cát bụi tràn gian
Để lần cuối đến viếng người Chị
Trong thanh tịnh của tâm hồn

Cuối cùng đoàn cũng đã đến
Nhưng sao ô kìa !!
Nơi Chị nằm yên giấc ngủ bình yên
Trên cao là Chúa ngự!
Mà không là Quán Thế Âm
Bốn mươi năm với GĐPT Giác Minh
Tôi vững tin rằng đóa sen Trắng
Lươn cài trên áo Diệu Hưng

*Ngày 10/05/2003
Tuệ Linh - Đỗ Văn Khôn*



Tham Khảo Ý Kiến

Về Đại Hội AHVN 2003

Bản Tin:

Thay mặt cho Ban Tổ chức Đại Hội ANVN 2003, Trưởng Trùng Nhĩ đề nghị hoãn ngày Đại Hội AHVN 7 tháng 4 2003, đến mùa Hoa Anh Đào nở, tháng 4 năm 2004. Một số ý kiến của ACE đã đăng trên Bản Tin số 101, tiếp theo đây Bản Tin xin đăng ý kiến của huynh trưởng Lê Ngọc Hồ,

* * *

Tôi xin đề nghị là Hội Nghị Vĩnh Nghiêm nếu không thể tổ chức được tại Washington DC thì xin mọi người làm Hội Nghị ở Portland, Oregon. Thành phố muôn đời xanh biếc hân hoan đón chào Đại Hội.

Tại Portland có 3 GĐPT, đặc biệt là GĐPT Nam Quang mà tôi là cựu Liên Đoàn Trưởng, họ sẵn sàng cùng tôi tiếp đón mọi người trong ngày Hội nghị Vĩnh Nghiêm năm 2003 tại thành phố hoa hồng này. Ngày tháng tổ chức ĐH thì túy thuộc ý kiến mọi người, còn tổ chức sao cho hoàn mỹ thì tôi và GĐPT Nam Quang sẽ phụ trách. Chùa Nam Quan rất rộng rãi trực thuộc Giáo Hội PG Tăng Già VN trên thế giới, do Hòa Thượng Thích Tâm Châu là thượng thủ.

Portland là một địa điểm tốt để mọi người có thể sinh hoạt. Những ai muốn tá túc tại chùa thì chùa cũng vô cùng hoan hỷ. Còn ai muốn ở motel thì chỉ phải trả \$36/ngày. Vấn đề ăn uống, nếu muốn ăn chay thì ban ẩm thực của chùa Nam Quang phụ trách, còn không thì chúng ta đi ăn tại các tiệm Việt nam. Theo tôi dự trù thì mỗi người tham dự ĐHVN ở Portland, OR sẽ tốn khoảng \$50 một ngày gồm cả khách sạn và ăn uống ngày ba bữa.

Về vấn đề giải trí, nếu thuận tiện và thời gian cho phép, chúng ta có thể cùng nhau sang Vancouver BC hoặc Victoria ở bên Canada. Với Victoria thì mọi người sẽ không còn chê vào đâu được vì đó là thành phố lý tưởng cho những cặp vợ chồng dù già hay trẻ về đây hưởng ‘tuần trăng mật’ thật là lý thú.

Từ Portlnd, chúng ta có thể lên Seattle tham quan một số chùa VN trên ấy, gặp gỡ các ACE trong GĐPT Cờ Lam. Sau đó, cùng nhau lên phà sang Victoria, chiều kéo nhau xuống phà sang Van couver BC, ăn cơm Tàu và ngay sau đó trở lại Hoa Kỳ, ngủ một đêm tại biên giới, và sáng hôm sau có thể về lại Portland, OR.

Nếu tất cả đồng ý, tôi và GĐPT Nam Quang sẽ tiến hành việc đón tiếp Đại Hội Vĩnh Nghiêm. Tôi rất cần ý kiến của ban Tổ chức và ACE về chương trình mấy ngày Đại Hội.

Lê Ngọc Hồ

**Ý dẫn đầu các pháp, làm chủ, ý tạo -
 Nếu với ý thanh tịnh - Nói lên hay hành động
 An lạc bước theo sau - Như bóng không rời hình**

(Pháp Cú 2)

QUÀ 50 NĂM...

Tóc Đỏ Bạc Màu

-Phúc Ân : *Thưa Trưởng Tâm Trí, xin lỗi .. thể theo yêu cầu của ACE muốn biết chính xác năm nay Anh bao nhiêu tuổi..?*

-Tâm Trí : Thời gian gần đây Các Anh Chị thường dùng chủ Trưởng nghe cũng là lạ vui vui ..Có lẽ đó cũng là cái riêng của GDPT Vĩnh Nghiêm chẳng ..?..Tôi sinh ngày 15-09-1938, giấy khai sinh 24-04-1940 không đúng..Anh Phúc Ân có lần nói tôi 70 tuổi, làm cho tôi già sớm quá ..Năm nay tôi 65 tuổi ta,có gắng lầm thi cũng chỉ còn nữa rồi cũng trở về với cát bụi ...5 năm cuối của cuộc đời, với xứ Người cũng như mình được hưởng bonnus mà thôi, đối với tôi còn mấy việc chưa làm xong, trong đó có việc phải gặp Cụ Phúc Ân lần cuối, vì là Anh Em kết nghĩa đã mấy chục năm nghìn trùng xa cách chưa một lần gặp mặt ,không còn bao lần nữa vinh biệt ACE để về địa chỉ mới..Cám ơn Anh Phúc Ân đã tạo điều kiện cho tôi để lại ít giòng sau đây ...

-Phúc Ân : *Một thời gian dài của thời trai trẻ được gần Anh, tôi bây giờ mới hỏi vì sao các Cụ đặc tên Anh là Vui ..?*

Tâm Trí :Cha tôi mất sớm, Mẹ tôi bồng bế con cái để nhở sự dùm bọc che chở của quê Ngoại, lúc ấy tôi mới 6 tháng tuổi, Mẹ tôi kể lại, giấy tờ khai sinh thất lạc, Ông Ngoại thấy tôi khóc không ra tiếng, không làm ồn, miệng khóc dẹp nên gọi nó là thằng VUI ..Cho tới giờ này tôi cũng không biết là Khóc hay Cười ...

-Phúc Ân : *Theo sách lịch Huynh Trưởng Anh là người miền Trung (Huế).? Quê Anh ở đâu ngoài xứ Huế thơ mộng đó ...Anh theo đạo Phật lúc nào ? Bốn sư là ai..?*

-Tâm Trí :Tôi sinh ở thôn Nham Biều(Eo Bầu) huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế ..Mẹ tôi thừa hưởng nhà cửa đất đai của Ông Bà Ngoại để lại, rộng lấm, và dã cúng đường Tam Bảo,bây giờ là chùa Huyền Không, một thăng cảnh du lịch Huế ...Giòng họ nhà tôi không biết bao nhiêu đời, tổ tiên Ông Bà là đạo Phật ..Mẹ tôi đã cho con cái quy y với Thầy Thích Đôn Hậu chùa Linh Mụ, lúc ấy nghe nói tôi còn nhỏ lắm ...

Qua internet huynh trưởng Phúc Ân
Nguyễn huy Nghiêm đã nói chuyện với
Tâm Trí Quang Vui ..
ngày 12 tháng Tư năm 2003

-Phúc Ân : *Anh là Nhạc sĩ, Anh đã học nhạc từ đâu ..? quan chúng cũng ít người biết đến Anh ..?*

-Tâm Trí : Nhiều Anh Em văn nghệ sĩ gọi tôi là Nhạc Sĩ ..Tôi tốt nghiệp Trường Quốc Gia âm nhạc Sài Gòn 1963.. Anh nói đúng, quan chúng ít người biết tôi, nhưng nhạc sĩ và Ca Sĩ nổi tiếng từ năm 1963 đến 1992 có lẽ họ không quên tôi, vì tôi hòa âm phối khí tác phẩm và chỉ huy giàn dựng biểu diễn ..Tôi cũng chuyên viết nhạc cho phim truyện,phim tài liệu, kịch nói, cải lương,v.v...
-Phúc Ân : *Nhạc sĩ Quang Vui với Âm nhạc Phật Giáo và GDPT ..?*

-Tâm Trí :Về mản này tôi không đóng góp bằng Anh Chị Em khác, mặc dầu nghề sinh sống của tôi là Âm Nhạc ..Tuy nhiên có mấy Phật sự ghi nhớ :

Thời còn là một thiếu niên nhí ở Cầu Đất Đà Lạt tôi đã dám giàn dựng vở kịch Cầu Đồng Quan của Thầy Nhất Hạnh phỏng theo Tartuf Molière nội dung bài trừ mê tín dị đoan diễn viên toàn Anh Chị lớn : Nguyễn bá Tùng, Đoàn bá Sâm, Đoàn thi Thành ..v..v Hơn 50 năm qua rồi .. Thầy Nhất Hạnh của con ơi ; Không hiểu Thầy còn nhớ những tháng ngày Thầy trực tiếp dạy cho con diễn vở kịch này tại trường Tuệ Quang số 4 Đà Lạt ...

Có dạy môn âm nhạc tại trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội theo lời yêu cầu của Thầy Nhất Hạnh lúc bấy giờ ..

Sau mùa Pháp nạn 1963 tôi đã hòa âm phối khí những ca khúc Phật Giáo, chỉ huy giàn kèn trống 100 người là Anh Em quân nhân Phật Tử của các ban nhạc Hải Lực Không quân thời đó ..

Tôi cũng có phụ với Anh Tâm Hòa để hòa âm phối khí giàn dựng Trường ca LỬA ..

Cũng có viết một số ca khúc GDPT nhưng không mấy quen thuộc với các Anh Chị ..Những tháng năm cuối đời có viết vài câu hát .. 50 năm đó đây .. bài này được các Anh Chị GDPT tóc đã bạc màu thích lắm, nhất là Anh Phan Cảnh Tuân (nay là Thầy Phổ Hòa)..Được các Anh Chị đem trình diễn tại đại hội Huynh Trưởng GDPT

thế giới ở Đức., và các tờ báo lớn ở Nam Cali, và một số đặc san GDPT bàn tán gây xôn xao vui lám ... Vì nội dung nói lên tâm tư của Anh Chị Em GDPT

-Phúc Ân : Xin cho biết sự có mặt của Tâm Trí Quang Vui với GDPT ?. Có lẽ tính từ thời thiếu niên NHÍ của GDPT Cầu Đất Lâm Đồng Đà Lạt..

-Tâm Trí : Năm 1949- 1950 Chị, Em theo Bà Dì ruột giàu có ở Đà Lạt nuôi chúng tôi ăn học, hồi đó được học École D'Adran (trường Đạo) và Lycée Yersin là ngon lẩm ...Một năm sau Dì tôi làm ăn thất bại, sa cơ nghèo khổ, chị tôi xin được việc ở sở trà Cầu Đát và đưa tôi vào chùa Tuệ Quang số 4 Đà Lạt để Thầy Minh Cảnh Trú Trì nuôi cho ăn học miễn phí dĩ nhiên là ăn chay trường cám rau tương chao đậm bạc ...Ở đây được Thầy Thích Thiện Tán hiệu trưởng trường trung học Tuệ Quang và Em(Chú Nhất Hạnh) chăm sóc chỉ dạy .. Tôi rất có khiếu văn nghệ hát hay dàn giỏi , mỗi thứ bày chủ nhật về Cầu Đát với Chị và sinh hoạt GDPT ở đó, các Anh Chị và các Bác trong khuôn hội nuông chiều hết biết , nhất là sau những buổi tập dợt cho lứa trại hay những đêm văn nghệ của các ngày lễ lớn (Đền Sanh, Vu Lan, Thành Đạo .v.v.) trình diễn được quần chúng hoan hô khen ngợi ..ở Đà Lạt thì có Anh Trần Dần khá về nhạc, Anh Biên, Anh Cư giỏi về kịch khuyến khích tôi văn nghệ GDPT..Hồi đó Chị Mười, Anh Paulus Thạnh gây ấn tượng trong tôi nhiều lắm, màu Lam đã thấm vào máu của tôi từ đó..

Phúc Ân : Xin hỏi Anh thời đã bắc đầu lớn khôn ở Chơn Trì khuôn hội Phú Lâu Huế..?

Tâm Trí : Cuối năm 1953 Chị, Em tôi lại trở Về Huế, ở nhà Dì Dượng ăn học và có ông Dượng chồng dì Út tên là Đoàn văn Châu trong ban trì sự khuôn hội Phú Lâu, qua đó tôi đến với GDPT Chơn Trì, phải nói tôi rất mê tài ăn nói và điều khiển của Anh Liên đoàn trưởng Lê viết Lâm , Anh đã thu hút tôi .., tôi được vào đoàn thiếu niên, Anh Nguyễn văn Chức là đoàn trưởng, Anh phân công tôi đội trưởng sen vàng, đội của tôi gồm có những khuôn mặt gò ghè như Hà thúc Hoan(giáo sư) ..Huệ(nhà thơ) , Thái (nhó sỹ)Trần Vệ (Thiếu Tá TQLC Sóng Thần) v.v..Gia đình Chơn Trì lúc bấy giờ mạnh lám, đông niên đồng nữ(Oanh Vũ) cả 100 em, chia nhiều dàn, có nhiều dàn trưởng, dàn trưởng nhất, thiếu niên thiếu nữ 5,6 chúng, 5,6 đội, cũng có nhiều chúng đội trưởng, chúng đội trưởng nhất..Anh Lê viết Lâm đổi đi tỉnh khác, Anh Tịnh lên thế, Anh Nguyễn văn Chức vào Đà Nẵng, tôi được đề bạt quyền đoàn trưởng Thiếu niên, tôi có khả năng thực hiện chương trình tu học của Ban Huynh Trưởng vạch ra, tạo trách nhiệm hàng đội tự trị,đội trưởng chỉ nộp báo cáo hàng tuần, bất thán tôi đến sinh hoạt với đội nào như một đoàn sinh,lúc bấy giờ đoàn của

tôi, đoàn trưởng, đội trưởng, đoàn sinh chênh lệch nhau có vài tuổi, các đội ganh đua nhau thi lên cấp hướng thiện, sơ thiện,trung thiện về Phật Pháp, hoạt động thanh niên, nhất là trò chơi lớn phải biết đấu di đường, truyền tin, mập mả, chạy từ dãy núi này qua dãy núi khác(đội trưởng giáo sư Hà thúc Hoan còn nhớ không .?) nghiệp Huynh trưởng của tôi bắt đầu từ đó ..Khả năng văn nghệ của tôi được tận dụng..những buổi diễn ở đoàn quán, khuôn hội vào những ngày Lễ lớn ..Ngay khi tôi đã đi học ở Sài Gòn cũng được triệu hồi về làm văn nghệ biểu diễn ở rạp hát Morin Hué.. Sau này nhìn lại từ chương trình văn nghệ GDPT Chơn Trì thuở xa xưa ấy, do Bác Đoàn văn Châu nguyên Gia Trưởng, các Anh Lân, Anh Tịnh, Anh Quỳnh cho xem khi trở về Huế, tôi cảm thấy trẻ thơ dễ thương trong sáng quá chừng..Nhớ mãi tiếng hát chị Thu Tâm và tài diễn xuất của các chị Tôn nữ Thanh Tịnh, Hà thị Lạc .v.v

-Phúc Ân : Rời Anh lớn khôn và trôi dạt vào miền Nam ..Làm sao Anh không tìm đến GDPT ở đây được..Nhờ cơ duyên nào vậy ..?

-Tâm Trí : Nghe nói Anh Cao chánh Hựu(Trung tá Ủy viên công tố tòa án quân sự) và Anh Nguyễn văn Thực(giáo sư Anh văn) là Huynh trưởng Chơn Trì cũ, gặp Anh Hựu khó quá vì Anh nay rày mai đó, kiếm được Anh Thực đang Liên đoàn trưởng Giác Minh sinh hoạt tại chùa Kim Cương Trương tấn Bửu Phú Nhuận, sau khi đòi lời hỏi thăm qua lại biết tôi là Chơn Trì thiệt Anh nhận liền(ai cũng biết Anh Thực vua nguyên tắc)Anh biết tôi thi đỗ vào trường QG Âm nhạc Sài Gòn(1957)tạm thời phân công tôi lo văn nghệ với Anh Thiện Minh(bây giờ đạo diễn truyền hình).rồi dạy Phật pháp cho Nam Nữ Oanh Vũ, tôi kể chuyện tiền thân Đức Phật các Em khoái lám , và trông coi đoàn thiếu niên là nghề của tôi ..

-Phúc Ân : Anh kể cho nghe Anh Thực lại giao cho Anh đoàn trưởng La Hầu La, đoàn sinh là những tay lý lẻ sừng sòi giữ lám.. ?

-Tâm Trí : Đúng vậy, về Phật Pháp do các Thầy Đức Nhuận, Đức Nghiệp, Chánh Tiến giảng dạy, Anh Em thắt mắc các Thầy chỉ dạy thỏa đáng, vì nhiều Anh Em chịu khó nghiên cứu sách Phật giáo..Còn hoạt động thanh niên phân công mỗi Anh một đề tài nghiên cứu rồi thuyết trình tha hồ tranh luận thoải mái, nhưng thường tôi gồm lại và kết luận, Anh Em rất thích sống hăng háng đội tự trị do tôi đề ra ..Đội tự trị của các Anh đi cắm trại bằng xe đạp vài ba ngày xa 5,3 chục cây số là chuyện thường..Điều khiến được đoàn này là một thử thách chịu đựng của người Huynh trưởng GDPT ..

-Phúc Ân : Anh Nguyễn văn Thực đã cùng với Anh Dương xuân Nhơn, Dương xuân Đường theo Thầy Thiền

Định tổ chức trại huấn luyện Huynh trưởng và thành lập GDPT Nam Việt sao lại về sinh hoạt Giác Minh thuộc Giáo hội Tăng Già Bắc Việt ..?

-Tâm Trí : Chuyện này Anh nên hỏi Anh Thục chính xác hơn..Theo như hiểu biết chút xíu của tôi là vì Chị Thục người miền Bắc rất đẹp hiền hậu dễ thương nói gì mà Anh không nghe lời ..Hơn nữa có Anh Tống Hồ Cầm của hội Phật học Nam Việt khó hòa đồng với Anh Thục trong sinh hoạt GDPT ..

-Phúc Ân : *Anh Thục rời Giác Minh .? Anh được đề bạt Liên đoàn trưởng ?.*

-Tâm Trí : Tôi cũng không hiểu sao Anh Anh Thục lại thôi sinh hoạt Giác Minh có lẽ do yêu cầu của của các Chị BHD GDPT Việt Nam mời Anh về để giao trách nhiệm quang trọng hơn ..Thầy Chánh Tiến giao trách nhiệm Liên đoàn trưởng lại cho tôi, thời gian này Thầy nhận trách nhiệm trong Ban trì sự Giáo hội tông già Bắc Việt nên GDPT Giác Minh phải dời về chùa Giác Minh đường Phan thanh Giản gần tiệm chụp hình Trọng ..Khoảng thời gian này tôi đã kết thân với các Anh Liên Phú(bây giờ là Thầy Chơn Kim), Tôn thất Sỹ(không còn nữa), Lê văn Hải các Chị Cung thị Lam Phương, Trinh thị Minh ở GDPT Chánh Đạo và nhiệm vụ Liên đoàn trưởng Giác Minh của tôi được sự giúp sức của các Chị mọi nơi, các lớp đào tạo đàn đội chúng trưởng thật kết quả, và các giờ giảng dạy chuyên môn đều có sự giúp đỡ của các Chị ấy..

-Phúc Ân : *Rời Anh cũng rời nhiệm vụ Liên đoàn trưởng Giác Minh để nhận những trách nhiệm nặng nề hơn ở BHD GDPT Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt ..?*

-Tâm Trí : Trong quá trình sinh hoạt tôi rất hân diện đã có những Chị Em Giác Minh tài năng đức độ đôi khi còn hơn cả mình như các Chị Nguyễn đình Thống, Ngô mạnh Thu, Trúc Hải, Huỳnh áiTông, Nguyễn đình Nam,,Các Chị Đào thi Thành, Thuỷ v.v có thể nhận lãnh trách nhiệm Liên đoàn trưởng dễ dàng..Thầy Chánh Tiến cho biết theo yêu cầu của Chư Tăng thuộc Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt ở mọi miền đất nước sẽ thành lập GDPT vì không chỉ mỗi Giác Minh mà nhiều Giác.. Giác .. khác nữa .. Như vậy là BHD GDPT thuộc Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt ra đời..Liên đoàn trưởng Giác Minh đã có người thay thế(tôi không nhớ là Anh Nguyễn đình Thống hay Anh Huỳnh áiTông gì đó ..) Tôi yên tâm cùng với Thầy Chánh Tiến tập trung thành lập BHD.... ..

-Phúc Ân : *Anh có thể cho biết sự quan hệ của Anh với các Chị HT GDPT Nam Việt và BHD GDPT trung ương ..?*

-Tâm Trí : Tôi được mời làm huấn luyện viên các trại huấn luyện Huynh trưởng Nam Việt tổ chức tại Chùa Xá

Lợi hay Ô Ô Môn Cần Thơ ở đây tôi được quen biết 3 Chị Em Xuân Phương(không còn nữa), Xuân Viên(xuất gia)Xuân Hòa (vợ cố HT Nguyễn khắc Từ), đã giao tiếp khá rộng rãi với các Huynh trưởng GDPT Nam Việt từ Anh Tống Hồ Cầm, Nguyễn hữu Huỳnh đến các Anh Mã thành Cung(Làng tai) Phú toàn Cang, Phú toàn Cường ..v.v Tôi thường xuyên hỏi ý kiến Anh Võ đình Cường về phát triển GDPT Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt.. Cảm động nhất trong ngày lễ thành hôn của tôi với Diệu Kim Nguyễn thi Ngân Anh Cường đã chịu khó tìm kiếm nhà tôi ở cư xá Hiền Hương Gia định để tặng cái đồng hồ nhỏ báo thức lúc bấy giờ thật quý giá ..

-Phúc Ân : *Những Phật sự kế tiếp khi Anh là thành viên BHD ..? Ai cũng biết Anh rất chú tâm đào tạo Huynh Trưởng ..?*

-Tâm Trí : Trong buổi đại hội Huynh Trưởng đã phân công tôi nhiệm vụ Ủy viên nghiên huấn, vì muốn tập trung cho tôi lo về mẫn đạo tạo Huynh trưởng, tôi thưa với Thầy Chánh Tiến mở trại huấn luyện Huynh trưởng Tuệ Tạng, thành phần trại sinh là các Chị HT đang cầm đầu của các gia đình hiện hữu,các nơi muốn thành lập Gia đình phải gửi trại sinh về tham dự, phải trúng tuyển sau khi mẫn khóa thì Giáo hội Tăng Già Bắc Việt mới cấp giấy phép thành lập GDPT, các đơn vị ở xa da số khá lớn tuổi và hết sức theo giỏi khóa học..Ban Huấn luyện viên khá đồi dào gồm các Thầy Đức Nhuận, Đức Nghiệp,Chánh Tiến, Thanh Long ..Các Anh Phan cảnh Tuân, Nguyễn hữu Huỳnh, Lữ Hô, Nguyễn khắc Từ ..vv ..Thương nhất là các Chị Nguyễn đình Thống, Tôn thất Sỹ,Lê văn Hải ..cùng tôi thức trắng bao đêm ngày để lo lě khai mạc và kết thúc trại, hai Anh Tôn thất Sỹ và Lê văn Hải trách nhiệm đúc kết sổ điểm ai đậu ai rớt để trình ban Giám khảo quyết định..Anh Hải thì châm chước cho Nữ trại sinh Anh Sỹ thì không, đậu rớt rõ ràng, hai Anh bàn cãi trong dã lăm, tôi với Anh Thống cũng không dám xen vào ..

-Phúc Ân : *Anh kể chuyện về đoàn A Dát Đa đi ..*

-Tâm Trí : Như Anh đã biết tôi rất lo lắng vấn đề đào tạo Huynh trưởng GDPT, vì chính ngay bản thân mình đạo đức và tài năng cũng hạn chế làm sao gánh vát trách nhiệm nặng nề, tôi muốn những Chị Em kế tiếp mình với ý nguyện dẫn thân Huynh trưởng GDPT phải gặt hái kết quả hơn mình .. Qua kinh nghiệm đoàn La hầu La và khóa huấn luyện Huynh trưởng Tuệ Tang, chúng ta nên có một đoàn Nam Nữ Phật Tử trực thuộc Ban Hướng Dẫn,đoàn viên được kết nạp phải trên 19 tuổi, có sao trình độ học vấn phải là đại học,lúc đầu với sự tham gia của đoàn Nam Nữ Phật tử và bạn đoàn ở các Gia đình vì những Chị Em này có Gia đình lẻ tẻ 5,3

người nên quy tụ về đây thì thật là thích hợp, Thầy Chánh Tiến đặt tên cho đoàn là A Dật Đa .. Ban giảng huấn Phật pháp thì có Quý Thầy và các khóa học khác mời giảng viên có chuyên môn hướng dẫn, đoàn trưởng, đoàn phó, đội chúng trưởng chỉ lo công việc quản lý tổ chức, tuân nay sinh hoạt ở chùa này, tuân sau sinh hoạt công viên ..v.v. tùy theo yêu cầu của giảng viên, tôi còn nhớ có lần sinh hoạt tại Tổng vụ thanh niên (ở Hiền vương) theo yêu cầu của giảng viên Nguyễn Khắc Từ với đề tài ..Mục đích GDPT ..thời lượng 2 tiếng, Anh Chị Em chăm chú theo giờ, vì Anh Từ thuyết giảng khá hấp dẫn, hết giờ lúc nào không hay .. Trước khi ra về nhìn lại chiếc xe Gobel mới mua dựng ở gốc cây không còn nữa .. Tiền dành dụm gian khổ mấy năm lăn lóc với đời biến thành những giọt nước mắt tan đi trả lại cho đời (có có, không không)...

-Phúc Ân : *Đoàn A Dật Đa thành trường đạo tạo Huynh Trưởng GDPT .. Anh nghĩ gì khi nhiều người bàn tán ..một sáng kiến táo bạo ..?*

-Tâm Trí : Một số Anh Chị ở xa Sài Gòn như Túc Trung, Biên Hòa, Thủ Đức, Hóc Môn v.v.. khá bất tiện khi đến sinh hoạt với đoàn hàng tuần, nhất là các Anh Chị Em khắp mọi miền đất nước muốn tham gia chương trình tu học của đoàn .. Chúng tôi đã nghĩ phương cách tu học hàm thụ, các Anh Chị ấy chỉ tham dự sát hạch trong những ngày trại mahn khóa .. Sự hoạt động của đoàn A dật Đa đã nới rộng khắp mọi nơi, vì lý do đó đoàn trở thành trường đào tạo Huynh trưởng và thành lập ban quản trị đoàn để công việc tổ chức được quy mô chắc chắn hơn.. Tôi rất ngại khi nghe ai nói A dật Đa ..*một sáng kiến táo bạo ..* lúc bấy giờ mỗi sáng kiến của mình cố gắng làm sao đừng để các Anh Chị Huynh trưởng hiểu lầm là vượt ra khỏi nội quy GDPT, vì ý nguyện của Anh Chị Em là GDPT Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt phải nằm trong tổ chức GDPT Việt Nam(trước năm 1964).. Chương trình tu học trừ giờ Phật Pháp do quý Thầy giảng dạy, còn các môn học khác da số là giảng viên Huynh trưởng miền Trung vào làm việc hay theo học các đại học chuyên ngành ở Sài Gòn, Anh Chị Em ấy rất thích phương cách đào tạo Huynh trưởng của đoàn A dật Đa thật là chuyên sâu xuyên suốt .. Anh Tâm Định Phan Văn Bưởi (Trúc Hải - HT Dương Biều Huế, vào Sài Gòn học cán sự trắc địa dư Phú Thọ) là Ủy viên Tu thư BHD Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt, theo rời công việc của ban Quản trị đoàn chắc chắn, rất tâm đắc khi giáo trình có đề mục là đoàn viên A dật Đa phải tu dưỡng tận thông hiểu chương trình tu học các ngành Oanh Vũ (mở mắt, cánh mềm, chân cứng, tung bay) ngành Thiếu (hướng thiện, sơ thiện, trung thiện, chánh thiện) riêng bậc trung

thiện, chánh thiện là điều kiện tiên quyết phải nhuần nhuyễn trong năm học đầu tiên.

-Phúc Ân : *Anh cho biết đại cương tiến trình tu học của đoàn viên A dật Đa ..?*

-Tâm Trí : Sau thời gian chuyên tu, đến mùa thực tập thì đoàn viên đi khắp các gia đình tập sự Huynh Trưởng tùy theo sự sắp xếp của Liên đoàn trưởng gia đình mà mình đến, Sau mỗi buổi thực tập đều có phiếu nhận xét của Liên đoàn trưởng hoặc đoàn trưởng của gia đình đó gửi về ban quản trị A dật Đa qua đường giấy bưu điện, nhờ vậy mà sinh hoạt đoàn hết sức sinh động, tạo cho đoàn viên phải tu học phải sáng tạo.. Trong những ngày trại mahn khóa, trại sinh phải qua 2 phần sát hạch lý thuyết và vấn đáp, thật dễ thương huynh trưởng sát hạch vấn đáp và trại sinh như là đang tâm sự với nhau cố sao cho thấy được mức độ đạt được trong qua trình tu học của khóa sinh một cách chính xác, về Phật Pháp thâm hiểu bậc trung thiện, chánh thiện ngành thiếu, có chuyên môn (hoạt động thanh niên) có sáng tạo, khả năng cầm đoàn v.v.. Số trúng tuyển tùy theo nhu cầu của các gia đình, sau khi mahn khóa BHD ký quyết định phân nhiệm đi các nơi. Đêm lửa trại mahn khóa, với ngọn lửa bập bùng sáng tối, gây xúc động mọi người khi hát bài ca chính thức đoàn A dật Đa, khóa sinh trúng tuyển được cấp mỗi người một bó duốc, tự mình thấp súng ngọn duốc, chào đoàn kỳ để ra đi làm nhiệm vụ người huynh trưởng GDPT..

Tôi thích nhất là tinh thần của Anh Chị Em khi tham dự trại sát hạch, người trúng tuyển thì vui mừng, lo lắng nhận trách nhiệm huynh trưởng khi cầm đoàn như lời tuyên thệ khi nhận giấy quyết định của BHD là đem vinh dự về cho trường, người không trúng tuyển cũng vui vẻ nhẹ nhàng không kém là được ở lại đoàn tu học tiếp (giờ sinh hoạt đoàn thú vị lắm)...

-Phúc Ân : *Thật là nồng nở khi Anh là đoàn trưởng La hầu La, Liên đoàn trưởng GDPT Giáo Minh, Ủy viên Nghiên huấn BHD, đoàn trưởng sáng lập A dật Đa, phó trưởng ban Hướng Dẫn GDPT Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt, Xin Anh kể một ít về quý Thầy, các Anh Chị đã gắng bó với Anh ..?*

-Tâm Trí : Khi tôi nhận lãnh những trách nhiệm trên thì được sự đỡ trì che chở của quý Thầy Đức Nhuận (viên tịch đầu năm 2002), Chánh Tiến, Thanh Long (viên tịch), Hòa Bình (viên tịch) .. Sự thương yêu dùm bọc thường xuyên của Bác Nguyễn Đức Lợi (không còn nữa) các Anh Tâm Lạc Nguyễn Văn Thực, Nguyễn Đình Thống, Tôn thất Sỹ (không còn nữa) Nguyễn Văn Quýnh, Trúc Hải, Ngô mạnh Thu, Huỳnh ái Tông, Trần Ngọc Lạc, Hồng Loan, Nguyễn huy Nghiêm.. (Anh Chị hay gọi bộ tứ Vui, Thống, Thu, Tông ..)

Những ngày tháng cuối đời tôi vẫn còn gọi mãi trong tôi tên các Anh Chị đã từng giúp đỡ tôi như : Chị Đoàn kim Cúc(không còn nữa) Phan huy Thanh, Văn tâm Sỹ(Thầy Trí Việt) Trương văn Sang, Phạm thị Hoài Chân, Nguyễn văn Bình, Lê văn Hải, Liên Phú(Thầy Chơn Kim) Cung thị Lam Phương, Trinh thị Minh v.v.. và còn nhớ tên Anh Chị nhiều lắm kể không hết ..

-Phúc Ân : *Thật là e ngại khi đề cập tới Anh được đặc cách Cấp Tấm vì lúc bấy giờ Anh còn quá trẻ ..?*

-Tâm Trí : Trong buổi họp BHD chuyên đề về xét cấp cho Huynh trưởng ..Cuộc họp thật sôi nổi tới nửa đêm dài khi gần như bế tắc..Nhiều ý kiến đã nêu ra : ..Đức độ tài năng, điều kiện phải có là trải qua khóa huấn luyện nào(Anh Vui, Thống).? Nội quy GDPT, quy chế Huynh Trưởng nào.? (Trúc Hải)..Những Huynh trưởng lâu đời với GDPT Giáo Hội vô lè lại đặt ra vấn đề dao đức tài năng (Phan huy Thanh), Giáo Hội bây giờ đã có nhiều Gia đình, có gia đình đoàn sinh hơn 400, Huynh trưởng trên 20(Giác Dũng)một BHD không cấp.?một ban huynh trưởng Gia đình không cấp.? thì làm sao điều hành Phật sự(Văn tâm Sỹ .. thưa Thầy Trí Việt Anh Văn Tâm Sỹ lúc bấy giờ có gia đình khá mạnh và được sự độ trì của Thầy Trí Dũng nên thường hay bất đồng quan điểm đôi khi còn gây khó khăn với Tâm Trí Quang Vui trách nhiệm phó trưởng Ban Hướng Dẫn..điều này nên hỏi Anh Nguyễn Đình Thống và Chị Hồng Loan để nhớ về kỷ niệm)..Nhưng rồi sự việc được hội nghị biểu quyết là giao cho Bác Trưởng ban HD đúc kết mọi ý kiến trình lên Giáo hội xin chỉ thị ..

-Phúc Ân : Uh chà ..cũng hấp dẫn chứ ..Anh kể tiếp cho nghe.. sắp hết giờ ở dịch vụ chat internet rồi ..

-Tâm Trí : Sắp hết giờ hay hết một đời người cũng vậy thôi ..Sau đó Bác Lợi bảo Anh Tông gọi tôi đi uống cafe và báo cho biết sau khi xin ý kiến quý Thầy các Ngài chỉ thi phải đặc cách một số Huynh trưởng thôi ..BHD lập hội đồng xét cấp Anh Tông năm rõ chuyện này ..Riêng tôi được Thầy Đức Nhuận gọi lên và dạy ..*Thầy rất hiếu tâm trạng Anh Vui còn trẻ rất lo sợ khi họ cấp bậc này nhưng Giáo Hội cần huynh trưởng làm việc, người huynh trưởng cấp Tấm đầu tiên của GDPT Giáo Hội Tăng Già Bất Việt là Tâm Trí Nguyễn quang Vui, Thầy duyệt ký đây, có gì khó khăn thường xuyên gặp Thầy ..* Ôi..42 năm qua rồi .. con xin dâng lễ tạ tội với Thầy ..suốt cả quãng đường dài từ khi con là huynh trưởng, nhất là những tháng năm cuối đời con vẫn ăn năn sám hối tội lỗi là con chưa đủ đức độ tài năng khi mình là huynh trưởng cấp Tấm.. Hỏi các Anh Chị La hầu La, Tuệ Tạng,A đặt Đa ..Tôi thật hạnh phúc thấy những Phật sự thành đạt khi dấn thân huynh trưởng GDPT của Anh Chị là do chính công đức tài năng của Anh Chị gây dựng nên, những lỗi lầm sai sót của Anh Chị ..nếu có ..là do từ Tâm Trí Quang Vui gây nên chứ không phải các Anh Chị ..

-Phúc Ân : *Cho tới giờ này vẫn còn học được nơi Anh tánh nhân nhục chịu đựng ..*

-Tâm Trí : Anh lại nói quá lời ..Các trưởng lão huynh trưởng đang gọi tôi đi uống cà phê, tụi này già rồi chỉ ngồi bàn vò tán ra thì giỏi chớ đóng góp gì được cho tổ chức GPPT, không khéo lại cản bước di lên của lớp Huynh trưởng trẻ ..

-Phúc Ân : Không .. không ..Anh đừng nói vậy, mặc dầu tre tàn mäng mọc..., thật tiếc thời gian ít quá .. Xin được thưa chuyện với Anh lần tới vì còn nhiều điều phải hỏi Anh .. Cám ơn Anh nhiều nhé ..Nhớ Anh lắm .. lắm ..

BẢN TIN
Ai Hữu GDPT Vĩnh Nghiêm
4618 W. Posey Street
Santa Ana, CA 92704



Phúc Trung HUỲNH ÁI TÔNG
5913 Colebrooke Lane
Louisville, KY 40219



A. Nguyễn Quang Vui và A. Ngô Mạnh Thu Trà Đàm

...và sau đó là một bức ảnh minh họa về một số hình ảnh trong cuộc sống hàng ngày Huynh trưởng Nam Việt tại Hoa Kỳ.