

BẢN TIN

Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại



9909 Waterview Road, Raleigh NC 27615 Ph : (919) 272-5020 Email: Kimmy2K@hotmail.com

Web Page: www.vinhnghiem.org

NĂM THỨ 14 - SỐ 109 * PHẬT LỊCH 2547 * NGÀY 15 THÁNG 2 NĂM 2004



XINH TỐT NHƯ HOA SEN, RẠNG NGỜI NHƯ BẮC ĐẤU
XIN QUAY VỀ NUÔNG NÁU - BỤC THẦY CỦA NHÂN THIÊN

BẢN TIN

*Tờ báo hàng tháng của
Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm
Hải Ngoại & Thân Hữu*

*Phúc Trung-Huỳnh Ái Tông sáng lập
Tâm Diệu –Dương thị Mỹ phụ trách*



MỤC LỤC

Hoa Sen	Trang 1
Linh Hồn của Tập Thể	2
Thi Kệ & Kinh Pháp Cú	3
Tin Tức	4
Thư Tín	5
Một Kỷ Niệm Thân Tình	6
Buổi Họp Đầu Năm 2004	7
Vườn Thơ	9
Lặng Du	10
Nhân Và Quả Trong GĐPT	11
Tân Niên Ái Hữu VN	12

Linh-hồn của tập thể

Ái Hữu GĐPT Miền Vĩnh Nghiêm ra đời từ những ngày đầu tiên khi người Vĩnh Nghiêm đặt chân lên đất Mỹ. Ngay sau đó, Bản Tin Ái Hữu Vĩnh Nghiêm được thành hình để nối vòng tay lớn giữa Anh Chị Em Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm và Thân Hữu trên toàn thế giới. Do nhu cầu tập thể AHVN ngày càng phát triển, chúng ta có Đại Hội AHVN mỗi hai năm để cùng tay bắt mặt mừng, tìm lại bên nhau, nhận diện nhau, hiểu nhau hơn, và soạn thảo chương trình sinh hoạt.

Linh hồn của Ái Hữu Vĩnh Nghiêm được thể hiện qua sự tu tập và cộng tác của mỗi cá nhân trong các sinh hoạt này. Để sự hiện hữu của AHVN được duy trì và lớn mạnh, chúng ta cần tích cực trong các sinh hoạt tại địa phương, tham gia tổ-chức đại hội AHVN mỗi hai năm, và thường xuyên đóng góp tin tức bài vở cho Bản Tin để chuyền mỗi giây thân ái đến muôn nhà.

Một số ACE AHVN và thân hữu tại California, miền Đông nước Mỹ, Úc Đại Lợi, và Việt nam thỉnh thoảng có dịp gặp gỡ hàn huyên, tiếp đón ACE và thân hữu khách miề xa, tương thân tương ái khi hữu sự, tổ chức khóa tu, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của AHVN tại địa phương. Nhưng đa số chúng ta vì không gian cách trở và thời gian hạn hẹp, đã ít hoặc không đến được với nhau, hoặc không có sinh hoạt AHVN tại địa phương. Ngoài ra, một số ACE không có điều kiện để tham dự đại hội AHVN hàng hai năm. Bù đắp cho những thiếu thốn này, chúng ta có Bản Tin AHVN như một diễn đàn chung, một nơi chốn để tìm về với nhau, để biết tin tức của nhau, để chung vui xé buồn với nhau. Đây là một điều đáng mừng cho tập thể chúng ta.

Đến nay, danh sách gửi Bản Tin của AHVN và Thân Hữu đã lên đến hàng trăm. Tiếp nhận Bản Tin hàng tháng nhắc nhở chúng ta sự hiện diện của AHVN. Bản Tin được coi là sợi giây liên lạc dễ dàng và hữu hiệu nhất của chúng ta. Qua Bản Tin, mọi sự xa trở thành gần, mọi tin tức được loan truyền đồng đều và nhanh chóng, những kỷ niệm, hình ảnh, tên gọi thân thương trở về trên những trang tin tức, bài vở, thư tín viết cho nhau. Nhờ đó, chúng ta gần gũi hơn, hiểu nhau hơn, và sự sinh hoạt của AHVN được sinh động hơn. Sự hiện diện của Bản Tin từ 14 năm qua, có đáng được coi là niềm hân diện chung của AHVN? Sự trường kỳ nói lên được tình đoàn kết, tính chuyên cần, và sự hiện hữu của AHVN. Tuy nhiên, nội dung của Bản Tin cũng là điều rất quan trọng. Bản Tin cần có được tiếng nói của từng cá nhân, của mỗi địa phương, cùng những tin tức, hình ảnh sinh hoạt, bài vở của ACE trên toàn thế giới, nếu không, Bản Tin liệu có thể hiện được linh hồn của AHVN chăng? Vì linh-hồn của tập thể AHVN lành mạnh hay yếu đuối đều dễ dàng thể hiện qua quá trình tu tập của mỗi cá nhân, và qua tiếng nói chung của chúng ta trên Bản Tin.

AHVN sống bằng sự vững chãi của từng cá-nhân trong tập thể. Linh hồn của AHVN nằm trong tinh thần Tứ Nhiếp Pháp: ‘bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự’. ANVH hằng đứng vững nhờ sự kiên trì hy sinh, nhờ tinh thương yêu, và lòng tích cực chung lo của Anh Chị Em AHVN và thân hữu. Mong tinh-thần này luôn được bảo tồn trong chúng ta.

Bản Tin



23. CHÙI CẦU TIÊU

Đẹp thay sự quét dọn
Tịnh nghiệp ngày thêm lớn

Chùi cầu tiêu và lau phòng tắm là công việc ít người ưa làm, nhưng nếu ta biết làm trong quán niêm thì tịnh nghiệp của ta do đó ngày càng thêm lớn. Tịnh nghiệp là sự nghiệp gạn lọc tâm ý

THI KẾ NHẬT DỤNG

dể đạt đến an lạc và giải thoát. Tịnh có nghĩa là thanh tịnh hóa. Chính nhờ chùi cầu tiêu mà ta được thanh tịnh, trong nghĩa đen cũng như trong nghĩa bóng. Tịnh nghiệp càng lớn khi cầu tiêu ta chùi là cầu tiêu công cộng.

Tại các thiền viện, bạn thường thấy trong mỗi cầu tiêu và trong mỗi phòng tắm đều có một bình hoa. Bình hoa được cắm một cách rất có lòng và mỹ thuật. Vào cầu tiêu hoặc nhà tắm, nhìn thấy bình hoa, bạn hiểu thế nào là tịnh nghiệp ngày thêm lớn. bạn có ưa làm như thế nơi bạn cư trú không?

(Trích Tùng Bước Nở Hoa Sen Thích Nhất Hạnh)

KINH PHÁP CÚ

Kệ số 5 Tích Truyện Về Nữ Quái Kha-Ly

Vào một thời kia, Đức Phật ngự tại Kỳ-viên-tự, nước Xá Vệ. Trong một kỳ giảng pháp, có đê cập đến việc hai người phụ nữ có mối thù truyền kiếp.

Vào thời xa xưa, có một gia-chủ kia có một người vợ hiếm hoi, chẳng sanh con cái. Bà sợ bị chồng phụ bạc, nên dàn xếp để cưới thêm một người vợ thứ cho chồng. Khi người vợ thứ có thai, người vợ lớn lén để thức ăn kỵ thai cho người vợ thứ ăn, thành ra bị hư thai. Đến khi thụ thai lần sau, người vợ lớn cũng ghen tức và dùng mưu kế cũ, khiến cho người vợ thứ phải chết. Trước khi lâm chung, người đàn bà bất hạnh đó phát lời thề là sẽ báo thù người vợ chánh và con cái của bà ta. Do đó, mối oan thù nhiều đời khởi lên từ đây.

Trong hai kiếp sống luân hồi tiếp theo, cả hai người tái sinh, một đời làm gà mẹ và mèo cái, một đời làm nai cái với beo gấm. Đến đời sau nữa, một người được sanh vào nhà quý tộc ở nước Xá Vệ, còn một người hiện thân làm nữ quái tên là Kha-Ly.

Một ngày kia, nữ quái Kha-Ly rượt đuổi theo người phụ nữ quý tộc đang bồng con trên tay. Bà mẹ sợ con bị hại, nghe nói có Đức Phật đang giảng pháp tại Kỳ-viên-tự, mới ôm con chạy vào, đặt con dưới chân Phật để xin bảo hộ. Nữ quái Kha-Ly đuổi theo đến cổng chùa, bị vị giữ cửa ngăn lại chẳng

cho vào. Đức Phật quán thấy thế, liền bảo người canh cổng cứ cho vào, để Ngài chỉ dạy cho cả hai người phụ-nữ.

Sau khi hỏi đâu đuổi câu chuyện. Đức Phật liền kể lại ngon ngót nhõn mối thù truyền kiếp từ các đời trước của họ: hai người vợ cùng có chung một chồng ghen tức nhau; mèo cái giết hai gà con của mẹ gà; beo gấm ăn thịt nai tơ của nai cái. cho đến nay một người có con còn một người chạy theo bắt. Đức Phật giải thích cho họ biết, tâm sân hận làm cho oán thù càng ngày càng tăng gia, chỉ có một thiện ý hòa giải và tình hữu nghị mới có thể chấm dứt hận thù. Cả hai cảm động nghe lời Phật dạy và nhờ đó mà vui vẻ với nhau, quên mối thù xưa.

Đức Phật liền bảo người mẹ bồng đứa con trao cho nữ quái. Bà mẹ ngần ngại một lát, rồi vâng lời. Nữ quái ôm lấy đứa con, hôn hít nó như con mình đẻ, rồi trả nó lại cho mẹ nó. Đến đây mới thật chấm dứt mối thù xưa giữa hai người. Bấy giờ Đức Phật mới đọc lên bài kệ:

*Chuyện thù oán ở thế gian
Nào ai đem oán dẹp tan được thù
Cứ theo định luật thiên thu
Bỏ lòng cừu oán, oán cừu liền người*

(Kệ số 005)



THU TÍN



Mỹ thân thương; Anh đã nhận được toàn bộ Bản Tin tháng 01/2004. Đã in ra đầy đủ. Tuy nhiên vì có hình nên cần có máy Laser để copy mới đẹp. Đang khi reply cho em thì anh Tuệ Linh phôn đến và nói anh Tuệ Linh đã in ra một bản bằng máy Laser, như vậy là ổn định rồi. Khoảng 12 giờ trưa nay anh đi copy. Yên tâm. BT này rất đẹp, công phu. Tán dương, tán dương (Anh Khuê)

Dương Mỹ ơi, đúng như Dương Mỹ nói, anh Nghiêm quá hên. Anh ấy mới qua định cư được hơn một năm, thì anh ấy vào dạy học ở Nhà Văn Hóa thuộc bộ Ngoại Giao, trong nhóm sinh viên học anh ấy lại có một ông với chức vụ là General Consultant, ông ta muốn đi về Việt nam để tham thú tình hình, thế là ông ta đề nghị sở cho anh Nghiêm tháp tùng (trong lúc anh Nghiêm chưa có quốc tịch, chưa có passport, tiếng Anh thì cũng chưa có rành, đường đi thì lạc lung tung) vậy mà được chọn, Bao nhiêu người trong sở họ ganh Dương Mỹ a. Nhưng tánh anh Nghiêm cũng vui dễ sợ, anh ấy tinh như ruồi, coi thiên hạ bằng vung Dương Mỹ a. Đi với General Consultant mà anh ấy đem theo nhiều đồ như đi buôn vậy đó. Đã vậy anh ấy còn nói là : 'Nếu anh có nhiều đồ quá, anh sẽ nhờ General Consultant xách hộ, vì nó là học trò mình cơ mà!' Dương Mỹ coi máy lão Anamitong dễ sợ quá.

Hiện chí đang viết một bài về anh Phổ, sẽ gửi về cho Bản Tin vào dịp giỗ đầu của anh Phổ Độ. (Tố Mỹ DC)

Kính thưa quý Anh Chị, Bản Tin 109 sắp ra lò mà em chưa có tin tức gì cả. Xin các Anh Chị từ bốn phương tám hướng gởi tin tức về cho em đăng báo a! Không có bột, không có đường, không có nhân thì em sẽ không làm thành bánh được a! Rất mong sự tiếp tay lệ lệ của các Anh Chị. Kính chúc quý Anh Chị đọc Bản Tin vui không quên gởi đường gởi bột. (Cánh én mùa Đông :-)

Tâm Diệu Dương thi Mỹ ơi, tôi nghiệp Mỹ quá nhưng Kiểm thấy Kiểm mua cái bánh tặng Mỹ dễ hơn là tặng đường, nhân và bột như lời Mỹ yêu cầu. Nếu như tình trạng này thì đôi khi chúng ta nên làm Bản Tin 4 lần một năm thay vì hàng tháng Mỹ a! Chùa Liên Hoa chỉ có làm báo 3 lần một năm mà đã ngắc ngoài rồi, huống hồ gì mỗi tháng. Kiểm rất xin lỗi là chẳng làm được gì để giúp Mỹ, rất mong Mỹ và các anh chị tha thứ cho. (Kim Kiểm Charlotte, NC)

Kiểm thương, được 'ăn bánh viết' của Kiểm cũng đủ lâng quên đời rồi. Bao giờ Mỹ đưa các em GĐPT về Charlotte, Kiểm lại nấu đủ thứ cho GĐPT Vạn Hạnh ăn, là ủng hộ Mỹ nhiều lắm. Sau khi ca bài Con Cá thì Mỹ nhận được đường và bột tới tấp, xem trong Bản Tin này, thấy hình ảnh và tin tức là biết ngay Kiểm a! Cám ơn Kiểm và các Anh Chị đã an ủi và khuyến khích Mỹ. Con Cá nó sống vì nước, Bản Tin sống nhờ sự đóng góp bài vở của quý Anh Chị. (Mỹ)

Mỹ thương thương, Hôm nay Châu gửi tới Mỹ vài tin vui vè: Chị Diệu Hương Lê thị Hàng đang thực hiện chương trình phát thanh Phật giáo chủ đề Phật Pháp Áp Dụng Trong Đời Sống do Hòa Thượng Thích Tịnh Từ thuyết giảng hàng tuần từ 6 giờ đến 7 giờ chiều Chủ Nhật trên làn sóng 106.3 FM. Diệu Hương và các bạn mỗi người một cái nón và một cái bì lang thang ngoài phố, có ai thương Diệu Hương xin làm ơn. . Ngoài ra Diệu Hương cũng thường xuyên tổ chức những ngày tu học tại Westminster CA (Diệu Ngọc Cao Minh Châu)

Chị Mỹ; Tôi đã được nói chuyện với Thầy Chính Tiến qua điện thoại, Thầy Cô đã đến định cư tại Minnesota. Thầy khỏe mạnh vui vẻ trong lúc nói chuyện. Thầy cho biết còn hai người con ở Việt Nam đã được bảo lãnh rồi, sẽ đến Mỹ sau. Thầy đã đọc Ký Yêu Vĩnh Nghiêm rất hài lòng và gợi nhớ lại thời gian GĐPT sinh hoạt trước đây. Thầy gửi lời thăm tất cả ACE và gia đình, chúc năm mới nhiều sức khỏe, van sự cát tường. Quý ACE nào muốn liên lạc với Thầy xin gửi thư hay điện thoại vè

Thầy Chính Tiến 7242 YUMA Ct. North OSSEO, MN 55311-1874
Phone (763) 494-3862

(Đặng Đình Khiết)



*Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe
Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhát tâm*

Tin Tức

TIN NAM CALI

Tiệc Tân Niên: Vào ngày Chủ Nhật 25/1/04 Mùng Bốn Tết Giáp Thân, một buổi tiệc thân hữu mừng Tân Niên của AHVN Cali đã được tổ chức tại tư gia Trưởng Hải Tịnh Nguyễn Hoài, quy tụ nhiều cành chim tìm về tổ ấm.

Buổi tiệc có sự hiện diện của cả ba thế hệ AHVN, rất vui nhộn, đông, vui, hao.. tiếng cười tiếng nói tràn đầy, tính cảm gắn bó, ý nguyện trao truyền.

Một buổi tiệc đầu năm đầy ý nghĩa và thân thương.



PHÓNG VIÊN BẢN TIN VỀ THĂM CALI

Ngày 8/2/04, sau một tuần lễ tu học tại Tu Viện Lộc Uyển San Diego, Tâm Diệu đã được duyên may gặp gỡ ACE AHVN miền Nam Cali tại tư gia trưởng Ngô Mạnh Thu. Đến tối về nghỉ nhà chị Hằng lại được hai chị Hằng & Châu đưa đi ăn cháo khuya. Sáng Chủ Nhật trước khi ra phi trường, được ghé thắp nén nhang thăm anh Phố, gặp chị Địệp và các cháu trong đồng phục áo lam sửa soạn di sinh hoạt cùng chị Châu và cháu Chính. Mỗi lần về trú xứ AHVN, Tâm Diệu nhận được nhiều an ủi, thương yêu và khích lệ để ráng .. tinh tấn chuyên cần .. làm .. Bản Tin! :-)

Lễ Bách Nhật trưởng Thiên Hòa Trần Quốc Bình:

Vào lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật 22/2/04 Trưởng Tâm Thông Trần Chí Trung cùng gia quyến trưởng Thiên Hòa Trần Quốc Bình đã tổ chức một buổi giỗ 100 trăm ngày rất trang nghiêm tại tư gia anh Bình ở San Diego với sự tham dự tụng niệm của Quý Sư Cô và một số thân hữu.

Ban Chấp Hành AHVN giờ chót vì thời tiết mưa to gió lớn không đến tham dự được. Trưởng Ngô Mạnh Thu đã điện thoại xin cáo lỗi và ủy nhiệm trưởng Tâm Thông đại diện cho AHVN. Sau phần nghi thức tụng niệm trước bàn thờ với di ảnh Trưởng Trần Quốc Bình, trưởng Trần Chí Trung đã mời Quý Sư Cô, gia đình trưởng Bình, và thân hữu dùng bữa cơm chay thân mật tại nhà hàng Saigon. Buổi lễ bách nhật được hoàn tất trong khung cảnh trang nghiêm, đơn sơ, nhưng đầy ắp tình Lam. Xin chân thành cảm niêm công đức trưởng Tâm Thông Trần Chí Trung đã thay ACE AHVN hoàn tất buổi lễ bách nhật rất đầy đủ, và tạo niềm tin êu với gia đình trưởng quá cố Trần Quốc Bình. Chắc chắn Trưởng Bình đã mỉm cười noii chín suối.

SÁCH MỚI

Trưởng Ký giả *Nguyễn Kim Nguyễn Ngân* vừa ra mắt tuyển tập *Tiếng Vọng Từ Đất Phi* hôm thứ Sáu 13/2/2004 lúc 6 giờ chiều tại hội trường báo Người Việt (căn cứ của Đại Bàng).

Quyển sách gồm nhiều bài vở và hình ảnh nói lên tiếng nói của đồng bào Việt vì sao đã hơn 12 năm qua vẫn còn bị ở trong trại tị nạn tại Phi. Anh chị nào muốn có sách, và muốn ủng hộ xin liên lạc:

Anh Nguyễn Ngân (714) 200-4282.
Email: NganLy@hotmail.com

Một Kỷ Niệm Thân Tình

Đi sinh hoạt GĐPT tôi gặp khá nhiều vất vả về phía gia đình tôi, hay nói đúng hơn là với cha tôi . Ông không muốn tôi gia nhập bất cứ một đoàn thể nào chứ không phải riêng với GĐPT. Mỗi trưa chủ nhật là tôi phải nghĩ ra đủ ‘ Trâm phượng ngàn kế ’ để làm sao ra khỏi nhà. Thường xuyên là phải mang đồng phục đến Chùa hoặc đến nhà bạn để thay. Thỉnh thoảng lầm tôi mới được mặc áo Lam, đeo huy hiệu phù hiệu, ‘hiên ngang’ ra khỏi nhà, đó là những ngày cha tôi đi vắng. Tôi chỉ cần lúc đi thôi còn khi về thì có bị la mắng rồi cũng xong vì cha tôi cũng biết tôi không làm điều gì sai quấy, chỉ là trốn ông để đến với GĐPT .

Thế rồi có một ngày, gần đến giờ sinh hoạt rồi , lòng nóng như lửa đốt, mà tôi chưa nghĩ ra được cách nào để đi. Tôi cứ đi ra đi vào, đi lên đi xuống. Hết nằm lại ngồi, mà cha tôi cứ ngồi ‘ỳ’ ngoài phòng khách đọc báo như cố tình canh chừng không cho tôi đi . Cuối cùng tôi đành phải viết một lá thư kèm theo chương trình sinh hoạt nhờ em trai tôi đưa đến Chùa cho Hảo, lúc đó là Liên Chúng Trưởng. Trong thư tôi viết là tôi bị cảm nặng, mệt quá không đi được, nhờ em báo cho BHT và HTr. trực dùm tôi, và tùy nghi để sinh hoạt Đoàn, thường là tôi đã nói trước với em mọi việc . Hảo rất ít khi vắng mặt vì nhà em ở gần Chùa và song thân em rất tích cực khuyến khích các con đi GĐPT . Tôi luôn luôn ao ước có được hoàn cảnh như em . Tôi ở nhà ngồi đứng không yên mà lòng thì buồn vô hạn. Tôi nhìn đồng hồ đếm từng giờ phút trôi qua, các em giờ này đang làm gì ? Các em chờ tôi, còn tôi thì thơ thẩn hét ngồi lại đứng ở nhà ? Chuông đồng hồ buông sáu tiếng, tôi thở dài một tiếng , thế là xong rồi , các em đã ‘giây thân ái’ !

Tôi ngồi trên gác nhìn qua cửa sổ ra ngoài đường đang buồn nghĩ vẫn vờ thì chợt thấy một Đoàn áo dài Lam đang xuống xe đẹp ở ngoài đầu ngõ. Tôi giật mình nhìn kỹ hơn thì đó là các em Thiếu Nữ Giác Minh. Bây giờ tôi không còn nhớ rõ là những em nào, khoảng chừng mười mấy em. Tôi không biết phải làm sao ? Các em nghĩ chắc là tôi bệnh nặng lắm , nên rủ nhau đến thăm. ‘Phóng lao đành phải theo lao ‘ , tôi lấy đâu gió thoa khắp đầu cổ . Lấy vội một cái áo len mỏng ra mặc, nóng chảy mồ hôi ! Tôi làm dáng điệu uể oải, xuống lầu mở cửa đón các em.



Trại đầu tiên của Đoàn Thiếu Nữ Giác Minh

Các em lo lắng hỏi thăm tôi bệnh tình ra sao ? Miệng tôi khai bệnh, mà lòng tôi cảm thấy ngượng ngùng. Không biết lúc đó các em có biết nỗi khổ tâm của tôi không ? Vì không muốn các em ngỡ ngàng với hoàn cảnh của tôi nên tôi đành nói dối, mà muốn nói thật cũng không biết giải thích ra sao cho rõ ràng.

Sau khi thấy tôi còn nói cười được, các em yên lòng ra về . Tuần sau đó các em thấy tôi tự phạt quỳ hương cũng không biết tôi sám hối điều gì ?

Tôi thật là cảm động trước sự thương mến của các em. Chị em gặp nhau mỗi tuần, mà vắng nhau có một ngày thôi cũng không yên tâm cho nhau ! Nhưng đó là điều khiến tôi còn ghi nhớ mãi cho đến ngày hôm nay, mặc dù đã bốn mươi năm qua. Đó là từ sau lần thăm viếng ấy có lẽ cha tôi đã thấy được điều gì nên cũng dễ dãi hơn với việc đi GĐPT của tôi. Tuy rằng ông vẫn không chính thức đồng ý cho việc làm này. Tôi đã thầm cảm ơn các em đến thăm tôi . Vừa cho tôi cảm giác tình thương mến giữa Chị và Em áo Lam , vừa gián tiếp giải thích cho cha tôi phần nào về việc tôi cố vượt mọi trở ngại , khó khăn để đến với GĐPT .

Diệu Thu - Nguyễn Thị Tâm - (5/2003)

Hop Mát Đầu Năm

Như thường lệ, năm nay các thành viên Ái Hữu Vĩnh Nghiêm chi Nam California họp mặt mừng xuân Giáp Thân tại nhà Trưởng Hải Tịnh Nguyễn Hoài. Tôi và Hàng tới trễ, nhưng may quá vẫn kịp dự khóa lễ đầu năm (Hú vía, chút xiú là bị mắng thi dông cả năm). Vừa Khê nê bưng khay gởi tới cửa đã được chaú Vũ (con anh Hoài) chờ sẵn ở cửa giúp đỡ. Hai chúng tôi bước vào nhà cũng là lúc anh Tuệ Linh sửa soạn bắt đầu buổi lễ. Năm nay anh Tuệ Linh làm chủ lễ với 2 phụ tá lo chuông mõ là cháu Tường và Chính (Thế hệ thứ hai của AHVN). Lễ được bắt đầu với Bản Trầm Hương Đốt (được mọi người cùng hát với tiếng đệm Violin của anh Sủ). Buổi lễ được cử hành một cách trang nghiêm, thân mật trong bầu không khí cởi mở, vui vẻ của buổi trưa mùa xuân mát mẻ tại thành phố Anahem.



Chị Hàng, chị Vương, chị Mai, anh Nguyễn Ngân

Sau buổi lễ là lời chúc đầu năm của anh Thu. Anh Chúc toàn thể anh, chị, em và gia đình một năm mới an khanh thịnh vượng và thân tâm thường an lạc. Anh chúc mừng những thành quả các anh, chị, em đã đạt được trong năm qua (Trưởng Hoài đã mua được căn nhà mới), đồng thời anh cũng bày tỏ sự đau buồn vì chỉ trong ba tháng cuối năm chúng ta đã mất ba người thân thương: Anh Phố, Anh Bình, Chị Nhu. Cuối cùng của thủ tục nghi lễ là sự giới thiệu "thành phần" gia chủ. Anh chị Hoài

hôm nay tươi và đẹp quá, nhất là anh Hoài, nhìn lạ hẳn đi (không biết vì là ngày tết hay vì anh Hoài đã trang điểm chút xiú, mà tôi mắt kém không nhìn rõ). Các con anh cũng đã lớn: Cháu Vũ khôi ngô, chững chạc, Cháu Khánh, xinh xắn, rạng rỡ.



Thế hệ AHVN thứ hai: Vũ, Khánh, Trầm, Toàn, Chính

Tiếp theo là 'màn' mọi người chờ đợi (Đã 1 giờ 30 trưa): Chủ nhà mời mọi người nhập tiệc.

Tôi đi một vòng chào hỏi các bác, các anh, các chị. Buổi họp mặt hôm nay khá đông với ba thế hệ AH VN : Anh chị Thu và cháu Tường, Anh chị Cơ đưa bà ngoại, con gái và rể , anh chị Sơn đưa bà nội và hai cháu bé đến, Anh chị Sủ, em gái, em rể và cháu từ Canada sang, anh Ngân, Anh Sự, Anh Cát văn Chung, Anh chị Mai tín và hai cháu Trầm ,Toàn, anh chị Hoa, anh chị Khuê, Thọ, anh Trần Thanh Mỹ. Dĩ nhiên không thể quên Hàng và tôi. Đặc biệt năm nay thế hệ thứ hai có mặt nhiều hơn năm ngoái. Tôi rất cảm động khi thấy hai cụ tóc bạc phơ không quản lạnh lẽo vẫn vui vẻ góp tiếng cười với con cháu ngoài hiên.

Mọi người vừa ăn vừa chuyện trò, tay bắt mặt mừng. Mỗi người một đĩa, ai thích thoáng mát thì ngồi ngoài sân, ai không trèo được với thông" thì ở trong phòng ăn. Với đĩa thức

ăn trên tay, tôi vừa ăn, vừa tham quan ngoài sân.Ồ !cây ngọc lan, tươi quá, chắc nǎm nay sẽ có hoa. Vậy là hẽ, ai tặng nhà mới là sẽ được AHVN tặng hoa Ngọc Lan. Tôi thầm mơ một cây ngọc lan tươi tốt trong sân nhà mình.



Hàng (đứng) Mai (Thu) Châu (tác giả) Nga (Hoài)

Buổi họp mặt năm nay thật náo nhiệt, em của anh Sủ ở Canada đã góp những bài ca thật hay cùng với tiếng violin đệm. Hai cháu bé con anh Sơn tung tăng ngoài sân đã vẽ thêm một nét đặc sắc vào bức tranh ngày xuân. Các bác phó nhòm thi nhau bấm máy. Không biết bác phó Chính có tám nào nên hòn để gửi cho cô Mỹ không.? Thế hệ trẻ thì họp nhau



Các anh: Tuệ Linh, T. Mỹ, Chung và Ngô M Thu

trong nhà:Tường, Chính, Trâm, Toàn, Khánh, Vũ. Thỉnh thoảng, từng tràng cười rộn rã vọng ra. Năm nay thiếu sòng bàu cua cá cop nên không khí không được náo nhiệt ,như năm ngoái, và cho nên rằng thì là...các bữa thức ăn được chiểu cố tận tình. Một bàn đầy ắp thịt nướng, dưa hành, giò thủ, gỏi sen, bánh chưng xanh, dưa hấu đỏ... Đúng là ĂN TẾT.

Có điều năm nay AHVN hơi phân biệt ...Các Anh ngồi riêng nhâm nhi đối ẩm, bỏ rơi các cô em tum tum ba thì thầm tâm sự. Không biết các anh bàn đại sự gì mà không cho phụ nữ cười kẽ. Mới 4 giờ , nhưng tiết trời đã lạnh, áo len đã không làm tròn chức năng nữa rồi.

Giây thân ái được kết ngoài sân, gió chiều lành lạnh, nhưng mọi người lại thấy ấm áp vô cùng. Chúng tôi chia tay nhau trong điệp khúc; ‘ Tay sắp xa nhưng tim không xa, vui tươi ta biết trong lòng nhớ lòng... -----Dù cách xa ngàn dặm nhưng gần.... Gang tấc ta chia tay đừng buồn’

Diệu Ngọc Cao minh Châu

Viếng Chùa Hương

Vào buổi vui Xuân viếng cảnh chùa
Xe hơi rời lại chuyến đò đưa
Êm êm thuyền mỏng chèo khua nước
Sừng sững non cao đá dựng bờ
Sương mõng che rêu nhoà ánh động
Hương thơm nương gió quyện dòng tờ
Cười vui mây nước sang ngày hội
Ngõ tối đào nguyên thỏa ý chờ

Qua ngàn bậc đá những cheo leo
Đường thẳm non cao vẫn quyết chèo
Tiếng mõ chùa Hương khuya động vắng
Lời kinh Phật tử dốc lòng theo
Sương mù ủ lạnh nâng hòn sỏi
Cảnh đẹp gây mơ kết vận chiều
Khách lạc bồng lai ngờ ngắn tiếc
Ngày vui mau tự gio đưa về

Thăng Long 1999.
Trần Thị Hồng Khuong

LÀM CHO THANH TỊNH THÂN MIỆNG Ý

Điều quan trọng nhất của học Phật là làm cho thanh tịnh thân, miệng, ý để đạt tới sự thanh tịnh của nội tâm. Thanh tịnh thân là hành vi thanh tịnh nơi thân. Thanh tịnh miệng là lời nói thanh tịnh. Thanh tịnh ý là ý thức, ý niệm đều thanh tịnh. Với thân, miệng, ý thanh tịnh thì con người mới được thanh tịnh. Để thân, miệng, ý được thanh tịnh thì chỉ có một cách là giữ cho ý niệm được thanh tịnh. Bởi vì hành vi và lời nói đều xuất phát từ ý niệm. Có ý niệm rồi mới có hành vi và lời nói thanh tịnh. Ý niệm là cái quan trọng nhất.

Người học Phật phải biết rằng, không chẽ được ý niệm là điều quan trọng nhất, chứ không cần tìm động cơ và ý thức của hành vi và lời nói. Hành vi và lời nói giống như mũi dao. Nếu không nắm vững được cán dao ý niệm, thì sẽ rất dễ phạm sai lầm trong hành vi và lời nói. Vì vậy phải nắm thật vững cán dao ý niệm, phải không chẽ được ý niệm của mình. Trong Phật giáo căn bản, có một phương pháp rất tốt và rất đơn giản để nắm vững ý niệm. Đó là pháp 10 niệm. Người nào muốn tiến theo con đường đạo Bồ Đề, thì phải canh cánh trong lòng đừng quên 10 niệm này.

1. Thứ nhất là niệm Phật: Phải ngưỡng mộ, tìm cầu, tin tưởng những thành tựu của đức Phật, và nuôi hy vọng mình cũng sẽ thành Phật.
2. Thứ hai là niệm Pháp: Thường xuyên nhớ nghĩ Phật Pháp do Phật Thích Ca giảng dạy, hy vọng Phật Pháp đem lại lợi ích cho thân tâm mình.
3. Thứ ba là niệm Tăng: Thường xuyên nhớ nghĩ rằng, ở đời này đã từng có những bậc tu hành vĩ đại và noi gương theo họ.
4. Thứ tư là niệm Giới: Nghĩ nhớ tới Giới luật. Hành vi và lời nói của mình không được vi phạm giới luật.
5. Thứ năm là niệm Thí: Thí là bố thí. Bố thí là xả bỏ. Thường nghĩ nhớ rằng phải xả bỏ những cái của mình, xả bỏ đến mức độ không còn xả bỏ được nữa, thì sẽ đạt tới cảnh giới "không tánh".
6. Thứ sáu là niệm Thiên: Niệm Thiên là nghĩ nhớ tới các cõi trời thù thắng. Trong Phật giáo căn bản, đức Phật giảng về các cõi trời thù thắng, khuyên chúng ta nghĩ nhớ tới các cõi Trời, sống theo năm giới, 10 thiện, thì có thể tái sanh lên các cõi trời, vì đời sống ở nhân gian rất thống khổ.
7. Thứ bảy là niệm nghỉ ngơi: Nghỉ ngơi là rất quan trọng không phải là cái gì xấu. Ngủ thiền lâu thay mệt, ngủ một giấc thì có quan hệ gì? Ngủ một giấc

dậy lại ngồi thiền nữa. Nhưng nghỉ ngơi còn có một nghĩa khác, tức là nghỉ cách làm cho phiền não dừng nghỉ, yên nghỉ. Phiền não yên nghỉ tức là Bồ Đề.

8. Thứ tám là niệm An Ban: Niệm An Ban là niệm hơi thở, thường niệm hơi thở ra vào. Theo Phật giáo có ba lớp hô hấp: Lớp 1 là suyễn. Leo núi, mệt quá thở khò khè gọi là suyễn. Đêm ngủ ngày ôn cũng gọi là suyễn. Đó là cảnh giới thấp nhất. Lớp hai là khí. Người bình thường đều thở ra vào theo lớp hai tức lớp khí. Lớp ba là tức, thở ra vào nhẹ nhẹ, như có như không. Thở như con rùa, thở rất ổn định. Lối thở này làm cho con rùa sống rất thọ. Tôi có người bạn tên là Ngộ Huyền Tam, đi du lịch ở Ba Tây (Brazil), mua được con rùa rất lớn, bỏ vào hòm, gởi theo đường hàng không về Đài Loan. Vì ông ta còn thăm một số nước khác, sau đó mới về nước. Ba tháng sau về nước, mở nắp hòm ra vẫn thấy con rùa còn sống, và ngẩng đầu cười với người chủ mới của mình. Hiện nay, con rùa vẫn được nuôi ở nhà ông Tam.

Ngài Kha Lộ Nhân Ba Thiết từng giảng rằng, một người chỉ chú trọng hô hấp mà không lo mở mang trí tuệ, thì khi tái sanh anh ta có thể thành con rùa, hay một loại động vật ngủ suốt mùa đông, như con rắn, con báo v.v... Chúng ta niệm hơi thở ra vào, nên vào lúc đi đường, đi tản bộ, khi đi ngủ, khi ngồi thiền, chúng ta đều phải chú ý tới hơi thở vào cho thật ổn định.

9. Thứ chín là niệm thân: Nghĩ tới thân này là vô thường, không thể là vĩnh hằng, tồn tại mãi được, có ngày phải chết, rời bỏ thế gian này. Không phải chỉ riêng thân mình như vậy mà thân các chúng sanh cũng đều như vậy. Nếu biết niệm thân là vô thường, thì sẽ siêng năng, tinh tấn. Nếu không thì suy nghĩ: Hôm nay, khoan đã chưa tu hành vội gì tu hành quá khổ. Ngày mai rồi lại ngày mai, lần lữa mãi, cho đến lúc không còn ngày mai nữa. Khi ấy hối tiếc cũng không kịp.

10. Thứ mười là: Thường nghĩ nhớ rằng mình rồi đây sẽ chết, người nào cũng phải chết, thay cái chết trước mặt, thì mới mở mang trí tuệ được.

Nhớ nghĩ mười niệm như vậy sẽ không đánh mất bản thân mình. Tu hành đến chỗ không có niệm là chuyện hết sức khó khăn. Nhưng tu phép 10 niệm thì không khó khăn.

Hãy nên bắt đầu bằng phép tu 10 niệm.

Lâng Duy

Đức Châu Vũ Ngọc Khuê

Đã hơn 7 giờ sáng, tôi vẫn trùm mền ngủ nướng, thực sự là nằm đấy để nghe tiếng mưa rơi, căn phòng nhỏ nhắn với đầy đủ tiện nghi mà anh chị Thống dành cho trong dịp lên miền Bắc Cali này.

Tôi lên đây để thăm gia đình tại thành phố Hayward, nơi mà mấy năm trước đây sư huynh Hồng Liên đã xuất gia, đang lẩn nhở những kỷ niệm xưa ... Sáng hôm đó, nơi chánh điện, khi đường tóc đầu tiên được cạo, tiếng một Huynh trưởng cao niên bắt lên : *Giòng Anôma...cả hội trường vang theosóng nháp nhô...* thì có tiếng anh Thống gọi nhỏ: ‘ Khuê ơi dậy đi, anh Vui gọi rồi’. Tôi vung dậy...bỏ lại những ngày quá khứ trong tiếng mưa rơi.



Anh Khuê và Anh Thống

Quả thực cơn mưa thật lớn, hắt mạnh vào garage, tạt ướt áo, lạnh rùng mình, 2 anh em chúng tôi ra khỏi nhà không đầy 5 phút sau đó, chị Chi nói với theo: ‘Buổi trưa về ăn cơm nhé !’

Xe phóng nhanh qua các con lộ, lấy lane phải vào parking, anh Vui đã ngồi đó tự bao giờ ngoài hành lang, 3 ly café nóng, 3 cái bánh rán. Anh Vui nhai tiếng Bắc.. ‘bánh dâ..n’ . Mưa thật to gió mạnh tạt ướt cả 3, hai anh với cái mũ phớt lúc nào cũng đội, còn tôi quen đầu trần hứng trọn cơn gió lạnh, bên trong nhà hàng Lee sandwich của thành phố San José ấm làm sao!

Ngày đầu lên đây ngồi quán café Starbucks có khung cảnh Đàlạt, hôm qua lên thăm chi Ngân, buổi chiều về nhà anh Thành, bạn trong quân trường, hiện cũng đang sinh hoạt với Đoàn Cựu Huynh Trưởng, anh bạn đã chỉ cách làm album để gửi đi mấy cành Đào cùng chụp với nhau, có ai đó khen đẹp : ‘Đào đẹp mà người cũng đẹp !’ người đây chắc chỉ anh Vui. :-)



Anh Vui & Anh Khuê

Chiều nay tôi sẽ tạm biệt các anh để về nhà người cháu ở Hayward, nên đề nghị cho đi thăm chị Lê thị Tuyết. Chị đã mạnh khoẻ hơn trước, bệnh tình thuyên giảm khá nhiều, so với năm 99 hội ngộ. Nhân dáng chị không khác mấy, chỉ có điều là sức khoẻ còn kém, cần nhiều tinh dưỡng và thuốc thang, nhưng theo chị liều thuốc bổ quan trọng đối với chị là tinh thần Lam, những người ban thân thương của chị năm nào. Chị hỏi han đến nhiều người em áo Lam của chị khi xưa; chị hỏi tôi khi xưa đi sinh hoạt năm nào, chùa ở đâu, Gia Đình Phật Tử tên gì, lòng tôi thấy vui như chính người chị áo Lam đã cùng tôi sinh hoạt dưới một mái chùa khi xưa.

Những ngày vui qua mau, mưa lạnh trên thung lũng Hoa Vàng, lâng du.

Nhân Và Quả Gia Đình Phật Tử

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ : Một Đoàn thể đã trở thành một phần cuộc sống đối với tất cả những ai đã khoác lên mình chiếc áo LAM. Màu LAM, màu của sự hòa hợp, giản dị và thanh cao. Màu khói hương có cảm giác ấm cúng, nhẹ nhàng và thoát tục.

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ : Bốn chữ thân thương và trùm mến gọi cho ta nghĩ đến một tập thể trong lòng đạo Phật, gồm đủ mọi lứa tuổi, cả nam và nữ, sinh hoạt một cách vui tươi, sinh động; cùng nhau học hỏi từ giáo lý đến tất cả những gì cần thiết cho cuộc sống đời thường. Đến nơi đây ta được trao truyền và nhiệm vụ của ta là kể kể thừa và tiếp tục trao truyền. Như sự xoay vần của vũ trụ. Ở đây không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, trí thức hay lao động. Tất cả hòa quyện vào nhau để tiếp sức cho nhau, tập buông bỏ bớt sân si để thực hiện cuộc sống cho có ý nghĩa hơn, hoàn thiện hơn .

Thế rồi, cứ tiếp bước và dìu dắt nhau trên con đường hướng về Giải thoát và Giác ngộ. Con đường tuy xa mà gần, tuy khó mà dễ phải không các Anh các Chị và các Em ?

Nhân và Quả trong GĐPT là chúng ta được học hỏi, được trao truyền. Nhận trước, thừa hưởng rồi lại làm người gieo hạt ươm mầm. Ươm mầm Bồ Đề vào vườn tâm thức những người đến sau.

Mới ngày nào mình còn là một Đoàn sinh trẻ, bỡ ngỡ khi bước chân vào một đoàn thể gồm đủ Nam Phụ Lão Ấu, cùng nhau tu học. Xuôi theo giòng thời gian, lên cầm Đội Chúng, lên Huynh Trưởng, rồi là HTr. Già . . . Đến với GĐPT để buông bỏ bớt lo toan của cuộc đời thường, để cùng hát cùng chơi, cùng học và nhất là cùng cười. Cầm tay nhau, xiết tay nhau, quay vòng tròn với nhau để nụ cười được trọn vẹn, những phiền toái cuộc đời đứng lại ngoài kia ! Lên Chánh Điện tìm về Tu tâm, để lắng đọng, để tự nhìn lại mình, để mình tiến cao hơn, hướng về đích mà người Phật tử cần đến. ‘Chân Nguyên’ tiếng ấy quen thân từ thuở hồng hoang’. Ấy là chân tâm Phật tánh. Thường khi chúng ta không hiểu hay chưa hiểu để rồi vẫn quay cuồng với cái GIẢ và lầm tưởng là CHÂN. Để phân biệt được GIẢ - CHÂN cần phải biết phân biệt, phải Tinh Tán, Dũng mãnh vượt qua các chướng ngại trong chính mình, đó là Trí Dũng. Vui thay

những lần đi ủy lạo thể hiện Đức BI; những kỳ trại, những khóa Huấn luyện, những cuộc du ngoạn . . với tinh thần LUC HÒA . . . Và còn nhiều nữa thật là vui và thật là hữu ích để tất cả Anh Chị Em chúng ta nắm tay nhau tiến lên.

Bao nhiêu năm tháng thăng trầm với Giác Minh thân thương, gắn bó với GM, đến giấc ngủ cũng có GM chen vào. Và bây giờ vẫn còn nối tiếp .

Cám ơn Quý Anh, Quý Chị và cám ơn đến cả Quý Em. Nhờ có Quý Anh Chị trang bị hành trang cho chúng em lên đường, nhờ có Quý Em mà chúng tôi trưởng thành trong Phật sự. Do Quý Em mà chúng tôi trở thành Huynh Trưởng; do Quý Em mà chúng tôi biết mình là Huynh Trưởng. Quý Em chính là thiện tri thức, là hiện hữu, là trợ duyên cho sự tiến bộ của chúng tôi .

Xin riêng cám ơn cô đoàn sinh yêu quý của tôi. Tôi và em đã gắn bó nhau từ hồi em mới vào đoàn. Em là đoàn sinh lớp đầu của tôi, dẽ thương và nhí nhảnh. Gặp em là sóng cười ập đến. Dẽ mấy ai làm được điều này. Đời là bể khổ, gặp em như bể khổ có voi đi . Sau mấy năm sinh hoạt GM thì em lên HTr. , rồi em xa tôi nửa vòng trái đất . Cách nhau hai mươi ngàn cây số mà chúng tôi cũng vẫn như gần, vì sợi tơ Lam làm gạch nối giữa chúng tôi. Thỉnh thoảng em lại về VN thăm mẹ già. Về VN là em kiếm người này tìm người kia trong màu áo lam. Tổ chức họp mặt GM lớp trước lớp sau . . cũ và mới . . . thật là vui, thật là thắm đượm tình LAM. Em chăm lo ươm mầm Bồ Đề cho đàn em chứ không nghĩ đến hạt Bồ đề trên tay áo.

Thật là xúc động và cũng là niềm an ủi to lớn khi Em gửi những dòng thư về báo : ‘ Em đậu thủ khoa A Dục, cây mà anh chị trồng nay đã đơm hoa kết trái . . .’. Đáng tự hào lắm ! Cô đoàn sinh thân thương oi ! Đây là QUÀ của GĐPT phải không Em ?

Chúng tôi một lớp kế thừa của GĐPT nói chung và GĐ GM nói riêng, thành tựu được Phật sự gì, xin Hồi hướng QUÀ này đến Quý Anh Chị, những người đi trước chúng tôi. Chúng tôi xin hồi hướng đến Quý Em vì đã làm trợ duyên trong Phật sự mà chúng tôi thành tựu được Đó là QUÀ chung của GĐPT .

Diệu Minh Lê thị Tuyết Nga

Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Họp

Mặt Tân Niên



PHOTO: Dây Thân Ai trước giờ chia tay.

Anaheim (Nguyễn Ngân) -- Hơn 50 anh chị em Hội Ái Hữu Gia Đình Phật Tử Miền Vĩnh Nghiêm đã họp mặt thân mật tại tư gia của Trưởng Hoài vào lúc 11 giờ 30 trưa ngày chủ nhật mồng 4 Tết Giáp Thân.

Theo truyền thống hàng năm, được luân phiên tại các nhà trong anh chị em Vĩnh Nghiêm. Năm nay đặc biệt có vài anh chị ở xa về và nhiều gia đình đem các cháu theo nên

không khí có vẻ tấp nập.

Sau thời kinh cầu an trước bàn thờ nhỏ nhưng trang nghiêm, mọi người lắng nghe lời chúc Tết của các Trưởng cao niên. Sau đó tất cả cùng thưởng thức nhiều món ăn thịnh soạn do các chị đem tới.

Trong dịp họp mặt năm nay, Anh chị em cũng dành thì giờ để chúc thọ hai cụ bà là thân mẫu của Trưởng Sơn là Cụ Lâm 80 tuổi. Thân mẫu của Trưởng Cơ là cụ bà Đặng Thị Nhạn 88 tuổi. Dù trời khá lạnh và cao tuổi nhưng trông hai cụ vẫn tươi vui, lạc quan nhìn bầy cháu nhỏ thế hệ thứ 3 trên xứ người loáng quăng chạy ra chạy vào.

Sau hơn 4 giờ hàn huyên tâm sự cũng như sơ thảo kế hoạch sẽ thực hiện trong năm Giáp Thân. Mọi người chia tay bằng một vòng tròn truyền thống của Gia Đình Phật Tử. Trong buổi chiều se se lạnh tiếng hát cất cao bài "Dây Thân Ai" không buồn mà lại hình như có chất chứa nhiều âm hưởng của hy vọng và đầy lạc quan.

Vui Mừng Được Tin

A/C Chúc Chuẩn Nguyễn Ngọc Trường & Diệu Quỳnh Lê Thị Mai
thành viên AHVNHN/Úc Châu làm lễ thành hôn cho thứ nam

Bác Sĩ Nguyễn Ngọc Tuyến
đẹp duyên cùng
cô Nguyễn Đặng Thúy Vân

vào ngày 21/02/04 tại chùa Phước Huệ, Sydney.
AHVNHN Úc Châu xin chung vui cùng anh chị Trường Mai và
xin chúc cô dâu chú rể trọn đời hạnh phúc.

AHVNHN Úc Châu.

BẢN TIN
Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm
9353 Bolsa Avenue , Suite I-47
Westminster, CA 92683

Phúc Trung HUỲNH ÁI TÔNG
5913 Colebrooke Lane
Louisville, KY 40219



Chợ bảo Đông tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một cành mai



Ái Hữu Gia Đình Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại



Biên Bản *Liên lạc Vĩnh Nghiêm HN: 9353 Bolsa Ave. Suite I-47, Westminster, CA 92683*

Phiên Hop Ban Chấp Hành *Phone (714) 220-1221 - (714) 899-8167*

Thời gian từ : 0400pm đến 0700pm . Chủ nhật, ngày 7 tháng 3 năm 04

Địa điểm : Tự gia Trưởng Tâm Hòa -thành phố Anaheim - .

Hiện diện :

Anh Thu, anh Tuệ-Linh, chị X.Mai, anh Khuê, chị Hằng, chị Vương.

Nghị trình :

- 1/ Hội ngộ Vĩnh Nghiêm
- 2/ Phật sự
- 3/ Linh tinh.

Nội Dung

Mở đầu trưởng Tâm Hòa Ngô mạnh Thu trình bày về thành viên tham dự phiên họp, do hoàn cảnh địa dư, có nhiều thành viên không thể về phó hội, tuy nhiên quý anh chị đã góp ý kiến qua anh Thu, nhất là phần Hội ngộ.

Do vậy phiên họp được tiến hành như dự liệu.

Thảo luận và quyết định :

-1/ Hội ngộ: Anh Thu trình bày sơ lược về tinh thần Hội ngộ đã qua [2003], nêu các ý kiến của quý Huynh trưởng chi miền Đông Hoa Kỳ, tiếp theo là phần thảo luận và đi đến quyết định như sau :

-Không đủ thời gian để chuẩn bị hội ngộ vào năm 2004, do vậy chuyển chương trình này qua năm 2005 [hội ngộ lần thứ 6],

-Địa điểm Nam California.

-Khuyến khích con em các thành viên tham gia.

-Dự án tổ chức được Trưởng Tâm-Hòa hoàn tất trong tháng 7/ năm 03.

-2/ Phật sự: cho năm 2004- thảo luận và quyết định như sau :

Ái Hữu Vĩnh Nghiêm lấy địa bàn chi Nam Cali, để tổ chức một lễ hội nhân dịp Vu Lan, với sự tham dự của thế hệ thứ 2 [con em các thành viên].

Vận động các cháu để có 1 buổi họp: bàn thảo về chương trình lễ Vulan này.

-3/ Linh tinh: Về đại hội GĐPT tại Hoa kỳ [tháng 4 năm 2004] :

- Không lập phái đoàn AHVN đi dự đại hội.
- Ủng hộ 20 vé số gây quỹ cho đại hội.

Phiên họp đạt kết quả tốt đẹp, đọc lại biên bản , Hoàn mǎn.

Thư ký

Chí Linh
Đại Chú Vụ Nguyện Khúc

Chủ toa

Tâm Hòa
— Tâm Hòa Ngày Mạnh Thủ