



# BẢN TIN

Ái Hữu GDPT Vĩnh Nghiệm Hải Ngoại



9909 Waterview Road, Raleigh NC 27615 Ph : (919) 272-5020 Email: [KmTamDieu@yahoo.com](mailto:KmTamDieu@yahoo.com)

Web Page: [www.vinhnghiem.org](http://www.vinhnghiem.org)

NĂM THỨ 14 - SỐ 113 \* PHẬT LỊCH 2548 \* NGÀY 1 THÁNG 2 NĂM 2005



**BẢN TIN**

Tờ báo hàng tháng của  
Ái Hữu GDPT Vĩnh Nghiêm

Hải Ngoại & Thân Hữu

\*\*\*\*\*

Phúc Trung-Huỳnh Ái Tông sáng lập  
Tâm Diệu – Dương thị Mỹ phụ trách



Thiệp Xuân của GDPT Chánh Thọ Việt Nam  
Do anh Nguyễn Hoàng Phụng gửi.

**MỤC LỤC**

Thiệp Xuân	1
Cung Chúc Tân Xuân	2
Thi Kệ & Kinh Pháp Cú	3
Tin Tức	4
Thư Tín	5
Mây Chiều Bay Đi	7
Tính Số Cuối Năm	8
Tình Lam Viên	10
Thơ + Kế Toán+ Phân Ưu	12

**CUNG CHÚC TÂN XUÂN**

Trước thềm năm Ất Dậu, Dương lịch 2005, Ban Chấp Hành và Bản Tin Ái Hữu Vĩnh Nghiêm xin kính chúc quý Chư Tôn Giáo Phẩm Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng, Ni, Chư vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo, các Anh Chị Cựu Huynh Trưởng GDPT, các anh chị huynh trưởng và đoàn sinh GDPT, các thành viên và cảm tình viên của Ái Hữu Vĩnh Nghiêm, cùng toàn thể quý Phật tử năm mới thân tâm an lạc, đạo nghiệp viên thành, vạn sự như ý nguyện.

Ngưỡng mong dân tộc Việt Nam sớm hưởng thái bình. Đất nước Việt Nam sớm được tự do, ấm no. Loài người khắp năm châu thấu hiểu, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau cho thế giới hòa bình, muôn người hạnh phúc.

Thời gian qua với bao nhiêu biến cố trên toàn thế giới, từ những oán hận sanh ra khủng bố động khắp nơi lớn nhất là chuyện thảm sát tại hai tòa nhà cao World Trade Center ở New York, đến chiến tranh trên đất Trung Đông, rồi thiên tai sóng thần Tsunami giết một lần cả trăm ngàn người, không phân biệt dân tộc, màu da, đảng phái, giàu nghèo, ý thức hệ . . . Các bệnh dịch người, cúm gà, bò điên, thiên tai hỏa hoạn, cháy rừng, mưa gió bão tuyết, đất lở, núi lửa . . . liên tiếp xảy ra khắp nơi trên thế giới không riêng tại quốc gia nào.

Bao nhiêu đau khổ dồn dập, do lòng tham hận của con người và do quả báo của thiên nhiên. Vô thường diễn ra trước mắt. Sức mạnh của kỹ thuật hiện đại và quyền lực của con người, đều khuất phục trước quả báo và sức mạnh của thiên nhiên. Ai cũng thấy rõ, chỉ có qua cái khổ người ta mới mở lòng ra, và nhận chân được lẽ vô thường :

*' Thắng, bại cũng gia nua.  
Tùng bước tới huyết mờ.  
Biết mình đang tự hủy.  
Nào ai còn hơn thua! '*

Tình thương đã có mặt, lòng từ bi đã tăng trưởng qua việc đau chung nỗi đau của muôn người và việc tương thân tương ái cứu trợ các nạn nhân. Bồ Tát ngàn tay ngàn mắt đã sống dậy trong tim những con người còn lại. Ý tưởng về phân hóa và hận thù đã nhạt dần. Ý thức về hạnh phúc chân thật đang nở hoa trong lòng người. Con người ý thức được điều quan trọng nhất trong đời sống là an vui, hạnh phúc, là sự tương tức trong đời sống: Cái này có, vì cái kia có. Cái này xảy ra vì cái kia xảy ra. *Hận thù sẽ đem lại thù hận*, như Đức Phật đã dạy từ ngàn xưa : *' Chỉ có tình thương mới diệt được oán thù'.*

Đối với người Phật tử, Xuân về trong niềm tin Di Lạc, vị Phật tượng trưng cho Từ Bi Hỷ Xả. Và chỉ có Từ Bi Hỷ Xả đem lại Giải Thoát, An Lạc.

Từ Bi Hỷ Xả bao gồm trong Tú Vô Lượng Tâm. Bốn Hạnh nguyện này bao trùm khắp nơi không phân biệt người vật, giới tính, đảng cấp, phe phái, không gian, thời gian. Con đường duy nhất đưa chúng ta đến Giải thoát khỏi khổ đau và được an lạc, chính là con đường khoan dung, hiểu biết, thương yêu, từ hòa của Phật giáo và dân tộc.

*Bản Tin*



## THI KÊ NHẬT DỤNG

Khi ta cắt một cành hoa, ta nên có ý thức rằng ta xin cành hoa ấy không những từ bụi hoa hoặc cây hoa mà còn từ đất trời nữa. Bởi vì cả đất trời đã phối hợp lại làm nên một bông hoa. Ta phải thực sự nói lời biết ơn với bụi hoa và với đất trời. Sự có mặt của các vị bồ tát làm cho cuộc đời thêm đẹp đẽ và thêm tươi mát; sự có mặt của bông hoa cũng thế.

( Trích Từng Bước Nở Hoa Sen Thích Nhất Hạnh)

### 27. CẮT HOA

Xin cắt một cành hoa  
Tặng phẩm của đất trời  
Hoa là vị bồ tát  
Làm đẹp cho cuộc đời

### Hình Ảnh Xưa và Nay



Năm 71, 72 - Chị Dương ngồi cầm cờ, Mỹ cột tóc 2 đầu, ngồi kế chị Hồng Loan, chị Hạnh đứng sau chị Hồng Loan, hàng cuối cùng. (Việt nam)



Năm 2004, AHVN Miền Đông US tại nhà A. Khiết (đứng lẽ phải) dịp A. Phú (áo sọc ngang- kế A. Thảo) ghé. A. Hùng Tượng (tóc trắng) Chị Tố Mỹ



2005- Cơm chay cứu trợ : Quỳnh Giao, 2 Chi Hằng-Trà Anh Thống, Chị Chi, Chị Nhung. AHVN Bắc Cali.



Năm 2005: Các anh chị AHVN viếng thăm phần mộ anh Đỗ Văn Phố ngay sau lễ cầu siêu Mẹ anh Sơn. (Nam Cali)

# Tin Tức

**Tin Cali :** (Diệu Thu Nguyễn Thị Tâm)

## Ái Hữu:

\* Ngày Thứ bảy 22/1/2005 lúc 2PM, Anh Chị Em AHVN HN đã có một Khóa Lễ Cầu Siêu cho Cụ Bà Diệu Viên Lâm Thu Dung, Thân Mẫu của HTr. Phạm Trọng Sơn trước linh cửu của Cụ. Anh Chị Em Nam Cali đến rất đông khoảng trên dưới hai chục người. Anh Lạc được mời làm chủ lễ. Sau đó chị Diệp mời Anh Chị Em ghé qua thăm .. nhà (mộ phần) của anh Phổ vì ở gần, chỉ cần đi bộ một quãng đường ngắn. ACE đã thấp nhang cho Anh và trước lúc về cùng Giây Thân ái với Anh Minh Tín Đỗ Văn Phổ, một HTr. tận tụy với GDPT cho đến hơi thở cuối cùng.

## Tương trợ:

Anh Chị Em AHVN HN đã quyên góp được \$775 US để cứu trợ nạn nhân Thiên tai Động đất Sóng Thần vùng Đông Nam Á. Trong lúc nhiều nơi phát động đóng góp để cứu trợ, ACE đã tham gia những nơi này. Có Anh Chị đã dành trọn số tiền muốn đóng góp, có Anh Chị chia ra mỗi nơi để đóng, có Anh Chị đã đóng nơi khác và bây giờ cũng đóng thêm chút ít để AHVN HN có thể góp một bàn tay cùng Thế giới xoa dịu nỗi đau thương cho đến bây giờ ( hơn 1 tháng trôi qua ) thảm họa vẫn chưa chấm dứt. Ban Tương Tế AHVN HN xin cảm ơn các Anh Chị đã hưởng ứng lời kêu gọi. Khóa sổ ngày 28/1/05.

## Tin Vui

**Sum hop:** Ngày 23/11/05 gia đình anh Khanh & chị Lê thị Tuyết (Giác Minh), anh Lê Ngọc Hồ (Giác Minh) đã đoàn tụ với gia đình người em Lê thị Thu Hương (Giác Minh) qua Cali diện bảo lãnh thân nhân. Chúc mừng gia đình họ Lê và chúc tiểu gia đình Lê Thu Hương, chồng và con gái sớm an cư lạc nghiệp. (Cháu trai sẽ sang sau.)

## 'Lên chúc:

- Trưởng nhà' Diệu Hương Lê Thị Hằng (Nam Cali) lên chúc bà Ngoại ngày 25/12/04.

\* Trưởng Tổ Mỹ (DC) lên chúc bà Nội ngày 5/1/05  
Chúc mừng Hai Bà Nội, Ngoại và chúc hai cháu ngoan, mau lớn để đi Oanh Vũ Gia Đình Phật Tử nhé.

## Tin Buồn

\* Chị Diệu Khánh - Nguyễn Thị Dương sinh năm 1939, đoàn sinh GDPT Giác Dũng, khóa sinh A Dật Đa, đoàn trưởng Nữ Oanh Vũ Giác Minh, đã từ trần ngày 23/1/05 tại Việt Nam vì bệnh tim.

\* Cụ Bà Diệu Viên Lâm Thu Dung, thân mẫu trưởng Phạm Trọng Sơn đã qua đời tại California, ngày 17/1/05 hưởng thọ 78 tuổi.

## Bản Tin tường trình từ Úc Châu (Tuê Hảo)

Thưa quý ACE thân kính; Sáng ngày thứ Bảy 27/11/04 AHVN Chi Úc châu đã trang trọng cử hành lễ cầu siêu 100 ngày anh Tâm Hòa Ngô Mạnh Thu, nguyên trưởng ban chấp hành AHGDPT Vinh Nghiêm hải ngoại tại chùa Vinh Nghiêm, thành phố Cabramatta Sydney, dưới sự chứng minh của Thượng Tọa Thích Viên Chơn trụ trì chùa Vinh Nghiêm. Buổi lễ đã được tổ chức rất long trọng và thành công với sự có mặt của thành viên AHVN chi Úc Châu và đông đảo các thân hữu, trong một khung cảnh trang nghiêm và thời tiết ấm áp của mùa Xuân Sydney, Úc Đại Lợi. Sau khóa lễ tụng kinh niệm Phật và cầu siêu cho anh Tâm Hòa Ngô Mạnh Thu, thầy trụ trì đã có tâm sự về những kỷ niệm của Thầy cùng với anh Tâm Hòa trong thời gian Thầy là Cố Vấn Giáo Hạnh cho GDPT ở Tổ đình Vinh Nghiêm Saigon. Anh Tâm Lạc Nguyễn văn Thục đã lên nói về những công trình sáng tác nhạc Phật giáo, cũng như những công lao đóng góp cho GDPT và xây dựng AHGDPTVN ở hải ngoại của anh Tâm Hòa. Anh Minh Tánh Nguyễn Bá Lăng cũng đã thay mặt ACE AHVN chi Úc Châu cảm ơn Thầy và thân hữu đã đến dự và góp lời cầu nguyện để hương linh anh Tâm Hòa sớm về cõi Phật. Chị Diệu Quỳnh Lê thị Mai đã đại diện cho gia đình dâng trà và thức ăn cúng hương linh. Đặc biệt có Bác Xuân Châu là nhà thơ đã làm một bài thơ để đọc diếu văn trước bàn thờ anh Tâm Hòa. Sau đó mọi người cùng chụp hình chung để kỷ niệm và thọ trai trước khi chia tay. Hình ảnh của anh Tâm Hòa Ngô Mạnh Thu đã được in lại theo kích thước nhỏ để thờ tại bàn thờ vong của Chùa Vinh Nghiêm.

## Thư Mời

- Như thường lệ mọi năm, năm nay AHVN HN sẽ có buổi họp mặt Tân niên vào 12 giờ trưa ngày mùng 5 tháng Giêng, Ất Dậu (Chủ nhật 13/2/05) tại nhà trưởng Mai (Ngô Mạnh Thu) 8821 Regal Ave, Anaheim CA 92804. ĐT: (714) 220 1221. Xin mời ACE Nam Cali và các ACE ở xa đến Cali dịp này, tiện đường ghé đến họp mặt để Vui Xuân và thấp cho anh Thu một nén hương tưởng nhớ. (Trưởng quả phụ Ngô Mạnh Thu)



# THƯ TÍN



**\*\* Kính thưa Hòa Thượng Trí Hiền; Số tiền Thầy giao cho con hồi đầu năm, hiện con còn giữ \$600. Trong dự tính của con, không muốn xé lẻ nữa, và con định dồn tiền mua một bộ computer cho các em mồ côi được một nhà sư nuôi nấng, dạy bảo ở tỉnh Long An. Con xin thỉnh Thầy cho ý kiến. Kính, (Phúc Thiện Trần Đình Hùng)**

**\*\* Thưa quý Anh Chị; Chị Nguyễn thị Oanh ở Việt Nam hiện giờ này 7:25 chiều ngày 21/12/04 đang ngồi nói chuyện ở nhà Thầy Cô Nguyễn Đức Long (Thích Chính Kiến). Cô đã nói đường dây điện thoại cho chị Oanh gọi, sang Hoa Kỳ. Chị có nhờ tôi chuyển lời chúc mừng lễ Giáng Sinh và năm mới đến toàn thể ACE AHVN hải ngoại. Tôi xin chuyển lời nhắn đến tất cả quý anh chị. Cũng nhân dịp này, tôi xin cầu chúc tất cả ACE AHGDPTVN và gia đình một mùa Giáng Sinh ấm áp và năm mới tràn đầy hạnh phúc. (Hồng Loan)**

**\*\* Cô Kimmy Lê thân mến, Anh đã nhận được Bản Tin số đặc biệt Tưởng Niệm Cố Huỳnh Trường Tâm Hòa. Cám ơn. Như Kimmy đã biết tuy ACE nhóm AHGDPTVN chi Úc Đại Lợi (UDL) chỉ có mấy người, nhưng phần nhiều đều rất bận công việc. Muốn gặp mặt nhau cũng đã khó rồi. Những ACE này còn 'thiệt tha với GDPT (áo lam) là vì tình cảm, ngày xưa ấy, với nhau. ACE tại UDL đã nghỉ sinh hoạt GDPT từ lâu, và khi đến UDL thì không liên lạc được với nhau. Tất cả công đức, ngày nay, AHGDPT Vinh Nghiêm Chi UDL được họp mặt, bắt đầu liên lạc được với nhau là nhờ hai anh, Anh Định và anh Lăng. Tôi cho anh Định đi làm việc ban đêm đến 1 giờ khuya mới về nhà, vậy mà anh ấy đã chịu khó ngồi 'làm việc Gia Đình'. Chị Định cứ lo lắng cho sức khỏe của anh ấy mãi. Nhưng không biết làm sao, đó là tình cảm và niềm vui của anh Tuệ Hảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Riêng anh Lăng thì rất bận với công việc tại tiệm 'Florist Yến'. Chị thì lo làm tại tiệm, 18 giờ một ngày, mà làm không xong hết hàng do khách đặt. Còn anh Lăng thì 4 tay, 4 chân, vừa làm, vừa chạy xe đi giao hàng. Anh vẫn thường ghé thăm tiệm 'Florist Yến; để được nói chuyện với anh chị cho vui. Riêng anh Định thì anh phải tôn trọng giấc ngủ của anh ấy, nên những khi cần mới hẹn gặp nhau. Tuy nhiên, anh Định vẫn còn 'thích hoạt động' lắm. Những lúc ACE huynh trưởng GDPT miền Tịnh Khiết (tiểu bang NSW-Úc) có buổi họp nội bộ và tu học thì anh Định luôn luôn cố gắng đến họp để khuyến khích ACE huynh trưởng lớp trẻ và những lúc có cắm trại thì anh Định thường cho anh đi nhờ xe. Nên hai anh em cũng thường gặp nhau rất vui. Mến chào tình tấn. Tâm Lạc.**

**\* Kính thưa anh Tâm Lạc; Cám ơn anh đã cho chúng em được nghe anh kể về anh em mình bên Úc. Cách xa nhau ngàn dặm mà biết được sinh hoạt của nhau, như đang ở gần nhau. Em thấy rất gần gũi. Ước sao các anh chị ở mọi nơi đều cho nhau biết những vui buồn, đơn sơ giản dị nhưng rất ngọt ngào tình lam như chuyện anh kể. Em được xem hình anh Thực tóc đã**

**bạc trắng mà nụ cười vẫn hồn nhiên như nụ cười một Nam Oanh Vũ. Xem hình ảnh Thầy và các anh chị làm lễ cầu siêu cho anh Tâm Hòa Ngô Mạnh Thu, em thấy rất an ủi. Một người nằm xuống có bao nhiêu tình còn để lại. Tâm Diệu -**

**\*\* Bản Tin xin các Anh Chị cho ý kiến đóng góp với Bản Tin: Ý kiến của anh Phúc Trung Huỳnh Ái Tông**

Để có tin tức, Bản Tin có thể đề nghị ở tại mỗi chi Vinh Nghiêm có một đặc phái viên chuyên ghi chép tin trong Chi của mình, rồi gửi về cho người phụ trách là Mỹ. Cụ thể:

Đặc phái viên Úc Châu: Trần Hữu Định

Đặc phái viên Bắc Cali: Nguyễn Văn Định

Đặc phái viên Nam Cali: Minh Châu

Đặc phái viên vùng Hoa Thịnh Đốn: Đặng Đình Khiết v.v

Nếu được mọi người tán đồng thì Bản Tin sẽ có tin đều khắp. Kính. (Phúc Trung)

**\* Ý kiến anh Phúc Đạt: Thưa các Anh Chị;**

Bản Tin chính là sợi dây nối kết chúng ta với nhau, dù chúng ta đang ở cách nhau muôn trùng. Trong một thời gian dài, tôi tự vấn mình và thấy thật xấu hổ với những gì anh Tông và Mỹ đã đóng góp: Trong cả một thời gian dài như vậy mà tôi chỉ có le hoe vài bài viết, không tin tức, không nghiên cứu, không giúp đỡ cả về tinh thần lẫn vật chất để nhận được Bản Tin trong tay. Ai trong chúng ta cũng muốn đọc Bản Tin, nhưng nuôi dưỡng thì không! Vì vậy, tôi nghĩ rằng thời gian để phát hành không là điều quan trọng. Cái quan trọng hơn hết là chúng ta Làm Gì hàng ngày, hàng tuần để có những câu thơ, bài viết của mình giống như ngày còn bé trao tờ Bích Báo chuyên tay nhau đọc. Vì vậy, tôi nghĩ là tùy theo Mỹ có thể sắp xếp, Bản Tin phát hành 1 tháng cũng được, 2 tháng cũng được, 3 tháng cũng OK. Nhưng đừng lâu hơn 3 tháng, vì như vậy sẽ dễ bị .. chìm vào quên lãng, và rồi chúng ta sẽ vì những bận bịu của đời sống hàng ngày lấp đầy cái khoảng trống thời gian vốn đã ít ỏi mà chúng ta dành cho Ái Hữu Vinh Nghiêm. Cuộc sống cứ thế trôi đi, và chúng ta cũng sẽ bỏ lại sau lưng biết bao kỷ niệm mà mình vẫn cứ nghĩ rằng vẫn mãi còn đó. Lỡ sấm hối thì cũng sấm luôn: Hình như tôi chưa đóng tiền niên liễm năm nay. ACE chỉ dùm cho địa chỉ để tôi gửi về, mà cũng không nhớ đóng bao nhiêu 30, 40, 50.? Bản Tin vốn rất cần sự giúp đỡ để đứng vững từ chính chúng ta. Tất cả những ý kiến này tôi nghĩ Mỹ sẽ ghi nhận và (làm ơn) nhắc nhở mọi người làm việc. Tôi rất thích thú cách hợp tác của anh Tông bằng cách chia khu vực hoạt động cụ thể và rõ rệt. Tôi nhớ hồi nhỏ đi cắm trại, nấu nồi cơm vừa nhào vừa khê, mà ăn ngon ời là ngon, bởi vì cả đội 6,

7 tên hí hủ nấu cơm sau cả ngày chạy mệt là người. Có nấu cơm, dọn lên, chuẩn bị, rồi ngồi chờ đợi được ăn mới thấy cơm dở cũng thành ngon. Mẹ nấu cho ăn ngon lành quá mà cũng thấy sao không ngon bằng. Bởi vậy chúng ta nên tự 'nấu' quyển Kỷ Yếu và tờ Bản Tin của mình. Chắc chắn chúng ta sẽ viết không hay ho văn vẻ như những văn sĩ chuyên nghiệp, chúng ta cũng không mong đợi xuất bản một tuyển tập xuất sắc với những áng văn thơ có thể đưa vào văn học sử. Chúng ta chỉ thuần túy gửi gắm đến anh chị em mình sợi ngọt tin yêu của tình thân bè bạn, những người đã chia ngọt sẻ bùi với chúng ta qua biết bao thăng trầm của lịch sử và ngặt nghèo cuộc sống. Những người đã vỗ tay ca vui với ta từ những ngày ta còn hùng hừng nhiệt huyết của tuổi thanh xuân. . và cũng là những người nhỏ giọt nước mắt ngậm ngùi trước ngọn nến lung linh đưa ta về với đất.

Anh chị em thân yêu, dùng ngại ngần dè dặt nữa, hãy bước vào vòng tròn, nắm chặt tay người bên cạnh và hãy trao cho nhau tin yêu chân thành từ trái tim mình. Quyển Kỷ Yếu của chúng ta dù có làm bằng loại giấy xấu nào đi nữa, vẫn đáng cho chúng ta lót dưới gối nằm để mang theo trong suốt quãng đời còn lại. Thân yêu. (Phúc Đạt Trần Minh Phương)

**\*\*Anh Phương ơi, Đọc xong thư anh tôi thấy nhẹ cả người. Anh bảo ngày xưa đi cắm trại mình nấu cơm vừa khê vừa nhão nhưng ăn ngon vì mình nấu, bây giờ chúng ta phải nấu Kỷ Yếu và Bản Tin. Thế là lòng tôi phơi phới. Số là tôi gửi đi một bài cho Kỷ Yếu rồi, nhưng cứ sợ bị mắng là viết tẻ thế mà cũng viết, còn một bài nữa mà không dám gửi. Bây giờ thì tôi hiểu ra chân lý rồi 'dù hay dù dở, Vinh Nghiêm làm vẫn hơn' Tôi không còn thấp thỏm nữa. Cảm ơn anh nhiều. (Cao Minh Châu)**

\* Thật là cảm động khi đọc những giòng chữ của các anh chị. Tình thương của các anh chị chính là những chất liệu cần thiết giúp Bản Tin sống được. Em nghĩ anh Phương đã nói lên tâm sự của nhiều anh chị mỗi khi các anh chị nghĩ đến sự cố gắng miệt mài của Bản Tin. Đời sống luôn bận rộn và thời gian trôi qua nhanh, trước khi mình kịp nhìn thấy nó. Em xin cảm tạ sự thông cảm và lòng lân mẫn của các anh chị. Em chỉ xin mỗi anh chị 2 bài trong một năm là Bản Tin có thể sống ngon lành. AHVN mình đông lắm :-)) Để giải tỏa sự ân hận của anh Phương về vấn đề niên liễm, cũng là nỗi lòng chung của nhiều anh chị khác: Niên liễm AHVN là \$40/năm. Mọi đóng góp xin gửi về chị thủ quỹ NGUYỄN TUYẾT MAI 12960 GUADALAJARA Circle - CERRITOS, CA 90703. Mong các anh chị tiếp tục đóng góp cho AHVN vì chị Tuyết Mai vừa kể chuyện cho em nghe : 'Từ sau khi anh Thu mất đến nay, ít người đóng tiền lắm Mỹ ạ. Anh Thu để thương, có nụ cười hiền lành ai cũng thích, Anh ấy chỉ việc nhe răng cười là bao nhiêu người gửi tiền về AHVN. Bây giờ chị em mình biết làm sao cho có tiền sinh hoạt đây Mỹ?' Thấy chị Tuyết Mai buồn như mùa Thu chết, em phải kể sang chuyện mùa Đông bên này đã đóng trên các cành cây và đường đi. Trời lạnh 17 độ F. Xe em bị trượt đá lúi xuống lề, không lái lên được, em phải bỏ xe lội bộ về nhà. Chị Mai la lên : ' Thảo nào mà em không phát triển được! Các chị bên này nắng ấm Cali suốt ngày đi ra đường ăn uống thả dãn, phát triển về mọi mặt !' Em cười vui lúc đó, mà

lúc sau thì nhớ cảnh vui chơi với các chị, tôi phiên em buồn như mùa Thu chết!! (Mỹ)

#### **\*\*Chị Dương**

\* Chị Diệu Khánh Nguyễn Thị Dương sinh năm 1939, đoàn sinh GDPT Giác Dũng, khóa sinh A Dật Đa, đoàn trưởng Nữ Oanh Vũ Giác Minh, đã từ trần ngày 23/1/05 tại Việt Nam vì bệnh tim. Hưởng thọ 66 tuổi. Chị Dương đã bị bệnh tim mạch từ gần 20 năm. Thời gian gần đây bệnh đã coi như là vào thời kỳ cuối. Năm 2003, ACE đã tương trợ cho chị để thêm phần chữa bệnh. Nhờ phần nào việc tương thân tương ái này mà chị cũng có thêm một thời gian ở lại với các con cháu. Xin ACE cầu nguyện cho chị được về nơi cõi Phật. (Diệu Thu - Tâm)

\* *Những ngày cuối, chị Dương về với 3 người con gái thân yêu của chị tại ngôi nhà đường Phạm Văn Hai, Tân Bình. Chị ra đi nhẹ nhàng, cũng như chị nhẹ nhàng đến với mọi người. Chị Dương, con người nhỏ nhẹ, rất hợp với cái tạng người nhỏ bé của chị. Nhìn chị, luôn phảng phất một nỗi buồn sâu kín. Chị đến với đạo tràng chùa Khuôn Việt, đoàn A Dật Đa, GDPT Linh Sơn (Giác Minh cũ-Bản tin ghi chú) lặng lẽ nhưng kiên trì. Chị thọ Bát Quán Trai ở chùa Hoàng Pháp có khi cả tuần lễ. Dự tang hôn hiếu ở mọi nơi, sinh hoạt với Đoàn A Dật Đa đều đặn những ngày rằm và mừng Một, điều này làm tôi thật sự ngạc nhiên với cái đáng diệu và quả tim có nhịp đập yếu ớt của chị! Những lúc sau này do sức khỏe giảm sút, chị rất tiếc khất lại các lớp giáo lý mà em chị, Vũ thị Ngụy mời chị học chung ở Phật Bửu Tự, chùa Từ Nghiêm để dồn sức khỏe cho lớp giáo lý Phật Pháp căn bản 4 năm do Thầy Minh Nhật giảng dạy ở chùa Khuôn Việt. Chị đã hoàn tất xong lớp Giáo lý này, chưa kịp dự lễ tốt nghiệp (vào những ngày cận Tết) mà lại lặng lẽ ra đi! Hôm nay đưa tiễn chị ra đi lần cuối, tôi ghi lại những nỗi niềm trong tôi, xin gửi đến các anh chị với lòng cảm mến người chị hiền hòa của GDPT chúng ta. Chị Dương ơi, cầu mong chị về nơi cõi an lạc nhé. (Phúc Thiện TĐH) Ngày 17 tháng Chạp Giáp Thân.*

#### **\*\* Gởi trường Phạm Trọng Sơn:**

Xin thành kính gởi lời phân ưu đến gia đình anh chị Phạm Trọng Sơn, cụ Giác Minh, cùng tang quyến, và cầu chúc hương linh Bác Gái vãng sinh Cực Lạc quốc. Những năm 1967 và kế tiếp, gia đình Bác Dung sinh sống gần cổng xe lửa, đường Lê Văn Duyệt quân 3 Saigon, lúc đó bác trai phục vụ trong quân trường Đồng Đế, bác gái tảo tần nuôi dạy các con nên người. Tôi có đến thăm em Sơn, thiếu niên Giác Minh, cô Ninh, đoàn sinh thiếu nữ (học sinh trường Lê Văn Duyệt) và Thuận (nữ Oanh Vũ) và được thường xuyên hầu chuyện với bác. Cho nên khi gia đình Sơn dọn về Phú Nhuận thì không được dịp gặp lại gần 40 năm rồi. Xin gửi lời thăm đến Ninh, Sơn, Thuận, cùng gia đình và giúp tôi thấp nén hương khấn nguyện vong linh bác gái ngàn thu an giấc nơi cõi vĩnh hằng. (Thảo & Thuận Giác Minh)

## Mây Chiều Rời Cũng Bay Đi

Nhìn lại một năm như bóng câu qua cửa. Bao nhiêu biến chuyển trong sinh hoạt GDPT từ Quốc Nội đến Hải Ngoại. Mọi người lo lắng cho phong trào này, thế nhưng cuối đường kia vẫn hé lộ một bình minh. Đợi cho một ngày mai, là những người thầm lặng dù ở thềm đứng nào, họ cứ một mục đích đào tạo thanh thiếu niên trở nên người Phật Tử chân chính. Cho nên mỗi lần người Vĩnh Nghiêm được tham dự lễ lạc GDPT, nhìn thấy những người huynh trưởng điều khiển đàn em nhỏ, những giọt lệ sung sướng cứ chảy trong lòng, vì đó mới là mai sau.

Sinh hoạt Ái Hữu Vĩnh Nghiêm thầm lặng như thế đó. Sinh hoạt chính là tại từng chi một, ở mỗi từng Ban viên từng ưu điểm của từng người, từng hoàn cảnh để tham dự vào mọi hình thái hoạt động cho Đạo Pháp.

Trần Chí Trung, con người hiền hòa thất thập cổ lai hy, suốt đời ngồi bên tay lái, tham dự vào BHD Hoa Kỳ, Huỳnh Ái Tông miệt mài Tập San Phật Học, Website Vĩnh Nghiêm, Trần Ngọc Lạc 'constructor' cho bao Tu Viện, chùa chiền, Lê Thị Hằng như người Tu Viện Kim Sơn. Rồi Ngũ Duy Thành BHD Trung Ương Hoa Kỳ, Đặng Đình Khiết lúc ẩn lúc hiện, Nguyễn Văn Bình thầm lặng, Tuệ Linh thì có mặt ở mọi nơi. Còn bao nhiêu con người nữa tôi không nhớ hết, từ cái nổi Vĩnh Nghiêm ra đi... họ thành công có, họ thất bại có. Nhưng họ có một tấm lòng. Khi về Vĩnh Nghiêm của họ, họ hạnh, vui chơi... Những chánh kiến bỏ lại bên ngoài, bắt tay mặt mừng, và dây thân ái lan rộng muôn nhà, gang thép chia tay đừng buồn, vậy mà vẫn cứ buồn vì ta chưa là Bồ Tát.

Mỗi Chi họp hành thì lung tung, tránh ngày Phật Đản, ngày vía Quan Âm, tránh Chủ Nhật, vì có người bận họp GDPT, bận Phật Sự. Thôi thì cứ nhớ nhau lại họp, một lễ Phật đơn giản, trong buổi tiệc lại niệm Hồng Danh Đức Phật họp trên email, họp trên phone, mà bàn bạc thì thiếu số phục tùng đa số. Có ngày lễ hẹn nhau lên Chùa lễ Phật, thăm thầy rồi cũng họp. Chi có Nam Cali, có Trương Ban Chấp Hành ở đó, cứ hằng năm lại tổ chức lễ Hội Hoa Hồng vào dịp Vu Lan. Chúc Thọ quý cụ, mừng các cháu đỗ đạt. Nhờ Trần Chí Trung một lần được qua chúc thọ, bao năm anh em làm việc Phật Tử với nhau, nay mới biết hẳn già hơn mình, từ đó hẳn xưng Anh với mình ngọt xót. Kêu vợ mình bằng em, dịu dàng hơn mình kêu, mỗi khi mình xin tiền vợ.

Lễ Hội Hoa Hồng 2004, Ngô Mạnh Thu tính làm nội bộ, lại ra Kỳ Yếu Vĩnh Nghiêm 2004, mình không chịu, bảo làm lớn, tại Hội Trường Người Việt, để phát hành Kỳ Yếu luôn, mời bằng hữu, anh em. Kỳ Yếu biểu không, song hy vọng tí tiền còm trả nợ in ấn chứ. Ngô Mạnh Thu Ok, bảo mình vận động kéo Bắc Cali về cho vui, càng đông chúng ta càng vui nhiều. Ô hô! Bàn bạc như thế, Vĩnh Nghiêm là ý kiến tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm, Ngô Mạnh Thu có buồn giận anh em chi mô, bỗng dưng Ngô Mạnh Thu bỏ hết, giao cái nợ trần ai này lại cho anh em, Thu chưa vào lò thiêu, họp gấp, họp gấp, tất cả đồng thanh yêu cầu Hồng Loan tăng cường cho Ban Chấp Hành để giải quyết mấy công việc còn lại: Lễ Hội Hoa Hồng, hoàn tất quyển Kỳ Yếu còn dang dở và nhất là tổ chức Hội Ngộ 2005 mà đáng ra phải tổ chức từ 2003. Thế là chậm mất một nhiệm kỳ. Sau kỳ Hội Ngộ Dallas 2001, các Anh miền Đông phải làm chứ, nơi đây đủ nhân tài vật lực, trách thì sợ miền Đông giận, nếu Cali phải làm mặt giận, phản đối ầm lên, thì lại im re. Miền Đông được thể im luôn. Bây giờ, Hồng Loan đưa đầu gánh Hội Ngộ 2005, nhiều lúc cô đơn, Hồng Loan buồn quá, cứ nhè mình mà trách, mình im lặng, mình đang chờ đợi ý kiến các anh em cho một Hội Ngộ hoàn mỹ đông đủ, một Ban Chấp hành trẻ trung, các bạn trẻ nghĩ sao? Còn mình có bỏ Hồng Loan mô.

Năm 2004 nay, bỗng dưng 2 Anh Tuệ Linh và Huỳnh Ái Tông nổi hứng ra tập san GDPT miền Vĩnh Nghiêm, giới thiệu sinh hoạt từ bước đầu hình thành cho đến ngày nay. Ở miền Bắc Cali, 2 ông già một mập một gầy, Quang Vui Nguyễn Đình Thống, ôm nguyên thùng 36 cuốn, đến từng nhà Anh em Phật Tử, cả thân hữu vừa đưa vừa quảng cáo sơn đông mai võ, hay lăm hay lăm, mà mình lại chưa đọc, vì còn nóng hổi, nhận là đi ngay, cả mất thời gian tính, có lòng xin gởi chút ấn phí theo địa chỉ bên trong.

Ngày tang lễ Ngô Mạnh Thu, trong nỗi buồn quặn đau này, có niềm an ủi là quá đông người tham dự, đầy đủ hết các Giáo Hội, Tu Viện, Chùa chiền, Các Ban Hướng Dẫn, Các GDPT, riêng Đoàn Cựu Huỳnh Trưởng Bắc Cali gởi phúng điếu về, lăm lăm sao gởi đến 3 lần, chắc quỹ giàu lắm. Và đầy đủ các hội đoàn, đoàn thể ở Nam Cali, ở xa về có Đặng Đình Khiết, Phan Minh Tâm, Dương Thị Mỹ, vợ chồng Nguyễn Minh Nữ, Trần Minh Phương và Đặng Kim Hạnh. Bắc Cali về Lê Thị Trà, Phạm Thị Lệ, Lê Thị Tuyết. Trong Đêm Tưởng Niệm Ngô Mạnh Thu tại toà báo Người Việt, Quang Vui và Đặng Đình Khiết đã đại diện cho Vĩnh Nghiêm phát biểu để lại đằng sau những tràn pháo tay, cả tiếng hát Dương Thị Mỹ trong bài Trở Về Giòng Sông Trắng đã làm những con tim mùa Đông rơi lệ. Trên Bắc Cali, Phạm Minh Hùng cùng các đoàn thể Hướng Đạo, Du Ca, Báo Chí, tổ chức Đêm hát với Ngô Mạnh Thu, Anh em Bắc Cali nhảy vô ăn có, mời anh em GDPT. Hai cô Cao Minh Châu, Nguyễn Thị Tâm đi mua hoa, hỏi mình có mua trái cây không? Mình nói: Cô Châu đúng là có tâm hồn ăn uống, tượng niệm chứ đâu phải lập bàn thờ mà có trái cây, sau này biết Châu bị bệnh Diabete, phải ăn cái gì khi độ đường xuống; thương cho em mình quá. Nhớ Dương Thị Mỹ hát bài "Trở Về Giòng Sông Trắng" Mình xin Ban Tổ Chức cho hát bài đó, họ bảo chương trình chỉ hát bài của Anh Thu, mình bảo hát khi chầm dứt chương trình, mình tập cho Anh chị em Bắc Cali, cô Châu, Tâm, Chính, Nam Cali tăng cường, Ban tổ chức tuyên bố chấm dứt, cả bọn nhào ra, vừa đi vừa đơ tay chào tiễn biệt Anh Thu: "*Xin giã từ giã từ Anh nhé, đàn bé thơ vắng Anh từ đây ...*" Rồi cả bọn cùng ủa ra khóc, chà hát hồng gì được cả, thế là công toại tập hát. May sao Quang Vui nhảy ra cứu bồ: "*Giây thân ái lan rộng muôn nhà...*" Quan khách, Phật Tử quay vòng tròn, tay trong tay, hát chia tay. Tan buổi ra về anh em ôm mình khen quá. Mình nghĩ, đến tham dự ai cũng có một tấm lòng, thương Ngô Mạnh

Thu, nên mọi thiếu sót điều bỏ qua. Mà sao từ ngày Ngô Mạnh Thu mất đi, Lê Xuân Mai (vợ anh Thu) ăn nói chững chạc và hay ra phết, bù lại ngày trước, Mai phát biểu là tìm mình như muốn ngưng đập.

Gần cuối năm rồi, mọi việc sắp đặt để thực hiện cho năm mới. Bỗng cái tin 4 Anh được trao cấp Dũng do giáo chỉ của Hòa Thượng Tâm Châu phong, trong đó có 2 Anh từ Vĩnh Nghiêm. Người ta lại nói Vĩnh Nghiêm luôn. Việc thăng cấp, khen tặng của các đơn vị nơi anh em phục vụ là công việc riêng của đơn vị đó, mà mình đâu dám bàn. Ngặt nỗi người ta lại nói về Vĩnh Nghiêm (tren email của Gia đình Ao Lam) trật lất, nhất định người đó chưa đọc lá thư của AHVN chi Bắc Cali gửi Anh Tuệ Linh, trong đó nói rõ những đường lối Vĩnh Nghiêm đang đi.

Quý tử bị do Sư Ông Trí Hiền sáng lập, giao cho Ái Hữu GDPT Vĩnh Nghiêm đảm trách, qua Dương Thị Mỹ, cũng cần người chuyên trách, điều nghiên hải ngoại quốc nội cho hiệu quả tốt nhất. Hy vọng Ban Chấp Hành mới sẽ làm tốt điều này, đừng phụ lòng Sư Ông Trí Hiền, đây cũng là hướng tới để dang rộng vòng tay ra khỏi các GDPT miền Vĩnh Nghiêm Quốc Nội, mà nghe Hồng Loan cũng đã đang thực hiện một quỹ tương tự.

Trên Email, Khiết và Thảo chuyển đến anh em lời kêu gọi cứu trợ nạn nhân sóng thần vùng Nam Á, mình nói: Khiết lập kế hoạch vận động anh em, chị Tâm ủy viên Tương tế đảm trách việc này.

Nhìn lại một năm qua, nhớ nhớ quên quên, chợt đâu viết đó, bạ gì chót chét cho vui. Xin đa tạ tất cả, tất cả anh chị em. Những người đã và đang đóng góp cho Vĩnh Nghiêm. Mây Chiều rồi cũng bay đi... chuẩn bị hành trang ngày mai chúng ta lên đường... Hội Ngô Vĩnh Nghiêm 2005.

Nguyễn

Đình

Thống

## Tính Số Cuối Năm

Phúc Trung

Tôi có được Email của Mỹ kêu gọi viết bài để đăng Bản Tin và dịp Tết Ất Dậu, rồi lại được Email của chị Tâm báo tin buồn chị Nguyễn Thị Dương đã già từ chúng ta vào dịp cuối năm này.

Do vậy, tôi muốn viết một bài đặt tựa là "Tính số cuối năm", bởi vì người làm thương mại, đi buôn, vào dịp cuối năm ngồi lại tính số xem lại doanh nghiệp của mình lời hay lỗ. Chúng ta Gia Đình Phật Tử, một đơn vị chuyên về Giáo dục tại sao lại không thể tính số nhất là sau một thời gian dài 3, 4 thập kỷ. Tôi muốn nói đến Trường Đào Tạo Huỳnh Trường A Dật Đa, do Trường Nguyễn Quang Vui thành lập năm 1961, chị Hồng Loan và tôi là hai người tham dự Ban Quản Trị của Trường từ khi mới thành lập cho đến ngày cuối cùng tự giải thể năm 1964. Qua ba khóa huấn luyện, gồm 129 học viên tham dự, đào tạo được 46 Huỳnh Trường.

Trong đó có Trường Tinh Uyển Nguyễn Thị Oanh, ngày nay là một chị Trường đứng đầu trong các Trường ngành Nữ của Gia Đình Phật Tử Miền Vĩnh Nghiêm, người chị hơi gầy nên anh chị em đặt cho chị biệt danh là Oanh Gầy để phân biệt với Oanh Mập, chị Trường của Gia Đình Giác Hoa.

Người kể chúng tôi muốn nói đến là chị Diệu Thu Nguyễn Thị Tâm, sau khi Trúng cách khóa 2, chị Tâm đã được Ban Quản Trị đề cử vào chức vụ Liên Toán Trường Nữ của Trường Đào Tạo A Dật Đa, chị đã cùng Trường Phúc Ân Nguyễn Huy Nghiễn Liên Toán Trường Nam rất vất vả trong Khóa Đặc Biệt, năm 1964, nay chị là Phó Trường Ban Tương Tế, Ban Chấp Hành Ái Hữu Gia Đình Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại.

Bên Nam, nổi bật nhất là Trường Thiện Linh Đặng Văn Nữ, hiện nay, sau Bác Nhuận Pháp chắc phải là Trường Đặng Văn Nữ là Trường Gia Đình Phật Tử Giác Long, vốn là Gia Đình Phật Tử do Trường Trần Ngọc Lạc và Khuu Phụng Chương thành lập. Trường Nữ tuy còn trẻ nhưng tóc đã bạc trắng. Trường có xe đồ chạy đường Sài Gòn - Đơn Dương, trong giới

lái xe đặt cho Trường biệt danh là "Năm Đầu Bạc", có lần Trường giải thích về tóc bạc của mình như sau : hồi đó Trường ở binh chủng Không Quân, máy bay rớt, người bị cháy, phỏng cả mặt, được Mỹ chở vào bệnh viện Dã Chiến điều trị, chắc là họ đã tiếp máu của Mỹ Trắng. Nên sau này, tóc của Trường trở nên trắng chó không phải tóc bạc. Nhờ Trường có xe đồ, nên nhiều khi dùng xe của Trường đi sinh hoạt, chỉ phải trả tiền xăng nhớt mà thôi, vợ Trường Nữu là Diệu Nhân La Di Hồng cũng xuất thân từ Trường A Dật Đa.

Kể đến Trường Nữu, không thể không nhắc đến những Trường ở Gia Đình Phật Tử Giác Long đã xuất thân nghề Trường từ Trường A Dật Đa, trước hết là Trường Đỗ Ngọc Đắc, Trường Đắc từng làm Liên Đoàn Trường GDPT Giác Long, sau 1975, nghe nói Trường đã cùng gia đình đi Vùng Kinh Tế Mới ở Long Khánh. Trường Hải và vợ là Trường Ngân cùng xuất thân từ Trường A Dật Đa, nay là chủ hiệu Kim Hoàn ở đường Đỗ Thành Nhân Khánh Hội, vẫn sinh hoạt ở GDPT Giác Long. Còn một Trường nữa, tôi phải nhắc đến đó là Trường Roãn Thái Quyết, khi theo dự khóa A Dật Đa, Trường sinh sống bằng nghề sửa chữa đồng hồ ở đường Nguyễn Cảnh Chân, năm 1969 vào quân đội, tôi làm Trung Đội Trường Trung Đội Sửa Chữa của Đại Đội 21 Quân Cụ, Tôi đến nhận đơn vị tại Thị xã Cà Mau, tôi đã gặp lại Trường Roãn Thái Quyết khi ấy là Trường Phòng hành Chánh Ty Cảnh Sát Thị xã Cà Mau, tôi ớn nhất mỗi lần đi thăm Quyết, Quyết và gia đình ở trong Ty, muốn vào nhà Quyết phải đi vào Ty Cảnh Sát rồi đi qua một dải nhà nhốt tù, tôi không khỏi động tâm thương xót cho cảnh tù đày của họ, Nay Roãn Thái Quyết không còn đi sinh hoạt, anh là chủ một hiệu bán đồng hồ gần nhà hàng Văn Cảnh.

Một Trường nữa của Giác Long, tốt nghiệp A Dật Đa đã sớm hy sinh cho tổ quốc tại chiến trường Campuchia vào khoảng năm 1965, đó là Trường Sâm. Giác Minh thì có Trường Diệu

Khánh Nguyễn Thị Dương, tốt nghiệp khóa 1 A Dật Đa, chị Dương tánh tình hiền hậu, chị đã sinh hoạt lâu năm ở Giác Minh, từ chùa Giác Minh sau này sang Lâm Tế. Năm 1990 đi dự Hiệp Kỳ toàn quốc tổ chức tại chùa Linh Sơn Đà Lạt, phái đoàn đi nguyên một chuyến xe của "Năm Đầu Bạc", do tính nhằm phái đoàn Vĩnh Nghiêm đến nơi sớm mấy ngày, không thể chờ đợi lâu, nên phái đoàn về sớm, để lại có tôi và chị Dương, chia tay nhau tại thác Gougard phái đoàn về Sài Gòn, chị Dương và tôi lên xe đò trở lại thành phố Đà Lạt, đêm đó tôi vào nhà anh Toàn ăn cơm tối và ngủ lại đêm với anh, hôm sau thì có thêm các anh chị ở Sài Gòn, Gia Định lên và các tỉnh về, buổi tối hôm ấy chị Dương và tôi thả bộ ra Hồ Xuân Hương, ngắm cảnh hồ về đêm, nhìn sang nhà thủy tạ gọi cho tôi nhớ tới hai mươi lăm năm trước, Nguyễn Khắc Từ, Tuệ Linh và tôi đã ngồi đó, uống nước ngắm trăng. Đó là kỷ niệm chị Dương với tôi những ngày ở Đà Lạt. Giác Minh còn có Huỳnh Hữu Tâm cô biệt danh là "Tâm Đen" để phân biệt với Phạm Minh Tâm là "Tâm Trắng", năm nay, Tâm Trắng nhờ tôi chuyển đến Tâm Đen một chút quà cho Tết Ất Dậu, ngoài ra còn có Phan Thái Hà, Mai Viết Đa, Đào Hiếu Thảo đều xuất thân từ A Dật Đa. Còn một Tâm nữa thường đi chung với Lê Viết Tân, cả hai cũng đều xuất thân từ A Dật Đa và đều sinh hoạt ở Giác Hoa, Tâm sau này có nhà ở khu Tân Bình cũng là chủ xưởng dệt, vợ cũng là chị Trưởng sinh hoạt ở Giác Hoa, còn Lê Viết Tân đọc thân, sau anh xuất gia theo phái Khất sĩ, một lần chị Cúc nói với tôi về chuyện tình cảm của Tân.

Ở Giác Đạt, ngoài Đức Châu Vũ Ngọc Khuê còn có các Trưởng Vũ Hữu Phùng, Bồ Thị Kim Lang, Kim Cúc, Tô. Khi đi "Học Tập Cải Tạo" trong rừng Cà Tum, Khuê và tôi có lần gặp nhau, trong một buổi vui Xuân, sau này trở về đi làm, cả hai làm việc gần khu 'Nhà Hát Lớn', nên thỉnh thoảng trong giờ làm việc tôi bỏ đi phố vẫn gặp Khuê luôn.

Ở Gia Đình Phật Tử Giác Quang, có Sơn và Lê Đình Cần, Cần là bạn học cùng lớp với tôi, sau này là đồng nghiệp giáo chức, khi đi "Học Tập Cải Tạo", cũng trong rừng Cà Tum đó, Cần và tôi ở chung một Khối, khác "B", lúc mới lên rừng, cả hai chúng tôi cuốc đất trồng đậu phộng riêng, đào lỗ gieo hạt rồi vài hôm sau ra thăm mới biết mình dại, những hạt đậu phộng là món ăn của các chú Chuột, Sóc, đầu có để cho nó lên cây. Sau khi về tôi đi làm Công nhân viên, còn Cần làm Chủ Nhiệm Hợp Tác Xã ở bên Khánh Hội.

Gia Đình Giác Trí, ngoài chị Oanh ra còn có chị Nghiệp, Nguyễn Sĩ Kháng, sau chị Hồng Loan, trước chị Oanh, Kháng là Liên Đoàn Trưởng GDPT Giác Trí.

Tôi sẽ thiếu sót lớn nếu không nhắc đến Chị Nhiều, Khóa Đặc Biệt, là phu nhân của Trưởng Nghi Yên hay là Phúc Ân Nguyễn Huy Nghiễn. Còn Trưởng Hiền, Khóa 1, hình như sinh hoạt ở Giác Hoa, sau về Huế, lần Phái Đoàn Huỳnh Trường Thủ Đô ra Huế, tôi có gặp Hiền nhà ở gần Chợ Đông Ba. Chị Ngân, Hiền và tôi có chụp một tấm ảnh lúc Hiền hướng dẫn đi viếng chùa Diệu Đế. Một Trưởng nữa là Ông Hồng Phi, Khóa 1, tôi không nhớ sinh hoạt ở Gia Đình nào, nhà của Phi là một tiệm bán Giày ở đường Lê Thánh Tôn, xé cửa rạp Vĩnh Lợi.

Tôi nghĩ đã viết hết rồi, bỗng nhiên nhớ đến một chuyện phải viết thêm. Khóa 1 A Dật Đa có hai khóa sinh nữ tên Mai, bây giờ tôi không nhớ họ của hai khóa sinh ấy, nhưng có một cô da trắng, mặt tròn trông phúc hậu các cô đặt cho biệt danh là Mai trắng để phân biệt với cô Mai khác, người dong dong cao, da bánh mật, có nét sắc sảo là Mai đen. Có lẽ Mai trắng nghỉ nửa chừng, còn Mai đen tham dự đến cuối khóa, Nhưng cả hai, tôi đều không gặp lại sau thời gian Pháp nạn 1963.

Đến khoảng năm 1970, hay sau đó vài năm, tại nhà chị Cúc ở sau Tổng Vụ Thanh Niên, một hôm tôi tới thăm chị và các em Phú, Quỳ, Trâm, Phượng, Phước. Nhưng hôm ấy các em đi học hay đi chơi cả, chị Cúc nói với tôi: "*Tông à! Hồi đó Mai ở A Dật Đa đi làm việc ở Cần Thơ về ghé thăm chị, Mai có đưa cho chị một số tiền và nói rằng em còn đi học, lại đi sinh hoạt nhiều khi tốn kém, Mai có chút tiền dư không cần dùng, nhờ chị đưa cho em, để khi cần cho sinh hoạt, em có mà chi dụng. Chị giữ tiền ấy một thời gian mấy tháng, sau đó Mai về ghé thăm, chị trao lại tiền ấy cho Mai và nói là em gửi lời cảm ơn Mai, nhưng em có đủ tiền xài rồi, không cần thêm nữa.*" Tôi chỉ ngồi nghe chị Cúc nói, không hỏi lời nào vì tôi bị xúc động, nếu tôi hỏi chắc chị đã có sẵn câu trả lời, bởi vì chị đã im lặng giữ kín đến khoảng 10 năm sau chị mới nói cho tôi nghe, chắc không phải chị quên, chị cố ý đó. Nay tôi muốn hỏi chị Mai trắng hay Mai đen, nhưng mà chị đã giữ kín nó đến thiên thu rồi. Tôi tự an ủi mình Mai nào cũng là Mai của A Dật Đa, có một nghĩa cử, một tấm lòng với Trưởng của mình.

Tôi cố gắng nhớ thêm, nhưng không làm sao nhớ hết những Khóa sinh đã đi qua A Dật Đa, xưa kia tóc còn xanh, nay tóc đã phai màu, kẻ còn, người mất. Điều đáng quý như chị Dương, tuổi đã cao, thêm bệnh tim mãn tính vậy mà vẫn tinh tấn tu học, thọ Bát Quan Trai, theo dự lớp Phật Học Cơ Bản ở Đạo tràng Khuông Việt, để cho một ngày về đất Phật. Nay chắc chị đã về đến. Xuân sắp về luôn luôn gọi cho người ta nhớ đến bài "Cáo Tật Thị Chúng" của Thiền sư Mãn Giác, Ngô tất Tố dịch:

*Xuân ruổi trăm hoa rụng, Xuân tới trăm hoa cười.*

*Trước mắt, việc đi mãi. Trên đầu, già đến rồi.*

*Dừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết,*

*Đêm qua, sân trước, một cánh mai.*

Hoặc người ta nhớ đến bài "Ông Đồ" của Vũ Đình Liên:

*Mỗi năm hoa đào nở*

*Lại thấy ông đồ già*

*Bày mực tàu giấy đỏ*

*Bên phố đông người qua.*

*Năm nay đào lại nở,*

*Không thấy ông đồ xưa.*

*Những người muốn năm cũ*

*Hồn ở đâu bây giờ?*

Nhân dịp xuân về, cho tôi gửi hết tất cả anh chi khóa sinh A Dật Đa năm xưa: Chúc quý anh, chị và quý quyến năm mới luôn luôn tinh tấn và an lạc. 26-01-05 *Phúc Trung Huỳnh Ái Tông*

## Mai Sau Còn Nhớ Mai Tình Lam Viên

-Reng ! reng !  
 -Dạ tôi nghe !  
 -Bà Dương mất rồi ! Ai báo ông chưa ?  
 -Chưa ! Rồi tính sao anh Thi ?  
 -Ông muốn đi với tụi này thì đúng 15 giờ có mặt tại chùa Khuông Việt !  
 -Rồi ! Đồng ý !

Chúng tôi cùng gác máy, đó là sáng ngày Rằm tháng Chạp năm Giáp Thân (24-01-2005) tại Sài Gòn. Tôi tra cứu số điện thoại di động của Anh Đoàn Trưởng ADậtĐa Vinh Nghiêm Thiện Linh Đặng Văn Nữ, số dĩ phải tra cứu cầu may, vì tôi ít liên lạc bằng đường dây này, mà thời đại của di động, nhiều tay chơi thay máy điện thoại di động mới như thay áo vậy, mà số cố định của Ông Năm Nữ tôi lại không có, từ khi ông thay đổi địa chỉ, sau khi ông 'Nguyễn Quang không biết buồn' về lại Hoa Kỳ. Tìm được số đã vui, lại gặp chính người muốn gặp lại vui hơn cả cái tên anh Vui :

-Xin chào ! Vui lòng cho Nghi Yên gặp bác Năm !  
 -Năm Đầu Bạc đây ! Có gì không Nghi Yên ?  
 -Vụ chị Dương tính sao ?  
 -À ! 14:30giờ làm Lễ khâm liệm, Ông có mặt đúng 14 giờ.  
 -Tôi sẽ có mặt đúng 15 giờ tại chùa Khuông Việt !  
 -Lễ 14:30giờ mà 15:00giờ ông mới tới, thì tới làm gì ! Anh chị em chờ ông đúng 14:00 trước mặt chùa Khuông Việt là một quán cà phê, gần đền thánh Vinh Sơn

Lệnh đã ban ! Cả hai cùng cúp máy ! Tôi quay lại số của Anh Phúc Văn Bùi Thọ Thi, người cùng đơn vị Gia Đình Phật Tử Giác Minh với chị Dương. Mới nghe nói 'Xin chào', anh đã nói ngay : Bà Oanh đã hẹn mọi người 14:00giờ rồi !

Bà Oanh đây là Cô Tịnh Uyển Nguyễn Thị Oanh, đương kim Liên Đoàn Trưởng Gia Đình Phật Tử Tổ đình Vĩnh Nghiêm; về sau đọc tiểu sử Trưởng Diệu Khánh Nguyễn Thị Dương, bút giả mới được biết chị Dương gốc Giác Dũng cùng với chị Oanh, thảo nào mình nhận xét là các bà có một cái tình thân nào đó khó diễn tả, chỉ cảm nhận được thôi.

Hôm nay Rằm tháng Chạp, đã được hẹn ước từ kỳ họp trước là buổi họp này sẽ là Tất Niên của Đoàn ADậtĐa, và cũng là buổi Tân Đại Đức Cố vấn Giáo hạnh Thích Giác Hiệp sẽ cùng Anh Chị Em đàm đạo nhiều vấn đề ngoài giờ học Giáo Lý thường kỳ.

Trước 18:00 giờ anh chị em đã lục tục kéo tới chùa trong một không khí rộn rịp khác thường. Ngày Rằm, Mừng một, đều là ngày Tổ Đình Vĩnh Nghiêm đông nghẹt khách hành hương, khói nhang nghi ngút từ ngay tam quan, qua một khuôn viên dài, rộng mênh mông thường ngày cũng trở thành một rừng nhang, và lóe sáng khi mỗi động tác của khách cúi xuống vái vọng lạy từ sân chùa, vì đông quá, không chen vô cầu thang lên chánh điện được. Hôm nay cảnh quan còn sôi động hơn nữa, khi bao nhiêu Tăng, Ni cùng lao tác cật lực khác thường, người xối nước, người quét nước, tất cả đang rửa chùa. Vì mai, sáng 16 tháng Chạp, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

### PHÚC AN

cùng 100 Tăng Ni và 90 thành viên Phái đoàn Phật Giáo Quốc tế sẽ tới Tổ đình Vĩnh Nghiêm.

Cảnh quan tấp nập như vậy, không khí khẩn trương như vậy, mà anh chị em Phật Tử ADậtĐa bình tâm được, đúng là nôi thiền, tâm bình thế giới bình, ai làm việc nấy, phân công phân nhiệm rõ ràng, khuôn viên và chánh điện bá tánh thoải mái hành hương, bá Phật, Đoàn ADậtĐa làm Khóa Lễ thường kỳ đúng nửa giờ xong, thay vì xuống Giảng đường như mọi khi, thì xuống Trai đường Liên hoan tất niên, kết toán niên lễ, chương trình có một chút thay đổi, thay vì được Pháp đàm với Đại Đức Cố Vấn Giáo Hạnh thì *Giây Thân Ai* sớm trước nửa giờ để tới viếng ADậtĐa viên Diệu Khánh Nguyễn Thị Dương mới về cõi Phật trưa qua ngày 14 tháng Chạp, và xế trưa nay anh chị em đã dự Lễ Khâm Liệm, bây giờ chúng ta tới làm Lễ Phúng Viếng và đọc một thời kinh, Trưởng Thiện Linh Đặng Văn Nữ nói tiếp :

Đúng là sống khôn chết thiêng, tình cờ hôm qua, trời xui đất khiến làm sao, Nữ tôi và một vài anh chị em lại nổi hứng tới nhà thăm chị Dương, thì thấy các cháu con chị đang bày biện bàn thờ, nhang khói, nhiều chỗ, tôi hiểu ngay vấn đề, chị Dương vừa mới mất, tôi nói cho tang quyến biết một chút nghi thức, theo tôi biết, là trước hết lấy một con dao để trên trán, lấy một nải chuối đặt trên bụng người chết, để một chén cơm với trái trứng, dẹp hết nhang khói, chờ Thầy cho ngày, giờ, và, tôi đã chỉ vẽ, đi làm một tấm màn màu Lam để *Vô cùng thương tiếc Huỳnh Trưởng GDPT Nguyễn Thị Dương, pháp danh Diệu Khánh*, nói chung là tôi cũng góp ý, và cùng tang quyến thực hiện tốt một số các tập quán tốt của cha ông ta để lại mà tôi biết. Tôi nói sống khôn chết thiêng, là chị Dương thiêng thiêng, chị sui khiến chúng tôi tới đúng lúc, và có thì giờ cấp báo tới các anh chị em khác, nhân đây cho phép tôi cảm ơn các anh chị em khác khi nghe tôi báo đã kịp thời loan báo đi các nơi khác, vì thú thật tôi không có điện thoại cố định, nên chỉ gọi một số hạn hẹp như loan báo tới bác Trưởng ban Tôn Thất Liệu và xin ý kiến, đồng thời loan báo tới Chị Oanh đồng cấp để cùng phối hợp Phật sự, cũng như thông báo tới Thư Ký đoàn, ba nơi, rồi thôi, từ đó các nơi đã nhích nhằng làm việc tiếp theo, và xế trưa nay, anh chị em ta đã tới đây đủ cùng dự Lễ Khâm Liệm Lam viên Diệu Khánh. Sau khi chia tay ở đây, chúng ta cùng nhau tới làm một Khóa lễ, đọc một thời Kinh Cầu Siêu cho chị Dương, xin Trưởng Diệu Tân gọi điện ngay cho cửa hàng dịch vụ làm ngay cho chúng ta một 'kệ' hoa thành kính phân ưu, đưa trước tới nhà đám.

Đó là những lời dặn dò trong buổi liên hoan. Thầy Tân Cố vấn Giáo hạnh đã không thể nào tới với anh chị em được, vì sáng mai Tổ đình sẽ tiếp đón một phái đoàn Phật Giáo Quốc tế gần 200 vị như thế, với biết bao phái đoàn các Tỉnh lân cận biết tin Thiền Sư Nhất Hạnh về Vĩnh Nghiêm, cũng báo về tham kiến, mỗi phái đoàn chỉ một xe 'bus' thôi cũng 50 vị rồi, chưa kể số Tăng Ni sinh hiện đang học tại

Trường Phật Học mượn tại Vĩnh Nghiêm Tổ Đình trên dưới một ngàn vị ... cho nên ngày mai, số thực khách dự trừ sẽ là ba ngàn vị, cơ bản là Tăng Ni và các phái đoàn, dĩ nhiên khách hành hương người tại thành phố sẽ về thụ trai tại gia rồi ... công việc khẩn trương như vậy, Thầy và bao vị khác đang tất bật Phật sự nên không thể tới dự được.

Mà thật ra, từ Bác Trưởng ban Hương dẫn Nhuận Pháp Tôn Thất Liệu, tới quý Trưởng Thiện Linh cùng trên dưới 50 đoàn viên ADậtĐa, Trưởng Tịnh Uyển cùng trên dưới hàng trăm đoàn viên Phật Tử thuộc Gia Đình Phật tử Vĩnh Nghiêm, rồi các đơn vị thuộc Hệ phái Vĩnh Nghiêm như Giác Long, Giác Ngạn, Giác Nguyên, Giác Hải ... thậm chí Ban Hương dẫn Gia Đình Phật Tử Thành Hội gồm 18 đơn vị GDPT cũng hứa sẽ cùng với Vĩnh Nghiêm ngày mai có mặt để làm tốt công việc nghênh đón Phái đoàn Phật giáo Quốc Tế, gây ấn tượng tốt về chuyến đầu tiên tới Vĩnh Nghiêm, làm kinh nghiệm cho các nơi khác trong ba tháng lưu thuyết tại quê nhà của Thiền sư Nhất Hạnh ...

Cái khó ló cái khôn, sau khi tổng kết Phật sự một năm của Đoàn ADậtĐa với những vui, buồn, chi, thu, được, mất ... (mà chắc chắn anh hôn Chị Dương cũng có tham dự cùng với anh chị em, vì tên chị được nhắc tới trong mục thành phần tham dự, sau khi tuyên bố lý do) ... tới phần Giây thân ái, thì anh Đoàn Trưởng làm động tác điểm số từ 1 đến hết ... 44 người hiện diện trên tổng số 55 vị có tên.

Như vậy là 44 người này sau khi rời Tổ đình Vĩnh Nghiêm lúc 19:30 giờ ngày Rằm tháng Chạp năm Giáp Thân đã tới nhà chị Dương làm Lễ Cầu Siêu cho chị, nhiều vị đã có mặt từ lúc làm lễ Khâm liệm lúc 14:30 giờ, nay cũng hiện diện, của hàng dịch vụ đã mang kệ hoa tới ghi rõ Đoàn ADậtĐa Vĩnh Nghiêm vô cùng thương tiếc.

Đường vào nhà chị Dương, một bên đường của kênh Nhiêu Lộc, đối diện với chùa Khuông Việt ở bên kia, gần một ngõ vào đền thánh Vinh Sơn, dù đã có cờ ngũ sắc cắm ở đầu ngõ, nhưng khi vào thì có nhiều ngách nữa, mà không có cờ cắm dẫn đường, bút giả phải tìm mãi mới thấy, theo cách nói của dân giả là qua ba cái 'xuych' (tỷ dụ 4/8/16/32) mới tới, tới được là nhờ ngách nào cũng đâm xe vào, tới góc nào thấy có dựng rạp, đó là nhà đám, mà vào.

44 Anh Chị Em ADậtĐa và bao ACE Vĩnh Nghiêm đã cùng vào làm khóa Lễ, đọc kinh Cầu Siêu, bút giả thấy có Nga (vợ Dũng) trong Ban Tiếp Lễ, sau đó là phái đoàn Giác Long.

Điều mấu chốt nhất của bài viết nằm ở đây :

Sau Khóa Lễ Cầu siêu trước bàn Phật, sau khi viếng Hương Linh với mỗi người một nén nhang, lễ hai lễ xong, là lời Phân ưu của Trưởng phái đoàn, lời nói chân thành đã làm mũi lòng bao người chưa nguôi, thì một nghi thức thật Lam, thật Gia Đình Phật Tử, giản dị thôi, mà phải dám làm, biết làm như Thiện Linh Đặng Văn Nữu mới thấy thấm thía, cùng hát bài Trầm Hương Đốt nghiêm trang xong, thì ...

-Chị Dương ơi ! Anh Chị Em đoàn ADậtĐa, Ban Hương Dẫn, cùng Gia Đình Phật Tử Tổ đình Vĩnh Nghiêm 'Giây thân ái' với chị Dương đây. Nào anh chị em ta tay mặt trên tay trái, chúng ta nắm tay nhau đứng vòng quanh linh cữu chị Dương, chia tay chị lần cuối, kín vòng chưa ? Chị Dương ơi ! Chia tay lần cuối nhé ! Xin trân trọng nhờ Bác Nhuận Pháp bắt đầu : - Giây thân ái ...

Bài hát được cất lên, bao tà áo Lam tay phải trên tay trái, bắt chéo nhau nắm thành vòng tròn quanh linh cữu, cùng nhịp nhàng hát, cùng nhịp nhàng cánh tay đưa lên nhịp xuống theo điệu hát. Cữ điệu giản dị như vậy, thân thiết như vậy làm chảy nước mắt người bàng quang diện kiến, họ thấy thấm thía Tình Lam, chết rồi, nằm trong hòm rồi, anh chị em vẫn coi như còn sống, như đang cùng nắm tay giã y thân ái tạm biệt nhau.

Biên giả khóc, không chỉ lần này tiễn biệt chị Dương, mà trước đó, khi tiễn biệt Trưởng Tâm Hoà Ngô Mạnh Thu, khi phúng viếng lão Trưởng Pháp Huệ Nguyễn Hữu Huỳnh ... mỗi một lần phúng viếng một Huỳnh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam nào, bất kể, khi được thông báo, và Đoàn ADậtĐa phúng viếng, Trưởng Đoàn Thiện Linh Đặng Văn Nữu đều làm động tác và hát bài 'Giây thân ái' như vậy, lần nào được chứng kiến, biên giả cũng thấy quần chúng thân phục, và biên giả cũng khóc ... một nghi thức quá đẹp như vậy ... nghe thoáng bên tai cũng bị chế ... Gia đình Phật tử đâu có điều lệ nào như vậy ...

Chỉ có sự đổi thay là không bao giờ thay, Thiện Linh đoàn ADậtĐa đã hành đạo, đã sáng tạo những chi tiết cần thiết cho mỗi nghi thức thêm phẩm trang nghiêm, thêm phẩm đạo vị, chỉ làm tăng thêm tính chất đạo, vì đạo đẹp đời ...

Vì những lẽ đó, bút giả ghi lại để ACE Lam viên hải ngoại thấy rõ : -Dù trong tình huống nước sôi lửa bỏng nào : Tâm bình thế giới bình.

-Chỉ có sự đổi thay là không bao giờ thay đổi, trau dồi trí tuệ để sáng tạo, thích nghi với thời đại.

Sống khôn chết thiêng, chắc là Diệu Khánh Nguyễn Thị Dương khôn thiêng run rủi cho tôi viết bài này, vì : -Lâu quá chỉ nhận được tin ACE một chiều, cứ tưởng mình gửi đi được, hoá ra thư không đi, nay thấy báo tin cần bài, thì hứa đại, không ngờ thân khẩu hại xác phàm, thấy hồi âm 'Song Mỹ' cảm ơn vì sẽ có bài của Phúc An cho số báo Xuân, thì sợ quá, mất ăn mất ngủ, viết gì cho mùa Xuân đây.

Đúng là Diệu Khánh linh thiêng, run rủi làm sao viết về mùa Xuân, với những dữ liệu kể trên, đúng là hồng tín, tin vui của mùa Xuân. Tha thiết xin các Lam viên hoan hỷ cho bài viết vội vã này, chúng ta chỉ nhìn thấy sự tốt đẹp của sự kiện, và hoan hỷ đón chào một hồng duyên tới ./.

Phúc An – Nguyễn Huy Nghiễn 29-01-2005

**CHIA BUỒN**

Vô cùng thương tiếc nghe tin  
 Thân mẫu Huynh Trưởng Phạm Trọng Sơn  
**Cụ Bà Lâm Thu Dung**  
 Pháp Danh Diệu Viên  
 Tạ thế lúc 5 giờ chiều ngày 17/1/2005  
 tại Canoga Park, California USA  
 Hưởng thọ 78 tuổi  
 Bản Tin và Ái Hữu Vinh Nghiệm  
 xin CHIA BUỒN cùng anh chị Sơn và tang quyến  
 Cầu chúc hương linh Cụ được vãng sanh Cực Lạc Quốc

**PHÂN ƯU**

Vô cùng thương tiếc nghe tin  
 Huynh Trưởng Nguyễn Thị Dương  
 Pháp danh Diệu Khánh  
 Sinh năm 1939  
 Từ trần ngày 23/1/05 tại Việt Nam  
 Hưởng thọ 66 tuổi  
 Bản Tin và Ái Hữu Vinh Nghiệm  
 xin chung nỗi đau cùng tang quyến và ACE AHVN  
 Cầu chúc hương linh Chị được vãng sanh Phật Quốc

**DANH SÁCH CÁC TRƯỞNG ĐÓNG**

Niên Liễm 2004

- Bùi Thế San \$40
- Đặng Kim Doan \$40
- Đặng Kim Hạnh \$40
- Trần Hồng Loan \$40
- Phan Thị Lệ \$40
- Trần Thị Minh \$40
- Nguyễn Thị Tâm \$40
- Vô Văn Phú \$40
- Cao Văn Lâm \$40

Niên Liễm 2005

- Chị Thịnh \$40
- Cao Minh Châu \$40
- Nguyễn TuyếtMai \$40
- Cao Văn Lâm \$40

Ủng hộ Bản Tin

- Đặng Kim Doan \$30
- Đặng Kim Hạnh \$30
- Lê thị Tuyết \$20
- Phạm thị Lệ \$20
- Cao Bích Phượng \$50
- Cao Minh Châu \$10
- Cao Văn Lâm \$20
- Chị Thịnh \$10

Quý Từ Bi

- Đặng Kim Doan \$30
- Đặng Kim Hạnh \$30
- Phạm Thị Lệ \$20

Kỷ Yếu 2005

- Đặng Trần Hoa \$50
- Bùi Ngọc Bách \$30
- Cát Văn Trung \$60
- Cao Minh Châu \$100
- Nguyễn TuyếtMai \$120
- Ng. Đình Thống \$20
- Ng. Văn Bình \$120
- Hoàng Tr Cang \$20
- Nguyễn Thị Tâm \$100
- Trần Thanh Minh \$50
- Tuệ Linh \$20
- Trần Tố Mỹ \$50
- Vô Văn Phú \$60
- Đặng Đình Chính \$50
- Trần Thanh Mỹ \$50
- Lê Thị Nhung \$20

**Chuyện Con Gà**

Năm Gà thì nói chuyện gà:  
 Gà tây sung sức, gà ta ngứa mào!  
 Tây ta mới 'sướng' làm sao:  
 Sinh ra trăm trứng, trứng nào cũng "s"  
 inh!  
 Sinh yêu, sinh quái, sinh tình;  
 Sinh luôn cả cái lục bình trôi sông;  
 Trôi xa mãi tận Biển Đông,  
 Biển thành dàu hòa như "ông" (?) tàu  
 phù  
 Gà xì dầu khoái bỏ bu  
 Trong tâm tưởng sẽ "g" iâu su, giầu tiền!  
 Nào ngờ sấm động như điên  
 Sóng thần chỉ chực nhận chìm Ma-cao!  
 Soi gương, vừa mới ngày nào  
 Tsunami đón biết bao linh hồn  
 Gà quay nên cổ khôn hơn  
 Xem tuồng tích cũ mà toan việc đời  
 Kèo không lại trách "bờ Trời,"  
 Nào ngờ người cũng có thời quá tay  
 Quả tay là tại "chúng mày"  
 Ngồi yên chưa chịu, ngứa ngay cái  
 "nghề!"  
 Ngứa vào đúng chỗ để mê  
 Gà Tây không muốn chệt kê ngay vào  
 BBQ chuyển ào ào  
 Làm lông trắng hếu nướng chao bây giờ!  
 Gà toi trong nước ngấn ngớt,  
 Ôi sao mà sợ lông tơ ngoáy mồm:  
 Hứa cùng chú chệt đầu hôm  
 Rằng "con" cầm họng, miễn mồm có ăn!  
 Gà nòi hải ngoại hằm hằm  
 Lần này mày sẽ nếm phân gà cồ!  
 Gà tre trong nước ngóng chờ  
 Đợi ngày nhóm lửa, thêm bơ cho nong  
 Cho tổ quốc sáng vàng Đông  
 Biển ta là biển Tiên Rồng nghe chưa?  
 Hầy chừa cái thói bán bừa  
 Mồ cha, mà mẹ bán chưa đủ à ?  
 Bán luôn cả biển nhà ta  
 Bán luôn lãnh thổ, sơn hà, sử xanh!  
 Phao câu nổi trận tam bành:  
 Mày gà trống thiêng, hùng anh bao giờ?  
 Dây thun bà để dành chờ  
 Cho mày lột da, đợi giờ Diêm Vương!  
 Gà ơi! Phải sống phi thường:  
 Năm châu biết mặt, bốn phương biết tài,  
 Chớ đừng sống phí, sống hoài  
 Cuộc đời gà chọi, cho người mua vui  
 Năm gà, gà chớ có . . . cùi  
 Tung lên bà đá cho đời người . . . lông  
 Lông gà không phải "phất trần"  
 Mà chằm sưỡi ấm chúng dân khắp trời  
 Gà Việt nam ơi! Gà Việt nam ơi !  
 Năm nay ta đá cho đời biết tay!  
 Nhấn nhe năm Dậu xem ngày  
 Tây, ta cùng đá: chệt ngay Tàu phù !  
 Gà Cồ Hải Ngoại

**BẢN TIN**

Ái Hữu GDPT Vinh Nghiệm  
 9353 Bolsa Avenue, Suite I-47  
 Westminster, CA92683

Phúc Trung HUỲNH ÁI TÔNG  
 7913 Rochelle Rd.  
 Louisville, KY. 40228

40228+2373 20