



BẢN TIN

ÁI HỮU GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VĨNH NGHIÊM HẢI NGOẠI
Địa chỉ liên lạc : 5913 Colebrooke Lane Louisville, Kentucky 40219 * USA * Phone (502) 964-1897

Năm thứ 5 Số 8
 Phật Lịch 2540
 Mồng 2 Tháng 7 Bính Tý
 15-8-1996

(38)

Mục lục

Mùa Vu Lan	Trang 1
Người phụ trách	
Mục Kiền Liên	2
Phật Trung	
Tiêu sứ Trưởng Đặng V. Khuê	3
ANH ĐẠP TRUNG	
Tưởng thuật lễ Truy Niệm	4
Tiệm Lễ & Phết Trung	
Hình ảnh lễ Truy Niệm	6
Bản tin	
Thư gửi Anh Đặng Văn Khuê	7
Ng. Ph. Hỗnug Trung Cang	
Kết hoa thơm ... (Nhạc)	8
Mùa Vu	



BẢN TIN 8/96 Trang 1

Mùa Vu Lan

Hàng năm đến ngày Rằm tháng Bảy, người Phật tử chúng ta vâng lời Phật dạy, đến chùa lễ Phật, để cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ báy đời được siêu sanh Tịnh độ,

Để hiểu ý nghĩa lễ Vu Lan, Vu Lan Bàn, Vu Lan Thắng Hội, BẢN TIN cho đăng một bài về đức Đại hiếu Mục Kiền Liên, bài này nói về ý nghĩa của lễ Vu Lan.

Kinh Phụ Mẫu Báo Ân, Phật dạy chúng ta, ân của cha mẹ sanh thành dưỡng dục, cao sâu hơn trời đất; vì vậy chúng ta phải cố bốn phận báo đáp thâm ân,

Muốn báo đáp thâm ân, phải trì tụng, viết chép, thực hành kinh này, phải sám hối tội lỗi cho cha mẹ bằng cách khuyến hóa cha mẹ thực hành chánh pháp, phải vì cha mẹ thực hành tịnh giới, bố thí các hạnh lợi tha.

Ai mà lưu hành kinh này, cứ mỗi cuốn như gấp một đức Phật, do uy lực chư Phật và người trì kinh này, cha mẹ của người ấy sẽ được phước đức vô biên, dần dần giải thoát.

Kinh Vu Lan, đức Phật dạy những người có cha mẹ đã quá vãng, theo đó vào ngày Tự Tứ của chư Tăng, cúng dường Tam Bảo. Sau ba tháng chư Tăng, Ni tịnh tu công thành, quả mãn; chư Tăng, Ni cầu nguyện cho những người quá vãng, họ nương nhờ công đức đó ra khỏi địa ngục, sanh về cõi nhân thiên an lạc.

Lúc Phật sắp nhập Niết Bàn noi Sa La song thọ, Ngài dạy chư Tăng phải lấy giới luật làm thầy, thờ kính cha mẹ cũng như thờ kính Phật.

Cho nên mỗi độ Vu Lan về, nhớ lời Phật dạy, nhớ đến công đức sanh thành trời biền của cha mẹ, Phật tử chúng ta phải lo báo đáp thâm ân, làm một người con có hiếu theo gương đức Mục Kiền Liên vậy.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT, MA HA TÁT!

Người phụ trách

MỤC KIỀN LIÊN

I. THÂN THẾ : Thời Phật còn tại thế, ở thành Vương Xá, có một vị Phó tướng tên là Maudgala, vợ là bà Thanh Đề, có con trai rất hiếu hạnh tên là La Bốc hay Câu Luật Đà (Kolita), gia thế giàu có, ông Phó tướng sống đạo hạnh, ngược lại bà vợ thường làm điều ác. Khi Ông Phó Tướng mất, sau khi cùi tang cha xong, La Bốc liền đem gia tài chia làm ba phần, một phần để cho mẹ chỉ dùng, một phần xin mẹ dùng cúng dường các tu sĩ, một phần La Bốc xin mẹ lấy làm vốn di buôn. Bà Thanh Đề nhận lời nhưng khi La Bốc đi rồi, bà Thanh Đề không cúng dường các tu sĩ, bà lại dùng tiền của ấy để mua thêm gia súc về nuôi, giết hại gia súc để tế thần và ăn uống.

Sau ba năm buôn bán giàu có, La Bốc trở về thăm mẹ, khi gần đến nhà, La Bốc cho người giúp việc tên là Ích Lợi về trước dò xem người mẹ có cúng dường các tu sĩ hay không. Tỳ nữ báo cho bà Thanh Đề biết, bà liền bày biện chén bát mâm cỗ, giả như vừa cúng dường các tu sĩ xong, Ích Lợi vào nhà thấy cảnh ấy tưởng thật, trả lại báo cho La Bốc hay, La Bốc hoan hỉ vò cùng nén vừa di vừa lạy, có người hỏi vì sao chàng vừa di vừa lạy, La Bốc cho biết chàng đang lạy mẹ vì bà ta làm nhiều điều phúc đức, người ta cho biết mẹ chàng không có làm phúc mà chỉ có làm điều ác thôi. La Bốc nghe thế, rất đau lòng, không muốn về nhà, bà Thanh Đề biết thế liền đến gặp La Bốc và nói rằng : " *Khi con di rời, mẹ có hiến cúng những vị tu hành, nếu mẹ không có cúng thì về nhà mẹ liền chịu bệnh, chết di dọa ngay đia ngực, chịu mọi ác báo* ". Nghe thế, La Bốc tin nên di theo mẹ về nhà, về đến nhà bà Thanh Đề ngã bệnh, bảy ngày sau thì mất.

Sau khi cùi tang mẹ xong, La Bốc liền cùng với bạn chí thân là Xá Lợi Phất, di tu theo môn phái San Xá Dạ (Sayanya), một trong sáu nhánh lục sư ngoại đạo. Một hôm, Xá Lợi Phất gặp A Xá Bà Thệ, một trong năm Tỳ kheo đầu tiên của Phật, đang di khất thực trong thành Vương Xá, thấy vị Tỳ kheo này uy nghi tự tại, Xá Lợi Phất được biết Phật là thầy của vị Tỳ kheo này nên Xá Lợi Phất theo vị Tỳ kheo ấy đến yết kiến Phật, Phật khai thị cho Con Đường Giải Thoát, Xá Lợi Phất được tỏ ngộ, liền trở về đưa Mục Kiền Liên cùng 200 đồ chúng theo quy y Phật.

II.- CÔNG HẠNH TU CHÚNG : Sau khi theo Phật, ông lấy tên là Mục Kiền Liên, chỉ trong bảy ngày đầu, Mục Kiền Liên dẹp tan các phiền não, đắc quả A La Hán, ông đã tu hành rốt ráo nên đắc thần thông hơn tất cả các đệ tử của Phật, là một người con chí hiếu, ông đã dùng thần thông của mình để di tìm mẹ ở các cõi trời và cuối cùng đã tìm thấy mẹ ở địa ngục, sau được Phật chỉ dạy, tìm rước những vị tu hành đã chứng đắc, thiết lập đàn tràng cúng dường Tam Bảo, nhờ những vị đạo cao, đức trọng ấy cầu nguyện cho nghiệp chướng được tiêu trừ, nhờ đó bà Thanh Đề mới sanh lên cõi trời. Những lời Phật dạy này được ghi chép thành *Kinh Vu Lan*, ngày nay chúng ta y theo lời Phật dạy, hàng năm vào ngày Tự Tứ của chư Tăng, thường cúng trai tăng để cầu

cho Chiêu Huyền Thất Tổ siêu sanh về cõi Cực Lạc. Cũng tin theo đó, dân gian bày ra lễ cúng Cõi hồn vào tháng bảy.

Như các Đại đệ tử khác của Phật, ông di truyền bá Phật Pháp các nơi, lại thường dùng thần thông để dấu phép với ngoại đạo, ông có thu phục được một mỹ nữ tên là Hoa Liên Sắc, sau khi trở thành Ni chúng, Hoa Liên Sắc tu hành đắc thần thông bậc nhất trong hàng Ni chúng của Phật.

Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là hai vị đệ tử hoằng hóa Phật Pháp đắc lực nhất của Phật, đạo Phật càng hung thịnh thì bọn ngoại đạo càng cầm thù, họ không thể hại được Phật nên đã tìm cách hãm hại các đệ tử của Phật. Một hôm ông cùng hai đệ tử là Mân Túc và Mã Túc di khất thực trong thành Thất La Phiệt, bị bọn Lôa Hình quâ đánh vây đánh, hai đệ tử chống cự nhưng không thể bảo vệ cho Thầy, Mục Kiền Liên dù có thần thông cũng bị tử nạn, Vua A Xá Thế nghe tin này liền cho tróc nã bọn hung thủ, chúng bị xử giảo và ném vào hầm lửa.

Nhục thân Mục Kiền Liên được hỏa táng, xá lợi của Ngài được hai đệ tử mang về dâng cho Phật, đức Phật đã tuyên dương công hạnh hoằng hóa của Mục Kiền Liên và trong dịp này Phật cũng cho biết ba tháng sau Ngài sẽ Nhập Niết Bàn. Mục Kiền Liên đã chết, Phật sắp nhập Niết Bàn nên Xá Lợi Phất đã xin Phật về quê thăm mẹ, rồi ngài nhập Niết bàn ở quê nhà, đệ tử là Quận Dần mang xá lợi của Xá Lợi Phất về dâng lên cho Phật. Dịp này Phật đã tuyên dương Xá Lợi Phất là đệ tử số một của Ngài. Xá lợi của Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên được tôn thờ, giữ gìn cẩn thận, khi Anh thống trị Ấn Độ, họ đã lấy xá lợi này đem về trưng bày ở bảo tàng viện Luân Đôn, và đã trao trả lại sau khi Ấn Độ Độc Lập năm 1947.

III.- THÀNH TỰU VIÊN MÃN : Lúc nhận xá lợi của Mục Kiền Liên từ Mã Túc và Mân Túc mang về, Phật bảo các đệ tử : " - *Nhục thể là vô thường; nghiệp báo mới là quan trọng. Chỉ có Mục Kiền Liên khi bỏ xác thân mà tâm vẫn không me. Trước cùi cánh giác ngộ, việc sống chết không thành vấn đề. Có sanh tất có chết. Không có gì phải hoang mang lo sợ. Điều cần yếu là khi chết, có cái gì nắm chắc trong tay. Cái đó Mục Kiền Liên đã có. Hơn nữa, Mục Kiền Liên vì tuyên dương giáo pháp Như Lai mà hy sinh tuẫn nan, đó là việc phước đức tốt lành nhất cho một tông đồ truyền giáo.*"

Trong hội Pháp Hoa, đức Thế Tôn đã thụ ký cho Mục Kiền Liên sẽ thành Phật Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương. Mỗi năm cứ hành LỄ VU LAN, chúng ta không thể nào quên được Ngài Mục Kiền Liên đã thỉnh Phật thuyết KINH VU LAN.

VULAN Phật Lịch 2540
Phúc Trung

- Sách tham khảo : CAO HỮU ĐÍNH *Phật và Thánh Chứng* Phật Học Viện Nha Trang, Việt Nam, 1969
HT. QUẢNG ĐỘ *Tử Bi Đạo Tràng Sám Pháp* Phật Học Viện Quốc Tế, California, 1993

TIỂU SỬ

CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GĐPT.VN THÔNG PHƯƠNG - ĐẶNG VĂN KHUÊ

Huynh Trưởng Thông Phương Đặng Văn Khuê sinh năm 1923 trong một gia đình nền nếp có truyền thống Yêu Nước và Trọng Đạo. Cụ thân sinh của anh từng tham gia Phong Trào Văn Thân và Phong Trào Chấn Hưng Phật Giáo Bắc Việt. Cụ cũng là bạn thân của Cụ Á Nam Trần Tuấn Khải - tác giả tập thơ Või Sơn Hà và bài Ca Từ nổi tiếng Tiễn Chân Anh Khóa. Chí hướng và giao tình không chỉ ở hai Cụ mà còn truyền tình thân đến thế hệ các con. Chính các anh chị Thông Phương Đặng Văn Khuê, Tâm Thiết Trần Thái Hồ (Lê Vinh), Tuệ Mai Trần Thị Minh là những Huynh Trưởng sáng lập tổ chức Gia Đình Phật Tử Bắc Việt.

Do một nhân duyên đặc biệt, năm 1938, anh đã sinh hoạt với Ban Đồng Ấu Phật Tử chùa Quán Sứ Hà Nội. Cụ Thiều Chủ (cư sĩ Nguyễn Hữu Kha) hướng dẫn, tập luyện cho Ban Đồng Ấu những điệu hát cổ lời mới cùng những thao tác dâng lễ Lục Cúng trong những ngày Đại Lễ. Năm 1947, anh được Hội Việt Nam Phật Giáo giao trách nhiệm trông nom Cô nhi viện. Anh đã đoàn ngũ hóa các em, tổ chức thành đoàn, đội, có chương trình học chữ, học nghề và sinh hoạt thanh niên. Các em cũng được phối hợp sinh hoạt chung với học sinh trường Khuông Việt vào mỗi thứ năm và chủ nhật hàng tuần để học Phật Pháp. Từ các sinh hoạt đều đặn này, năm 1949 Gia Đình Phật Hóa Phổ đầu tiên được thành lập tại chùa Quán Sứ Hà Nội, đó là Gia Đình Minh Tâm.

Năm 1951, anh cùng hai anh Tâm Thiết Trần Thái Hồ, Chân Quang Trần Thanh Hiệp tham dự Trại Kim Cang tổ chức tại cố đô Huế. Trại kéo dài 15 ngày, qui tụ các Huynh Trưởng GĐPT toàn quốc để bàn thảo về Thống Nhất Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Năm 1954, anh di cư vào Nam. Tại miền Nam, anh lại cùng các anh chị Huynh Trưởng phục hoạt và phát triển tổ chức Gia Đình Phật Tử Bắc Việt tại miền Nam. Sau này trở thành GĐPT Miền Vĩnh Nghiêm khi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được hình thành.

Năm 1975 hầu hết Huynh Trưởng nòng cốt GĐPT Vĩnh Nghiêm lần lượt rời đất nước ra đi. Trước những khắc nghiệt của chế độ xã hội mới, Anh cùng các anh chị Huynh Trưởng còn lại vẫn kiên tâm nối kết, duy trì sinh hoạt Gia Đình Phật Tử Vĩnh Nghiêm dưới sự dùi dắt của Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm.

Ngày 09 tháng 6 năm 1996 nhằm ngày 24 tháng 4 năm Bính Tý lúc 7 giờ sáng, Anh đột ngột lìa đời không bệnh tật đau ốm.

Cố Huynh Trưởng Thông Phương Đặng Văn Khuê đã trọn đời sống theo Đạo và gắn bó với Tuổi Trẻ. Anh đã trải qua từ: Đoàn Viên Ban Đồng Ấu Phật Tử, Huynh Trưởng GĐPT Minh Tâm đến Phó Ban Hướng Dẫn rồi Cố Vấn Ban Hướng Dẫn GĐPT Vĩnh Nghiêm cho đến ngày từ giã cõi đời.

Chính các Huynh Trưởng Minh Đức Bùi Ngọc Bách, Tuệ Linh Nguyễn Công Sản cũng đã từng được anh thương yêu hướng dẫn từ những bước đầu đời làm Trưởng.

Trong tang lễ của anh, trước sự hiện diện của các Huynh Trưởng Cao Niên GĐPT Việt Nam tại quốc nội, Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm đã gắn lên di ảnh của Anh Cấp Hiệu DŨNG, để ghi nhận công đức anh đã đóng góp phục vụ Đạo và Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Anh đã thể hiện trọn vẹn tấm nguyện: "Huynh Trưởng nguyên vẹn tấm lòng yêu thương trẻ, gia đình Lam ắt sẽ là bông hoa ngát thơm trên nền đất quê hương đầm thắm TÌNH ĐẠO - TÌNH NGƯỜI".

ÁI HỮU GĐPT VĨNH NGHIÊM HN
biên soạn

Tuần thuật lễ truy niệm Trưởng Thông Phuôñg

Tuệ Linh & Phúc Trung

Như BẢN TIN số 7/96 đã thông báo về lễ Cầu Siêu và Truy Niệm Huynh Trưởng Cấp Dũng Gia Đình Phật Tử Việt Nam THÔNG PHUÔÑG Đặng Văn Khuê đã được cử hành vào sáng Chủ Nhật 13-7-1996 Tại chùa Hương Tích, 4821 W. 5th Street, Santa Ana, California 92703.

Tham dự buổi lễ có các Trưởng TÂM HUỆ CAO CHÁNH HƯU, Trưởng Ban Điều Hợp Trung Ương GĐPTVN tại Hải Ngoại và Phái đoàn, Trưởng HỒNG LIÊN PHAN CẢNH TUÂN, Niên Trưởng thành viên Trại Kim Cang năm 1951 tại Huế, Trưởng NGUYỄN TỊNH TRẦN TƯ TÍN, Trưởng Ban Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam Tại Hoa Kỳ và Phái đoàn, Trưởng MINH ĐÚC BÙI NGỌC BÁCH, Đại Diện Liên Đoàn Huynh Trưởng Truyền Thống GĐPT Việt Nam Tại Hoa Kỳ, Trưởng TÂM CHÁNH PHẠM THỊ HOÀI CHÂN, Trưởng Ban Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Quảng Đức và Phái Đoàn, Trưởng MINH TÂN VŨ TRUNG TÍN Trưởng Ban Ban Hướng Dẫn GĐPT California và Phái đoàn, Quý Bác Gia Trưởng và Huynh Trưởng các Gia Đình Phật Tử CHÁNH PHÁP, CHÁNH HUỆ, A NÔ MA, KỲ VIÊN, CHÁNH KIẾN, TRÚC LÂM, HƯƠNG TÍCH và quý Anh Chị thành viên Ái Hữu GĐPT VĨNH NGHIÊM HẢI NGOẠI tại Nam Cali.

Đặc biệt có Giáo sư NGUYỄN CAO THANH, Chủ tịch Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới cũng tham dự buổi lễ, ông Nguyễn Cao Thanh hơn 30 năm về trước thường thông dịch các buổi thuyết pháp của Đại Đức Narada, tại chùa Xá Lợi, ông có chán trong Ban Quản Trị Hội Việt Nam Phật Giáo (Chùa Phước Hòa, Sài Gòn), đã từng có quen biết với Trưởng Đặng Văn Khuê.

Trong chính diện chùa Hương Tích, phía bên tay trái có thiết trí bàn linh, bên trên có biểu ngữ với hàng chữ LỄ TRUY NIỆM HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG THÔNG PHUÔÑG ĐẶNG VĂN KHUÊ, ở bàn linh, có thiết trí huy hiệu Hoa Sen Trắng lớn, phía trước huy hiệu có đặt di ảnh của Trưởng Thông Phuôñg, bên trái ảnh trưởng là huy hiệu

cấp Dũng, bên phải ảnh Trưởng là huy hiệu Hoa Sen Trắng, còn có lư hương, chân đèn, hoa quả.

Trước bàn linh có đặt những vòng hoa tươi của Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ, Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Quảng Đức, Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Miền Tịnh Khiết, Gia Đình Phật Tử Huệ Quang, Gia Đình Phật Tử Kỳ Viên.

Trưởng Tuệ Linh, Ban Điều Hành, làm xướng ngôn viên cho buổi lễ.

Mở đầu quý Trưởng Cao Chánh Hưu, Phan Cảnh Tuân, Trần Tư Tín, Phạm Thị Hoài Chân, Võ Trung Tín, Đại Diện Liên Đoàn Huynh Trưởng Truyền Thống và Tâm Hoà Ngộ Mạnh Thu bạch Phật trước Chánh điện.

Sau đó noi bàn linh, dưới sự Chủ lễ của Thượng Tọa Trụ Trì Chùa Hương Tích, các Trưởng cấp Tán Tam Hòa Lê Quang Dật và Minh Đức Bùi Ngọc Bách đứng hầu bàn linh, Trưởng Đức Châu Vũ Ngọc Khuê quỳ ở vị trí môn đồ hiếu quyến, sau khi các Trưởng vào vị trí, cử hành Đoàn Ca Sen Trắng, tiếp theo là Thượng Tọa Chủ lễ niêm hương, sau đó là phút Nhập Từ Bi Quán, tiếp theo là Phút Tưởng Niệm cố Huynh Trưởng Thông Phuôñg Đặng Văn Khuê.

Tiếp theo, Trưởng Hồng Liên Phan Cảnh Tuân, Trưởng

Ban Tổ chức đã đọc diễn văn khai mạc buổi lễ, anh đã nhắc lại thời gian đầu của Gia Đình Phật Hoá. Phổ cách nay 60 năm, sự phân chia để trị của thực dân Pháp, Các anh chị Huynh Trưởng Bác Trung Nam đều muôn đất nước được thống nhất, anh rất cảm động khi các anh chị Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Miền

Bắc vào dự Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử tại Huế năm 1951, Trại Kim Cang, những anh chị Nam Trung Bắc trong một tuần đã cùng nhau vạch Chương trình tu học là nền tảng sau này, những người tham dự Trại như anh Lê Vinh, anh Trần Thanh Hiệp, anh Lê Cao Phan, anh Lê Văn Lâm, anh Hoàng Trọng Cang, anh Lữ Hồ (đã mất năm 1990 ?), anh Phạm Mạnh Cường, chị Quí buổi lễ hôm nay để nhắc nhớ đến những người đã xây dựng cho GĐPT,

BẢN TIN 8/96 Trang 4

Trưởng Phan Cảnh Tuân cũng có vài lời riêng với anh Khuê, tán thán công đức anh đã xây dựng GĐPT, anh em nguyện sẽ noi gương anh.

Sau đó Trưởng Kim Ánh Nguyễn Thị Tuyết Mai đã đọc Tiểu sử của Trưởng Thông Phương (Xin xem phần Tiểu sử), tiếp theo Trưởng Đặng Văn Sức thủ kỵ, rước Đoàn Kỳ GĐPT Vinh Nghiêm đến vị trí trước bàn linh, Trưởng Tâm Huệ Cao Chánh Hựu Trưởng Ban Điều Hợp Trung Ương GĐPTVN Tại Hải Ngoại được mời gắn băng tang cho Đoàn kỳ Vinh Nghiêm.

Kế đó Trưởng Tâm Hòa Ngộ Mạnh Thu, Trưởng Ban Chấp Hành Ái Hữu GĐPT Vinh Nghiêm Hải Ngoại đọc điếu văn (Xem bài Thư gửi anh Đặng Văn Khuê) và các điện thư của Liên Đoàn Huynh Trưởng Truyền Thống GĐPT Việt Nam Tại Hoa Kỳ, điện thư của các Trưởng Ái Hữu GĐPT Vinh Nghiêm miền Đông Nam Hoa Kỳ, điện thư Phản ưu của Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Tịnh Khiết, điện thư Phản ưu của Gia Đình Phật Tử Tam Bảo, Oklohama. Ái Hữu GĐPT Vinh Nghiêm Miền Bắc Cali, Chi Đoàn Huynh Trưởng Truyền Thống GĐPTVN Miền Bắc Cali, Chị Trần Thị Ngọ hoạt động GĐPT cùng thời với anh Khuê từ Texas có gọi điện thoại cho Ban tổ chức để chia buồn.

Kế đó Anh Cao Chánh Hựu, Trưởng Ban Điều Hợp Trung Ương GĐPTVN Tại Hải Ngoại được mời phát biểu, tiếp theo là Trưởng Nguyên Tịnh Trần Tư Tín, Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT VN Tại Hoa Kỳ phát biểu, tiếp theo là Giáo sư Nguyễn Cao Thanh phát biểu,

**XIN NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH
HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG THÔNG PHƯƠNG ĐẶNG VĂN KHUÊ
ĐƯỢC SIÊU THĂNG PHẬT QUỐC**



VIRGINIA : Anh Hồ Văn Phú, thành viên Ái Hữu GĐPT Vinh Nghiêm Hải Ngoại, sẽ tổ chức Triển lãm Tranh của nữ họa sĩ Kim Quỳ vào lúc 3 giờ 00 chiều Chủ Nhật 11 tháng 8 năm 1996, tại cơ sở Information Service and Systems Consultants, 4308 Bellavia Lane * Fairfax, VA 22303. Cơ sở này do anh Hồ Văn Phú điều hành.

Nữ họa sĩ Kim Quỳ tốt nghiệp Trường Quốc Gia Mỹ Thuật Gia Định năm 1972, đặc biệt tranh sơn dầu của họa sĩ Kim Quỳ không thuộc bất cứ trường phái nghệ thuật nào, hơn 24 năm qua, họa sĩ Kim Quỳ đã có nhiều cuộc Triển lãm tranh ở Sài Gòn, rất thành công.

Nữ họa sĩ Kim Quỳ tên thật là Hồ Thị Kim Quỳ, ai nữ a chị Trưởng Đoàn Thị Kim Cúc, Cố Vấn Ái Hữu GĐPT

sau cùng Trưởng Minh Đức Bùi Ngọc Bách phát biểu. Cuối năm 1949, Trưởng Bách mới chừng 13 tuổi là Đại Trưởng Đại Sen Hồng, Trưởng Cát Văn Chung, Đại phó, Trưởng Tuệ Linh là Đoàn sinh, là Đoàn Trưởng, anh Khuê đã huấn luyện nghề Đại Trưởng cho các anh, chó chưa có trại Huấn luyện Đại Chúng Trưởng như ngày nay, trong những dòng lưu niệm thuở đó, Trưởng Thông Phương Đặng Văn Khuê đã viết cho Đại Trưởng Bùi Ngọc Bách : " Cho tất cả để được tất cả ", ngày đó với tuổi 13, anh Bùi Ngọc Bách chưa hiểu hết ý nghĩa; anh Khuê vẫn tiếp tục cho dàn em và đến ngày nay, trong buổi lễ này, anh Thông Phương Đặng Văn Khuê đã được tất cả.

Cuối cùng là lời cảm ơn của Ban Tổ Chức, anh Tuệ Linh, thay mặt Ban Tổ chức đã đánh lễ Thượng Toạ Trụ trì chùa Hương Tích, cảm ơn các Phái đoàn tham dự nêu trên và toàn thể Huynh Trưởng tham dự trong buổi lễ, anh cũng thay mặt Ban Tổ Chức đánh lễ một lạy.

Sau đó là lễ Cầu siêu đã được bốn vị Thượng Tọa Chùa Hương Tích hành lễ, anh Tuệ Linh quỳ đội sờ và tất cả quý Trưởng có mặt đã tham dự lễ Cầu Siêu này. Buổi lễ Cầu Siêu diễn ra hết sức trang nghiêm.

Sau lễ Cầu siêu, các Trưởng tham dự đã được mời thụ trai, sau đó tất cả đã kết dây thân ái lần cuối cùng với anh Khuê tại bàn linh của anh, vòng tay đã nối từ Đoàn kỳ vòng qua tất cả các anh chị rồi đến một cành hoa, nối liền bàn linh với Đoàn Kỳ, Dây thân Ái đã được hát lần cuối cùng với anh Đặng Văn Khuê, như vẫn còn lưu luyến mãi.

Vinh Nghiêm Hải Ngoại, em gái của anh Hồ Văn Phú, Kim Quỳ trước kia là Nữ Oanh Vũ GĐPT Giác Minh (1959), sau chuyển về sinh hoạt ở GĐPT Giác Hoa.

Toàn thể anh chị em Ái Hữu GĐPT Vinh Nghiêm Hải Ngoại, chúc Nữ họa sĩ Kim Quỳ thành công rực rỡ trên bước đường nghệ thuật tại Mỹ, cảm hứng được nhiều đề tài sáng tác và nhất là trải qua những ngày hạnh phúc đầm ấm của đại gia đình, hạnh phúc lớn nhất là những ai còn mẹ, ở bên cạnh mẹ trong Mùa Vu Lan này :

*Mẹ già như chuối ba hương,
Như con nếp mợ, như đường mía lao.*

(Bông Hồng Cài Áo).

Người phụ trách Bản Tin

Thay đổi số Phone : Huỳnh Ái Tông (502) 964-1897 - Địa chỉ không thay đổi

BẢN TIN 8/96 Trang 5

Hình ảnh lễ Truy Niệm và Cầu Siêu



Quý Huynh Trưởng đứng trước Chánh Điện Chùa Hương Tích chuẩn bị bạch Phật
Hàng đầu từ trái qua phải:

Quý Anh Bùi Ngọc Bách, Cao Chánh Hựu, Phan Cảnh Tuân, Trần Tư Tín



Đứng trước bàn linh Trưởng THÔNG PHƯƠNG Đặng Văn Khuê từ trái qua phải :
Anh Tuệ Linh, Võ Trung Tín, Trần Tư Tín, Lê Quang Dật, Bùi Ngọc Bách,
Phan Cảnh Tuân, Thượng Tọa Trụ Trì Chùa Hương Tích, Anh Cao Chánh Hựu

BẢN TIN 8/96 Trang 6

Dallas ngày 25-6-1996

Kính Anh Khuê thân mến,

Thật là quá đau buồn hôm nay chúng tôi lại được thêm tin anh đã ngàn thu an nghỉ tại Việt Nam, sau chưa đầy một năm được tin chị mất. Thế là chúng tôi đã mất luôn cả hai anh chị. Đúng là họa vô đơn chí ! Thật là một sự mất mát lớn lao đối với chúng tôi.

Cả một khoảng thời gian quá khứ từ 1951 lại trở về trong tâm trí chúng tôi. Đó là thời kỳ Trại Kim Cang, trại huấn luyện Huynh Trường đầu tiên cho toàn quốc được tổ chức tại Huế 15 ngày vào dịp đầu mùa Hè 1951. Trong phái đoàn Huynh Trường Hà Nội có Anh, có Lê Vinh, có Trần Thành Hiệp, " Mỗi người mỗi vở, mười phương vẹn mười ", Anh Trần Thành Hiệp được đặt tên là " Hắc Ú " vì nước da đen, Anh Lê Vinh được gọi là " Lê Lai " vì có đóng vai " cứu chúa " và Anh thì vì người nhỏ thó, ít ỏi, rụt rè, hiền lành, nên được gọi là " Tiểu Thư Khuê ".

Cũng như mọi trại sinh, " Tiểu Thư Khuê " đã tận tâm, tận lực ghép mình vào kỷ luật tự giác, chịu đựng theo dõi mọi sinh hoạt rèn luyện Bí Trí Dũng từ đầu trại cho tới ngày bế mạc trại, chia tay nhau trong tình Lam thẩm thiết.

Từ đó trở về lại Hà Nội, sinh hoạt tại chùa Quán Sứ Anh đã hăng say đóng góp dạo tâm xây dựng thành công tổ chức GĐPT tại Miền Bắc cùng với các Anh các Chị Huynh trưởng khác. Biến cố 1954 chia hai đất nuroc, anh và gia đình theo đoàn người di cư vào Nam, và tiếp tục sinh hoạt với GĐPT Miền Vĩnh Nghiêm tại Sài Gòn liên tục cho tới biến cố 1975. Và sau 75 cho tới nay, anh cũng không ngưng nghỉ nhận lãnh nhiệm vụ bảo vệ niềm tin, bảo vệ sự sống tiềm tàng cho GĐPT trong giai đoạn bị bôp nghẹt, mặc dầu với tuổi " Thất thập cổ lai hy " sức khoẻ có suy giảm nhưng tinh thần luôn luôn vững mạnh, Anh đã tham gia làm giảng viên, huấn luyện viên cho các khóa huấn luyện huynh trưởng được tổ chức gần đây trong những năm 92, 93 nhằm phục hưng lại sức sống cho GĐPT đảm chìa nở lộc trong tương lai.

Phần đóng góp của Anh cho GĐPTVN thật là lớn lao, Anh đã để lại cho chúng tôi một tấm gương sáng của một huynh trưởng gương mẫu suốt đời tận tụy với " Nghề Huynh trưởng " tự nguyện.

Với tất cả tâm thành, chúng tôi cầu nguyện chư Phật gia hộ hương linh Anh tiêu dao miên Cực Lạc.

Kính mến,

Chúng tôi,

Nguyễn Phương và Nguyễn Lạc

TB. Kính nhờ Ban Tổ chức Lễ Cầu Siêu cho
đốt lá thư này trong ngày lễ " Cầu Siêu " cho
Anh Đặng Văn Khuê. Xin chân thành cảm ơn.

NP

KẾT HOA THƠM DÂNG LÊN MẸ HIỀN

HIẾU TỬ

8.

1. Ngày Vu Lan, hái hoa tươi, lết hoa thơm dâng lên mẹ hiền
 2. Ngày Vu Lan, nhớ Mẹ xưa, Sóng nuôi con sủa mẹ ngọt ngào

Ngày Vu Lan, hái hoa tươi, tươi như long con trẻ mẹ ơi
 Thời gian trôi, tên hòn nay vẫn một long yêu trẻ mẹ nuôi

Mẹ yêu ơi! Mẹ yêu ơi! Con làm sao nói được nỗi lòng
 Thời gian trôi, thời gian trôi nuôi bảy con tóc mẹ phai mờ

Mẹ yêu ơi! Mẹ yêu ơi! Hoa Hồng đây là quả tim này
 Mẹ yêu ơi! Mẹ yêu ơi! Hoa Hồng đây là quả tim này

Nền hòn nay đây con hái hoa tươi. Nền hòn nay đây con

kết hoa thơm. Nơi giồng hồn xưa trác Mục Kiền Liên

Nền hòn nay con dâng trái dâng hoa. Nền hòn nay đây con dâng

trái dâng hoa. Ngày rằm đến ta người nguyên ơn Phật

Độ tu cho Mẹ con thiêc an Lành (2 lần)

BẢN TIN 8/96 Trang 8