



BẢN TIN

ÁI HỮU GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VĨNH NGHĨÊM HẢI NGOẠI

Địa chỉ liên lạc : 5913 Colebrooke Lane Louisville Kentucky 40219 - Phone (502) 964-1897

Năm thứ 5 Số 39
Phật Lịch 2540
 Ngày 15-9-1996

Thư ngỏ

Số báo này phát hành trễ vì một lý do riêng, xin quý Anh Chị hoan hỷ cho, để bù lại, chúng tôi đăng bài Tập ghi, qua đó quý Anh Chị sẽ hiểu nguyên nhân vì sao trễ.

Anh Nguyên Mẫn Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Huynh Trưởng Trung Ương GĐPTVN Tại Úc Đại Lợi, gửi thư tới chúng ta, Anh viết :

... Tôi vẫn thường xuyên hàng tháng nhận được BẢN TIN của Anh gửi cho. Nếu nhìn một cách chung chung, một nhận định bao quát chắc có nhiều người nghĩ rằng có gì khó khăn đâu, chỉ 8 trang, sơ sài vài bài viết ngắn, vài dòng tin tức, vài quan điểm v.v... với phê bình "tâm thường, ai làm mà không được". Tôi nghĩ khác, rõ ràng trong cái tâm thường, đơn giản, ngắn gọn bài vở, tin tức ấy mà nhịp độ thường xuyên án hành hàng tháng vẫn liên tục, tẩm lòng của Lam viên càng ngày càng đậm đà, trách nhiệm càng xé chia, có được một chút pháp hỷ và thiền duyệt để sống có ý nghĩa và trọn vẹn, thật là quý hoá vô cùng ... Xin cảm ơn lời khích lệ chân tình của Anh Lam. Từ đó chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa, để đáp lại sự tin yêu BẢN TIN của mọi người.

Từ BẢN TIN 26 (số 5/96) đến BẢN TIN 37 (số 7/96) có một thành viên Ái Hữu Vĩnh Nghiêm làm Mạnh Thường Quân, bảo trợ cho 12 Bản Tin, nay vì lý do riêng không thể tiếp tục nữa, Ban Chấp Hành Ái Hữu Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại và người phụ trách BẢN TIN ca ngợi tinh lòng của thành viên này. Kể từ số 38 chỉ phí in và phân phối BẢN TIN do quý của Ái Hữu Vĩnh Nghiêm dài thọ, do đó Anh Chị nào chưa đóng \$30.00 Nien Liem năm 1996, xin vui lòng gửi cho Thủ quỹ : - Mrs. TUYẾN TRẦN 1885 Westinghouse Street - San Diego, CA 92111.

Theo Biên Bản buổi họp ngày 18-11-1995 của AHGĐPTVNHN tại Cerritos, California, kèm theo Bản Tin này, chúng tôi gửi tới quý Anh Chị một Phiếu Xác Nhận Địa Chỉ, xin quý Anh Chị thành viên Ái Hữu Vĩnh Nghiêm nhận được phiếu, vui lòng điền và gửi trả lại cho Thủ ký (Tem đã có dán sẵn). Rất mong được quý Anh Chị quan tâm đáp ứng cho theo yêu cầu của Biên Bản, đã đăng trong BẢN TIN 31.
 Trân trọng kính chào tinh tấn,

Người phụ trách

Mục lục	
*	
Thư ngỏ	Trang 1
Người phụ trách	
Tập ghi	2
Pháp Trung	
Vài hình ảnh	6
&	
**	



TẬP GHI

Tôi không định gặp hay gọi điện thoại thăm anh Cang hay anh Bình tại phi trường Dallas, vì tôi chỉ có khoảng một giờ đồng hồ để chuyển máy bay, chẳng may khi đến nơi tôi mới biết chuyến bay của tôi bị dời lại 2 giờ, thời gian chờ đợi đó, muốn gọi điện thoại cho anh Cang và anh Bình tôi lại không có số điện thoại mang theo, tìm trong Niên Giám điện thoại không thấy tên, loay quay mất hơn nữa tiếng đồng hồ, tôi mới gọi tới một người lạ ở cùng đường và có họ Hoàng Trọng, người này đã cho tôi số điện thoại của anh Cang, tôi gọi thăm anh, rồi có số điện thoại, gọi thăm anh Bình, nhờ anh Bình báo cho Anh Thu biết, chuyến bay của tôi bị trễ đến 2 giờ, anh Bình cũng cho biết chị Hà Lạc thường có hỏi thăm tôi.

Mười giờ đêm tôi đến phi trường Los, có anh chị Ngô Mạnh Thu, anh Tuệ Linh, chị Tuyết Mai chờ đón, chúng tôi đi tìm chị Nguyễn Thị Tâm để cùng con gái của Chị Check-in vé về Việt Nam, rồi chúng tôi đến Mac Donal ăn uống và nói chuyện. Một chút trao đổi về Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ, anh Thu trao trách nhiệm cho tôi thay mặt tất cả Anh Chị Em Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại đến tháp nén hương cho Anh Đặng Văn Khuê, chia buồn và trao cho gia đình anh số tiền \$200.00 cùng hình ảnh ghi lại trong lễ Truy Niệm vừa qua, tôi ngại những thủ tục khó khăn nên đã bỏ lại huy hiệu Hoa sen trắng, huy hiệu cấp Dũng và băng video. Anh cũng yêu cầu tôi bàn về việc cấp học bổng cho Đoàn sinh các Gia Đình Phật Tử Miền Vĩnh Nghiêm và nên di thăm các Gia Đình, những dân dò, những tình cảm trao gửi đậm đà, rồi cũng phải chia tay.

Tôi về đến Sài Gòn ngày Chủ nhật 25-8-1996, trưa hôm sau, nhọn di ngang qua đường Điện Biên Phủ, tôi ghé thăm anh Võ Đinh Cường, tôi bước vào phòng khách, nhìn sang phòng ăn, anh chị đang chuẩn bị dùng thức tráng miệng, rồi anh Cường bước ra phòng khách nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên, ngược lại, tôi trông anh có vẻ già đi nhiều so với năm năm trước, tôi đến đây chào từ giã anh, rồi anh Cường nhận ra tôi, anh gọi chị ra phòng khách, nhìn chị tuổi đã cao, nét đẹp vẫn còn, chị đã gầy đi nhiều so với thuở trước.

Anh đề tặng tôi một quyển *Những cặp kính màu và quyển sách dịch Cô gái bất khuất* của Somerset Maugham, tác giả mà tôi rất thích, ông là một văn hào nhưng không hề được giải Nobel, bởi vì chuyện của ông tả chân những cảnh đời tôi tám, nó là cái là chứ không phải cái phải là của xã hội. Anh cũng trả lời về một lá thư, tôi có hỏi về Gia Đình Phật Tử : - *Anh có được thư Tông, nhưng anh không trả lời vì có anh em ở Trung, viết về Gia Đình Phật Tử hơi khác.*

Ngoài ra còn một việc riêng, anh chị nhờ hỏi cách thức xin nhập hộ khẩu cho người từ nước ngoài về, vì chưa biêt rõ nên tôi có hẹn sẽ trả lại.

Rời khỏi nhà Anh Cường, tôi di đến thăm Bác Tôn Thất Liệu, hàn huyên vài câu, Bác và tôi cung di đến nhà Anh Khuê. Đến nơi, Bác Liệu lại di vào con hẻm gần đó để mời thêm anh Nguyễn Hữu Hy, anh Hy có họ hàng với Anh Ngô Mạnh Thu, tôi đã thay mặt cho tất cả anh chị em GĐPT Việt Nam ở Hải Ngoại chia buồn cùng gia đình Anh Khuê, trao lại hình ảnh buổi lễ Truy Niệm và Cầu Siêu và số tiền \$200.00. Tôi thắp một nén hương để cầu nguyên cho hương linh anh tiêu dao miên Cực lạc, rồi tới Bác Liệu và Anh Hy cùng niệm hương cho Anh. Trước khi ra về Chị Khuyến. Con gái anh Khuê có yêu cầu tôi gửi về cho chị băng Video của buổi lễ, tôi hứa sẽ gửi rồi chia tay với anh Hy.

Trên đường về, Bác Liệu và tôi ghé lại chùa Giác Minh, tôi gửi xe ở nhà Hảo, Con gái Bác Nguyễn Trọng Hảo cho tôi biết Gia Đình Phật Tử Giác Minh không còn được sinh hoạt ở chùa Giác Minh nữa, nay đã dời về chùa Lâm Tế.

Chúng tôi đã vào thăm Hoà Thượng Đức Nhuận, ở phòng mà ngày xưa Thầy làm trụ trì đã ở đó, Thầy cho biết, trước khi được thả, công an đã sửa phòng này lại cho Thầy, tôi còn nhớ trước kia tôi đã đến thăm Thầy, phòng ở tầng trệt phía ngoài cùng, hôm đó có giáo sư Doãn Quốc Sí cũng đến thăm Thầy, hai vị đã trao đổi với nhau về bức tượng Quán Thế Âm đứng trên quả địa cầu thời đó, tôi cũng có nghe nói về những bức tượng này, do một điều khác gia Phật Tử phát tâm đúc tượng bằng thạch cao giao cho Anh Nguyễn Khắc Từ biếu các nơi.

Trong căn phòng nhỏ và thiếu sáng đó, tôi thấy Thầy có nước da trắng và béo ra, có lẽ Thầy ít ra ngoài và không di dâu, Thầy lấy quyển Phật Học Tình Hoa ra viết tặng cho tôi một quyển và hai quyển khác tặng cho Thượng Tọa Trí Hiền và Thượng Tọa Cố Văn Ái Hữu Vĩnh Nghiêm. Thầy có nói về những tình thế khó khăn, sự tranh đấu về ý thức hệ trước đây. Thầy hỏi thăm gia đình tôi vì năm 1980, trừ tôi ra, nhà tôi và các cháu đều quy y với Thầy. Thầy cũng nhắc nhở rằng quý Thầy đang làm việc trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, vì lý do vì đó chẳng dừng, hãy thông cảm cho trường hợp của họ. Đó là tấm lòng Từ bi và Hỷ xả của một vị Hòa Thượng nguyên là Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống, cũng là Gia Trưởng GĐPT Giác Minh.

Rồi chúng tôi đến chùa Vĩnh Nghiêm, trước tiên vào Đoàn Quán, nơi đây chúng tôi có gặp chị Nguyễn Thị Oanh, một chị Trưởng nòng nổ của Gia Đình Phật Tử Vĩnh Nghiêm ngày nay, trao cho chị một món quà của chị Tâm

BẢN TIN 39 Trang 2

gửi. Đoàn quán cất chung một dãi với những gian nhà khác, ở về phía lâu chuông của chùa.

Rời Đoàn quán, chúng tôi vào phòng Trụ trì thăm Hoà thượng Thanh Kiếm, trông ngài cũng vẫn như độ nào, nhân dịp này Bác Liệu có trình bày chương trình cấp học bổng cho Đoàn Sinh Gia Đinh Phật Tử, Thầy dạy rằng việc lập danh sách, rồi tiền gửi tới gửi lui sẽ gây nhiều khó khăn, việc nhận học bổng như vậy có thật cần thiết hay không ? Nên nghiên cứu lại ! Tôi có trình thầy, Thầy Trí Hiền muốn xin ảnh chùa Trung Hậu để cho Phật Tử thấy chùa đã xây cất lại, Thầy bảo cho tôi biết Thầy sẽ ra đó lại để xây thêm hai dãi Đông và Tây lang, một để làm nhà Tăng, hai để làm Trường Cơ Bản Phật Học, Thầy cho biết ngày nay ở Bắc có tất cả 7 trường Cơ Bản Phật Học, có lẽ Thầy quên, không nói gì về tấm ảnh tôi xin cho Thượng Toà Trí Hiền, viện chủ Trung Tâm Phật Giáo Khuôn Việt ở Texas, Bác Liệu nói sẽ đưa cho tôi tấm ảnh của GĐPT ra viếng chùa, cho đến khi tôi đi, Bác Liệu vẫn chưa trao cho tôi - Xin lỗi TT. Trí Hiền, tôi không làm tròn việc Thầy đã nhờ tôi, Saigon một ít ngày về thăm, quả là ngắn ngủi, nhớ trước, quên sau - Vì đến giờ cơm chiều của chư Tăng, chúng tôi xin phép lui ra.

Trước khi chia tay với Bác Liệu, tôi có hẹn sẽ đến Vinh Nghiêm vào Lễ Vu Lan, và nhắc lại rằng Anh Tuệ Linh có vén cầu tôi sưu tầm một số hình ảnh sinh hoạt để có thể làm một Tập Ký Yếu GĐPT Miền Vinh Nghiêm. Đến 5 giờ chiều ngày lễ, tôi bị kẹt ở ngã tư Huỳnh Văn Bánh và Nam Kỳ khởi nghĩa, liệu khó vào chùa và nhất là sẽ có quá đông người nên tôi dành lối hẹn phải quay về nhà.

Vì tôi không tới chùa được cho nên đêm sau, Nguyễn Huy Nghiễn, Trần Đình Hùng và Cô Nguy vợ Hùng di đến thăm tôi. Nghiễn tặng cho tôi bản nháp Tập Ký Yếu và Ký Nặng Trại Tuệ Tạng 3 ở Hòn Một Long Hải có các Gia Đinh Phật Tử Giác Long, Giác Ngạn, Phước Viên, Vinh Nghiêm tham gia và một Tập Bài Thơ Tặng Vợ, nội dung gồm thơ và nhạc do anh sáng tác, và còn nữa, anh còn tặng cho tôi một Tập Ký Yếu Trại Hiếu Oanh Vũ tại chùa Giác Lâm ngày 18-8-1996 do Ban Hướng Dẫn Gia Đinh Phật Tử Thành Phố Hồ Chí Minh tổ chức, anh Đặng Đinh Dũng làm Trại Trưởng. Trong ấy vốn vẹn chỉ có một tấm ảnh màu chụp Dũng và Nghi Yên. Hùng hứa sẽ trao cho tôi một số ảnh của Trại Tuệ Tạng 3, còn ảnh xưa, Hùng yêu cầu tôi liên lạc với Dũng để Hùng chụp lại. Hùng trách Tuệ Linh không viết thư cho Hùng, tôi đính chính tay Tuệ Linh đau khổ khấn khi viết. Chúng tôi hẹn gặp lại nhau tại Phở Hòa vào chiều Chủ nhật 8-9-1996. Thật khuya ghiền, Hùng và Nguy mới ra về, để lại cho tôi thác mắc ai là Cao Văn Tiến, Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Thành phố Hồ Chí Minh ? Lạ hay quen ? Trúc Hải và tôi có một

BẢN TIN 39 Trang 3

người quen là Cao Tân Tiến, học ở Saigon, sau này sinh sống ở Biên Hòa. Phải anh ta không ?

Một tối, em Kim Phụng gọi điện thoại hỏi tôi có biết tin gì không, tôi trả lời không, Phụng cho biết đêm 21-8-1996, mẹ em, chị Cố Văn của chúng ta vì con bệnh nặng phải đưa đi bệnh viện, trước khi đi, tôi có nhận được thư của chị, chữ viết rung tay khó đọc, chị cho biết về Saigon có bị té, trở lại Mỹ nghe đau trong phổi, có đi khám Bác sĩ, có điều trị, mọi việc đã ổn định, tôi lo lắng vì tuổi già của chị, những ngày Phú, Quý, Trâm, Phụng, Phước còn nhỏ, tôi đã sống trong gia đình chị với các em, chị luôn luôn dành cho tôi một chỗ trong gia đình, ngày tôi sang thăm chị ở Virginia, dù có đi đâu, buổi tối cũng phải từ chối cơm khách để về dùng cơm với chị. Tôi tự hỏi chị Hồng Loan hay anh Thu có biết tin chưa ?

Tôi dành vài hôm về miền Hậu Giang thăm gia đình, vài hôm di viếng chùa trên núi Dinh ở Bà Rịa, đêm ngủ với một người bạn trong một cái cốc nhỏ, tôi đã có thì giờ ngồi ở đó nhìn ra biển Đông cũng là biển Nam Hải, nơi Đức Quán Thế Âm ngài ngự, ngài đã thí vô úy và cứu độ cho bao nhiêu người đã vượt biển Đông về vùng đất hứa ! Đèn đèn lấp lánh chốn ăn chơi của Vũng Tàu ngày nay, thỉnh thoảng có vệt sáng của ngọn hải đăng, đêm thật là yên tĩnh, tôi ngồi ngoài nhìn cảnh vật, bên trong cốc bạn tôi tụng kinh, niệm Phật. Đến khuya, bạn tôi lại cúng phu tụng kinh, tôi ngồi thiền. Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ trở lại đây sống với núi rừng, cảnh vật thiên nhiên với ngày ngày câu kinh tiếng kệ chuẩn bị cho một ngày về cõi an nhiên tịch tĩnh.

Trở lại Saigon, trưa Chủ nhật tôi di quay Video cảnh Tháp chùa Giác Lâm, một ngọn tháp bảy tầng to lớn để tôn trí Ngọc Xá Lợi, đây là một ngọn tháp mới xây ở xa trước chùa, nơi khu đất xưa kia là sân banh, tôi cũng thu hình ảnh ngọn tháp Việt Nam Quốc Tự, Phật Giáo Việt Nam đã lấy lại một phần đất và ngôi tháp này, đã xây xong sáu tầng, mỗi tầng thờ một tượng Phật, tôi thấy có Phật tử di lại và lê Phật trên những tầng tháp đó, còn tầng tháp thứ sáu và nóc đang xây dở dang, phía trước tháp bên tay phải gần ngoài đường có đặt tượng Đức Quán Thế Âm cao hơn 2 thước, nhìn ra đường Trần Quốc Toản.

Rồi tôi đến chùa Lân Tế, chùa cát trong khuôn viên cũ ở đường Nguyễn Trãi, ngôi chánh điện và cổng đã xây xong, đây là ngôi chùa đẹp, chỉ tiếc khuôn viên hơi nhỏ, kiến trúc Việt Nam có chút đường nét Khmer, bên trong trang trí những hoa văn, phù điêu sơn son thếp vàng lộng lẫy, thờ phượng rất trang nghiêm.

Gia Định Giác Minh vừa mới dời về sinh hoạt nơi đây, do đó có nhiều đoàn sinh mới, đồng phục chưa có. Sau khi các em lể Phật, rồi tập trung trước sân chùa để chào cờ, sau đó Trưởng Nga - Trưởng dã trúng cách thủ khoa khóa

Huấn Luyện Lộc Uyển đầu tiên của GĐPT Miền Vinh Nghiêm do tôi làm Trại Trưởng năm 1964 - đã giới thiệu tôi là nguyên Liên Đoàn Trưởng của Gia Đình Giác Minh, yêu cầu tôi có vài lời với các em, nhân đó tôi nhắn nhủ các em cố gắng di sinh hoạt, học tập để trở thành Phật tử chân chánh, theo bước của các anh chị để cho GĐPT ngày càng hưng thịnh hơn. Sau khi nói chuyện với các em, tôi có gặp anh Châu, một nhân vật lạ, được giới thiệu là Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT T/P Hồ Chí Minh. Nga có hẹn gặp tôi vào tối thứ Năm 12-9-96.

Sau khi rời Giác Minh, tôi đến thăm anh Huỳnh, gia đình đang ngồi xem TV ở phòng khách, tôi bước vào, chị Huỳnh nhận ngay ra tôi, còn anh Huỳnh cũng ngỡ ngàng trong phút đầu tiên gặp lại đó, tôi hỏi thăm sức khoẻ của chị Huỳnh vì tuần trước, gọi điện thoại tới nhà, có người cho biết anh Huỳnh vào bệnh viện thăm chị, chị bị đưa đi cứu cấp vì bệnh tim. Sau khi tay bắt mặt mừng ấy, anh Huỳnh vào trong, lấy một quyển sách mỏng viết để tặng cho Tuệ Linh, anh nói vì chỉ còn một quyển mà thôi. Chị Huỳnh nhắc anh lấy cho tôi vé đi xem ca nhạc, đây là những buổi trình diễn do con anh, Diệu Đức chẳng những là nhạc sĩ mà còn là đạo diễn, đang dàn dựng chương trình dân ca, trình diễn trên sân khấu quận Nhất, tuy nhiên tôi không có ngày giờ trả lại để lấy vé, xem trình diễn dân ca mặc dù tôi rất thích.

Đến chiều như đã hẹn, tôi chờ nhà tôi đến Phở Hòa, cơn mưa chiều của thành phố ướt át, đi ngang qua Vinh Nghiêm, thấy Gia Đình Phật Tử Vinh Nghiêm đang sinh hoạt trong chùa, nhưng đã trễ hẹn và vì mưa ướt nên tôi không ghé lại. Đến nơi, tôi thấy mình đến sớm, Thu di đâu đó về gặp tôi cho biết Nữu đang sửa xe, rồi Hùng đến, rồi lần lượt Nữu, Bác Liệu, Anh Hy, Cao Bá Hưng, Nghiễn, chị Oanh, Hùng, Kiều, Ngọc đến hơi trễ một chút, chúng tôi gặp nhau hàn huyên, trao đổi những sinh hoạt ngày nay

BẢN TIN 39 Trang 4

về GĐPT T/P Hồ Chí Minh, về Vinh Nghiêm, về các Trại vừa mới tổ chức. Nghiễn cho biết ở Bắc, ngoài Gia Đình đang sinh hoạt ở chùa Quán sứ, còn có một Gia Đình thứ hai do Hướng đạo Việt Nam giúp đỡ phàn chuyên môn. Anh Hy gợi ý hỏi tôi có nhắn gửi gì ? Tôi tâm sự niềm ước ao, mong muốn chung của Ái Hữu Vinh Nghiêm là thống nhất, đoàn kết và thương yêu nhau hơn trong tình Lam của chúng ta. Không hẹn mà gặp anh Ngọc và chị Mai ở Gia Đình Giác Hạnh đến tìm Nữu. Anh Nghiễn đã giới thiệu chị Mai, một Trưởng đường hoàng bước vào Gia Đình Phật Tử bằng con đường lớn là làm Trại Trưởng Trại Lộc Uyển, trại đầu tiên sau khi Gia Đình Phật Tử phục hoạt. Hùng trao cho tôi một tập ảnh Trại hè ở hòn Một, Long Hải và yêu cầu tôi gặp Dũng để cho Hùng chụp lại ảnh Gia Đình Giác Minh thuở xa xưa, tôi hứa sẽ gặp vào tối thứ Năm vì đã có hẹn.

Chị Mai cáo từ ra về, chúng tôi cũng chấm dứt buổi tiệc, chị Mai và anh Ngọc còn đứng chờ tôi ở phòng ngoài, khi tôi bước tới, chị chặn tôi lại và nói : " Xin anh vui lòng cho em gửi lời tới anh Ngộ Mạnh Thu, trước kia khi sinh hoạt, còn trẻ thiếu suy nghĩ, em có lỗi làm với anh Thu, nay cho em gửi lời xin lỗi !

Tôi đến Toà soạn báo Giác Ngộ để thăm anh Cầm, khi tôi đến, anh

đang trao đổi với một thầy, anh quay lưng lại về phía cửa nên không thấy tôi, có người báo cho anh, anh quay lại thấy tôi, không ngạc nhiên lắm, mừng rỡ chào rồi cùng tôi ngồi nói chuyện khá lâu, anh thanh minh nhiều việc, anh cho rằng việc thành lập lại Gia Đình Phật Tử, là để cho sinh hoạt được hợp pháp, khỏi bị bắt bớ, khó khăn. Anh nhờ người khác lấy tặng cho tôi vài số tuần báo Giác Ngộ.

Tôi có việc riêng không thể gặp Nga vào tối thứ Năm, do đó tôi phải đi tới thăm chị Nguyễn Thị Cảnh và La Kiến Nam để hỏi thăm địa chỉ nhà Nga, nơi đó tôi có đến vài lần, nay Sài Gòn phố phường kiêng thiết lại, xây nhiều nhà dời ba lảng, một cao ốc cao nhất thành phố, bạn tôi chịu trách nhiệm xây cất để làm văn phòng cho các cơ sở nước



Buổi Hội ngộ tại Phở Hòa 8-9-1996

Phiếu xác nhận địa chỉ

THÀNH VIÊN ÁI HỮU GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VĨNH NGHIÊM HẢI NGOẠI

*

Họ và tên Anh : Pháp danh :

Chị : Pháp danh :

Địa chỉ :

.....

.....

Phone : (.....) -

Ghi chú thêm, ý kiến, đề nghị (nếu có) :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... Ngày..... tháng.... năm 1996
(Ký tên)

.....

From : Mr. Huỳnh Ái Tông
5913 Colebrooke Lane
Louisville, KY. 40219



To : - Mr. Ngô Mạnh Thu
980 El Camino # 1
Costa Mesa, CA. 92626
- USA -

ngoài, cao 37 tầng, ở chõ căn nhà cũ của Thủ tướng Lê Văn Ty, phía sau toà nhà của hàng xăng Shell, do vậy mà tôi khó tìm nhà Nga, nhưng chị Cảnh và Nam không có địa chỉ, cuối cùng tôi tự tìm cũng thấy nhà Nga. Nga đã tăng cho tôi một số ảnh, tôi nhận ra Cao Văn Tiến, anh ta là thành viên phái đoàn Gia Định Phật Tử Thủ đô Sài Gòn ra thăm viếng Cố đô Huế năm xưa 1964, anh ta đã bỏ đoàn đi Đà Nẵng, là Huynh Trưởng Trực, tôi đã phê bình sự thiếu tôn trọng kỷ luật của anh ta ngay khi tập họp sau buổi cơm chiều noi sân chùa Từ Đàm, chị Hồng Loan và một chị nữa đã cho rằng tôi quá lời, trường hợp đó nên "đóng cửa dạy nhau" vì tất cả đều là Huynh Trưởng. Tôi nhắn gửi Nga, dù vì lý do phải tổ chức sinh hoạt cho hợp pháp, các Gia Định Phật Tử miền Vĩnh Nghiêm cũng nên quy tụ trong những sinh hoạt với nhau, Nga đưa ra lý do Ban Hướng Dẫn hiện nay do Bác Liệu áp đặt như thế, Dũng, Nga không hài lòng. Tôi còn lạ gì Đặng Đình Dũng, ngày xưa Dũng làm Liên Đoàn Trưởng Giác Minh, sinh hoạt ở Việt Nam Quốc Tự, còn Phạm Minh Tâm làm Liên Đoàn Trưởng Giác Minh, sinh hoạt ở ngôi chùa đối diện với Học viện Quốc Gia Hành Chánh. Trước khi tôi ra về, Nga còn yêu cầu tôi giúp may đồng phục cho các em mới di sinh hoạt, còn số tiền giúp trước kia, Nga đã dùng may 6 cái lều vải, 20 áo dài cho các em Thiếu Nữ, áo dài chỉ mặc khi các ngày lễ lớn. Tôi không dám hứa hẹn gì cả.

Một buổi sáng, tôi có dành một chút thời gian vào Thảo Cầm Viên Sài Gòn, chỉ để xem cây Bồ Đề vào năm 1958 hay 60 do Phó Tổng Thống Ấn Độ sang thăm viếng Việt Nam Cộng Hòa, đã vào đó trồng một cây Bồ Đề, gần

dây tôi mới thắc mắc và nghi quyết nó là cây Bồ Đề gốc từ Bồ Đề Đạo Tràng nơi Đức Thế Tôn đã thành đạo, một Phó Tổng Thống sang không thể trồng một cây không quý, nhưng ngày ấy báo chí không chua rõ là *Cây Bồ Đề gốc nơi đức Phật thành đạo* chẳng qua vì lúc đó Tổng Thống Ngô Đình Diệm là người công giáo, hoặc Tổng Thống Diệm không muốn chua thêm câu ấy, hoặc Bộ Ngoại giao Ấn Độ muốn Phó Tổng Thống biểu cho Phật Giáo Việt Nam một bảo vật nhưng tế nhị không muốn làm méch lòng Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Cây Bồ Đề ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn cùng với cây Bồ Đề ở trung tâm thị xã Châu Đức đều là cây con lấy từ Bồ Đề Đạo Tràng ở Ấn Độ, quý hơn các cây Bồ Đề trồng ở Chùa Linh Sơn, Xá Lợi, Giác Lâm... do Đại Đức Narada tặng. Thảo Cầm Viên đã chiết nhánh, trồng thêm một cây nữa, ngày nay trước đền thờ Hùng Vương, đối diện với Viện Bảo Tàng Sài Gòn có hai cây Bồ Đề, thân cây lớn đến hai người ôm mới giáp vòng.

Ngày tôi ra phi trường có Bác Liệu và Chị Dương tiến đưa, tôi đã thanh minh vài việc tiền nong có người đã hiếu lâm vào năm xưa khi anh Thu còn ở Việt nam. Khi tôi trở lại Los, chị Lê Xuân Mai có gặp tôi, tôi tưởng chị chờ đón ai, không ngờ có cả anh Thu, Tuệ Linh, chị Tâm ra đón tôi ở phi trường, nhưng chúng tôi lại không gặp nhau, tiếc quá, cho tôi có lời xin lỗi vì tôi phải chạy cho kịp với thời gian, nào là check-in vé, chuyển gửi hành lý ở một phi trường xa lạ.

Tôi đã mang về một số hình ảnh xưa, nay. Tôi ghi lại đây những dòng này mong gửi đến quý Anh Chị một chút gì của quê hương, sinh hoạt và tình Lam của chúng ta.

Phúc Trung



Gia Định Giác Minh
dự Trại Lục Hòa 4
1996
với 18 Gia Định khác

BẢN TIN 39 Trang 5



Trại Tuệ Tặng 3 ở Hòn Một Long Hải



Viếng thăm Trại : Anh Nguyễn Hữu Hy, Thầy Chính Tiến

BẢN TIN 39 Trang 6