



BẢN TIN

ÁI HỮU GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VĨNH NGHIÊM HẢI NGOẠI

Ban Chấp Hành : - P.O. Box 1533 - Westminster, CA. 92684 USA E-Mail: tuelinh@juno.com
 BẢN TIN & TTK : 5913 Colebrooke Ln Louisville, KY. 40219 USA - E-Mail: tong57@aol.com

Năm thứ 7 Số 52
 Phật Lịch 2542
 Ngày 1-7-1998

Mục lục

- Thư ngỏ	BBT	Trang 1
- Sài Gòn, tôi đã trở lại	Phúc Trung	2
- Hội Đồng HT Cấp Dững họp	Thông báo	5
- Đào tạo và tu học của HTr.	Chính Hạnh	6
- Trang nhà của AHVN	Phúc Trung	7
- Tin	BBT	8

Thư ngỏ

Vì lý do kỹ thuật, nên Ban Chấp Hành đã quyết định tạm thời giao cho chúng tôi phụ trách ấn hành BẢN TIN này.

Như những năm tháng trước, chúng tôi hy vọng được quý Anh Chị Em nhiệt tâm giúp đỡ cung cấp những tin tức để làm cho nội dung BẢN TIN được phong phú, Nhờ đó sẽ mang đến cho chúng ta có món ăn tinh thần, hữu ích.

Ban Chấp Hành luôn luôn quan niệm rằng, BẢN TIN là một sợi dây hữu hiệu nhất, kết nối, gắn bó chúng ta lại với nhau, một ít tin ở quê nhà, một ít tin ở hải ngoại này, luôn luôn mang lại niềm tin yêu, đủ sưởi ấm tâm tình của chúng ta, của những người xa quê hương.

Tuy rằng nó không có nhiều trang, nhưng thường xuyên đến với mỗi người chúng ta, nhờ đó tuy xa cách nghìn trùng, nhưng chúng ta luôn luôn cảm thấy có sự ràng buộc, gần gũi nhau hơn.

Cùng mục đích đó, chúng tôi đã kiến tạo Trang Nhà cho Ái Hữu Gia Đình Phật Tử Vĩnh Nghiêm, mời quý Anh Chị đến xem: <http://members.aol.com/tong57/index.html>

Chúc quý Anh Chị Vạn Sự Cát Tường, thân tâm thường an lạc.

Ban Biên Tập



SÀI GÒN, TÔI ĐÃ TRỞ LẠI

Phúc Trung

Chủ Nhật 10-5-1998, gia đình chúng tôi ghé Los vào lúc 2 giờ 10, xuống phi trường tôi không thấy có ai đón cả, đang đi tìm điện thoại công cộng để gọi cho anh Tuệ Linh, lúc đó tôi mới thoáng thấy chiếc áo lạnh phía sau của anh, nhờ đó tôi đi tìm gặp anh.

Gặp nhau, Tuệ Linh cho biết anh vừa dự lễ Phật Đản, và cùng Anh chị em Ái Hữu Vĩnh Nghiêm đánh lễ Hòa Thượng Thích Trí Dũng ở chùa Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại, anh vội về đây để kịp đón chúng tôi.

Như đã dự định, anh đưa chúng tôi đi viếng chùa Tây Lai, thật ra thì Anh Chị Em Ái Hữu Vĩnh Nghiêm đã đưa nhà tôi và tôi đến viếng chùa này năm 1995, lần này tôi nhờ anh Tuệ Linh đưa đến đây để cho con gái tôi được viếng chùa.

Mặc dù là ngày Phật Đản, nhưng chúng tôi đến vào buổi chiều, chùa rất yên tịnh, chúng tôi viếng chùa ngoài, lại trở ra sân đi ven theo đường phía tay phải để vào viếng chùa trong, rất tiếc Bảo tàng viện đóng cửa, con chúng tôi không có duyên được xem cảnh giới Hoa Nghiêm có hàng hà sa chư Phật, Xá Lợi, tranh, tượng vô giá được trưng bày.

Chiều nay, chúng tôi được đi trong khung cảnh chùa thật thanh tịnh, tiếc rằng chỉ còn thiếu tiếng chuông thu không, hồi chuông cảnh tỉnh con người ở chốn bụi trần, tu. Tu mau kéo trễ.

Về đến nhà Anh Ngô Mạnh Thu, nhiều người đã có mặt, anh chị Trần Ngọc Lạc, anh chị Đặng Quang Sước, gia đình Nguyễn Hoài, Tuyết Mai, Nguyễn Lộc từ Bắc Cali xuống... Buổi họp mặt của Ái Hữu Vĩnh Nghiêm để tiễn gia đình anh Sước đi Uta và đón tôi ghé qua Cali. Chúng tôi ăn bữa ăn chiều, thức ăn có một phần do Mai mang tới, chuyện vãn và họp bàn. Mai đã báo cáo kết quả thu được về phát hành lịch do anh Nguyễn Tư Cự tặng để gây quỹ, chị Loan gửi tiền cúng chùa ở Việt Nam, anh Thu gửi tiền quà cho một số con em Huỳnh Trường học giỏi ở Việt Nam, bàn với Lộc về Hiệp Kỳ năm 1999, dự định sẽ làm ở Bắc Cali.

Chị Loan tặng cho tôi một huy hiệu Hoa Sen mạ vàng, anh Lạc bàn về sự có mặt Trang Nhà Ái Hữu Vĩnh Nghiêm và anh đang xúc tiến Trang Nhà cho Liên Đoàn Huỳnh Trường Truyền Thống. Tôi lấy một số sách Đạo Phật Qua Nhận Thức Mới, tác giả Giáo sư Thạc Đức, do Nguyệt San Phật Học ấn tống, biếu cho mỗi người một quyển, đưa cho Lộc trên 10 quyển để mang về Bắc Cali. Mỗi lần gặp nhau họp bàn, trao đổi tôi nhận thấy Phật sự tiến triển đáng mừng.

Mười giờ hơn, anh Tuệ Linh đưa chúng tôi trở lại phi trường, đến nơi, anh ở chờ cho chúng tôi lấy xong vé lên phi cơ, anh tiễn chúng tôi đến gần cầu thang mới ra về, không quên dặn thêm :

- Nói dùm với Anh Chị Em, tôi vẫn nhớ mọi người nhưng tay đau, khó viết thư.

Về đến Sài Gòn, Sài Gòn oi bức quá, mặc dù lúc ở Mỹ đã nghe nói Việt Nam bị hạn hán lâu ngày, nhưng tôi không tưởng được cái nóng và ẩm thấp của khí hậu nhiệt đới này.

oOo

Ngày hôm sau, tôi đã đi thăm bác Tôn Thất Liệu, hỏi thăm Bác về tình hình sinh hoạt GDPT, GDPT Vĩnh Nghiêm, bác có yêu cầu tôi đến chùa ngày Chủ Nhật, tôi bận nên hẹn ngày

BẢN TIN 52 Trang 2

khác, Nguyễn Đình Hùng và Ngụy có đến thăm tôi, hỏi thăm Hùng về tình hình sinh hoạt, Hùng cho biết không muốn trở thành phát ngôn viên, nên không phát biểu. Hùng xin Nguyệt San Phật Học, tôi hứa sẽ gửi cho sau.

Nhằm dịp có tổ chức thọ Bát Quan Trai ở Quan Âm Tu Viện (Biên Hòa), chúng tôi đã tham dự Bát Quan Trai này, có dự tôi mới thấy rằng những người đã tham dự từ buổi đầu (năm 1986), nay họ xuất gia và đã thọ giới Sa Di, có vị gặp lại, hỏi chừng nào tôi trở về để xuất gia, tôi đáp : - *Một thời gian nữa.*

Chúng tôi đã dự định dành một thời gian dài, đi chùa Linh Sơn Cổ Tự trên núi Dinh ở Bà Rịa, Ni sư Huệ Giác ưu ái đưa đi. Gặp lại quý Sư, quý Ni ở đây, tưởng như tôi đã trở về nhà, một vị Sư cùng thọ Bát ngày trước với tôi, nay tu trong một cái cốc. Sư bảo tôi ở đó với Sư, tôi cũng thích nên ở đó, vì nơi này có thể nhìn thấy núi lớn, núi nhỏ ở Vũng Tàu, nhìn thấy Càn Giơ, ban đêm nhìn thấy rõ cả ánh đèn điện ngoài ấy.

Đêm đến, Sư kể chuyện tu hành, giờ khắc công phu, Sư niệm Phật hay tụng kinh, tôi ngồi thiền. nếp sống tu hành thật là thanh thoát, nhưng tôi chưa có duyên nên đến đêm thứ hai, một vị Sư từ ngôi chùa ngoài lộ xe chạy, đã lên núi báo cho chúng tôi biết, có điện thoại của gia đình từ Mỹ gọi về, cho biết một cơn bão làm cho cây ngã vào nhà, cần biết hằng bảo hiểm, thế là sáng hôm sau tôi phải xuống núi.

Kế đó tôi đi Long Xuyên vài hôm để thăm gia đình, thăm mộ ông bà, và nhất là mộ cô tôi vừa mới mất năm qua, cô ấy không có gia đình, sống với cha mẹ tôi. Những ngày ấu thơ cô đã tập cho tôi hằng đêm lễ lạy và niệm Phật. Cô tôi xưa có quy y với Hòa Thượng Huệ Minh ở Thất sơn, cô ăn chay, niệm Phật, buổi tối cô nằm nghỉ rồi an nhiên mất, người nhà hay được mới có 8 giờ đêm , cô thọ 93 tuổi, tôi nghĩ cô ấy có phước nên không bệnh hoạn lúc tuổi già.

Trong thời gian đó thì Nghi Yên và Kiều, hai Trưởng này có đến thăm, Nghi Yên có để lại tặng cho tôi vài tấm ảnh. Khi trở lại Sài Gòn, tôi hẹn với Bác Liệu đến thăm Anh em vào buổi tối, ở chùa Vĩnh Nghiêm.

Khi tôi đến thì chị Oanh cũng vừa tới, chị mở cửa Đoàn Quán cho tôi vào, rồi lần lượt có thêm Bác Liệu, Đặng Văn Nữ, Tịnh Phúc, Nguyễn Đình Hùng đến, Kiều xin lỗi không đến được, Cao Bá Hưng bận. Gặp nhau chúng tôi đã trao đổi nhiều về Phật sự.

Tôi được biết Gia Đình Giác Minh đã rời khỏi chùa Lâm Tế, nay sinh hoạt ở Linh Sơn Cổ Tự ở gần chợ Cầu Muối, chùa này vốn là trụ sở của Hội Nam Kỳ Nghiên Cứu Phật Học, Hội tiên phong trong công cuộc chấn hưng nền Phật Giáo khắp 3 kỳ ở Việt Nam. Khoảng năm 1962 Gia Đình Giác Long cũng sinh hoạt tại đây, Gia Đình Giác Long vừa mới giải tán 2 Đoàn Oanh Vũ, Gia Đình Giác Nguyên đang phát triển, Gia Đình Giác Hạnh đang được củng cố sau khi cô Mai vì sinh kế ngưng hoạt động. Vĩnh Nghiêm và Giác Ngạn sinh hoạt bình thường.

Các hoạt động xã hội của GDPT Vĩnh Nghiêm, tôi thấy rất tích cực và có chất lượng, vì được sự tin cậy nên có nhiều người hỗ trợ.

Trước khi ra về, chị Oanh có trao cho tôi một bó quạt giấy, tôi bảo ở Mỹ không cần nhưng chị cho biết đó là quà kỷ niệm, vì trên quạt có đục lỗ chữ Phật Giáo Việt Nam, và một tập tài liệu THỨ TÌM HIỂU NGUỒN GỐC GIA ĐÌNH PHẬT TỬ do Nhật Minh Nguyễn Hữu Huỳnh

phổ biến, đó là bài NHỮNG NGÀY ĐẦU CỦA GIA ĐÌNH PHẬT HÓA PHỔ do Lê Lừng viết, đêm ấy, do uống được một bình trà ngon nên khó ngủ, tôi đã thức đến 4 giờ sáng, đọc đi, đọc lại quyển này đến hai lần. Tôi đánh giá nó là tài liệu hiếm quý.

Tôi có ghé nhà may Sĩ Hoàng (gần cạnh Nha Động Viên cũ) để thăm chị Trần Thị Kim Dung, khi sinh hoạt ở GDPT Minh Tâm, tôi mến chị Dung như chị Cung Thị Lan Phương hay chị Đào Thị Thành. Hồi đó (1960), tôi đã xem bảng Thông Cáo của Ban Hướng Dẫn GDPT Hội Việt Nam Phật Giáo, thì nhạc sĩ Đỗ Thu là Huỳnh Trường cấp Dự Tập như tôi, chị Dung cấp Tín, còn các anh Bùi Ngọc Bách, Bạch Vọng Giang, Tuệ Linh và chị Tuệ Tâm cấp Tấn.

Chị Dung có vẻ gầy hơn trước kia - chị nói, tôi mới được biết : người bạn đường của chị, đã bỏ gia đình sau khi đi học tập cải tạo trở về - chị đảm đang gia đình, khéo nuôi con, gầy dựng nên hiệu Sĩ Hoàng nổi tiếng ở Việt Nam, con gái chị du học ở Mỹ, mấy năm trước chị có xuất ngoại sang Âu Châu.

Chị hỏi đùa với tôi : “ - Tuệ Linh chết chưa ! Không thấy gửi thư về thăm ai cả ”, tôi trả lời : “ Chết thì chưa mà tay đau, không viết thư được thì có ”. Chị có mời tôi, chiều thứ Năm trở lại, xuống tàu đi chơi trên sông Sài Gòn, vì ngày thứ Năm có ca nhạc giao lưu. Rất tiếc, tôi không có thì giờ làm vừa lòng chị.

Hai hôm trước khi tôi về Mỹ, Tịnh Uyển (Oanh) và Tịnh Phúc đến thăm tôi, trao cho tôi vài lá thư gửi cho anh Ngô Mạnh Thu, và bác Tôn Thất Liệu có gửi cho tôi bản thảo VÀI LỜI TÂM TÌNH VIẾT VỀ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ, nói chung những tài liệu của anh Huỳnh, Lê Lừng và Tôn Thất Liệu đều để biện minh Ban Đồng Ấu là tiền thân của Gia Đình Phật Tử, như thế là Gia Đình Phật Tử có từ năm 1935, năm mà Ban Đồng Ấu mặc đồng phục áo dài đen, mang dải lụa có chữ Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đi trước kiệu Phật Đản Sinh, trong dịp lễ Phật Đản mừng 8 tháng 4 tại kinh đô Huế.

Ngày tôi trở về Mỹ 6-6-1998, Bác Tôn Thất Liệu và Trương Kiều có ra phi trường tiễn tôi, Bác Liệu có trao cho tôi 4 phong bánh đậu xanh, gửi cho Anh Thu một, Tuệ Linh một, phần còn lại tôi lấy một phong đãi anh em ở cuộc họp mặt.

Xuống phi trường Los, anh Tuệ Linh đón tôi và báo ngay, hôm nay Ái Hữu Vĩnh Nghiêm có tổ chức chào mừng Anh Nguyễn Văn Thục, hiện đang ở thăm California. Chúng tôi đi vài nơi trước khi tới phòng họp để gặp Anh Thu. Sau đó chúng tôi đi đón Anh Thục.

Buổi họp hôm đó, Anh Ngô Mạnh Thu mở đầu, cho biết là để tiếp đón Anh Thục và tôi, tham dự có anh chị Trần Tư Tín, anh chị Lê Văn Thẩm, anh chị Nguyễn Văn Nở, anh chị Trần Văn Tiềm, anh Bùi Ngọc Bách, Cát Văn Chung, Võ Căn, Lê Quang Dật, Phan Triết, Hoàng Văn Kiều, Phạm Quốc Bảo, Nguyễn Đức Cường, chị Dung Kiều, Xuân Mai, Tuyết Mai.

Gặp lại anh Thục là niềm vui của tôi, nhưng nhờ lần này tôi mới có dịp, được hân hạnh gặp một số các anh chị tôi chưa từng gặp. Cá nhân, tôi cảm ơn tất cả quý anh chị đã tham dự buổi họp mặt ngày hôm đó, vinh dự này nhờ có Anh Thục, chớ tôi nào đáng được như thế.

Tôi cũng có đi thăm anh Võ Đình Cường, Anh Nguyễn Hữu Huỳnh, có thăm hỏi anh Tống Hồ Cầm qua điện thoại. Trở lại Sài Gòn lần này không có dấu ấn gì đặc biệt trong tôi.

May thay ! Buổi hạnh ngộ ở Nam Cali là một vinh hạnh, đã để lại cho tôi kỷ niệm sâu đậm, như những chuyến đi Huế và ĐàLạt xưa kia trong sinh hoạt Gia Đình Phật Tử của tôi.

HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG Ở VN HỌP

*

Trong thập niên 80 Huynh Trưởng Cấp Dũng Tâm Thiết Nguyễn Xuân Quyền có gửi thư cho Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Thừa Thiên, thỉnh nguyện cho GDPT được tự do sinh hoạt theo Nội Quy của GDPT.

Ban Hướng Dẫn Trung Ương GDPTVN do Huynh Trưởng Cấp Dũng Nguyên Tịnh Nguyễn Châu, Quyền Trưởng Ban và các Ban viên khác, đã ký thỉnh nguyện thư số : 950031/HDTU/TV, ngày 19-1-1996, gửi cho Ban Trị Sự Trung Ương GHPGVN, thỉnh nguyện việc tu chính Nội Quy và Quy chế Huynh Trưởng GDPTVN nên để cho Đại hội Huynh trưởng GDPT toàn quốc quyết định.

Có lẽ vì 2 thỉnh nguyện thư này và vấn đề sinh tồn GDPT nên có buổi Họp của các Huynh Trưởng cao cấp này. Sau đây là nguyên văn Thông báo về kết quả buổi họp.

THÔNG BÁO

Về buổi họp mặt 4 Huynh Trưởng cấp Dũng GDPT, dưới sự chứng minh của Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU

Thân gửi toàn thể anh chị em Huynh Trưởng và Đoàn sinh của GDPT.

Thế theo thư mời của HT Thích Minh Châu, một trong những vị sáng lập GDPT, chúng tôi, 4 Huynh Trưởng cấp Dũng là : Võ Đình Cường, Tống Hồ Cầm, Nguyễn Xuân Quyền, Nguyễn Châu, đã có buổi họp mặt thân mật trong tình gia đình Áo Lam, vào lúc 15 giờ ngày 29-10-1997 tại Thiền Viện Vạn Hạnh, số 716 Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, dưới sự chứng minh của HT Thích Minh Châu. Buổi họp có mục đích như trong thư mời của HT Thích Minh Châu là : *“ tìm cách cho GDPT được sinh hoạt đều đặn và có hiệu quả, phù hợp với tình hình mới của đất nước và của Giáo hội Phật giáo VN ”.*

Sau 2 giờ bàn thảo trong tinh thần cởi mở và xây dựng. Hòa Thượng và bốn anh em chúng tôi đã nhất trí về các nhận định sau đây :

1- Sinh hoạt GDPT nhằm đào luyện thanh-thiếu-đồng niên thành những Phật tử chân chánh, góp phần xây dựng xã hội. Sinh hoạt này trước đây đã đạt được những thành quả tốt đẹp, nay cần phải được tiếp tục phát huy.

2 - Từ ngày được thành lập, GDPT luôn luôn sinh hoạt trong khuôn khổ pháp lý của một tổ chức Phật giáo hợp pháp như : Hội An Nam Phật học, Hội Phật học Nam Việt, Tổng hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Nay sinh hoạt của GDPT cần được thực hiện trong khuôn khổ pháp lý của GHPGVN và pháp luật hiện hành.

3 - Một số điều trong Nội quy và Quy chế Huynh trưởng của GDPT cần được tu chỉnh cho phù hợp với Hiến chương của GHPGVN.

4 - Huynh trưởng và Đoàn sinh GDPT cần chung sức chung lòng cùng nhau đẩy mạnh sinh hoạt GDPT để đóng góp vào sự nghiệp chung của Phật giáo và Đất nước.

5 - GDPT cần được sự quan tâm giúp đỡ cụ thể của GHPGVN trong các sinh hoạt.

Làm tại thiền viện Vạn Hạnh

Ngày 15-01-1998

Chứng minh :

HT THÍCH MINH CHÂU

Đồng ký tên : VÕ ĐÌNH CƯỜNG - TỐNG HỒ CẦM - NGUYỄN XUÂN QUYỀN - NGUYỄN CHÂU

ĐÀO TẠO VÀ TU HỌC CỦA HUYNH TRƯỞNG

Sự nghiệp đào tạo Huynh Trưởng đã trở nên nề nếp, có nghĩa là có sẵn một khuôn mẫu, khuôn mẫu ấy được vạch ra từ Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam, được biểu quyết từ Đại Hội V năm 1964 tại trường nữ Trung Học Gia Long, Sài Gòn. Cho đến nay đã trải qua 34 năm, còn nếu nói đến trại huấn luyện Huynh Trưởng đầu tiên, Trại Kim Cang tổ chức từ năm 1951 tại Huế, đến nay đã gần nửa thế kỷ rồi. Qua kinh nghiệm của những người tổ chức, nội dung được bổ sung ngày càng phong phú, nhưng điều đáng nói là phương thức tổ chức không được đổi mới cho phù hợp với đà tiến bộ của khoa học, kỹ thuật nhất là các phương tiện kỹ thuật điện tử ngày nay, không khéo nó sẽ lỗi thời và kém hiệu quả.

Ai đến Mỹ đi làm các nơi đều có thể trải qua các kinh nghiệm được đào tạo, tôi xin lấy ví dụ bản thân, năm 1993, tôi đi làm hãng Dobbs, hãng cung cấp thức ăn cho phi hành đoàn và hành khách trên phi cơ, họ huấn luyện tôi làm thức ăn bằng cách cho xem một cuốn băng Video chỉ trong 30 phút. Vậy thì tại sao chúng ta không thực hiện dạy một bài hát, dạy dựng một cái lều, dạy làm một cái gút, dạy đánh Semaphore, dạy thảo một mặt thơ, dạy chơi một trò chơi lớn, dạy viết một văn bản. . . mỗi bài học là một băng Video. Đối với ngày nay, việc làm ấy không khó, xin lập lại câu của ông Nguyễn Bá Học “*Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông!*” và những băng Video ấy được thực hiện cho đủ từng chương trình đào tạo Huynh Trưởng Lộc Uyển, A Dục, Huyền Trang... Ai muốn làm Huynh Trưởng có thể học các băng Video này theo chương trình, rồi dự một kỳ thi để được chứng nhận Khả Năng.

Tôi cũng có đi làm phụ giáo ở một trường Trung Học (High school), mỗi năm, Thầy, Cô giáo đều phải đi Tu Nghiệp 12 giờ, những giờ ấy họ chỉ dẫn cách dạy học, chỉ dẫn những luật lệ trong học đường đối với học sinh, thảo luận những vấn đề về giáo dục... Vậy thì tại sao một người Huynh Trưởng, một người làm công tác giáo dục lại không có một chương trình Tu Nghiệp? Bởi vì có tu nghiệp, qua đó người làm công tác giáo dục mới tích được nhiều kinh nghiệm tốt, nâng cao trình độ kiến thức, bắt kịp trào lưu tiến bộ. Đầu năm 1964, phái đoàn Huynh Trưởng Thủ Đô Sài Gòn ra thăm Huế, trong đó có một chị trưởng; năm 1990, tôi gặp lại chị, sau một phần tư thế kỷ bao nhiêu là vật đổi, sao dời, vận nước nổi trôi, khó khăn chông chất, chị vẫn kiên trì sinh hoạt, chị làm Liên Đoàn Trưởng một GDPT ở tại Sài Gòn, xứng đáng với cấp Tấn chị đã có, nhưng vấn đề là chị đã học thêm cho nghề Trưởng của mình được bao nhiêu kiến thức? (Xin nói thêm trong phái đoàn ấy, nay đều là những người có chức trách ở Ban Hướng Dẫn Lâm Thời GDPTVN Hải Ngoại, Ban Hướng Dẫn GDPTVN Tại Hoa Kỳ, Tại Úc và ngay tại Sài Gòn.) Cho nên chúng ta phải định ra, người Huynh Trưởng chẳng những phải tu học theo bậc Kiên, Trì, Định, Lực mà còn phải tu dưỡng hoặc Nhập thất, Thọ Bát Quan Trai, dự Trại Tu dưỡng do Ban Hướng Dẫn các Miền tổ chức. Hàng Năm Ban Hướng Dẫn Trung Ương các nước sẽ ấn định các đề tài tu dưỡng, Ban Hướng Dẫn các Miền căn cứ vào đó thực hiện việc tổ chức tu dưỡng này.

Còn một vấn đề nữa là chúng ta nên chuyên môn hóa trong công tác đào tạo Huynh Trưởng, nên thành lập các Trại Trường. Phân cấp ra, chẳng hạn như Ban Hướng Dẫn Trung Ương thành lập Trại Trường Vạn Hạnh, Ban Hướng Dẫn Miền thành lập Trại Trường Huyền Trang và Miền chia thêm các khu vực để thành lập Trại Trường Lộc Uyển và A Dục, các Trại Trường làm việc thường xuyên (liên tục) sản xuất băng Video, tổ chức thi Khả năng..., không như các Trại Huấn Luyện chỉ mở ra theo định kỳ. Được như vậy, công tác đào tạo Huynh Trưởng sẽ đầy hiệu quả.

Nói chung những vấn đề nêu trên được thực hiện, sẽ mang lại cho GDPT chúng ta nhiều hiệu quả hơn.

ÁI HỮU VĨNH NGHIÊM

TRANG NHÀ

ÁI HỮU GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VĨNH NGHIÊM HẢI NGOẠI

MỤC LỤC :

- (*) Nguồn gốc Gia Đình Phật Tử.
- (*) Những ngày đầu của Gia Đình Phật H^oa Ph^o.
- (*) Tiến trình hình thành GDPT Miền Vĩnh Nghiêm.
- (*) Ái hữu Gia Đình Phật Tử Miền Vĩnh Nghiêm Hải ngoại.
- (*) Tôi học Duy thức.
- (*) Ký sự về một lần họp mặt.
- (*) Đào tạo và tu học của Huỳnh Trưởng.
- (*) Truyền thông.
- (*) Tin về Ban Hướng Dẫn Lâm Thời GDPT Việt Nam tại Hải ngoại.
- (*) Tin các nơi.
- (*) Tin về lễ Phật Đản Phật lịch 2542. Khóa Thiền GDPT .
- (*) Thông báo về cuộc họp của 4 Huỳnh Trưởng cấp D^ũng ở Việt Nam.
- (*) Địa chỉ các E-Mail.
- (*) Link các Trang Nhà.
- (*) Trang Nhà Ái Hữu Vĩnh Nghiêm: <http://members.aol.com/tong57/index.html>
- (*) E-Mail của Trang nhà Ái Hữu Vĩnh Nghiêm : tong57@aol.com

BẢN TIN 52 Trang 7

TIN MỪNG



Được tin mừng
Anh Chị ĐOÀN CHÍNH & MỘNG HƯƠNG
Đã làm lễ Vu Quy cho cháu Tâm Hạnh ĐOÀN QUỲNH HƯƠNG
kết duyên cùng Sebastien ĐỖ ĐÌNH TRUNG
Hôn lễ đã cử hành ngày 6 tháng 6 năm 1998
Tại nhà thờ Saint Gilbert
5420 Angevin, Saint Léonard, Québec
ÁI HỮU GDPT VĨNH NGHIÊM HẢI NGOẠI

Chúc đôi tân hôn

Trăm Năm Hạnh Phúc



Tin Nam Cali : Hòa Thượng Trí Dũng sau khi thăm viếng Phật tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại tại Hoa Kỳ. Ngày 12-6-1998, ngài đã trở về Việt Nam, trên đường về nước, Hòa Thượng có ghé đảo Hạ Uy Di, ghé Tokyo để thăm Phật Tử nơi đây.

Hòa Thượng có lòng ưu ái, đã gửi lời thăm hỏi tất cả thành viên Ái Hữu Gia Đình Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại, chúc Bồ đề tâm kiên cố để xây dựng GDPTVN ở Hải ngoại.

*

Nam California : Trưởng Nguyễn Văn Thục, nguyên Ủy Viên Nội Vụ và Điều Hành thuộc Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam, thành viên Ái Hữu Vĩnh Nghiêm. Anh đã từ nơi định cư ở Úc, sang Canada thăm ái nữ, rồi từ đó sang thăm người nhà ở Nam Cali. Anh đã được Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức, Ban Chấp Hành Ái Hữu Gia Đình Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại tổ chức các buổi họp mặt để đón tiếp anh.

Trong những buổi họp mặt đó, chẳng những nói lên tình cảm những người áo Lam mà còn bày tỏ những suy tư về tổ chức GDPT, những người có mặt đã trình bày một số vấn đề, giải đáp một số thắc mắc, đóng góp một số ý kiến, tất cả đều nói lên nguyện vọng cùng chung xây dựng ngôi nhà Lam thống nhất và bền vững.

*

Khóa tu học 2 : Tại Làng Phong, các Trưởng Gia Đình Phật Tử Canada và Hoa Kỳ đã đến tham dự khóa tu thiền từ ngày Thứ Sáu 19-6-1998 đến ngày Thứ Ba 23-6-1998 do Tăng đoàn làng Mai Pháp sang tổ chức và đặt trực tiếp dưới sự giảng dạy của Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Có một số thân nhân hay thân hữu GDPT tham gia, con số người tham dự trên 200, đây là khóa đầu tiên tổ chức tại làng Phong, làng mới lập, nhưng rất thành công.

Tổng Hợp Tin