

85 Nguyễn Đình Chiểu, Q3
TP HỒ CHÍ MINH - VIỆT NAM

Thân gửi: CHÚ HUỲNH ÁI TÙNG
5913 Colebrooke Lane
Louisville, Kentucky 40219
U.S.A.



801

Chú TÔNG (Phúc Trung) thân mến,

Anh rất vui mừng nhận được thư của TÔNG đề ngày 9 tháng Giêng năm 1994, sau ngày gặp Anh để từ giã một cách tin yêu giữa huynh đệ áo lam chúng ta cách đây 3 năm.

Với TRẦN KIÊM ĐẠT, một huynh trưởng GDPT ở Huế khá kỳ cựu, đồng thời là một nhà thơ Phật tử mà tác phẩm đầu tiên KIÊM ĐẠT đã giao cho anh đề tựa, có thể nói trên 40 năm rồi. Cuốn sách viết về GDPT của KIÊM ĐẠT viết mà TÔNG nói trong thư thì anh chưa được đọc, nên không hiểu nội dung ra sao. Vì có lời yêu cầu của TÔNG qua thư gửi về, anh vui lòng nói qua mấy điều mà TÔNG muốn biết.

1)-Nói về sự hình thành của GDPT nằm trong hệ thống tổ chức có pháp lý (thời Pháp thuộc) của 6 tập đoàn Trung, Bắc, Nam thuộc Tổng hội Phật giáo VN (1951-1963) thì những người được gọi là có công sáng lập và phát triển đầu tiên gồm có : HT.Minh Châu, Anh Võ Đình Cường anh Tống Hồ Cầm, chị Hoàng Thị Kim Cúc và Anh Phan Cảnh Tuân. Những tập kỷ yếu của Tổng Hội Phật Giáo toàn quốc thời đó nòn nằm ở một số thư viện, thì Tổng hội PGVN là tổ chức Phật giáo thống nhất trong thời gian đất nước chưa bị phân qua. Tổ chức Phật giáo VN đầu tiên này do HT.Thích Tịnh Khiết làm Hội chủ kế cả sau khi đất nước bị phân qua cho đến năm 1963. Ở Hà Nội, anh Nguyễn Văn Nhã là Trưởng ban, ở Hải Phòng chị Ni phụ trách (chị Ni nay là Sư Bà Hải Triều Âm) Lúc ấy ở miền Bắc có 2 đơn vị GD- một ở chùa Quán Sứ (Hà Nội)- một GD ở chùa Dư Hàn (Hải Phòng). Sau pháp nạn kỳ thị tôn giáo của gia đình họ Ngô gây ra thì Giáo hội PGVNTN mới hình thành và HT.Thích Tịnh Khiết được suy tôn lên ngôi đệ nhất Tăng thống, cũng chỉ hoạt động từ Quảng Trị trở vào các tỉnh phía Nam mà thôi. Từ đó, các tổ chức GDPT hợp nhất lại hoạt động trong pháp lý của Tổng vụ Thanh niên thuộc GHPGVNTN, mà cũng chỉ ở phía Nam nước Việt với chế độ khác với chế độ phía Bắc. Đó là sự kiện lịch sử tạo ra, làm cho đồng bào cùng đồng đạo ta Bắc-Nam cách biệt.

2)-Năm 1952, anh Nguyễn Hữu Huỳnh sau khi xuất phát từ một khóa đào tạo Huynh trưởng ở Huế vào Sài Gòn tổ chức một đơn vị GDPT với danh hiệu là Gia Đình Chánh Tín, hoạt động tại chùa Phước Hòa thuộc Hội Phật học Nam Việt là tập đoàn cư sĩ thành lập ngày 19/9/1950, cũng đồng thời điểm tại chùa Phật Quang (Chợ Lớn), anh Nguyễn Văn Thục hình thành được một đơn vị GDPT mang danh hiệu gia đình Chánh Giác thuộc Giáo hội Tăng già Nam Việt.

3)-Lúc bấy giờ tại cố đô Huế chỉ có mấy đơn vị GD nổi bật về sinh hoạt là GD Hướng Thiện (Thành nội-Huế) do anh Phan Cảnh Tuấn và anh Phan Xuân Sanh phụ trách, GD Chơn Tri do anh Cao Chánh Hựu phụ trách- GD Gia Thiện do các anh Trần Kiên Đạt, Nguyễn Minh Hiền (Lũ Hồ), Phạm Mạnh Cường, là những huynh trưởng đầu tiên có công xây dựng -GD Hướng Tử do hai anh em ruột Dương Xuân Dưỡng (Thiện Thành) Dương Xuân Nhơn (Thiện Hiền) phụ trách. Từ đó nhiều GD khác noi gương thành lập và hoạt động tại các khuôn Tỉnh độ, Niệm Phật Đường và về sau phát triển tại các tỉnh Đà Lạt, Đà Nẵng... ở miền Trung thuộc các tỉnh hội Phật học của Hội Việt Nam Phật học Trung Việt (là tổ chức Phật Giáo của hàng cư sĩ Phật học sáng lập từ năm 1952).

4)-Đầu năm 1953, anh Tống Hồ Cầm là Chánh thư ký Hội Việt Nam Phật học Thừa Thiên Huế, đồng thời là Phó Tổng thư ký ban thường trực Tổng Hội PGVN, vào Sài Gòn quan hệ Phật sự với Hội Phật học Nam Việt và Giáo Hội Tăng Già Nam Việt, anh cũng là huynh trưởng ngành Nam của GDPT Thừa Thiên Huế, cho nên cả Hội Phật Học Nam Việt và Giáo Hội Tăng Già Nam Việt mời anh cộng sự ~~thành~~ xây dựng thống nhất hai đơn vị gia đình Chánh Tín và Chánh Giác hợp thành một đơn vị duy nhất có tên là GD Chánh Đạo do một Ban huynh trưởng chung đặt dưới sự lãnh đạo một ban hướng dẫn. Với Ban hướng dẫn này, Anh Cầm mời anh Nguyễn Hữu Huỳnh và anh Nguyễn Văn Thục hiệp tác, gộp hai đơn vị GD này, khi đã trở thành một đơn vị trở nên sinh hoạt đúng theo nội qui trình mà GDPT gốc ở Huế đã vạch ra. Từ đó nhiều đơn vị GD ở tại Sài Gòn được hình thành, và phát triển đến các Tỉnh, Thành ở Nam bộ. Liên tục cho đến năm 1963, anh Cầm là Trưởng Ban Hướng dẫn Trung Ương GDPT Nam Việt. Cũng vào thời gian 1963 này, có phong trào thống nhất GDPT, qua tổ chức Đại Hội tại Hội trường Gia Long cũ, các huynh trưởng đại biểu bầu Ban hướng dẫn Trung Ương, đứng đầu gồm có anh Võ Đình Cường là Trưởng Ban, anh Tống Hồ Cầm là phó Ban ngành Nam, chị Hoàng thị Kim Cúc là phó Ban ngành nữ và nhiều ban viên chuyên ngành khác.

5)-Từ năm 1954 một số Tăng ni và Phật tử miền Bắc di cư vào Nam đặt trụ sở tại chùa Giác Minh với danh nghĩa là Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt (tại miền Nam) và Hội Việt Nam Phật Giáo Bắc Việt (tại miền Nam) Hai tổ chức này cũng có hình thành một số đơn vị GDPT mà các vị huynh trưởng tiêu biểu là các anh Tôn Thất Liệu, Huỳnh Ái Tông, Ngô Mạnh Thu.v.v... vẫn có sự liên lạc thân ái với GDPT Nam Việt hồi ấy.

6)-Nói về Ban Hướng dẫn GDPT Nam Việt từ năm 1953, trong đó anh Nguyễn Hữu Huỳnh là người thôi hoạt động rất sớm, còn lại anh Nguyễn Văn Thục là người kiên trì lâu nhất bên cạnh anh cùng với các anh Dương Xuân Dưỡng, Dương Xuân Nhơn, Trương Văn Sang, Trương Văn Trọng, chị Hoài Chơn...hoạt động tại chùa Xá Lợi. Qua nhiều nhiệm kỳ, Bác Đoàn Văn Đâu (chức không phải Lê Văn Du) là gia trưởng kỳ

cựu gia đình Phật tử Chánh Đạo. Bác GIU và anh Đoàn Văn Lộc không phải thành viên trong Ban hướng dẫn GDPT Nam Việt. Đoàn Văn Lộc là thành viên Ban hướng dẫn Trung Ương GDPTVN (từ năm 1963).

7)-Tất cả các sự kiện trên đây, TÔNG cũng đã sinh hoạt dài ngày ở Sài Gòn với GD Giác Minh, hẳn dễ dàng nhớ lại các sự thật đó. Anh còn giữ lại nhiều hình ảnh để chứng minh những điều TÔNG muốn biết như trên. Trong tập sách "Đây, gia đình của anh Võ Đình Cường, xuất bản năm 1956 tại Huế có đoạn viết : thư gửi Hội nghị Huynh trưởng Phật tử toàn quốc tại Đà-Lạt ngày 31-7-1955 : Tôi xin gửi lời chào mừng anh chị em đã đến dự Đại hội đông đủ. Chỉ không may cho riêng tôi là chẳng được gặp mặt anh chị em như lòng mong ước từ lâu, nhất là Đại Hội này lại có rất đông anh chị em huynh trưởng GDPT Nam Việt hoan hỷ lên dự, dưới sự hướng dẫn của anh Trưởng ban Tổng Hồ Cầm, một người người bạn thân mến của tôi suốt đời nguyện hy sinh cho Phật giáo"

Từ Đại hội này, qui chế huynh trưởng ~~ta~~ đời để định cấp bậc. và đầu tiên là anh Võ Đình Cường, anh Tổng Hồ Cầm, chị Hoàng Thị Kim Cúc được các tập đoàn trong Tổng Hội PGVN đặc phong là Huynh trưởng cấp DŨNG.

Cuốn sách NGƯỜI ÁO LAM của Lữ Hồ viết và xuất bản vào khoảng thời gian GDPT đã thống nhất (phía Nam) có nêu các sự kiện về sự phát triển của GDPT chúng ta.

8)-Đại hội GDPT toàn quốc tại Đà Nẵng năm 1966, anh CẦM được Đại hội bầu làm Trưởng Ban Trung Ương đoàn cựu Huynh trưởng GDPTVN. Cho đến ngày giải phóng đất nước 1975, và sau đó những hoạt động về tổ chức GDPT trong tình hình mới diễn tiến như thế nào hẳn TÔNG cũng rõ, vì TÔNG mới ra nước ngoài cách đây 3 năm mà thôi.

9)-Sau này về lịch sử PGVN được viết trung thực vô tư, chắc chắn lịch sử của GDPT phải được phản ánh đầy đủ và chính xác. Anh và anh Cường cũng một tuổi với HT.Minh Châu vì đạo pháp được chư tôn giáo phẩm bố trí đến đâu thì tận tâm phục vụ đến đấy, không danh không lợi, nhưng không bao giờ cúi đầu dưới sự bất chính vô đạo của bất cứ ai. Nếu có ai về VN gửi cho anh cuốn sách viết của KIÊM ĐẠT. Anh có lời hỏi thăm KIÊM ĐẠT nhờ TÔNG chuyển dùm.

Anh thành tâm chúc lành TÔNG và gia đình được vạn an-hạnh phúc

Ngày 7 tháng 3 năm 1994

Than ái


Anh Tổng Hồ Cầm