



Nguyên

tưởng niệm

CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG
NGUYỄN MÃN LÊ VIẾT LÂM

Chủ Trương

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Úc Đại Lợi

Ban Biên Tập

HTr Quảng Giải - Huỳnh Kim Hóa

HTr Thiện Phú Nguyễn Văn Vinh

HTr Thiện Hòa Phùng Thị Thái Hiền

HTr Nguyễn Đề Phan Thi Kim Oanh

Ban Kỹ Thuật

HTr Vạn Thắng Nguyễn Quốc Toàn

HTr Nghiêm Đăng- Nguyễn Thái Đăng Khoa

Ban In Ấn

HTr Chúc Tâm Trần Chánh Bình



TIỀN ANH

Hải
Ngoại

Rồi anh cũng lặng lẽ ra đi, một đóa hoa vô thường trở về với chân nguyên, Sen Trắng Úc Đại Lợi vắng bóng hình người anh khả kính, người đã hướng dẫn và đồng hành cùng chúng em suốt quãng thời gian 40 năm qua, trước giờ phút tiễn biệt chúng em đến thăm anh, nắm chặt tay anh để lắng nghe đôi điều sau cuối, nhưng dòng nước mắt anh dâng trào thay cho lời tiễn biệt yêu thương, ngôn từ đã tắt lịm từ lâu, và bây giờ thì chúng ta đã vĩnh viễn xa anh, điều gì nói anh đã nói, điều gì làm anh cũng đã làm, xong nhiệm vụ anh đi. Giờ thì chúng em mong anh được thông dong đi về nơi cõi trời cao rộng, nơi đó thôi không còn muện phiền cảm thọ sớm nắng, chiều mưa, bước về phía trước trong ánh sáng quang minh có Đức Di Đà tiếp độ.

Anh ra đi nhưng lưu lại cho đời cho đạo và cho tổ chức Áo lam bao điều lợi lạc, như một đóa sen vô thường hiếm quý.

Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Úc Đại Lợi và lam viên bốn phương ghi nhớ công lao anh 40 năm dựng cờ Sen Trắng từ quản hạt Úc Đại Lợi ra Hải Ngoại và 30 năm với thân mang cơn đau nghiệp lực, song lúc nào cũng tinh tấn yêu đời tận tâm tận lực phụng sự lý tưởng Áo Lam, không quản ngại đường xa cách trở từ trại trường Bắc Mỹ đến núi rừng nắng gió Úc Châu nơi nào cần anh đều có mặt để

truyền trao năng lượng hiểu và thương, tình thương dành cho đàn em đông đầy trong kỷ niệm không sao kể hết!

Anh ra đi lúc nhân loại đang chìm trong dịch bệnh đau thương, anh chị em bốn phương bị ngăn cách đường về để Dây Thân Ái tiễn đưa lần cuối, nhưng cũng hạnh phúc thay anh được Chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thương Đại Đức Tăng-Ni, Lam viên bốn phương đồng ngân vang lời cầu nguyện, tiễn anh lần cuối.

89 năm trần gian như Thiền Sư Hương Hải “Nhận bay trên không, bóng chim đáy nước, nhận không có ý để lại dấu tích, nước không có ý lưu lại bóng hình”. Nhưng chúng em lưu dấu chân anh để soi mình tu học.

Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức,

Kính thưa toàn thể thân bằng quyến thuộc cùng toàn thể anh chị em Lam viên thân kính,

Kỷ Yếu Tưởng Niệm ghi dấu kỷ niệm về Anh nhưng không sao chuyển tải hết những lời tâm tình kỷ niệm, phân ưu, chia buồn tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ban Thực Hiện Kỷ Yếu Tang Lễ

Mục lục

1/ LỜI NGỎ 3

2/ TIỂU SỬ VÀ HÀNH TRÌNH PHỤNG SỰ MÁI NHÀ LAM 7

3/ HÌNH ẢNH SINH HOẠT 21

4/ VĂN THƠ KỶ NIỆM VỀ ANH 37


5/ HÌNH ẢNH VÀ VĂN KIỆN TANG LỄ 99

6/ LỜI CẢM TẠ 145

7/ NHẠC KHÚC ĐỜI LAM PHỤNG SỰ 150







2/ TIỂU SỬ VÀ
HÀNH TRÌNH
PHỤNG SỰ MÁI
NHÀ LAM



TIỂU SỬ

CỐ HUYNH TRƯỜNG CẤP DŨNG GDPTVN NGUYỄN MẮN LÊ VIẾT LÂM

(1933 - 2021)

NGUYÊN ĐẠI DIỆN BAN HƯỚNG DẪN GDPTVN HẢI NGOẠI TẠI ÚC ĐẠI LỢI
NGUYÊN TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN GDPTVN TẠI ÚC ĐẠI LỢI
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GDPTVN TRÊN THẾ GIỚI
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CẤP DŨNG, TẤN GDPTVN TẠI ÚC ĐẠI LỢI

Huynh Trường Lê Viết Lâm, Pháp Danh Nguyễn Mẫn sinh ngày 21 tháng 08 năm 1933 (Quý Dậu) tại Thừa Thiên (Huế) Việt Nam. Anh được sinh trưởng trong một gia đình thâm tín Phật Giáo, anh đã sớm Quy Y Tam Bảo, với bốn Sư truyền giới Tỳ Kheo Thích Tâm Ngộ, hiệu Trí Hiển, tại Chùa Ba La Mật, ngày 06/11/1933.

Năm 1958, anh lập gia đình với chị Trần Thị Thu Thủy, Pháp Danh Tâm Tú, chị đã hết lòng hỗ trợ cho anh trong mọi lãnh vực hoạt động, chị luôn luôn có mặt bên cạnh anh. Anh chị có 4 người con, 3 nam 1 nữ và đã có 5 Cháu Nội, Ngoại và 5 Chắt Ngoại. Tất cả thành viên trong gia đình anh chị đã hướng dẫn Quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới.

◎ Anh đã lần lượt công tác tại:

- Bộ Tham mưu Quân Đoàn I - Đà Nẵng
- Tòa án Sơ thẩm Khánh Hòa - Nha trang
- Tòa án Sơ thẩm Dak Lak - Buôn Mê Thuột
- Trường Trung Học Bồ Đề Huế
- Trường Trung Học Tổng hợp Buôn Mê Thuột
- Trường Sư phạm Giáo học cấp Bổ túc Buôn Mê Thuột.
- Trường Bồ Đề Buôn Mê Thuột.

SINH HOẠT PHẬT TỬ:

Cuộc đời của anh Nguyễn Mẫn đã chính thức gia nhập phong trào Gia Đình Phật

Hoá Phổ rất sớm là tiền thân của Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại quê nhà, và anh đã góp phần hình thành duy trì, kiện toàn và phát triển Tổ Chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi nói riêng và tại Hải Ngoại nói chung, trong hơn 30 năm qua. Năm 1948 – 1955, anh đã gia nhập Gia Đình Phật Hoá Phổ Chơn Tri tại Huế sinh hoạt liên tục từ Đoàn sinh đến Huynh Trưởng và nhận lãnh trách nhiệm Liên Đoàn Trưởng GDPT Thiện Ái tại Đà Nẵng năm 1953 -1954 và đảm nhận chức vụ Liên Đoàn Trưởng GDPT Chơn Tri năm 1954 – 1955 tại Huế. Sau đó anh tiếp tục sinh hoạt với Ban Huynh Trưởng GDPT Chơn Tri đến năm 1962.

Gián Đoạn Sinh Hoạt:

Năm 1963 – 1982, Nhập ngũ Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà và thời gian sau Quốc nạn
30/04/1975.

Quá Trình Hoạt Động tại Hải Ngoại: 1983 – 2021

- Ngày 03/10/1998, anh đã thọ Bồ Tát Giới tại gia tại Giới Đàn Hương Sơn, Chùa Pháp Bảo Sydney Úc Đại Lợi, Pháp Hiệu: Chân Như Tánh.
- Năm 1983 – 1984, anh được mời đảm nhiệm chức vụ Phó Hội Trưởng Nội Vụ Hội Phật Giáo Việt Nam tại Tiểu Bang NSW/ Úc Đại Lợi.
- Năm 1983 – 1989, anh đã được Ban Huynh Trưởng GDPT Pháp Bảo mời giữ chức vụ Gia Trưởng để phục hoạt sinh hoạt GDPT Pháp Bảo lúc bấy giờ.
- Cuối năm 1986, anh đã

được Đại Hội Huynh Trưởng tín nhiệm với chức vụ Trưởng Ban Hướng Dẫn, kiêm Chủ Tịch Ủy Ban Quản Trị Huynh Trưởng GDPTVN/Úc Châu nhiệm kỳ II (1987 – 1990)

- Năm 1987, anh làm Trại Trưởng Trại Hạp Bạn Thiện Hoa toàn Liên bang lần đầu tiên được tổ chức tại Adelaide.

- Năm 1988, anh đã tham dự Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng cấp 2 với tư cách Giảng viên Trại Huấn Luyện Huyền Trang I, do Ban Hướng Dẫn Trung Ương GDPTVN/ Hoa Kỳ, tổ chức tại O'Neill Regional Park California Hoa Kỳ.

- Năm 1988, làm Trại trưởng Trại Hạp Bạn Yến Phi Liên Bang được tổ chức tại thủ đô Canberra. Trong kỳ trại này, một Đại Hội Huynh trưởng Bất thường được triệu tập để tu chỉnh Nội Quy, danh xưng Ban Hướng Dẫn GDPTVN tại Úc Châu được đổi thành Ban Hướng Dẫn GDPTVN tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan.

- Năm 1989, anh làm Trại Trưởng Trại Tâm Minh Hội Thảo và Tu Dưỡng Huynh Trưởng toàn Liên bang tại Carlingal Melbourne tiểu bang Victoria. Trong kỳ trại này có sự tham dự của chị Lê Từ Nguyễn Thị Thu Nhi, Trưởng BHD/TU GDPTVN tại Hoa Kỳ và anh Tâm Trí Tư Đồ Minh, Trưởng BHD GDPTVN tại Canada. Đã hình thành Ban Vận Động để tiến đến việc thống nhất GDPT-









VN tại Hải Ngoại.

- Năm 1990, Trại Trưởng trại họp bạn Tâm Chánh và Trại Huấn Luyện Huỳnh Trường Sơ Cấp Lộc Uyển và Cấp I A Dục do Ban Hướng Dẫn tổ chức tại Glenfield Sydney.
- Năm 1991 – 1994, anh được mời làm Cố Vấn GDPTVN tại Úc Đại Lợi.
- Năm 1997, anh đã tham dự Hội Nghị Hội Thảo Ban Điều Hợp Trung Ương GDPTVN Hải Ngoại tổ chức tại Chùa Vạn Hạnh, San Diego, California, Hoa Kỳ.
- Năm 1997 – 1999, Chủ Tịch Ủy Ban Quản Trị Huỳnh Trường GDPTVN tại Úc Đại Lợi.
- Năm 1997 – 2002, anh được mời làm Cố Vấn Truyền Thống BHD Trung Ương GDPTVN tại Úc Đại Lợi.
- Năm 1997, làm Trại Trưởng Trại Huấn Luyện Huỳnh Trường Lộc Uyển, A Dục và Huyện Trang I giai đoạn 1 tổ chức tại Perth tiểu bang Tây Úc. Và giai đoạn 2 tổ chức tại Sydney cuối năm 1998.
- Năm 1995 – 1997, Đại Diện Ban Điều Hợp Trung Ương GDPTVN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi.
- Năm 1997 – 2000, anh phụ trách chức vụ Ủy Viên Nghiên Cứu và Kế Hoạch Ban Hướng Dẫn Lâm Thời GDPTVN tại Hải Ngoại.
- Năm 1999, Thành

viên Hội Đồng Điều chỉnh Cấp Tấn GDPTVN tại Hải Ngoại.

- Năm 2000 – 2011, anh làm Đại Diện Ban Hướng Dẫn GDPTVN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi.
- Năm 1998 – 2002, Anh được mời đảm trách chức Vụ Phó và Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Thanh Niên GDPT Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất/Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan.
- Năm 2006 – 2011, Chủ Tịch Hội Đồng Cấp Tấn GDPTVN/UĐL.
- Năm 2010, Chủ Tịch Hội Đồng Xét Cấp Tấn GDPTVN/UĐL.
- Năm 2014 – 2021, anh là Thành Viên của Hội Đồng Huỳnh Trường Cấp Dũng GDPTVN trên thế giới.

VỀ TU HỌC:

Anh đã lần lượt qua các bậc; Hướng Thiện, Sơ Thiện, Trung Thiện, Chánh Thiện được tổ chức tại Chùa Bảo Quốc Huế từ năm 1948 – 1951.

THỤ HUẤN:

Anh đã hoàn tất chương trình Trại Huấn Luyện Cấp III Vạn Hạnh 1 Hải Ngoại do Ban Hướng Dẫn GDPTVN Hải Ngoại tổ chức năm 2007 -2008.

Với công sức đóng góp trí lực của anh cho sự thăng tiến, phát triển tổ chức mà anh đã được Ban Hướng Dẫn “Trung Ương” Gia





Đình Phật Tử Việt Nam lần lượt tấn phong cấp Bạc:

- Cấp Tín, ngày 29/03/1986
- Cấp Tấn, Quyết định số: 002/HDTU/TTQĐ/NV ngày 15/02/1995.
- Cấp Dũng, Quyết định số 4005/HDTG/QĐ/TB ngày 09/10/2014.

Đặc biệt anh rất quan tâm đến Tổ Tự Nguyễn Hương Về Quê Hương, luôn luôn nhắc nhở anh em, bằng hữu bằng câu:

*Sáng cho người niềm vui,
Chiều giúp người bớt khổ.*

Đó cũng là hạnh nguyện của một Bồ Tát tại gia, và lý tưởng của người Huỳnh Trường Gia Đình Phật Tử Việt Nam luôn san sẻ nỗi khổ niềm đau để đạt thành tâm nguyện. Anh đã bị tai biến trên 30 năm qua, mặc dù thân xác co rút, đau nhức, nhưng anh không dừng nghỉ việc tu học, hành trì và thực hiện công tác giáo dục của Tổ chức GDPT Việt Nam. Nay, Anh đã thuận thể vô thường xả bỏ báo thân ngày 07 tháng 07 năm 2021 (nhằm ngày 28 tháng 05 năm Tân Sửu) tại thành phố Sydney, Tiểu bang New South Wales Úc Đại Lợi.

Hương Thọ: 89 tuổi.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

SÁCH TỊCH HUYNH TRƯỞNG

1. LÝ LỊCH CÁ NHÂN

Họ và tên:	Lê Viết Lâm
Pháp danh:	Nguyên Mẫn
Ngày tháng năm sinh:	21/8/1933
Nơi sinh:	Thừa Thiên, Việt Nam
Đơn vị:	Đại Diện BHD GDPTVN/HN tại Úc Đại Lợi
Ngày gia nhập GDPTVN:	Lễ Vu Lan PL 2492 năm 1948 tại Huế, GD Phật Hóa Phổ Chơn Tri
Ngày Quy Y:	06/11/1933 tại Chùa Ba La Mật, bốn sư truyền giới Tỳ Kheo Tâm Ngộ, hiệu Trí Hiển
Giới đã thọ:	Bồ Tát tại gia tại Đại Giới Đàn Hương Sơn, Chùa Pháp Bảo NSW, Úc Đại Lợi ngày 03/10/1998 pháp hiệu Chân Như Tánh.
Bốn sư truyền giới:	Đàn Đầu Hòa Thượng Thích Như Huệ.

2. SINH HOẠT

Liệt kê những nơi sinh hoạt kể từ lúc gia nhập GDPTVN cho tới nay (kể cả tại Quốc Nội). Nếu có gián đoạn sinh hoạt, ghi rõ thời gian gián đoạn và lý do.

Nơi sinh hoạt (Quốc Nội)	Thời gian	Chú giải (eg. chức vụ)
GD Phật Hóa Phổ Chơn Tri Huế	1948	Đoàn sinh
-nt-	1949-1950	Đội trưởng
GDPT Chơn Tri Huế	1951-1952	Đoàn trưởng
-nt-	1954-1955	Liên Đoàn trưởng
GDPT Thiện Ái Đà Nẵng	1953-1954	Liên Đoàn trưởng
GDPT Chơn Tri Huế	1956-1962	Ban HTr Chơn Tri
Nơi sinh hoạt (Hải Ngoại)	1983-2011c	Đang sinh hoạt
Phó Hội trưởng Nội vụ Hội PG TB NSW/UĐL	1983-1984	
Phục hoạt GDPT Pháp Bảo NSW	1983-1989	Gia trưởng
GDPTVN / Úc Châu	1987-1990	Trưởng Ban Ban Hướng Dẫn kiêm Chủ tịch Ủy Ban QTHT.GDPTVN / Úc Châu

Nơi sinh hoạt (Quốc Nội)	Thời gian	Chú giải (eg. chức vụ)
GDPTVN / Hoa Kỳ	1988	Thành viên Giảng huấn BQT Huyện Trang 1 GDPTVN / Hoa Kỳ
GDPTVN / Úc Đại Lợi	1991-1994	Cố vấn GDPTVN / Úc Đại Lợi
BHDTƯ GDPTVN/UĐL	1997-2002	Cố vấn truyền thống BHDTƯ GDPTVN/UĐL
GDPTVN/UĐL	1997-1999	Chủ tịch Ủy Ban QTHT/GDPTVN/UĐL
GDPTVN/UĐL	1987-1998	Trại trưởng các Trại Hạp Bạn, Tu Dưỡng, Huấn Luyện HTr Lộc Uyển, A Dục, Huyện Trang 1 UĐL
GDPTVN/HN	1995-1997	Đại Diện Ban Điều Hợp TƯ GDPTVN/HN tại Úc Đại Lợi
Ban Hướng Dẫn Lâm Thời GDPTVN tại Hải Ngoại	1997-2000	Ủy viên Nghiên Cứu và Kế Hoạch Ban Hướng Dẫn Lâm Thời GDPTVN tại Hải Ngoại
GDPTVN tại Hải Ngoại	1999	Thành viên Hội Đồng Điều chỉnh Cấp Tấn GDPTVN tại Hải Ngoại
BHD.GDPTVN/HN	2000-2011	Đại Diện BHD.GDPTVN/HN tại UĐL
Giáo Hội PGVNTN/HN tại UĐL-Tân Tây Lan	1998-2002	Vụ Phó và Tổng Vụ phó Tổng vụ TN-GDPT Giáo Hội PGVNTN/HN tại UĐL-Tân Tây Lan
GDPTVN / UĐL	2006-2011	Chủ tịch HĐ Cấp Tấn GDPTVN / UĐL
GDPTVN tại UĐL	2010	Chủ tịch Hội Đồng Xét Cấp Tấn GDPTVN tại UĐL
Gián đoạn sinh hoạt	1963-1982	Nhập ngũ QĐVNCH và thời gian sau Quốc nạn 30/4/1975

3. TU HỌC

Bậc học	Cấp tổ chức	Thời gian	Chú giải
Đã qua các bậc Hường, Sơ, Trung, Chánh Thiện	được tổ chức tại Huế	1948-1951	Không nhớ rõ ngày tháng và thi chung tại Chùa nào có thể Chùa Bảo Quốc.

4. THỤ HUẤN

Tên trại	Cấp tổ chức	Thời gian	Chú giải
Vạn Hạnh	Trại Vạn Hạnh 1 Hải Ngoại	2007-2008	Ban Hướng Dẫn GDPTVN / Hải Ngoại tổ chức

5. THỌ CẤP

Cấp đã thọ	Số quyết định	Ngày	Chú giải
------------	---------------	------	----------

Cấp Tín		29/3/1986	Truy cấp từ 01/01/1975
Cấp Tấn	002/HDTƯ/TTQĐ/NV	15/02/1995	Truy cấp, cấp Tấn từ Phật Đản 15-4 PL 2534 (09/5/1990)
Cấp Dũng	4005/HDTG/QĐ/TB	09/10/2014	Thọ cấp Dũng ngày 31/12/2014 tại TP Canberra UĐL

*Hiện là Chủ tịch HĐC Dũng Tấn UĐL.

6. KÝ TÊN



Ngày 10/01/2017

*Báo cáo các Phật sự đã thực hiện trong năm của phần hành mình được phân công : Vì tuổi đã quá lớn (84 tuổi) và mang bệnh Tai biến mạch máu não (đã trải qua 28 năm), người chỉ còn bán thân bên mặt hoạt động, tôi đã không thể nhận lãnh chức vụ UV An Sinh HĐC Dũng và nhiệm vụ này đã được chuyển giao đến HTr Nguyễn Văn Chính.

*Tôi đã cộng tác thường xuyên trong những Phật sự của BHD/HN, BHD UĐL và hiện là Chủ tịch HĐC Dũng Tấn UĐL.







The background features a light beige gradient with large, stylized, overlapping leaf shapes in a muted pinkish-brown color. In the bottom-left corner, there is a detailed line drawing of a mechanical component, possibly a valve or a pump, with various pipes and a circular grid-like structure.

3/ HÌNH ẢNH
SINH HOẠT


































4/ VĂN THƠ
KỶ NIỆM VỀ ANH

CHUYẾN TÀU

CUỐI NGÀY

Nguyễn Mẫn

Tiếng còi tàu cuối ngày đang kêu gọi
Khách lữ hành vẫn còn mãi loanh quanh.
Trên đường đi còn bao cảnh đẹp xinh
Bao vui thú đang còn chờ đợi đó,
Chân muốn bước mà mắt còn quay ngo.
Còn dùng dằng luyến tiếc cuộc vui qua.
Trời đã chiều, bóng tối sắp chan hòa,
Ngày sẽ tàn, ánh dương rồi sẽ tắt,
Tàu chạy rồi, khách lạc lỏng bơ vơ.

“Còn bao lâu nữa”* mà đợi chờ.

*Lời khuyến tấn của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ



BA CÔI KHÔNG YÊN

Nguyễn Mẫn

“Tam giới bất an do như hỏa trạch”.

Lửa bủa vây, mái nhà sập sụp, kèo cột cũng rã theo, tình trạng căn nhà vô cùng nguy hiểm. Ta phải chạy ra ngay! Phải chạy gấp! Lửa đang cháy khắp căn nhà, lửa đang táp quanh ta, nóng phỏng da và đau đốn toàn thân. Nguy ngập thay tứ chi bị thiêu đốt, tứ đại tiêu tan, tâm ta bất tịnh, bất an vô cùng. Ta hãy mau mau tìm ra ngay cửa chính, ở ngoài kia châu báu ngọc ngà đang chờ đợi sẵn.

Nhưng tại sao, căn nhà đang cháy, chỉ có một cửa để ra, mà ta vẫn ngu si chần chờ, nô đùa, hò hẹn, ham chơi, lý luận mong cầu, tham đắm chạy theo những kế sách này, những toan tính nọ, mãi mãi dính mắc tham ái dục trần để rơi vào sanh tử sáu nẻo luân hồi? Ta có khác nào loài vật sắp bị cắt tiết mà vẫn tranh giành thức ăn, mổ cắn nhau,

không biết rằng, vài giờ hoặc vài ngày nữa sẽ bị đem ra làm thịt.

Sự thực là do thói quen hay quên và thiếu quyết tâm, ta đã không chuyển hóa được những tâm sở đại phiền não, tùy phiền não, tâm bất thiện, chuyển thức thành trí ...

Lửa, biểu tượng sức nóng lớn nhỏ, phá hoại của cải tài sản vật chất, tuy làm ta mất mát tiếc nuối, tốn kém tiền bạc, cần phải xây dựng trở lại, nhưng lại có những thứ lửa nóng khác làm hư hỏng, phá hoại đời sống tâm linh, nhân cách đạo đức con người, trầm trọng nguy hiểm tận cùng hơn cả bom, đạn, thiên tai, môi trường hư hỏng ... đó là các tâm hành đại phiền não Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Ác kiến và tùy phiền não như Phẫn, Hận, Phú, Não, Tật, Xan, Cuống, Xiêm, Hại, Kiêu, Vô Tàm, Vô Quý, Phóng Dật ..., nếu không được ta quyết





tâm ngày đêm cố gắng chuyển hóa thì những trận lửa phiền não này sẽ lan rộng, ngấm dần trong tâm thức, lâu sẽ trở thành tập khí thiếu tỉnh thức, hậu quả lớn hơn gấp vạn lần sự thiêu rụi của lửa phá hoại tài sản vật chất “Nhất sân chi hỏa năng thiêu vạn khoảnh công đức chi lâm”, và “Tam giới bất an, do như hỏa trạch.”

Tham muốn nhiều sinh ra gian dối, Sân hận nhiều sinh nóng nảy, u mê, ngu dốt, đốt phá cả rừng công đức, Si nhiều là vô minh không biết hướng đi, lạc đường, mất nẻo tìm về, khổ hơn loài lạc đà phơi mình chở nặng giữa sa mạc nóng bỏng rát thịt da, và Mạn là tánh khí ngã chấp của con người cho ta là trên hết, cái gì của ta cũng là số một, bất chấp chân lý thực tướng Vạn pháp giai không, Nghi là thiếu chánh tín, thiếu tự tin, khinh mình, tự xem mình là hạ liệt, và Ác kiến là sự suy nghĩ nhận định không đúng chánh pháp. Những thứ lửa này, theo Duy Thức Học, khổ não vô cùng, chết rồi nghiệp chướng phiền não vẫn phải mang theo tạo thành quả khổ đau triền miên trong lục đạo luân hồi.

Chúng ta hiện đang sống trong thế giới bất an, có thể tan hoại, chết không toàn thân bất cứ lúc nào, thường xuyên bị đe dọa bởi chiến tranh nguyên tử, hóa học, vi trùng, thiên tai động đất, đại cuồng phong, bão lụt, núi lửa, bệnh tật nan y ... mà vẫn điềm nhiên tọa thị cảm thấy yên ổn, say mê trong ngũ dục không lối thoát, không biết ta đang bị sẩy chân vào rắn độc, hầm chông, hố lửa ... Ta đã tự nhủ mình thường xuyên quán chiếu các pháp hữu vi đều như mộng ảo, như điện chớp, sương rơi “Nhứt thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệc như diễn, ung tác như thị quán” ... quán vô thường, vô ngã, niết bàn – không, vô tướng, vô tác..., thực tập chánh niệm từng giây, từng phút trong cuộc sống hàng ngày

hay chưa ? Ta đã cảm nhận thực sự niềm vui của sự tu học chánh pháp và hành trì chánh pháp hay chưa ? Chánh pháp có phải là thức ăn bổ dưỡng, là pháp hỷ sung mãn, thiền duyệt vi thực giúp ta có hướng sống tỉnh thức, an lạc lâu dài không ? Từ đó ta lập nguyện tinh tấn tu học qua Văn - Tư - Tu; Giới - Định - Tuệ, quay về nương tựa tự tánh chân tâm, Phật tánh thường hằng, Như Lai Viên Giác Diệu Tâm.

Chúng ta quyết lập nguyện trở về ngôi nhà Tam Bảo, hành trì giới luật nghiêm minh, tự độ, độ tha, sám hối tội lỗi, thực hành tam tự tịnh giới, duy tuệ thị nghiệp, thẳng tiến qua bờ bi ngạn.

Và nhất là phải nhận biết để đề phòng lửa dữ - lửa vô minh, lửa duyên sanh Sanh, Lão, Bệnh, Tử ... mà bảo hộ thân tâm, chuyển hóa phiền não thành những tâm hành chánh niệm tỉnh thức.

Chúng ta cũng nên thường xuyên tự hỏi ta đang làm gì, việc này sẽ đem lại lợi lạc cho ai, có phù hợp với Giáo lý Tứ Đế, Bát Chánh Đạo ... có chuyển hóa được bao phiền não dính mắc trói buộc ?

Trong những lúc gặp chướng duyên khắc nghiệt, những trở ngại phũ phàng, tình đời đen bạc, tình đạo thiếu niềm tin ..., chúng ta phải suy nghĩ gì, làm gì đúng đắn, thiết thực nhất, để vừa hợp mục đích, hợp lý tưởng mà không làm xáo trộn tinh thần tu học bất nhị, trung đạo, tương tức của người Phật tử ?

Phải chăng đó là sự thử thách, trắc nghiệm về tinh thần nhẫn nhục, hỷ xả, hòa ái, được xem như thiện tri thức giúp ta, như Đề Bà Đạt Đa đối xử tệ hại với Đức Phật.

Là Đoàn viên Áo Lam, chúng ta hãy “tự mình thấp đuốc lên mà đi”, và “chiến thắng trăm ngàn quân không bằng tự chiến thắng mình, tự chiến thắng mình, mới là chiến công



hiển hách nhất.”

Tuy lời dạy của Phật luôn luôn đúng sự thật, Phật pháp là chân lý tối thượng, nhưng lúc ứng xử cũng phải tùy căn cơ, hoàn cảnh đối tượng, không gian, thời gian ... đó chính là phương tiện khéo léo, tùy duyên bất biến vậy.

Đã có mục đích, lý tưởng rồi, chúng ta hãy sẵn sàng căng buồm vượt sóng nhắm hướng ra khơi dầu mưa gió bão bùng, thiên nhiên đe dọa, chúng ta vẫn không hề lo sợ chùn chân lùi bước, mà tất cả đều chỉ vì “phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật.”

Anh chị em ơi ! hãy tự thương mình, luôn luôn sống trong tinh thức và thương bao người em nhỏ dại mà tinh tấn tu học, dẫn thân, hy sinh, phụng sự nhiều hơn, nhẫn nại nhiều hơn, không cầu quả nhỏ, không tự khinh mình, không hoài nghi, không rụt rè, không cố chấp, dầu có lần tạm

nghi chân rồi vẫn hằng hái tiếp tục lên đường quay về Phật tánh, ta sẽ thành Phật, đã thành Phật “chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng.”

Kính lạy Phật, chúng con từ bao đời, bao kiếp, ngu dại bởi tập khí sâu dày, nay đã biết quay về nương tựa hải đảo tự thân, thề nguyện làm lành tránh dữ, giữ tâm ý thanh tịnh, để xứng đáng là con của đấng Như Lai.

Còn điều gì vui hơn nữa, hạnh phúc bền bỉ hơn nữa, lý tưởng trong cuộc sống chính là chia sẻ niềm đau khổ của mọi người, lấy hạnh phúc của người khác làm nên hạnh phúc của chính mình.

Vui ca lên bạn ơi ! Đời rất màu nhiệm, rất đáng sống.

CÒN BAO LÂU NỮA

Nguyễn Mẫn

(Thành kính tri ân Sư Phụ Tuệ Sỹ, vị Thầy khả kính đã giáo dưỡng tôi trên bước đường học đạo giải thoát và luôn ân cần nhắc nhở tôi công án “CÒN BAO LÂU NỮA”)

Xin lỗi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhại theo bài hát của anh, tôi vẫn thường xuyên ngẫu nhiên để tự nhắc mình “Đi đâu loanh quanh cho đời mỗi mệt...” Cùng Tử tôi ơi, hãy sớm quay về !

Thú thật, tự biết rõ mình ngu si bởi tập khí vô minh từ vô thủy, gây bao tội ác bởi lầm mê, nên trong những sinh hoạt bình thường hàng ngày, kể cả lúc đi đứng nằm ngồi, vào ra cười nói nghỉ ngơi ..., tuy không viết hai chữ Chánh Niệm Tỉnh Giác trên giấy, treo trên tường cao ở lối đi vào - ra dễ thấy, tôi vẫn thường tâm tâm niệm niệm - tự hứa nhất định không quên (thất niệm), vì quên là một tâm hành tùy phiền não, xác quyết quên là thoái hóa, là rơi vào hố sâu, vực thẳm, là thất bại cuộc đời, là chướng duyên xa dần cửa đạo, nên luôn luôn nhắc mình, gióng lên tiếng chuông cảnh giác:

“Một phút lơ lăm, ngàn năm ân hận,
Quay đầu nhìn lại, thân trăm tuổi rồi.”

hoặc:

“Thà một ngày học được pháp tối thượng,
còn hơn cả trăm năm không được học

pháp tối thượng.”

Rồi những lúc công phu tụng niệm sáng tối, tôi đã ý thức tiếng chuông là lời gọi của Chư Phật :

“Ba nghiệp lắng thanh tịnh
Gọi lòng theo tiếng chuông
Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn.”

Qua các lời dạy của Phật trong Kinh Pháp Cú trên xem ra đơn giản, chỉ vồn vện vài câu, học tuy dễ thuộc mà sao thực tập hạnh lắng nghe, hành trì, tu tập ... để đừng lơ lăm ân hận khi thân trăm tuổi - thà một ngày học pháp tối thượng - ba nghiệp lắng thanh tịnh -, tự hỏi, tôi đã quyết chí bước vào dòng thánh, lội dòng nước ngược, vượt biển sinh tử, tu tập tiêu trừ vọng niệm, thể nhận được chân lý vô tướng, tâm không còn chấp trước, phân biệt, để an nhiên tự tại ... “vượt thoát nẻo đau buồn” chưa? Sao đường đi tới của tôi còn lăm long đong lận đận, vẫn là “bọt trong bể khổ, bèo đầu bến mê”, bụi phủ che mờ tự tánh, phải chăng gốc hai chữ “vô minh” nghiệp báo, Trùng trùng duyên khởi ... tôi chưa thấu triệt bởi thiếu quán chiếu hành thâm.

Rồi giật mình, nhớ lời Phật dạy, được sinh làm người không phải dễ, phải có quá khứ hiện tại tu tập, làm lành tránh dữ, chuyển hóa thân tâm, phát nguyện Quy Y, tu trì giới luật, nếu không một phen mất thân người sẽ chẳng biết đến bao giờ mới

trở lại. Cổ nhân từng ví dụ sự khó khăn vô cùng ấy quá hơn việc yêu cầu cây cột bằng đồng mỗi năm nở hoa. Cũng như trong kinh Pháp Hoa ví dụ cho vấn đề trở lại làm người ở kiếp sau giống như con rùa mù trôi giữa đại dương, trong đại dương ấy có một tấm ván nổi trên mặt nước, tấm ván này có một lỗ hồng; con rùa mù ấy một trăm năm mới nổi lên mặt nước một lần, nó phải làm sao tìm gặp được tấm ván là một điều khó, song thế chưa đủ, nó phải làm thế nào chui vào trúng lỗ hồng của tấm ván mới bò lên được, ấy là hai điều khó. Vậy mà nay đã được làm người, lại là người Phật tử, mang thân phế tật, trên đầu tóc đã bạc, má đã nhăn, răng đã rụng nhiều, da trên bàn tay đã có đường xếp gập, sao tôi vẫn cứ mãi u mê đại khờ ?

“CÒN BAO LÂU NỮA ?”. Còn bao lâu nữa mà chần chờ, giải đãi ? Cùng Tử tôi ơi, hãy sớm quay về Phật tánh, ánh sáng quang minh Pháp Hoa diệu vợi, ánh sáng Duy Ma bất nhị bất tư nghi, ánh sáng Thắng Man ba lời nguyện lớn, Phật trí bình đẳng, ánh sáng Lăng Nghiêm chơn tâm thanh tịnh thường hằng ...

Vẫn còn nhớ lời phát nguyện lúc làm Huỳnh Trường, lúc thọ cấp với bao kỷ niệm tràn đầy cảm xúc trong đêm khuya thanh vắng hay buổi sáng hùng đông lúc mặt trời chưa ló dạng, dưới sự chứng minh của Chư Tôn Đức và sự hiện diện của ACE Áo Lam đồng và trên cấp ấn chứng cho quyết tâm tu học, phụng sự đạo pháp, thân tâm không thối chuyển, “Giả sử như hư không kia có thể tiêu diệt, nhưng chí nguyện

phụng hành của con vẫn không bao giờ thay đổi”, vậy mà bao năm qua sao vẫn lửng lơ, hên hò, vẫn chần chừ không dứt khoát, tựu trung vẫn là “lục bình trôi liu riu”?

... “CÒN BAO LÂU NỮA ?” mà vẫn cứ lảng xảng trôi buộc với bát phong dậy sóng phiền não (Được/Thua, Danh thơm/Tiếng xấu, Ca tụng/Khiến trách, Hạnh phúc/Đau khổ), tức tám ngọn gió thổi vào đời sống làm chao động ngọn đèn tâm, mà chưa thực hiện được tâm khinh an, hỷ xả, vẫn để cho trần cảnh đẩy đưa ? Có nhớ không, lời Lục Tổ :

“Bồ Đề bản tự tánh
Khởi tâm tức thị vọng
Tịnh tâm tại vọng trung
Đãn chánh vô tam chướng”

Tóm lại, Ngài chỉ cho chúng ta biết bản tánh đó là Bồ Đề, vừa dấy niệm là vọng; vọng lặng, tâm thanh tịnh thì thoát khỏi ba chướng (nghiệp chướng, phiền não chướng và báo chướng).

Vậy thì, tôi ơi ! Mạnh dạn tiến lên ! Đi đâu loanh quanh cho đời mỗi mệt, tự tánh trong ta hãy sớm quay về. Đừng để tới một ngày nào đó “nhìn lại mình đời đã xanh rêu” .

Ngày tháng trôi qua không dừng lại,
Còn bao lâu mà cứ mãi hên hò
Lời yêu thương Sư Phụ đã dặn dò
TINH TẤN, chúng ta cùng lập
nguyện.

MÁI ẤM NHÀ LAM

Nguyễn Mẫn

30 năm, dù trời êm biển lặng,
Hay mưa sa, sóng dập gió dồi.
30 năm, dù vật đổi sao dời,
Đóa SEN TRẮNG vẫn rạng ngời nét ngọc.

Bao nhiêu năm anh em ta tu học,
Trại Huấn Luyện này, tới Đại Hội kia ...
Nay nhờ chỗ gần, mai mượn nơi xa,
Tài liệu đó, Kinh sách kia, Dụng cụ,
Lại Trại Lều ..., không có nơi cất giữ,
Cũng khó khăn trở ngại nhiều bề

Nay đến lúc
Anh chị em ta cùng chung tim óc,
Xây cho mình có được MÁI NHÀ CHUNG
NHÀ TRUYỀN THỐNG, TRUNG TÂM SINH HOẠT
Nhà "TỪ ĐƯỜNG" của họ tộc NHÀ LAM
Rất ấm cúng, rất thân thương, gắn bó.



ĐÂU NGỜ II

Nguyễn Mẫn

Chỉ nhìn vào đề tựa, anh chị em cũng hiểu một phần người viết muốn thừa thốt điều gì. Ở đây, thực tình tôi không có tham vọng, không có ý muốn trình bày dẫn chứng đề tựa trên bằng một công thức, một định lý toán học, hoặc dùng một trang giấy hay một tập sách để lý giải, chứng minh về chiếc chìa khóa vạn năng có công sức to lớn phi thường có thể mở tung cánh cửa tri kiến, giải quyết cụ thể một câu hỏi lớn của triết học, của tôn giáo, tín ngưỡng ngàn đời : Con người từ đâu đến, Sinh ra để làm gì, và Chết rồi sẽ đi về đâu? Dẫu rằng những thắc mắc lớn này cũng đã được giải bày từ các tôn giáo, triết học, mà mỗi nơi giải thích theo một

cách, theo tầm nhìn chủ quan của tôn giáo, triết học đó. Ở đây tôi cũng không nhằm phân tích so sánh sự việc đúng sai những câu trả lời trên, mà chỉ xác nhận rõ ràng rằng, riêng Phật giáo đã xác tín chân thật qua các giáo lý Duyên sanh, Duyên khởi trùng trùng, Tương tức tương nhập, Nghiệp lực... do tâm thức chiêu cảm thọ sanh luân hồi sinh tử, vay trả vay... hoặc nhận định đúng đắn, lập nguyện tinh tấn kiên trì Tu học ứng hành chính là nhân tố của chiếc chìa khóa vạn năng thì đó cũng chỉ có tính cách tự khuyến như nhau trở về Tự tánh thanh tịnh, Bản lai diện mục, Chơn tâm thường trú, Chơn như thường hằng... để có cuộc sống thật sự thanh thản an

nhien không vương bận, như chim nhận bay qua dòng sông không lưu dấu vết, như bầu trời trong xanh buổi sáng, vãn vũ mây xám lúc sắp mưa, trở lại không khí tươi mát sau cơn giông bão ... mà không mang tính cách ỹ ngữ, cường điệu, phô trương, phe phái.

Là người Phật tử, tôi hiểu sự sống không thể từ một đấng Thượng đế “toàn năng” (tà kiến ngoại đạo) sinh ra, mà tất cả đều do nhân quả nghiệp lực chi phối.

Niết Bàn hay Sinh Tử, Cực Lạc hay Ta Bà, Bồ Đề hay Phiền Não... đều do chúng ta tự tạo. Lục tổ dạy:

Tâm tạo Chư Phật,
Tâm tạo chúng sanh,
Tâm tạo Liên trì,
Tâm tạo địa ngục.



Nhưng biết như vậy, hiểu như vậy, khẳng định như vậy, và cũng hầu như không mấy người Phật tử lại không chán tít Nhân Quả Nghiệp Báo, Vô Thường, Giáo lý thâm sâu của Tam Pháp Ấn, Tam Giải Thoát Môn ... vậy mà nước mắt của chúng sanh vẫn đọng đầy hơn bốn biển, màu trắng tang tóc, màu đen khổ não, màu tím sầu bi ... vẫn đầy dẫy trên vạn nẻo đường quốc độ. Phải chăng, chúng sanh luôn luôn bị vọng trần chi phối, quên hẳn viên bảo châu vô giá qua lời đấng Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni đã ân cần chỉ dạy khi mới thành đạo dưới cây Bồ Đề :

“Lạ thay, tất cả mọi chúng sanh đều có sẵn hạt giống của trí tuệ giác ngộ trong lòng. Vậy mà trong ngàn muôn ức kiếp cứ để cho tự mình lặn ngụp trong biển sinh tử khổ đau, thật là đáng thương...”

Và Huệ Năng lúc

được nghe Ngũ Tổ trực tiếp giảng Kinh Kim Cang, Ngài chợt thốt lên (tỏ sáng, biết rằng tất cả thầy muôn pháp chẳng lìa tánh mình), mới bạch với Tổ Sư rằng:

“Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh.

Đâu ngờ tự tánh vốn không sanh diệt.

Đâu ngờ tự tánh vốn đầy đủ.

Đâu ngờ tự tánh vốn không giao động.

Đâu ngờ tự tánh vốn sinh muôn pháp.”


Giữa cuộc đời vạn nẻo, vô minh tập khí giăng đầy, ngũ dục hàm chông hố lửa... con người thực sự rất dễ lạc lõng quên hẳn đường về.

Nhưng nếu đời không khổ ải bì lao, chúng sanh không phải đọa đày trôi lăn trong muôn kiếp, thì Chư Phật, Chư Vị Bồ Tát, Chư Tổ Sư, Thánh giả đã không thị hiện vào cuộc đời ngũ trược này để hoằng hóa cứu độ chúng sanh khai thị ngộ

nhập Phật tri kiến.

Đó là lý do cụ thể, vững chắc nhất, chúng ta đã được phước đức thọ sanh làm người con Phật, lại thực sự diễm phúc vô cùng khi được làm người người Đoàn viên Áo Lam, người Huynh Trưởng GDPTVN quyết tâm lập nguyện tu học chuyển hóa nghiệp quả chánh báo và y báo phiền trược khổ đau, biết sống đem lại lợi lạc cho mình và gieo rắc, mở rộng lòng thương yêu đến mọi người, mọi loài chúng sanh.

Và hiện nay trong lúc bao người quanh chúng ta đang tranh nhau tiền bạc, sắc dục, danh vọng, thụ hưởng ăn uống, ngủ nghỉ say sưa, bị lôi cuốn vào băng đảng xì ke ma túy, cờ bạc rượu chè, trà đĩnh tửu điếm... lãng quên tự tánh thiện căn của con người, thì chúng ta ACE Trại sinh VH2/HN từ bốn biển ba châu hội lại “sách đèn



chăm chỉ tu học, được sống lại tuổi học trò tiểu học trường làng khoảng 50, 70 năm về trước, ngày hai buổi cắp sách đến trường “mà người Trại sinh lớn tuổi nhất thì giờ đây đã qua tuổi “Thất thập cổ lai hy, - Thất thập tòng tâm chi sở dục”, còn người trẻ tuổi nhất cũng trên dưới 40, “Tứ thập nhi bất hoặc” mà con cái, cháu chắt đầy đàn... vẫn vui vẻ hòa mình gánh trách nhiệm của người Huynh Trưởng cấp Tấn, chịu sự thịnh suy của tổ chức, lãnh đạo tuổi trẻ trở thành người Phật tử chân chánh.

Tôi thầm đọc lại lời phát nguyện thọ cấp, mình đọc mình nghe như chính mình đang đứng trước đạo tràng thanh tịnh trong khung cảnh Chùa Chiền hoặc ở nơi chốn Trại trường yên tĩnh vào một đêm khuya hay buổi sáng tinh sương thanh vắng,

xa cách tiếng động huyền não giữa chốn thị thành, trước Tam Bảo chứng minh, ACE Huynh Trưởng trên cấp, đồng cấp yểm trợ năng lực nhập cuộc dẫn thân hy sinh vì lý tưởng, vì đàn em hôm nay mai sau:

“-Tận tụy hy sinh vì bốn phận trách nhiệm của người Huynh Trưởng chịu sự thịnh suy, tồn vong của tổ chức GDPTVN.

Vì sự nghiệp cao cả đi đầu Hướng dẫn – Đào luyện – Giáo dục và Phát triển GDPT, chúng con nguyện luôn xung phong trong công tác, nhận lãnh trách nhiệm để phục vụ tổ chức.

Vì bốn trọng ân, chúng con nguyện không giải đãi, luôn tinh tấn, để trên đền bốn ân nặng, dưới góp phần cùng với Chư Tăng hóa độ chúng sanh, nguyện làm tròn đầy hạnh nguyện của người Huynh Trưởng GDPTVN.”

Cùng nhau quán chiếu tiến tu, còn sống còn học, còn tu, một ngày, một giờ, một phút, một sát na còn hiện diện trên cõi đời này, cũng quyết tâm tu hành không giải đãi, cho vô minh được chuyển hóa, Bát Chánh Đạo, Phật trí bình đẳng hiển hiện, mặt trời chánh niệm tròn đầy, an lạc thông tay vào chợ đời với tâm hành vô sự rỗng rang an nhiên trầm lặng, ôi đẹp đẽ biết bao ...

ACE ơi, Cổ Đức dạy: “Thân này khó được, nay đã được, Phật pháp khó được, nghe nay đã được nghe, Kiếp này chẳng lo độ cho thân này, Vậy đến kiếp nào mới độ thân này ?”



TRẠI SINH

VẠN HẠNH 1 HẢI NGOẠI

Nguyễn Mẫn

(Kính tặng người Anh Cả Hải Ngoại và các bạn đồng
khóa thương mến)

TÂM HUỆ cao niên gần tám mươi
Lòng bền chí vững chẳng hề lui,
Đứng mũi chịu sào trong sóng gió
Đưa thuyền Tổ Chức vượt ra khơi.

TÂM DUY, TÂM LỄ hiệp TÂM VINH
CHÍ PHÁP Âu châu trọn đạo tình,
Luyện rèn tuổi trẻ con dân Việt
Xứng danh con Phật, con Rồng Tiên.

ĐỒNG TRÚC, rừng MAI cùng QUỲNH UYÊN
TƯ ĐỒ thanh thản thú tiêu dao,
TÂM ĐĂNG rọi sáng soi TÂM NGUYÊN
QUẢNG TRÍ, MINH CHƠN ánh bạch hào.

TÂM HÒA, TÂM NGHĨA là TÂM NGỌC
Đồng tâm Bồ tát, đồng Phật tâm,
MINH QUANG thăm CHIẾU nguồn đau khổ
Do bởi mê lầm tham ái sinh.

Lục đục thất tình mau chuyển HÓA
NGUYÊN THANH trong lắng thắm lời kinh,
Tổ chức HƯNG vọng ta trách nhiệm
Đá mềm chân cứng vững lòng tin.

THỊ LỘC, NGUYÊN SIÊU tuy cách trở
Trời Âu đất Mỹ chẳng hề xa,
NGUYÊN Mẫn cúi đầu xin kính lễ
Lòng son dạ sắt anh em ta.

x x x

Mưa chẳng thuận, gió chẳng hòa,
Tình Lam vẫn một mái nhà Tin Yêu

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
LIÊN KẾT KHÓA TRẠI VẠN HẠNH 1 HẢI NGUYÊN
GIỚI THIỆU KHÓA TRẠI VẠN HẠNH 1 HẢI NGUYÊN





TINH TẤN

Hạnh nguyện căn bản của người Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Nguyễn Mẫn

Để chuyển hóa tập khí giải đãi (tâm sở tùy phiền não) đà từng ăn sâu bám chặt trong A Lại Da Thức chúng ta, từ lúc còn nhỏ dại cho đến lúc khôn lớn, cha mẹ đã luôn luôn dạy dỗ con cái là phải thường xuyên siêng năng chăm chỉ, sống có mục đích, xứng đáng là con người có đạo đức, nêu cao truyền thống lịch sử oai hùng của giòng giống Việt Nam.

Tại học đường Thầy Cô giáo cũng không ngừng nhắc nhở học trò chăm chỉ học hành để “hôm nay học tập ngày mai giúp đời”.

Giữa xã hội, muốn thành đạt trong bất kỳ lãnh vực nào thì sự cố gắng siêng năng vẫn là yếu tố chính “Cố gắng là mẹ đẻ của thành công” để vượt qua bao chướng ngại thử thách của cuộc sống, mà sẽ không bao giờ nương tựa vào sự rủi may, phó mặc tha lực, tin vào thần quyền ban ân giáng họa.

Riêng trong lãnh vực tôn giáo, nhất là đối với Phật giáo, trong tiến

trình tu học chuyển hóa thân tâm, để không bị nội ma ngoại chướng phá hoại, để không bị dính mắc vọng trần, hoặc sợ hãi trước uy lực ngoại giới, quyết tâm quay về chân tâm tự tánh để viên báo châu Phật tánh không bị bụi phủ lu mờ, thì tinh tấn là hạnh nguyện căn bản của người Huynh Trưởng GDPTVN nói riêng và người Phật tử nói chung, không thể không được trang bị vững chắc trong suốt cuộc đời của mình.

Phật Thích Ca được biểu trưng cho hạnh nguyện Tinh Tấn. Tiền thân của Đức Thích Ca qua hàng hà sa số kiếp, hạnh nguyện Tinh Tấn vẫn gắn bó trong cuộc đời của Ngài. Và nhìn chung thì có vị Phật, vị Bồ Tát nào, Thánh Tăng, Thầy Tổ nào không trang bị hạnh nguyện Tinh Tấn mà có thể thành đạo độ đời cứu giúp quần sanh.

Tinh Tấn là chăm chỉ siêng năng đều đặn cũng đồng nghĩa với Tinh Cần, cố gắng, quyết tâm, thệ

nguyện suốt đời tu học, làm lành tránh dữ. Trước khi thành đạo, Phật Thích Ca đã tĩnh tọa dưới cây Bồ Đề 49 ngày và thệ nguyện với tâm bất thối chuyển: “Dầu thịt nát, xương tan, nếu không tìm ra ánh Đạo, ta quyết không rời khỏi nơi này.”

Tại Chùa lúc giảng Kinh, hoặc trong sinh hoạt của đoàn thể trẻ Gia Đình Phật Tử, quý Thầy Cô và quý Anh chị Huỳnh Trường cũng thường xuyên khuyên các cư sỹ và đoàn sinh phải tinh tấn tu học để vượt mọi chướng ngại khó khăn, lội dòng nước ngược tìm về bến bờ thanh lương bỉ ngạn an lạc giải thoát. Riêng trong GDPT thì hạnh nguyện Tinh Tấn đã được dùng làm khẩu hiệu, tiếng hô sau lễ chào cờ hoặc đón chào Chư Tôn Đức, các Anh Chị lớn của Tổ chức, lúc hô Phật Tử, tất cả trả lời Tinh Tấn, bàn tay mặt bắt ấn kiết tường.

Tại GDPT, khi vẽ hoa sen năm cánh, Đoàn Sinh thường ghi vào lòng từng cánh Sen các hạnh nguyện của người Phật tử như Trí Tuệ, Thanh Tịnh, Từ Bi, Hỷ Xả vào các cánh Sen hai bên và hạnh nguyện Tinh Tấn ghi vào cánh Sen ở giữa.

Trong chương trình tu học hàm

thụ bậc Định, anh em Huỳnh Trường được hướng dẫn bài học Duy Thức tức là Tâm Lý học Phật giáo, trong đó nếu biết áp dụng vào đời sống hàng ngày, chúng ta sẽ chuyển hóa được những tâm sở căn bản phiền não (tâm sở đại phiền não) và tâm sở tùy phiền não (tâm sở phiền não phụ thuộc) thành tâm sở thiện (lành), trong đó Tinh Tấn được liệt kê là một tâm sở thiện trong số mười một tâm sở thiện. Cũng như Huỳnh Trường cũng được học bài Lục Độ Ba La Mật, là những hạnh nguyện cao cả của Chư Vị Bồ Tát, mà Tinh Tấn Ba La Mật là một trong sáu hạnh nguyện cơ bản đó.

Rồi nhìn lại lúc Phật thành đạo, trở về vườn Lộc Uyển độ 5 người bạn đồng tu thuở trước thì bài thuyết giảng đầu tiên Chuyển pháp luân là bài pháp Tứ Diệu Đế gồm Khổ, Tập, Diệt, Đạo, đạo đây chính là bài Bát Chánh đạo, là tám con đường của sự hành trì chân chánh, mà Tinh Tấn là một trong tám con đường trên, làm nhân quả tương duyên nhau đạt đến bến bờ giác ngộ giải thoát.

Trong ba mươi bảy Phẩm trợ đạo, chúng ta cũng đã thấy hạnh nguyện Tinh Tấn đã được nhắc nhở



đến 9 lần trong các bài pháp căn bản:

A-Tứ Chánh Cần (Tinh Tấn): Là bốn phép tinh tấn hợp với chánh đạo.

(1)-Tinh Tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sinh.

(2)-Tinh Tấn dứt trừ những điều ác đã phát sinh.

(3)-Tinh Tấn phát triển những điều lành chưa phát sinh.

(4)-Tinh Tấn tiếp tục phát triển những điều lành đã phát sinh.

B/-Tứ Như ý túc: Là bốn phép thiền định giúp ta thành tựu chánh định, trong đó Tinh Tấn Như Ý túc (5) là tinh tấn chuyên nhất vào pháp thiền định mình đang tu. Sự ước muốn dù đẹp đẽ bao nhiêu mà không ra công, gắng sức, luôn luôn bền tâm vững chí nghĩa là thiếu sự tinh tấn dõng mãnh thì ước muốn, muôn đời cũng chỉ là ước muốn suông thôi.

C/-Ngũ Căn : Năm căn này là căn bản để phát sinh tất cả thiện pháp mà Tấn căn (6) là căn thứ 2 của 5 căn trên, là sự dũng mãnh trên đường tu tập, không bao giờ thối lui, nản chí.

D/-Ngũ lực: Là năm năng lực vĩ đại, năm thần lực của ngũ căn. Nói một cách dễ hiểu, ngũ căn như năm

cánh tay, còn ngũ lực như là sức mạnh của năm cánh tay ấy. Lực thứ 2 trong Ngũ lực là Tấn Lực (7) là thần lực của hạnh Tinh Tấn, hay sức mạnh bất thối chuyển, kiên cố, có thể san bằng mọi trở lực.

E/-Thất Bồ Đề phần: Là bảy pháp tu tập hướng dẫn chúng ta đến quả đạo vô thượng Bồ Đề. Trong bảy yếu tố của Thất Bồ Đề phần, có yếu tố thứ 2 là Tinh Tấn (8).

G/-Bát Chánh Đạo (Bát Thánh Đạo phần): Là tám con đường chánh (ngay thẳng) hay tám phương tiện màu nhiệm đưa chúng sanh đến đời sống chí diệu. Yếu tố thứ 6 trong tám yếu tố trên là Chánh Tinh Tấn (9) là chuyên cần siêng năng làm việc đúng đắn, hợp chân lý thực tại, lợi lạc cho mình cũng như cho người và vật.

Cũng cần lưu ý rằng Tinh Tấn được trình bày ở đây là Chánh Tinh Tấn, Tứ Chánh Cần, là tiến lên trên con đường trí tuệ, lấy trí tuệ làm sự nghiệp giải thoát mọi ràng buộc khổ đau, luôn luôn siêng năng chăm chỉ đều đặn, và khi đã thệ nguyện tinh tấn - tự hứa với lòng mình - thì sẽ không bao giờ xao lãng lời nguyện hứa đó. Có nhiều người rất siêng năng, cần cù



làm việc, nhưng động cơ thúc đẩy sự siêng năng chỉ nhằm những mục đích, những ước muốn không chân chánh như tài, sắc, danh, thực, thù v.v... thì đó là phóng dật, vì càng siêng năng đi về các nẻo ấy (ngũ dục) thì càng vương mắc, phiền não, mất tự do.

Có khi không bị dục vọng tham muốn thúc đẩy, cuốn hút, nhưng làm việc là để lấp chỗ trống vắng, đau khổ trong lòng – làm việc không ngừng nghỉ, tìm lãng quên trong công việc – thì siêng năng này cũng không phải đích thực là Tinh Tấn.

Đôi lúc chúng ta tu học rất cần mẫn, siêng năng, nhưng có thể là chúng ta đang đi sai đường

mà chúng ta không biết, thì đó cũng không phải là chánh Tinh Tấn.

Vậy trên bước đường tu học, chúng ta có chuyển hóa được thân tâm, có quay về được bến giác, có thật sự đem lại lợi lạc hạnh phúc cho mình, cho người và mọi vật xung quanh hay không, tùy thuộc ở nhiều nhân duyên kết hợp trong đó Tinh Tấn vẫn là hạnh nguyện căn bản, yếu tố quyết định, tương tức tương nhập với các tâm hành khác để giúp chúng ta sống có chánh niệm tỉnh thức, có an lạc dài lâu, xứng đáng là người Phật tử chân chánh.





TÌNH LAM

MUÔN THUỞ

VẪN ĐOM HOA

BHD/HN NK 2012-

2016

Nguyễn Mẫn

Đại Hội về đây ta chung vui,
Chung vai, chung sức, chung nụ cười,
Bên Thầy quý kính ta sum họp,
CHUNG GIỮ NHÀ LAM, TÔI THẨM ĐÒI.

Đèn tâm soi sáng nghề Huynh Trường,
Sẻ chia năng lượng tới chung quanh,
Dấn thân phục vụ, quên gian khó,
TÂM ĐĂNG xứng đáng được đề danh.
TÂM BẠCH Phó Ban đôi vai mỏng,
Chẳng dám nề hà, xin dấn thân.
QUẢNG GIẢI nhiệt tình đầy trách nhiệm,
Phụ tá sẻ chia có PHÚC TÂM.
Sổ sách chi thu rất phân minh,
NGUYỄN THUYẾT lo toan rất tận tình.
QUẢNG DŨNG tài cao tuy tuổi trẻ,
"Kế hoạch" dài lâu, hợp lý tình.
QUẢNG MINH, CHIẾU LỰC, chung vai đây,
Lăn bánh xe nhà quay đều, quay.
Giáo Dục, học - tu anh em ta,
Đã có NGUYỄN ĐỀ ra sức gánh,
Chung vai DIỆU TÁNH ở kề bên.
NGUYỄN THANH cao tuổi sức vẫn bền,
Phụ trách Xã Hội mấy niên đã nhuần,
Góp một bàn tay có TÂM NHÂN.
Thực hiện Từ Bi lời Phật dạy.
Các anh, các chị đã "ra quân",
Em nhỏ THIỆN HOA xin góp phần,
"Y Giáo phụng hành" theo NGUYỄN THUYẾT,
Sổ sách chép ghi, em xin vâng.

ĐẠI DIỆN HẢI NGOẠI chốn xa gần,
Bốn nơi, bốn "cụ" còn cứng chân,
TÂM TRÍ TƯ ĐỒ trên tám chục,
NGUYỄN Mẫn, THANH QUANG sau một bước,
Vẫn Âu, vẫn Úc, Canada,
Chỉ có TÂM DUY còn "son trẻ",
Trấn nhiệm Hoa Kỳ rộng bao la.

"Đây Gia Đình..." vang dội tiếng hoan ca,
Bốn biển Anh Em chung một nhà
Bên Thầy dang rộng tay che chở,
TÌNH LAM MUÔN THUỞ VẪN ĐOM HOA.



HOANG BINH
LE VIET LAM

HAI NGOAI

NHỚ BA

THƯ NHỚ BA (Con anh Nguyễn Mẫn)

Sydney, tháng bảy 2021

Tâm Lạc

Lê Thị Bích Diệp

Ba ơi, trời Úc đang mùa đông
Ngoài hiên gió cuốn sắt se lòng
Con thương Ba, nhớ Ba nhiều lắm
Từ tiễn Ba về chốn Cửa Không
Con nhớ Ba cười, mắt rất vui
Năm rồi con về, rạng rỡ tươi
Thời gian sum họp qua nhanh quá
Con lại đi, lòng buồn khôn nguôi
Năm nay con về Ba không tươi
Ba nằm thêm thiếp chẳng nói cười
Hai hàng lệ chảy khi con nói:
"Con Diệp đây Ba, con đây Ba"
Hé mắt như muốn nhìn thấy con
Nụ cười năm trước nay không còn
Ba gật nhẹ đầu: "Ừ Ba biết"
Sao Ba chẳng cười, Ba chẳng vui!

...

Ba ơi dẫu biết đời vô thường
Dẫu biết tất cả là khói sương
Ba xa cõi tạm, vui Tịnh độ
Sao lòng con vẫn thương, nhớ thương!
Con cầu Ba đến chốn bình an
Sau làn hương tỏa thơm nhẹ nhàng
Ba cười trong mắt: Ba vui đó
"Ba ở đây nè, Ba không xa"











THƯƠNG NHỚ VỀ ANH

NGUYỄN MÃN LÊ VIẾT LÂM

Người Anh đã trọn đời phụng sự Lý tưởng GDPTVN

Áo Lam là anh

Áo Lam là em

Áo Lam là những người cùng chung chí hướng

Áo Lam là anh

Áo Lam là em

Áo Lam là những người miệt mài đấu tranh

Áo Lam là anh

Áo Lam là em

Áo Lam là những người trọn đời hiến dâng

Vẫn biết rằng đời là Vô Thường. Sanh, Lão, Bệnh, Tử rồi ai cũng sẽ phải trải qua trong cuộc đời này, nhưng mấy ai không xót xa và đau lòng khi người thân thương của mình ra đi mãi mãi.

Anh Lâm ơi, anh là người anh mà em luôn kính nể, mỗi lần nhìn thấy anh là em nhìn rõ được Tứ Oai Nghi của anh và em nhớ mãi bài học Thân Giáo mà anh đã dạy ở Perth tại trại Huyền Trang vào năm 1997.

Nhớ thươ ban đầu khi khai mở GDPT Huyền Quang ở Bankstown, em và Thoa luôn đến nhà anh ở Auburn để

tâm sự, anh em trò chuyện rất vui và nói mãi không hết chuyện. Thương lắm người anh luôn lo lắng và sách tấn đàn em trong mọi hoàn cảnh.

Anh mặc dầu là người anh trong GDPT, nhưng nếu ở ngoài đời thì anh cũng ngang hàng về bậc cha mẹ của em, chính vì lẽ đó nên anh đã không ngần ngại nhận lời đứng ra tổ chức đám cưới cho em vào năm 2000, đại diện nhà họ gái.

Tình anh em gắn bó mấy mươi năm kể sao cho hết anh Lâm ơi!

Về phương diện đạo và đời anh luôn là người đáng để nương tựa và học hỏi, anh luôn luôn lúc nào cũng chiếu cố em cả. May mắn thay em có được người anh kính yêu và lo lắng như anh vậy.

Cuộc đời vốn dĩ đầy chông gai ngặt nghèo, anh luôn khuyên bảo em là phải nương tựa Tam Bảo, sống đúng chánh pháp, phải luôn là người Huỳnh Trường gương mẫu thì mới xứng đáng với lời phát nguyện của mình khi đã mang sứ mệnh Huỳnh Trường.

Anh Lâm ơi, còn đâu nữa người anh kính yêu để em nương tựa và tâm sự sau này đây?

Em luôn luôn xem anh như bậc Cha Mẹ, vì từ nhỏ em đã không được phước kề

cận Cha Mẹ, lìa xa Cha Mẹ từ lúc thở bé lúc mới chỉ có 12 tuổi. Bất hạnh hơn nữa là khi Cha mất lại không được về VN tiễn đưa Cha lần cuối. Giờ đây lại tới phiên anh cũng đã ra đi vĩnh viễn.

Anh vốn dĩ là một đời phụng sự áo lam cho đến ngày anh ra đi, vậy mà anh vẫn mang theo lá cờ Hoa Sen phủ quan tài, chứng tỏ là anh vẫn chưa muốn xa tụi em nói chung và Lý Tưởng Áo Lam nói riêng. Anh Lâm ơi, thật tiếc thay anh ra đi vào thời điểm dịch bệnh Covid nên rất ảm đạm và hiu quạnh, rất nhiều người muốn tiễn đưa anh lần cuối nhưng nào có được đâu, trong số đó lại có em, thật quá là đau lòng

Nhưng bù lại em vẫn có còn duyên may được gặp mặt anh tại bệnh viện Liverpool vài ngày trước khi anh ra đi, hôm đó nhìn anh thật đáng thương, nhìn em chăm chăm nhưng lại không nhận ra em là ai và rồi cứ nói vu vơ.

May thay anh chị em Lam Viên đã uyển chuyển để được tổ chức lễ Tưởng Niệm của GDPTVN, phủ cờ Hoa Sen trên quan tài cho anh trước ngày phong tỏa vì dịch bệnh. Mọi việc trở nên khó khăn hơn nhưng ACE Lam Viên

vẫn hoàn thành khá là an ổn. Quả thật ACE Lam Viên chúng em không sao cầm được nước mắt khi bắt lên bài hát "Dây Thân Ái", những dòng lệ tuôn rơi, nức nở, nghẹn ngào. Đau xót biết bao khi phải tiễn biệt người anh cả kính yêu như anh vậy.

Tay sắp xa nhưng tim không xa

Kính tiễn biệt người Anh áo Lam một đời đã tận tụy cho tổ chức và đàn em.

Nhất tâm cầu nguyện Chon linh Huỳnh Trưởng Cấp Dũng NGUYỄN MÂN LÊ VIẾT LÂM sớm vãng sanh miền Tịnh Độ.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Kính bái biệt anh.

Em - Đồng Linh Trần Thị Như Trang

Sydney, Friday 30/7/21





ĐẠI HỘI GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
LÊ VIỆT LÂM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRỞ VỀ CÁT BỤI...

Bùi Kim Sơn
12/7/2021

Hôm nay thứ Hai 12 tháng 7 năm 2021, ngày mà thân xác thầy Lê Viết Lâm trở về cát bụi. Sydney đang bị con đại dịch hoành hành nên chính phủ chỉ cho phép 10 người được tụ tập để đưa tiễn người thân. Nếu không có nạn đại dịch Covid 19, có lẽ ngày hôm nay, thầy sẽ được nhiều người đến tham dự ngày đưa thầy trở về cát bụi và ghi nhớ công ơn một người thầy đáng kính. Một người thầy cả về bên đạo lẫn bên đời đã luôn cố tâm truyền dạy cho nhân sinh những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.

Âu cũng là phận người!
Thầy đã sống thọ đến 89, cho dù hơn 30 năm qua thầy đã không thể đi đứng bình thường, sau khi bị đột quỵ vào năm 1990. Dù vậy, thầy là một người rất

lạc quan, yêu đời, và ưa thích đi đây đi đó. Một trong những niềm vui của thầy là gặp gỡ học trò cũ. Mỗi lần gặp nhau là thầy lại đề nghị mỗi tháng gặp nhau một lần. Sau đó không xong thì lại ba tháng một lần. Nhưng đời sống tất bật cũng khó mà thực hiện được như ý thầy mong muốn. Nhờ có Kim Oanh ở gần thầy nên Kim Oanh thường đến thăm viếng và đưa thầy cô đi ăn uống. Tôi thường gheo Kim Oanh là "trọng thầy mới được làm thầy" là vậy.

Tôi gặp thầy lần cuối cùng khi thầy vào bệnh viện được một tuần. Vì đại dịch, bệnh viện chỉ cho phép hai người được vào thăm mỗi lần nên nhóm "Tam Tấu" đã đi riêng rẽ để vào thăm thầy.

Khi vào thăm, cô cho biết là thầy đã ngủ li bì và không ăn uống cả tuần rồi. Thầy cũng không mở mắt hay nói năng chi. Thế nhưng khi vợ chồng tôi đến, cô lay thầy dậy thì thầy mở mắt. Hên quá! Cô vui ra mặt. Thầy trông rất bình thản, da trắng hồng nên tôi bảo thầy: "Thầy đẹp trai quá!". Thầy cười tươi rồi nói huyền thuyên nhưng tôi không hiểu được thầy muốn nói điều gì. Tôi xin phép thầy cô để chụp hình. Tôi nói với thầy giơ tay lên để chào học sinh thì thầy vẫn hiểu và đưa tay lên liền. Sau đó y tá đến đưa thầy đi CT scan.

Tôi đã nán lại để an ủi cô đôi chút. Thương quá bờ vai gầy của cô. Thương quá nét điệu hiền, nhân nhục, chịu đựng để chăm lo cho thầy trong suốt hơn 30 năm dài. Thương quá mái tóc bạc phơ với đôi mắt đầy

ngấn lệ. Cô kể rằng: "Cô và thầy lấy nhau được 63 năm. Thầy bị đi tù sau ngày mất nước vài năm." Tôi vội làm một bài toán nhỏ trong đầu rồi hỏi đùa với cô: "Vậy là thầy còn nợ cô, phải không cô?" Thật đúng là "duyên nợ"!

Bây giờ thầy đã thanh thản ra đi. Theo tôi, thầy đã đi được một quãng đường khá dài trước khi thầy rời cõi tạm để về cõi Vĩnh Hằng. Nhớ thầy, nhớ ánh mắt dịu hiền, nhớ giọng nói Huế ngọt ngào, nhớ lời huấn dạy yêu thương và sự lạc quan trong đời dù có khó khăn, bệnh hoạn. Dù nay thân xác thầy đã trở thành tro bụi, nhưng thầy vẫn còn luôn sống mãi trong tâm hồn những người ở lại. Vĩnh biệt thầy!





CHÂN NGUYỆN

Với chân nguyện một đời Bi Trí Dũng

Hòa Tin Vui, Thân ái mái nhà Lam

Đóa Sen Trắng vươn từ bùn vũng đứng

Tỏa hương thơm ngan ngát ánh đạo vàng.

TÌNH LAM

Giấc mơ đời được bao nhiêu,

Nối dây thân ái với nhiều yêu thương

Tình lam chan chứa ngàn hương

Đóa Sen Trắng giữa vô thường nhân sinh.

SEN TRẮNG

Đóa Sen Trắng, mãi không già

Bao năm qua vẫn đậm đà ngát hương,

Tình Lam muôn thuở thân thương

Hòa trong nhịp sống, bốn phương nối về?!

GIA HIẾU

KỶ NIỆM

Tuệ Mỹ - Vũ Trọng Khải

Người Pháp có một câu ngạn ngữ về Kỷ niệm” thực hay:

“les souvenir du bonheur, n'est plus du bonheur. Les souvenir de la douleur est de la douleur encore”

Xin tạm dịch:

“Kỷ niệm hạnh phúc chưa chắc đã hạnh phúc, kỷ niệm khổ đau lại càng khổ đau hơn”.

Nếu nghĩ như thế, chắc chẳng ai dám nghĩ về, nhớ về kỷ niệm nữa hay sao? Nhưng Việt Nam ta lại có câu “Thú đau thương”.

Có lẽ đúng, đau thương cũng có những thi vị của nó.

Kỷ niệm là một chuỗi dài thời gian liên tục trong quá khứ, không thể đứt đoạn, không thể biến mất trong tâm tưởng mỗi con người... Nếu quên nó, nếu đánh mất nó...Làm sao ta biết mình là ai?

Tôi gặp Anh trong một môi trường sinh hoạt khác, một môi trường mang tính chính trị “Hỗ trợ cuộc đấu tranh cho Tự Do Tôn Giáo, Dân Chủ và Nhân Quyền tại Quốc Nội”.

Anh gọi tôi đến và đưa

ra quyết định thành lập “Chi Hội Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo” tại Úc Châu để yểm trợ phong trào này tại Quốc Nội cả về tinh thần và vật chất.

Đến gặp Anh, Trong phòng khách, bên cánh trái, từ cửa vào phòng khách, tôi thấy một huy hiệu Hoa Sen với hàng chữ Bi, Trí, Dũng, là huy hiệu những Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử mang bên ngực áo trái hay trên mũ... Tôi đã có cả một dòng đời gắn bó với huy hiệu này.

Nhận ra Anh là Người Anh Áo Lam, mục đích câu chuyện gặp Anh hôm ấy đã nhanh chóng chuyển hướng, gần gũi hơn, thân thiết hơn trong tình Huynh Đệ Áo Lam nơi quê người.

“Cỗ Máy Vượt Thời Gian” mà khoa học ước mơ sáng chế vẫn chưa được, nhưng trong mỗi chúng ta đã sở hữu cỗ máy này từ bao đời, bao thế hệ.

Một hình ảnh, một âm thanh phát ra, nó không biến mất trong không gian, cũng không biến mất theo thời gian, nó trôi mãi, vang vọng mãi

trong cõi nhân gian. Có thể ta không nghe thấy những âm thanh và hình ảnh ấy hiện hữu quanh ta nữa vì nó đã trôi quá xa vào không gian, vào quá khứ mà thị giác, khứu giác ta không còn đủ năng lực tiếp nhận... Nhưng hình ảnh ấy, lời nói ấy vẫn tồn tại, vẫn vang vọng, còn thấy rõ như hôm nào vừa nghe Anh nói, thấy rõ hình ảnh như đang cùng Anh trong căn phòng này.

Ký ức lưu trữ và đem về những kỷ niệm, đôi khi ta thấy một niềm vui, nhưng cũng có thể từ niềm vui đó mình thấy nghèn nghẹn trong cổ họng, một chút nước mắt mặn mặn vương trên khóe môi.

Cỗ máy thời gian trong tôi đang đưa tôi về với ký ức, một cái Thú Đau Thương nhớ về Anh, Anh Nguyễn Mẫn Lê Viết Lâm, nhưng cũng không thể quên được Chị, một người Chị cả luôn ôn tồn, nhẹ nhàng chăm sóc, an ủi các em.

Sydney, sau ngày Anh về cõi Phật.



RA ĐI...

Kim Hương

Những ngày tháng này, bỗng dưng lòng chùng xuống trĩu nặng. Một người thầy ra đi và một người bạn xa mình! Dẫu biết rằng con đường ấy, ai cũng phải đi qua để về nơi chốn miền viễn nào đó, nhưng đôi khi có những điều không cam lòng khi những người mình thương kính và mến yêu lại rời bỏ mình.

Kính thầy Lâm,
Em là một trong muôn vàn đứa học trò của Thầy năm xưa, gặp nhau nơi xứ lạ quê người tha phương. Thầy vẫn hiền từ, dạy bảo những bài học làm người cho học trò cũ, vẫn chia ngọt sẻ bùi niềm vui và bất hạnh, hay cùng lo lắng với nỗi lo của tụi em trong quay quắt cơm áo hàng ngày. Học trò của Thầy không còn nộp

bài hay trả bài cho Thầy, nhưng lời Thầy dạy hôm nay đã thành lời vàng ngọc trên con đường thành nhân. Thầy đã không còn nữa, nhưng lời Thầy vẫn còn đó và tụi em còn nhớ nhiều hơn lời bài dạy thuở tóc thanh xuân. Một đời Thầy, một đời phấn bảng đã còn lại gì trong lòng tụi em? Còn nhiều lắm Thầy ơi...Còn kiến thức học đường, còn cách hành xử ngoài đời, còn cả lễ Hiếu Đạo ... là những điều Thầy đã trao truyền lại cho tụi em. Không có khung điểm son trên trang vở nữa, nhưng cuộc đời của tụi em đã theo con đường ngay thẳng đó mà đi, vì đó là tinh túy chất lọc của cả cuộc đời Thầy dặn dò cho thế hệ sau. Học trò Thầy sẽ rất hãnh diện khi bất chợt

một ngày nào đó, tụi em nói với ai rằng: “Tôi là học trò của Thầy Lê Viết Lâm”. Chỉ ngần ấy thôi Thầy ạ! Đừng làm sai những lời Thầy dạy và đừng phụ tâm huyết của Thầy bảo ban, em nhủ thầm như thế. Cuối đời, Thầy lại vất vả với bệnh tật, nhưng trí óc Thầy vẫn minh mẫn như thuở nào. Thầy vẫn là Thầy khi thể xác sẽ phải đầu hàng tâm trí, phải thế thôi! Thầy đã sống vui với tiếng cười, tiếng nói của học trò bên cạnh, với người “Bạn Đời” và người thân trong gia đình. Tụi em cũng cảm thấy hãnh diện khi được Thầy gom hết tên trong “Sổ điểm danh” những đứa học trò bé bỏng ngày xưa nay trở thành học trò “già” hôm nay để chia sẻ niềm vui hàng ngày của Thầy.

Tụi em cũng nhìn thấy những tấm hình Thầy cười thật rạng rỡ bên cạnh học trò, rồi vui lây Thầy ạ. Lúc ấy, trong tấm hình chắc Thầy sẽ không còn nhớ mình là một bệnh nhân nữa đâu phải không? Vui thế cơ mà...Rồi cũng có những tấm hình Thầy cho xem những vết bầm khi bị té, thương Thầy làm sao. Té vậy chắc đau lắm...Em có cảm tưởng rằng khi Thầy chia sẻ những hình có vết bầm như vậy, Thầy sẽ bớt đau (Lũ học trò chỉ biết thương Thầy, an ủi Thầy, chứ đâu biết làm sao cho Thầy hết đau?!).

Tụi em cũng may mắn có Cô Lâm bên cạnh Thầy và nhìn thấy Thầy Cô đã bên nhau ở cuối đời như thế. Đúng là Hạnh Phúc Trăm Năm

như Bóng với Hình, thật đáng ngưỡng mộ và kính phục. Nhìn Cô thật hiền và điềm tĩnh dầu đã có những lần lo lắng cho Thầy khi Thầy bị stroke, làm em có cảm tưởng như Cô là một y tá thật xuất sắc từ A đến Z với một bệnh nhân đặc biệt! Bệnh nhân là một người rất khó “dễ dàng”, vì chỉ cần một phút giây lơ đãng là họ bị xuống tinh thần ngay. Thế nhưng Thầy đã bị té “dăm ba bận”, rồi lại thấy Thầy chụp hình cười lại thật tươi! Đúng là bàn tay chăm sóc của Cô thật huyền diệu.

Em đoán chắc là Cô sẽ giữ mãi trong tâm trí những ngày tháng hạnh phúc bên Thầy lúc son trẻ cũng như khi về chiều và ngay

cả trong căn phòng ấm cúng cuối đời ấy. Những bước chân của trò Kim Oanh đã làm cây cầu nối liền Thầy Cô và cả lớp tụi em và Oanh đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc lắm.

Mọi chuyện rồi cũng được an bài theo định mệnh và ý Trời. Thầy ra đi thanh thản bên vòng tay của “Người Vợ Hiền”, con cháu, thân bằng quyến thuộc luyện lưu lần sự tiếc nuối của bạn đồng nghiệp và học trò xưa. Hai chữ “Ra Đi” sẽ buồn lắm, nhưng ở một nơi nào đó, Thầy vẫn nhìn thấy những người thân thương, quý mến Thầy, nhớ Thầy, nhắc Thầy, phải không Thầy?

Vĩnh biệt Thầy kính yêu của tụi em.

CHÀO ANH CHỊ EM

TRẠI SINH LIÊN CHÚNG

ÚC ĐẠI LỢI

Nguyễn Mẫn

Vạn Hạnh Hải Ngoại Khóa hai này
Anh em góp mặt đông vui thay
Tính riêng “miệt dưới” Úc Đại Lợi
Liên Chúng gồm đủ mười bảy người

Huynh Trưởng NGUYỄN ĐỀ Phan Kim Oanh
Kết hợp THIÊN HÒA cùng NGUYỄN THIÊN
Điều hành Liên Chúng tại Úc Châu
TÂM LỄ, QUẢNG TRÍ chung góp tiếng

Chúng Duy Ma Cật với THANH HÙNG
ÁNH NGUYỆT, CHÚC TÂM cùng điều hợp
Anh chị em vui trong tu học
Trong cận kề với Quảng Giải cùng chung

MINH QUANG, THIÊN PHÚ với TRÍ THÔNG
Mỗi anh một cõi vẫn chung cùng
Quyết tâm tu học bên TÂM THỌ
Noi gương Thiện Tài không ngại khó

TÚ AN, MINH NGỌC cùng NGUYỄN MẬT
Tâm nguyện tiến tu không thối thất
Kết hợp TÂM ANH xứ “Nữ Hoàng”
Bên Thầy bên Bạn vui tu học

CHÚC HÒA, VẠN THẮNG thêm CHÚC NGUYỄN

Chung Anh chị em Úc Đại Lợi
Đồng tu, đồng giữ lời thề nguyện
“Thước ca ra tâm vô động chuyển”

CHÀO ANH, CHÀO CHỊ, CHÀO EM

Thân gửi Anh chị em

Ban Hướng Dẫn GDPTVN/HN

Nguyễn Mẫn

Chào chị TÂM MINH Phó ban
Cùng anh TÂM KIỂM lo toan việc nhà
TÂM ĐĂNG Kế hoạch gần xa
Anh em theo đó cứ đà tiến lên.
Tu học lấy đó làm nền

Ủy viên Giáo Dục ấy tên CHÚC HÒA
Lo việc Xã hội HẰNG NGA
Phụ tá năng nổ chính là NGUYỄN THANH.
Chi thu ngân sách phân minh
NGUYỄN THUYẾT đảm nhận một mình lo toan.
TÂM BẠCH Trần Nguyễn Huyền Đan
Phụ tá Kế hoạch vững vàng thua ai .
QUẢNG GIẢI quản trị trong ngoài
Việc lớn, việc nhỏ dám sai việc nào
TỪ KHOA mãi tận trời Âu
Phụ tá Giáo dục, chẳng câu nề hà .

Đại diện Hải ngoại gần xa
Bốn nơi bốn “ CỤ ” tóc đà pha sương.

Vừa lo “ Hướng về quê hương ”
TÂM TRÍ lại cũng đảm đương “ Ca Nà ”.
Hoa kỳ có cụ TÂM HOA
Âu châu CHỈ PHÁP gần qua bát tuần.
Úc đại lợi: LÊ VIẾT LÂM
Thân tuy bệnh tật mà tâm vẫn nhàn.

Gia đình Phật Tử Việt Nam
Chung vai ta gánh, gian nan ngại gì
Châm ngôn đó : Dũng – Trí – Bi
Chúng ta thề nguyện đi cho đến cùng.
Gương Anh TÂM HỤÊ soi chung
“ Tổ chức cần đến, tôi không ngại ngần,
Cho dầu bệnh dữ đây thân
Cũng xin nhắm mắt đưa chân bước đều ... ”
....Nhớ Anh, vẫn nhớ, rất nhiều ...

TÁN THÁN CÔNG NĂNG TU HỌC

Nguyễn Mẫn

Với tư cách thành viên HĐHT Cấp Dững GDPTVN/UĐL, tôi thành thật tán thán công năng tu học và hạnh nguyện tinh tấn của 9 HTr UĐL đã vượt qua mọi khó khăn nên đã được cấp Chứng chỉ Trại Vạn Hạnh 2 HN và được tân thăng cấp Tấn, mang thêm trách nhiệm cho sự thịnh suy của Tổ chức. Mong ACE không phụ lòng tin tưởng từ

CTĐ cho đến BHD/UĐL và toàn thể Lam viên khắp nơi, mỗi ngày tu học sẽ vững chãi hơn, biết ứng dụng tinh thần tri hành hợp nhất, vượt mọi chướng duyên thử thách, hoàn thành sứ mệnh cao cả của người Huỳnh trưởng lãnh đạo, nguyện dẫn thân hy sinh vì Lý tưởng Hoa Sen Trắng, vì Đạo mà tiên lên, quyết vì người nào có quên.

Rất mong quý HTr luôn luôn nhớ lời nguyện hứa, một ngày mặc Áo Lam, cài Hoa Sen Trắng, đội mũ Tứ ân... là trọn đời là Đoàn viên Áo Lam GDPTVN.

Xin thành thật chia sẻ niềm vui cùng tất cả 9HTr tân thăng cấp Tấn UĐL.

Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô!

Xanh, hồng, trắng ... đua chen,
Chín cánh Sen đất Việt
Sau 3 năm mãi miết,
Với " HUẤN LUYÊN HUYỀN TRANG "
Đã đứng thẳng, vươn lên
Cùng thành viên Cấp Tấn.

*

Nào MINH NGỌC già dặn,
Với TÂM THỌ nghiêm trang,
NGUYỄN ĐỀ đầu đa đoan,
Vẫn chuyên tâm tu học.
Ai về tới Quảng Đức
Cũng biết rõ NGUYỄN DŨNG,
Phật sự luôn nỗ lực,
Không nề hà công sức.
THIÊN QUÝ cùng THIÊN HÒA,
Như hoa sen mùa hạ
Mạnh mẽ tỏa hương thơm.
CHỨC TÂM với TRÍ THÔNG,
Nhịp bước cùng VẠN THẮNG,
Anh em cùng tinh tấn
Vượt qua mọi chướng duyên,
Thương yêu dìu đàn em
Thực hành lời thệ nguyện.

*

Hai vai mang gánh nặng
Trọn Tình Đạo – Tình Đời
Với Tứ Ân đầu đội
CHỨC CÁC EM THƯƠNG YÊU
TÂM BỒ ĐỀ BẤT THỐI .

CHÂN CỨNG ĐÁ MỀM

...kỷ niệm Lễ Hội 20 năm GDPTVN
có mặt và hành hoạt tại Úc Đại Lợi
từ năm 1983-2003...

Nguyễn Mẫn

Một nén tâm hương, con tâm thành
ngưỡng nguyện ...

Hồ thẹn, dòng nước mắt nào đang
chảy.

Nhớ về rừng Kỳ Đà trong vườn Cấp
Cô Độc, vắng vắng pháp an tâm, và
làm sao hàng phục.

Hương về núi Thấu, mở hội Pháp
Hoa, Sen Trắng nở tròn thơm, người
người hân hoan, tâm ta có Phật.

Nhưng, vì ta ngu dốt, bụi trần phủ
kín, có ngọc ngà mà vẫn áo rách, quần
ôm. Thân gầy mang nặng trầm luân,
u mê lặn độn, xô chợ đầu đường ... Ai
gây ta khổ, ai đẩy ả ta vào chốn đoạn
trường. Vì u mê ta đã thuận dòng sinh
tử. Nhận giặc làm con, nhận hư làm
thật, rồi năm tháng lang thang trong
mê vọng.

Như Ý đây rồi, nắm trong tay,
Chơn Tâm vốn sẵn tánh tròn đầy,
Sao anh chấp nhận thân Cùng tử
Ngục lặn vô minh kiếp đọa đày.

A Nan đa văn quảng trí, Phú Lô Na
thuyết pháp biện tài, Tu Bồ Đề giải
không vô ngại, Xá Lợi Phất trí tuệ cao

vời... là ai đó? Sao ta cứ đứng xa tránh
né, ái ngại không gần, khép nép cho
mình là hạ đẳng, con người ngu dốt,
không thể rửa sạch phàm trần? Rồi Đề
Bà Đạt Đa đang tâm phản Phật, An-
golimala độc ác bạo tàn, Ma Đăng Già
dâm phụ, quyến rũ A Nan ...Sao ta lại
oán trách, phê phán, chê
người. Tất cả chẳng hai, vọng - chơn
do phân biệt, kính lạy Bốn sư, con xin
tâm thành sám hối.

Đừng sợ tâm mình không sáng, cam
phận yếu hèn. Ngưỡng nguyện Ngài
thương xót dạy cho con. Từ vô thi,
chéo áo sẵn bảo châu mà sao con vẫn
đói? vẫn ngu, vẫn dại khờ?

Nhớ lời cha lành thương dạy, con
không còn dính mắc sắc không. Không
chấp các tướng phàm trần, mà vô trụ
tức là an trụ.

Con quyết trở về, bàn lai diện mục,
mặt này của ai ? Dứt vọng quy Chơn,
bàn tay sắp ngựa.. Khối óc tấm lòng,
quyết tâm mài dũa, ngọc nào không
sáng, chơn tâm nào không hiển lộ.

Anh chị em Áo Lam ơi, chúng ta đang
làm gì ? Đang đi về đâu? Sao đi hoài
mà chẳng tới. Đứng trước Chùa rồi
không chịu vào trong. Cửa Chùa sẵn

Mở, anh chị em Thấy gì không, Biết
gì không, Nhận rõ gì không. Vô vàn
Ngọc Ngà Châu Báu, sao còn ngần
ngơ,
suy tính, đại khờ.

 Tìm Phật ở đâu xa, ngay trong lòng
 ta đó :
 Cực Lạc là đây chứ ở đâu,
 Lãng xằng vọng động, chớ mong
 cầu,
 Gieo nhân tịnh hạnh là châu ngọc
 Chuyển kiếp vô minh, quả nhiệm
 mầu.

Lễ Hội 20 năm Áo Lam Úc Đại Lợi,
nhớ bước khởi đầu, mang nặng
thâm ân. Thương Phật, thương Thầy,
thương người đi trước.

Ai sáng lập GDPT, ai dìu con đến
chỗ thanh lương. Ai dẫn con đi Con
đường Hoa Sen trắng. Ai đội cho con
chiếc mũ Tứ Ân, ân Đạo, ân đời.

Diễm phúc đời con, áo màu hoại
sắc, ngực hoa sen trắng, thanh khiết
nhiệm mầu.

Hai mươi năm qua, rồi vài mươi năm
nữa ..., thời gian vô cùng và không
gian vô tận, ai sẽ đến nơi, nhìn trời
xanh mây trắng, ai vẫn dừng lại mang
kiếp đọa đày. Sáng tối đổi thay, thủy
triều lên xuống. Ai tắm hai lần, trên
một dòng sông?

Đã trưởng thành rồi, hai mươi năm
trong ánh Đạo. Lý tưởng này đâu dễ

chùn chân. Quyết tâm đi, chân cứng
đá mềm. Đóa Sen trắng, viên dung vô
ngại.

Trước mặt ta gai nhọn, hố hầm, xung
quanh ta đục trần vây bủa. Có gì vui,
mà tham cột chặt. Gút mở ngay, lòng
nhẹ nhõm an lành. Ngũ dục là hầm
lửa, rắn rít, đọa đày. Ta hãy quay về,
nhà xưa ta đó, Ngọc Như Ý vẫn còn
đây.

Con đường ta đi không hoa không
bướm, không nhung gấm lụa là,
nhưng là con đường chánh đạo, thoát
khỏi Ta Bà, an nhiên cõi tịnh.

Tinh tấn lên, anh chị em ơi, ta không
giải đãi quay cuồng, rong chơi sáu
nẻo. Dòng nước ngược ta quyết tâm
lướt sóng. Qua sông rồi, trời mở rộng
thênh thang...

Ánh sáng truyền đăng, lời thừa bạch
Phật. Lời nguyện son sắt, chí vững
tâm bền. "Thuấn nhã đa tánh khả
tiêu vong. Thước ca ra tâm vô động
chuyển."

Kính lạy đức Thế Tôn,

Anh chị em con, chân cứng đá mềm.
Bao phiền não từ ngoài hay trong,
chúng con đều xin đưa vào vô niệm.

ĐÂU NGỜ

“ Đâu ngờ thanh tịnh vốn tâm ta”
Lắng đục, khơi trong, tâm sáng lò
Tu tâm, rèn trí là công hạnh
Khiêm ái, từbi, ấy đức ta

Nghĩ thiện, nghĩ ác, nghĩ hơn thua
Tâm ý lắng xằng theo gió đùa
Không thấy lỗi mình như non Thái
Tìm bới lỗi người, hạt bụi qua .

Tâm không lay động thật tâm ta
Tâm động, phương bay, xưa đã biết
Chấp trụ làm chi, buông, buông qua
Để muôn nhà thẳng hoa cuộc sống.

Từ một tâm mà lắm cõi sanh,
Cõi ma, cõi Phật, cõi ác lành...
Buông dùm vọng niệm, quay tâm lại,
“Bản lai diện mục” không diệt sanh.

Phật ở trong ta, đầy đủ cả,
Khác nhau chỉ ở ngộ và mê

Đốn-Tiệm tùy căn tâm tỏ ngộ
Khéo tu đều đạt quả Bồ Đề .

Cửu Giáo Sư * Cựu Học Sinh THPT Úc Châu - SBT USA

TIỄN ANH

Hải Châu tiễn Anh

Gởi Anh trong lễ 100 ngày

Hải Châu

Tiễn Anh một đoạn đường này

Để rồi mãi mãi không ngày gặp nhau

Anh em tình nghĩa nặng sâu

Lòng luôn thương nhớ, ngày sau vẫn còn.

Chúc Anh thanh thản bước tròn

Theo chân Chư Phật thoát vòng tử sinh.



THƯ KÍNH GỞI CHỊ THỦY

HIỆN THÊ CỦA ANH LÊ VIẾT LÂM

Houston, ngày 5 tháng 8 năm 2021

Tâm Minh Vương Thủy Nga

Chị Thủy thương kính của em,

Khi còn nhỏ sinh hoạt GDPT GIA THIÊN, HUẾ, em chưa biết Chị và anh Lâm mà chỉ biết anh Hy chị Tịnh Nhon, chị ĐÀO, anh Thiệu, anh Danh, CHỊ CÚC, Anh Cường, anh Tuân, anh Hựu, anh Dũng, anh Chuẩn... nhưng sau 75 em được nghe anh Tuân nhắc nhiều lần về anh Lê Viết Lâm đang ở Úc, và tin anh Lâm bị bệnh, phải ngồi xe lăn... cũng được chúng em rất buồn chia sẻ với anh và gia đình Anh Chi, lúc đó em đã biết tên phụ nhân của anh Lâm là chị Thủy rồi, và em nhớ luôn ra rằng: chị Thủy là bạn học cùng lớp với chị Phùng Khánh (sau này là Sư Trí Hải) và chị Hồng Khuê, các chị học trên em một lớp, nhưng em đều biết mà không quen thôi. Cho mãi đến khi qua Mỹ (em qua đây năm 1992) mới nghe anh Tuân nói đã

liên lạc được với anh Lâm ở UDL và khi anh Hựu mời ACE “5 châu 4 bể” về họp tại SAN DIEGO em mới được gặp mặt Anh Chi Rừng Nước (tên moi, anh Hựu đặt cho Anh Chi khi ảnh viết thư cho 2 người). Em cũng có những tấm hình chụp với Chị Thủy, chị Thu Nhi, chị Hoai Chân... nhân dịp gặp mặt đó và bắt đầu từ ngày ấy, cứ vào những dịp họp mặt Anh Lâm chị Thủy. Em được gần gũi với Anh Chi không chỉ những nơi công cộng mà Anh Chi còn gọi phone cho em khi Anh Chi còn khoẻ, ACE mình nói chuyện hàng giờ...chuyện GDPT không thôi mà sao không dứt ra được!

Sau này khi Anh mệt nhiều, chị em mình liên lạc với nhau thường xuyên, có khi em nhờ Chị nhắn tin với Anh và ngược lại, Anh nhờ Chị nhắn cho em... dù

2 anh em đang làm việc với nhau - mà em gọi Chị là phụ tá kiêm “bí thư” của Anh nữa!

Em rất phục Chị về việc lo cho Anh như một người Vợ đảm đang, hiền lành chung thủy đã dành mà hơn thế nữa, một người cộng sự đắc lực giúp Anh trong những Phật sự của GDPT UDL nữa....

Em không bao giờ quên được những kỳ Đại hội, “những ngày xưa thân ái” những lần được chị Thủy săn sóc khi em bị trái gió trở trời giữa phiên họp, những lần mình được ở cùng khách sạn, phòng gần nhau, những sáng mai ở Úc ĐẠI LỢI... khi chưa ai thức dậy, chỉ có chim chóc hót mừng “good early morning” và những con gấu trúc dễ thương kêu “chí choé” trên cây trước các phòng ngủ của ACE mình ...mấy chị em mình đã nói chuyện râm rang... không sợ mấy

Anh bị đánh thức , và còn những ngày tui em được sống với Anh Chị dưới cùng một MÁI NHÀ ở Sydney - ngôi nhà đầy hoa hồng đủ màu sắc... Sáng nào cũng được điểm tâm bằng thức ăn của HUẾ, do chị Thuỷ chưng bày... Ở với Anh Chị mấy ngày thôi nhưng rất hạnh phúc vì thấy giống như ngày xưa còn ở với BA MẠ, ăn rồi đi chơi, về nhà được ăn no tắm mát, ngủ cho khoẻ rồi mai thức dậy đi chơi tiếp...

Em không kể “những chuyện vui rồi những chuyện vui theo” bên lề những lễ hội, những ngày khai mạc trại VH2HN, CÁC TRAI HÈ của GDPT/UDL tổ chức...

Ôi, thời vui vẻ ấy nay còn đâu?!

Bây giờ, Anh ra đi rồi, nhất định chị Thuỷ buồn lắm nhưng buồn mà không khổ

chị Thuỷ hí? Vì bài học vô thường ACE mình ai cũng thuộc lòng rồi!

Chị Thuỷ ơi, mỗi lần có 1 Anh Chị của mình ra đi thì em nhớ luôn đến các Anh Chị khác... nỗi buồn mới chồng lên nỗi buồn cũ, mặc dù em biết câu cách ngôn đức Bốn sư đã dạy “QUÁ KHƯ KHÔNG TRUY TÌM, TƯƠNG LAI KHÔNG ƯỚC VỌNG...”

Ví dụ bây giờ em rất nhớ anh THỰC, em mừng tượng 2 Anh đang gặp nhau, tay bắt mặt mừng... đang uống trà chánh niệm bên cạnh nhau... Em xin gọi đến Chị Thuỷ của em mấy câu thơ ngắn không biết của ai mà em rất thích:

“Kỷ niệm không là gì
Khi thời gia bôi xoá gian,
Kỷ niệm là tất cả,
Khi lòng ta còn ghi”

Và gọi đến Anh để xin bái

biệt người Anh thân yêu của chúng ta:

“Xin chia tay và nếu là mãi mãi
Thêm một lần, xin mãi mãi chia tay”

Trong vòng DÂY THÂN ÁI TỬ ĐÂY THIẾU TAY ANH, nhưng trong lòng ACE chúng ta anh Lâm vẫn sống mãi và RỪNG NƯỚC vẫn đứng vững với thời gian, phải không Chị Thuỷ của em?

Thương nhớ Chị,
Xin chúc sức khoẻ và bình an.

TƯỜNG NIỆM

Cố HTr. Cấp DỨNG

NGUYỄN MÃN LÊ VIỆT LÂM

Kính thưa Anh NGUYỄN MÃN,

Người Huynh Trưởng GDPT, gặp nhau chỉ một lần, nhưng vẫn còn nhớ thương, kính mến nhau mãi mãi..Hôm nay anh và em đã nghìn trùng xa cách. Trong niềm thương nhớ, em xin hồi tưởng và nhắc lại những dấu ấn kỷ niệm, nhiều hạnh phúc, mà em đã gặp anh. Người anh mãi mãi đáng kính của em.

Với anh, cho đến nay, em đã gặp anh nhiều lần, trong các Đại Hội Huynh Trưởng GDPT VN trên Thế Giới, trong Các Đại Hội Huynh Trưởng GDPT VN tại Hải Ngoại, trong Đại Hội GDPT VN tại Úc Đại Lợi, trong Buổi Lễ Bế Mạc Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp III, Vạn Hạnh 1 Hải Ngoại, trong Lễ Khai Mạc và Bế Mạc Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp III, Vạn Hạnh 2 Hải Ngoại. Em cũng đã được sống những ngày thân ái bên anh và chị, khi em đến Sydney theo lời mời của BHD GDPT VN tại Úc Đại Lợi, tham dự Lễ Hội Kỷ niệm 30 năm Thành

lập GDPT VN tại Úc Đại Lợi, cũng như tham dự Đại Hội Huynh Trưởng GDPT VN tại Úc Đại Lợi và Lễ Khai Mạc Trại Huấn Luyện Cấp III Vạn Hạnh 2 Hải Ngoại...và xa hơn trong quá khứ năm 1952, lúc anh Nguyễn Mãn làm Liên Đoàn Trưởng GDPT Thiện Ái tại Đà Nẵng, thì em đang sinh hoạt tại GDPT Chon An, tại Hội An, đến Đà Nẵng tham dự Trại Huấn Luyện Đội Chúng Trưởng Lục Hòa, do các anh Tâm Huệ Cao Chánh Hựu, Tâm Vinh Đoàn Văn Lộc, Như Tâm Nguyễn Khắc Từ, Hồng Liên Phan Cảnh Tuân, Phạm Mạnh Cương tổ chức.

Đất nước điều linh, Con

người ly tán, Sống xa Quê hương... Cội nguồn!!

Được gặp lại nhau trên mảnh đất xa lạ, xứ người... lại càng thấy yêu thương nhau hơn...

Sinh hoạt GDPT qua nhiều biến chuyển và đổi thay... Mãi đến ngày 27-30/08/1993, tại Trại Họa Bạn Huynh Trưởng Huyện Quang tại San Jose, Hoa Kỳ, Kỷ niệm 50 Năm Thành lập GDPT Việt Nam... đã Thống nhất Cơ cấu Tổ chức GDPT Việt Nam tại Hải Ngoại, cũng như sẽ Cung ứng hiệu năng yểm trợ và phục hoạt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Quê nhà.

Kết hợp Gia Đình Phật Tử VN tại Hải Ngoại,





khởi nguồn từ nguyện vọng ban đầu của Quý anh chị Huỳnh Trường GDPT Việt Nam tại Hải Ngoại, trong đó có anh. Hình thành Ban Điều Hợp Trung Ương GDPT VN tại Hải Ngoại theo tâm ý của Quý Huỳnh Trường Tâm Trí Tư Đồ Minh, Trưởng Ban Hướng Dẫn GDPT VN tại Canada, Huỳnh Trường Lệ Từ Nguyễn Thị Thu Nhi, Trưởng Ban Hướng Dẫn GDPT VN tại Hoa Kỳ, và Huỳnh Trường Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm, Cố Vấn Ban Hướng Dẫn GDPT VN tại Úc Đại Lợi.

Kế hoạch và thực hiện kết hợp GDPT VN tại Hải Ngoại, được Đại hội ủy nhiệm cho HTr Tâm Huệ Cao Chánh Hựu, trong Trách nhiệm Trưởng Ban Điều Hợp Trung Ương GDPT VN tại Hải Ngoại..

Với trách nhiệm, Thư ký cho HTr Tâm Huệ Cao Chánh Hựu tại Văn Phòng Ban Điều Hợp GDPT VN tại Hải Ngoại, trong Giai Đoạn đầu... Tâm Đăng, hạnh phúc được liên lạc với Quý anh

chị trong các BHD GDPT VN tại Hải Ngoại: Hoa Kỳ, Âu Châu, Canada và Úc Đại Lợi.

Duyên khởi cho Tâm Đăng, được biết và liên lạc với quý anh Huỳnh Trường trong Các BHD tại các Châu và Quốc Gia để triển khai nguyện vọng.

Từ đó, Tâm Đăng có cơ hội được trao đổi Phật sự cùng anh Nguyên Mẫn, Htr Cố Vấn BHD GDPT VN tại Úc Đại Lợi. Hôm nay, nhớ thương anh trong khoảng cách nghìn trùng...Tâm Đăng hồi tưởng lại những kỷ

niệm của ngày qua, được chung lo Phật sự bên người anh thân thương.

1. Tại Hội Nghị Kỳ I BHD Lâm Thời GDPT VN tại Hải Ngoại: (1997-2000): Tổ chức tại Chùa Vạn Hạnh, Thành Phố San Diego, Bang California, Hoa Kỳ: HTr Nguyên Mẫn được đề cử đảm nhiệm Chức vụ Ủy viên Kế Hoạch BHD Lâm Thời GDPT VN tại Hải Ngoại: Lần đầu tại Hải Ngoại, em được gặp anh với nhiều cảm mến, kính thương.

Htr. Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm tham dự Hội Nghị Huỳnh Trường Đầu tiên, BHD Lâm Thời GDPT VN tại Hải Ngoại năm 1997 tại Chùa Vạn Hạnh, Thành phố San Diego, Tiểu Bang California, Hoa Kỳ.

Em nhớ lại: Tại Đại Hội Kỳ I Hải Ngoại (1997 – 2000) Phái Đoàn BHD Úc Đại Lợi có quý Huỳnh Trường: Htr Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm, Htr



LỄ KẾT KHÓA Vạn Hạnh I Hải Ngoại Trại sinh Vạn Hạnh I Hải Ngoại



HTr Trại sinh Vạn Hạnh I Hải Ngoại NGUYỄN MẮN Lê Viết Lâm Và Phu nhân Chị Trần Thị Thu Thủy

Như Dũng Nguyễn Đại Bội, Htr Minh Hiệp Nguyễn Hòa, Htr Quảng Trí Nguyễn Thái Hùng, Htr Tâm Lễ Vương Học, Htr Chúc Hòa Phan Hồng Chương... Tình Lam hội ngộ nơi xứ người... ôi thương mến làm sao!! Đó là lần đầu tiên, nơi xứ người, em lại được gặp anh

2. Tại Đại Hội Huynh Trưởng GDPT VN Kỳ II tại Hải Ngoại (2000-2004): Tổ Chức tại Chùa Viên Giác, Đức Quốc.. Htr Nguyễn Mẫn Lê Viết Lâm, được đề cử giữ Chức Vụ: Đại Diện BHD Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi. Htr Chúc Hòa Phan Hồng Chương, được

đề cử giữ Chức vụ Phụ Tá Ủy viên Giáo Dục.

3. Tại Đại Hội Huynh Trưởng GDPT VN Kỳ III tại Hải Ngoại (2004-2008): Tổ chức tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ. Htr. Nguyễn Mẫn Lê Viết Lâm, vẫn được đề cử giữ Chức Vụ: Đại Diện BHD Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi. Htr Chúc Hòa Phan Hồng Chương, vẫn giữ Chức vụ Phụ Tá Ủy Viên Giáo Dục.

• Đại Hội Huynh Trưởng GDPT VN trên Thế Giới Kỳ I, được tổ chức đầu tiên tại Bồ Đề Đạo Tràng - Ấn Độ. Với sự tham dự của các BHD GDPT VN tại Hoa Kỳ, BHD GDPT VN tại Canada,

Phái Đoàn BHD Hải Ngoại tham dự Đại Hội Thế Giới Kỳ II và Đại Hội Hải Ngoại Kỳ IV Tại Bangkok – Thái Lan



Đại Hội GDPT VN Trên Thế Giới Kỳ II được tổ chức tại Bangkok – Thái Lan (2008-2012)
Cung đón Chư Tôn Đức Tăng Già tham dự Đại Hội Thế Giới Kỳ II, và
Đại Hội GDPT VN tại Hải Ngoại Kỳ IV (2008 – 2012)



HTr. NGUYỄN MẮN Lê Viết Lâm cùng quý HTr. trong Ban Tổ chức Cung đón Hòa Thượng Thích Minh Tâm đến Chủ Tọa

Đại Hội Huynh Trưởng GDPTVN trên Thế Giới Kỳ II (2008-2012)
Và Đại Hội GDPT VN tại Hải Ngoại Kỳ IV (2008 – 2012) Tại Bangkok Thái Lan

BHD GDPT VN tại Âu Châu và BHD GDPT VN tại Úc Đại Lợi. Tuy nhiên, các Huynh Trưởng sinh hoạt tại Việt Nam đã gặp trở ngại không đến tham dự được và Thành viên BHD Thế Giới, Nhiệm Kỳ I đã phải hình thành qua hệ thống liên lạc.

4. Tại Đại Hội Huynh Trưởng GDPT VN Kỳ IV tại Hải Ngoại (2008-2012): Tổ chức tại Bangkok, Thái Lan. Htr Nguyễn Mẫn Lê Viết Lâm, vẫn được đề cử giữ Chức Vụ: Đại Diện BHD Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi.

Htr Chúc Hòa, được đề cử giữ Chức vụ Ủy Viên Giáo Dục.

- Đại Hội Huynh Trưởng GDPT VN trên Thế Giới Kỳ II, được tổ chức tại Bangkok –Thái Lan, cùng thời điểm với Đại Hội Huynh Trưởng GDPT VN tại Hải Ngoại Kỳ IV, Dưới sự Chứng Minh của Hòa Thượng Thích Minh Tâm đến từ Việt Nam.

- Lễ Kết Khóa Trại Vạn Hạnh I Hải Ngoại cũng được tổ chức tại Đại Hội Kỳ IV Hải Ngoại và Đại Hội Huynh Trưởng GDPT VN trên Thế Giới Kỳ II.

Htr Nguyễn Mẫn Lê Viết Lâm



được Trúng cách Trại Vạn Hạnh 1 Hải Ngoại.

Theo Quyết Định số 08008/HDHN/QĐ ngày 07/10/2008

Cùng với các Htr “lão thành điều chỉnh”: Htr Tâm Huệ, Htr Tâm Trí, Htr Tâm Vinh... Những ngày “HẠNH NGỘ” đặc biệt:

Tâm Đăng được BHD GDPT VN tại Úc Đại Lợi, mời tham dự Ngày Hội Lớn tại Úc Đại Lợi vào ngày 26/12/2013 với tư cách Trưởng Ban Hướng Dẫn GDPT VN tại Hải Ngoại :

Ngày 26/12/2013: Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi tổ chức :

Lễ Hội Kỷ niệm 30 năm Thành lập Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi , song hành Tổ chức Đại Hội Huynh Trưởng GDPT VN tại Úc Đại lợi, Nhiệm Kỳ IX và Lễ Khai Khóa Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp III Vạn Hạnh 2 Hải Ngoại.

5. Tại Đại Hội GDPT VN Kỳ V Hải Ngoại (2012-2016): Tổ chức tại Bangkok, Thái Lan. Htr Nguyễn Mẫn Lê Viết Lâm, vẫn được đề cử giữ Chức Vụ: Đại Diện BHD Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi.





Htr Nguyễn Mẫn Lê Viết Lâm được THỌ CẤP DŨNG
 Theo Quyết Định số 4005/HDTG/QĐ/TB ngày 9/10/2014
 Lễ Thọ Cấp DŨNG được tổ chức tại Úc Đại Lợi

LỄ THỌ CẤP DŨNG cho Htr NGUYỄN Mẫn Lê Viết Lâm, được tổ chức, dưới sự Quang lâm Chứng Minh của Chư Tôn Đức Giáo Phẩm tại Úc Đại Lợi. và sự tham dự của Htr Các Cấp thuộc BHD GDPT VN tại Úc Đại Lợi. Đặc biệt có sự tham dự của Phu Nhân của HTr. Nguyễn Mẫn. Chị Trần Thị Thu Thủy



6. Tại Đại Hội Huynh Trưởng GDPTVN Trên Thế Giới Kỳ IV và Hải Ngoại Kỳ VI (2016-2020) Tổ chức tại Bangkok, Thái Lan. Htr Nguyễn Mẫn Lê Viết Lâm, tham dự trong Thành Phần Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp DŨNG GDPTVN trên Thế Giới.

LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GDPT VN TRÊN THẾ GIỚI KỶ IV
LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GDPT VN TẠI HẢI NGOẠI KỶ VI và
LỄ KẾT KHÓA TRẠI HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP III VẠN HẠNH II Hải Ngoại

Mặc dù tình trạng sức khỏe không tốt, đi lại rất khó khăn, phải chống gậy, nhưng với tấm lòng vì Tổ Chức, Htr Nguyễn Mẫn đã cùng Phu nhân, tham dự Đại Hội Huynh Trưởng GDPT VN trên Thế Giới Kỳ IV và Đại Hội Huynh Trưởng GDPT VN tại Hải Ngoại Kỳ VI tại Bangkok, Thái Lan, tháng 10 năm 2016.



Thật cảm động và cảm phục Htr Nguyễn Mẫn vô cùng...!! Nhân lúc xem hình ảnh trên, chúng tôi vô cùng kính phục và quý mến Chị Thu Thủy, phu nhân của Htr Nguyễn Mẫn. Chị đã suốt trọn đời thương yêu và chăm sóc chu đáo cho anh Nguyễn Mẫn. Bàn tay của chị, cũng như cây gậy chị cầm, luôn theo sát cuộc đời của anh Nguyễn Mẫn... Giúp anh Nguyễn Mẫn chu toàn Tinh thần và nhiệm vụ của một người Huynh Trưởng Áo Lam. Chúng em vô cùng kính mến và trân trọng tinh thần cũng như tư cách trọn vẹn thủy chung của chị và xin thành kính tri ân Chị.



Htr Nguyễn Mẫn Lê Viết Lâm cũng đã tham dự Lễ Kết Khóa Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp III VẠN HẠNH II Hải Ngoại, với tư cách Thành viên Ban Quản Trại.



NHỮNG NGÀY VUI THÂN ÁI:

Qua những ngày sinh hoạt trong Màu Áo LAM thân thương... với các anh chị em Áo Lam, Tâm Đăng đã đến thăm Anh chị Nguyễn Mẫn Lê Viết Lâm tại tư gia với nhiều kỷ niệm, trước khi lên đường trở về trú xứ. Anh chị đang sống trong một ngôi nhà thật ấm cúng... Một Bàn Thờ Phật trang nghiêm..một Phòng khách có treo bức hình Anh chị trẻ trung duyên dáng, một Phòng ăn đơn giản, thâm tình... Tâm Đăng có dịp mời 1 người bạn học thời Trung học ở Việt Nam, Anh Nhật Chinh, anh ruột Nhạc sĩ Nhật Ngân, hiện đang sống tại Sydney, và mời Anh chị, bạn học cũ, Huynh Trường Nguyễn Trọng Do đến, để cùng hàn huyên, trò chuyện... Tình Lam và Tình học trò... trong bầu không khí tràn đầy thân thương... Tâm Đăng

và Phu nhân Nguyễn Hồng ..hân hoan tâm sự với nhiều xúc động... và mãi mãi khắc ghi tận đáy lòng. Xin thân thương thành kính cảm ơn Phu nhân của Anh Nguyễn Mẫn, chị Thu Thủy. Buồn thương nhớ lại kỷ niệm đã qua, bên anh Nguyễn Mẫn.

Cũng thời gian này, Tâm Đăng và Nguyễn Hồng lại hân hạnh được Anh chị Chúc Hòa – Nguyễn Đề, mời dùng bữa cơm thân mật tại nhà, có sự hiện diện của Anh chị Nguyễn Mẫn – Thu Thủy và các anh chị Áo Lam: Quảng Giải, Trọng Do, Chúc Tâm, Vạn Thắng, Nguyễn Mật và Mẫn Quỳnh... Không ngờ đó là buổi gặp mặt sau cùng với người Huynh Trường trẻ, nhiều kiến thức và tài năng: Anh Chúc Hòa. Sau đó, chúng tôi lại được Anh chị Quảng Giải mời tham dự Tiệc chia tay tại nhà, với sự tham dự đông đủ của

nhiều anh chị Lam viên Úc Đại Lợi, trong đó đặc biệt có sự hiện diện của anh chị Nguyễn Mẫn và Thu Thủy. Những ngày cuối đời!! Sau Đại Hội Thế Giới Kỳ IV và Hải Ngoại kỳ VI, HTr Cấp DỮNG Nguyễn Mẫn Lê Viết Lâm, trở bệnh nặng... Anh phải sống điều trị tại Dưỡng đường... Tuy vậy anh vẫn luôn quan tâm đến sinh hoạt của GDPT trên Thế Giới và đặc biệt tại Úc Đại Lợi... Anh đã tham dự Lễ Thọ cấp DỮNG cho 2 Huynh Trường: Quảng Trí Nguyễn Thái Hùng và Htr Tâm Lê Vương Học... Đó là Phật sự sau cùng của 1 Huynh Trường... trọn đời hy hiến cho Tổ chức.



*LỄ THỌ CẤP DỮNG cho
HUYNH TRƯỜNG GDPT VN TẠI ÚC ĐẠI LỢI*

*Htr NGUYỄN MÃN Lê Viết Lâm,
tham dự Lễ Thọ Cấp DỮNG quý Huynh Trường:
Quảng Trí Nguyễn Thái Hùng,
Tâm Lê Vương Học tại Úc Đại Lợi.*



Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Kính nguyện cầu Hương Linh HTr. Nguyên Mẫn
sớm Vàng Sanh Miền Cực Lạc Chúng em THỰC
HIỆN Bài TƯỜNG NIỆM này, kính dâng lên Anh
NGUYỄN Mẫn

Để kính tưởng nhớ... để thương
Kính dâng tặng Chị LÊ VIẾT LÂM,
nhũ danh NGUYỄN THỊ THU THỦY
Để kính chia sẻ niềm thương..nỗi nhớ..và nỗi cô đơn

THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM
Cố HTR CẤP DŨNG
NGUYỄN Mẫn LÊ VIẾT LÂM
Hoa Kỳ, ngày 07/08/2021



Tâm Đẳng Nguyễn Văn Pháp
Nguyễn Hồng Hồ Nhung





5/ HÌNH ẢNH VÀ
VĂN KIẾN TANG LỄ



CÁO PHÓ

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Kính bạch: Chư Tôn Đức Tăng Ni,
Kính thưa BHD GDPTVN – TG/QN/HN/ Úc Đại Lợi,
Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể cùng toàn thể thân bằng quyến thuộc xa gần.



Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:
Chồng, Cha, Ông Nội/Ngoại, Cố chúng tôi là:

HUYNH TRƯỜNG CẤP DŨNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

LÊ VIỆT LÂM

Pháp Danh: Nguyên Mẫn

Bồ Tát Giới Danh: Chân Như Tánh

Sanh ngày, 21/08/1933 (năm Quý Dậu) tại Thừa Thiên, Việt Nam
Đã an tường xả báo thân vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 07 tháng 07 năm 2021,
(nhằm ngày 28 tháng 05 năm Tân Sửu)
Tại thành phố Sydney, tiểu bang New South Wales, Úc Đại Lợi.

Hưởng Thọ 89 tuổi

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:

Tổ chức tại Nhà Quàn Trường An, 120 Fairfield St, Fairfield East NSW 2165, Australia

Thứ Bảy, ngày 10 tháng 07 năm 2021

10:00am – 11:30am	Lễ Nhập Liệm, Thọ tang và Cầu nguyện.
11:30am – 2:00pm	Thăm Viếng.
2:00pm – 3:00pm	Lễ Tưởng Niệm của GDPTVN.
3:00pm – 4:00pm	Thăm Viếng

Thứ Hai, ngày 12 tháng 07 năm 2021

8:00am - 9:00am	Lễ Cầu Siêu của GDPT.
9:00am – 10:00am	Thăm viếng
10:00am – 11:00am	Lễ Di Quan
11:00am – 12:00pm	Di Quan
12:00am – 1:00pm	Lễ Hỏa Táng

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

Vợ : Trần Thị Thu Thủy .

Các con : - Lê Thị Bích Diệp và chồng Dietmar Le-Kleibs cùng các con cháu (Germany)
- Lê Việt Thanh Liêm và vợ Trần Huệ Nhung cùng các con cháu (Sydney)
- Lê Việt Thanh Trí và vợ Hồ Thị Kiên Trinh cùng các con cháu (Sydney)
- Lê Việt Thanh Minh và vợ Nguyễn Anh Thư và con (Sydney)

Các cháu: - Đinh Quỳnh Anh và chồng con
- Lê Diệu Hạnh và chồng con
- Lê Việt Thanh Quang
- Lê Minh Châu và chồng con
- Lê Như An

(CÁO PHÓ NÀY THAY THIỆP TANG - Xin Miễn Phúng Điếu)

GIAO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
 BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
 BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI
 HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GDPTVN/HẢI NGOẠI
 47 Henrietta St, Toronto ON CANADA , Email tamtri28@yahoo.com

ỦY NHIỆM THƯ

Hội Đồng HuynhTrưởng Cấp Dũng GDPTVN/HẢI NGOẠI, xin Ủy Nhiệm cho Hội Đồng HTr. Cấp Dũng GDPTVN/ÚC ĐẠI LỢI & Ban Hướng Dẫn GDPTVN/ÚC ĐẠI LỢI thành lập Ban Tổ Chức Tang Lễ cho HTr. Cấp Dũng NGUYỄN MẮN Lê Viết Lâm hiện tình bệnh trạng rất nguy cấp, phòng khi hữu sự xảy ra thì mọi việc đã sẵn sàng. Sau khi hoàn thành công tác hậu sự, xin Quý Ban báo cáo về HĐCDHN tri tường,

Toronto, ngày 02/07/2021

TM. HĐHTCD GDPTVN/HẢI NGOẠI

Chủ Tịch
 TÂM TRÍ Tư Đồ Minh

Nơi Nhận:

- HĐHTCD/UĐL

- BHD GDPTVN/UĐL

"để thực hiện "

- Thành Viên HĐCD/HN liễu tri



**GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM**

HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG

Số 013.21/ HDCD/TB

KHẤP BÁO

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

**BAN THƯỜNG TRỰC
HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GDPT VIỆT NAM**

Vô cùng thương tiếc báo tin đến :

Chư Tôn Đức Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ
Chư Tôn Đức Hội Đồng Giáo Giới GDPT Việt Nam
Quý Huynh trưởng thành viên Hội đồng Huynh trưởng cấp Dũng GDPT Việt Nam
Quý Ban Hướng Dẫn GDPT Việt Nam trên Thế giới, BHD Trung ương GDPT Việt Nam,
BHD.GDPT Việt Nam tại Hải ngoại
Các Huynh trưởng và Đoàn sinh các cấp trên Thế giới

Huynh trưởng cấp Dũng **LÊ VIẾT LÂM**
Pháp danh Nguyên Mẫn
Thọ Bố tát giới tại gia Pháp tự Chân Như Tánh
Sinh năm 1933 (Quý Dậu) tại Thừa Thiên – Huế

Đã thuận thế vô thường xả bỏ báo thân lúc 17h30 ngày 07/07/2021
(28/05/Tân Sửu) tại TP Sydney, tiểu bang New South Wales - Úc Đại Lợi
Hưởng thọ 89 tuổi

Tòan thể Huynh trưởng và Đoàn sinh GDPT Việt Nam
Nhất tâm cầu nguyện Chon linh Huynh trưởng cấp Dũng
Nguyên Mẫn **LÊ VIẾT LÂM**
VẮNG SANH PHẬT QUỐC

PL 2565, Ngày 08 tháng 07 năm 2021
**TUN. TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
HĐHT CẤP DŨNG GDPT VIỆT NAM
PHÓ TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH**
Nguyễn Hoàn **LÊ VĂN SAN**



BI - TRÍ - DŨNG

GIAO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI ÚC ĐẠI LỢI The Vietnamese Buddhist Youth Association of Australia

ttk.bhd.gdptvn.udl@gmail.com • 9 Landon St, Fairfield East NSW 2165 • +81-80-3390-2526 • www.gdpt-udl.org.au

Số: 21010/BHDUĐL/TT/TB

THÔNG TƯ

Trích yếu: V/v Tang Lễ Cố HTr Cấp Dũng NGUYỄN MÃN Lê Viết Lâm

Tham chiếu: Thông Tư của BHD Hải Ngoại số HN-6-21026.BHDHN.QTB.TT

Huỳnh Trường Cấp Dũng Nguyễn Mẫn Lê Viết Lâm, nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GDPTVN tại Úc Đại Lợi, Chủ tịch Hội Đồng Cấp Dũng – Tân Úc Đại Lợi, đã xả bỏ báo thân lúc 17 giờ 30 phút ngày 07.07.2021 (nhằm ngày 28 tháng 05 năm Tân Sửu). Hưởng thượng thọ 89 tuổi.

Đề tỏ lòng tri ân với người Anh khả kính suốt đời tận tụy hy sinh vì lý tưởng của tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam, BHD Úc Đại Lợi yêu cầu:

1. Quý Ban Đại Diện Miền tùy nghi vận tập Huỳnh trưởng và Đoàn sinh tổ chức Lễ Cầu Siêu - Lễ Tưởng Niệm và Tiễn đưa Anh về nơi an nghỉ cuối cùng.
2. Ban Đại Diện Miền Tịnh Khiết và các Đơn Vị GDPT trực thuộc hỗ trợ Ban Tổ Chức Tang Lễ và kết hợp với Gia đình cố Huỳnh Trường Nguyễn Mẫn để tổ chức tang lễ được thập phần chu đáo.
3. Yêu cầu quý Huỳnh Trường Miền Tịnh Khiết thu xếp thời gian đến tham dự tang lễ đông đủ và mặc lễ phục GDPT.
4. Ban Hướng Dẫn sẽ đặt một vòng hoa lớn cho đại Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi để kính viếng Anh.
5. Để thực hiện Kỳ Yếu Tang Lễ, xin các Ban Đại Diện Miền cùng quý Huỳnh Trường gửi các bài Tưởng Niệm về anh Nguyễn Mẫn qua địa chỉ email VP BHD Úc Đại Lợi:
Email: TTK.BHD.GDPTVN.UDL@gmail.com
6. Mọi thông tin tang lễ luôn được cập nhật trên các trang mạng GDPTVN tại Úc Đại Lợi:
 - a. <https://www.gdpt-udl.org.au/>
 - b. <https://www.facebook.com/GDPTVNUDL>
 - c. Ban Tổ Chức tang lễ sẽ Live Stream buổi Lễ Tưởng Niệm của GDPT
 - Từ 2pm – 3pm giờ Sydney, Chủ Nhật ngày 11 tháng 07 năm 2021.
7. Văn Phòng Ban Hướng Dẫn GDPTVN/UĐL tiếp tục thông báo đến Quý Ban Đại Diện Miền và các Đơn Vị khi nhận được thông tin từ Ban Tổ Chức Tang Lễ.
8. Để Lễ Tang được thành tựu viên mãn, BHD GDPTVN/UĐL đề nghị Quý Ban Đại Diện các Miền khẩn thông tin và triển khai gấp đến toàn thể Huỳnh trưởng và Đoàn sinh hủy bỏ các buổi liên hoan vui chơi trong một tháng kể từ ngày 07.07.2021 đến ngày 07.08.2021.

Toàn thể Huynh trưởng và Đoàn sinh GDPTVN tại Úc Đại Lợi, nhất tâm cầu nguyện Chơn linh Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm sớm cao đăng Phật quốc.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

**Kính Chào Tinh Tấn,
Phật lịch 2565,
Úc Đại Lợi, ngày 08 tháng 07 năm 2021
TM. BHD GDPTVN/UĐL
Trưởng Ban**



QUẢNG GIẢI Huỳnh Kim Hóa

NOI NHẬN:

- Quý HTr Ban Viên BHD GDPTVN UĐL
- Ban Đại Diện các Miền GDPTVN tại Úc Đại Lợi;
- Ban Huynh Trưởng các Đơn Vị GDPTVN tại Úc Đại Lợi;
- Cùng quý Huynh Trưởng các Cấp GDPTVN tại Úc Đại Lợi,

(Để phối hợp thực hiện)

BẢN SAO KÍNH GỬI

- Văn Phòng BHDHN
- HTr Đại Diện BHDHN tại Úc Đại Lợi
(Đề Kính Tri Tường)
- Hồ sơ lưu

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

CỔ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

NGUYÊN MẪN LÊ VIẾT LÂM

CUNG THỈNH

BAN CHỨNG MINH TANG LỄ:

Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn

Hòa Thượng Thích Bảo Lạc

Hòa Thượng Thích Phước Nhơn

Hòa Thượng Thích Quảng Ba

Hòa Thượng Thích Trường Sanh

Hòa Thượng Thích Bốn Điền

Hòa Thượng Thích Thiện Tâm

Thượng Tọa Thích Tâm Minh

Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng

Thượng Tọa Thích Phước Tấn

Thượng Tọa Thích Viên Trí

BAN KINH SƯ:

Chủ Sám:

Thượng Tọa Thích Tâm Minh

Ban Kinh Sư

Thượng Tọa Thích Như Định

Thượng Tọa Thích Phổ Hương

Thượng Tọa Thích Hạnh Tri

Thượng Tọa Thích Đạo Hiền

BAN ĐIỀU HÀNH TANG LỄ

CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

NGUYỄN MẮN LÊ VIẾT LÂM

Trưởng Ban Truyền Thông: HTr Cấp Dũng TÂM TRÍ Tư Đồ Minh

Trưởng Ban Tổ Chức: HTr Cấp Dũng QUẢNG GIẢI Huỳnh Kim Hóa

Phó Ban: HTr Cấp Dũng QUẢNG TRÍ Nguyễn Thái Hùng

Phó Ban: HTr Cấp Dũng TÂM LỄ Vương Học

Ban Thư Ký: HTr Cấp Tấn NGUYỄN ĐỀ Phan Thị Kim Oanh

HTr Cấp Tấn VẠN THẮNG Nguyễn Quốc Toàn

HTr Cấp Tấn THIỆT HÒA Phùng Thị Thái Hiền

HTr Cấp Tấn NGHIÊM ĐĂNG Nguyễn Thái Đăng Khoa

UV Nội Vụ BHD/UĐL: HTr Cấp Tấn THIỆT PHÚ Nguyễn Văn Vinh

Thủ Quỹ: HTr Cấp Tấn NGUYỄN MAI Trần Thị Kim Hoàng

Ban Nghi Lễ: HTr Cấp Tấn CHÚC NGUYỄN Nguyễn Thanh Hùng

Ban Thị Giá & Vận Chuyển: HTr Cấp Tấn CHÚC TÂM Trần Chánh Bình

HTr Cấp Tấn CHÚC THÔNG Lê Văn Cườm

Ban Nhiếp Ảnh: HTr Cấp Tấn NHẬT THẢO Trần Thị Yến Nhi

Ban Tiếp Tân: GDPT Chánh Kiến

Ban Âm Thực: GDPT Pháp Bảo

Ban Trang Trí: GDPT Huyền Quang

Xưởng Ngôn Viên: HTr Cấp Tập VẠN THUYẾT Phạm Hồng Duyên



GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
—❁❁—
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI

BI-TRÍ-DŨNG

PO BOX 41, Rosewater East SA 5013, Australia

Email: vanphongbhdhn@gmail.com

Số: 6-20026/BHDHN/TT/QT.B.

THÔNG TƯ

Kính Gởi:

- Quý Huynh Trưởng Cấp Dũng GDPTVN tại Hải Ngoại.
- Quý Huynh Trưởng Ban Viên BHD GDPTVN tại Hải Ngoại.
- Quý Ban Hướng Dẫn GDPTVN tại Âu Châu, Canada, Hoa Kỳ và Úc Đại Lợi.

Trích yếu: V/v Tưởng niệm, Cầu nguyện

Chon linh cố Huynh Trưởng CẤP DŨNG NGUYỄN MÃN LÊ VIẾT LÂM

Nguyên Trưởng BHD GDPT VN tại UDL, thành viên Hội Đồng Cấp Dũng GDPT VN vừa quá vãng.

Tham chiếu: Thư Ủy Nhiệm BHD TG số: 4.141/HDTG/T/TUN

Nam Mô A Di Đà Phật.

Kính thưa quý Ban, Quý Huynh Trưởng,

Huynh Trưởng Cấp Dũng LÊ VIẾT LÂM.

Pháp danh: NGUYỄN MÃN - Bồ Tát Giới Danh: CHÂN NHU TÁNH

Sanh ngày, 21/08/1933 (năm Quý Dậu) tại Thừa Thiên, Việt Nam

Đã mãn phần vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 07 tháng 07 năm 2021.

(nhằm ngày 28 tháng 05 năm Tân Sửu) Tại thành phố Sydney, tiểu bang New South Wales, Úc Đại Lợi.

Hưởng Thượng Thọ 89 tuổi

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:

Tổ chức tại Nhà Quàn Trường An, 120 Fairfield St, Fairfield East NSW 2165, Australia

Thứ Bảy, ngày 10 tháng 07 năm 2021

10:00am – 11:30am Lễ Nhập Liệm, Thọ tang và Cầu nguyện.

11:30am – 2:00pm Thăm Viếng.

2:00pm – 3:00pm Lễ Tưởng Niệm của GDPTVN.

3:00pm – 4:00pm Thăm Viếng

Thứ Hai, ngày 12 tháng 07 năm 2021

8:00am - 9:00am Lễ Cầu Siêu của GDPT.

9:00am – 10:00am Thăm viếng

10:00am – 11:00am Lễ Di Quan

11:00am – 12:00pm Di Quan

12:00am – 1:00pm

Lễ Hỏa Táng

Ban Hướng Dẫn GDPTVN tại Hải Ngoại vô cùng thương tiếc xin báo tin đến tất cả các BHD và lam viên tại Hải Ngoại. Để tỏ lòng tôn kính đối với Người Anh đã trọn đời phụng sự Lý tưởng GDPTVN, quý Ban Hướng Dẫn tại Âu Châu, Canada, Hoa Kỳ và Úc Đại Lợi triển khai Thông Tư tùy nghi thực hiện như sau:

1. Ủy nhiệm BHD Úc Đại Lợi tùy duyên phối hợp với tang quyến, tổ chức Tang Lễ Cho HTr Nguyễn Mẫn theo truyền thống GDPTVN.
2. Quý BHD Âu Châu, Canada, Hoa Kỳ và Úc Đại Lợi tùy hoàn cảnh tổ chức lễ kỷ siêu, tưởng niệm và nhất tâm cầu nguyện Chơn linh Cố Huỳnh Trường Cấp Dũng Nguyễn Mẫn Lê Viết Lâm được Vãng Sanh Cực Lạc.
3. Quý Huỳnh trưởng các Cấp trong thời gian này tránh thực hiện các cuộc vui chơi, liên hoan cùng nhiệt tâm thanh tịnh cầu nguyện cho người Anh áo Lam một đời tận tụy cho tổ chức và đàn em.

Xin quý Ban Hướng Dẫn sớm triển khai thực hiện Phật sự này.

Thay mặt Lam Viên tại Hải Ngoại kính dâng nén hương lòng, nhất tâm cầu nguyện Chơn linh Huỳnh Trường Cấp Dũng LÊ VIẾT LÂM sớm vãng sanh miền Tịnh Độ.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Phật Lịch 2565
Hải ngoại, ngày 08 tháng 07 năm 2021
TM, Ban Hướng Dẫn Hải Ngoại
Quyền Trưởng Ban.



QUẢNG GIẢI Huỳnh Kim Hóa

Nơi nhận:

HTr Cấp Dũng Hải Ngoại.

BHD HN.

BHD Âu Châu, Canada Hoa Kỳ & Úc Đại Lợi.

Hồ sơ lưu: BHDHN



BI - TRÍ - DŨNG

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM



HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG
BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI

PO BOX 41, Rosewater East SA 5013, Australia - Email: vpbhdtnk4@gmail.com

Số: 4.140/HDTG/PBNV/TT

THÔNG TƯ

V/v Tang sự của cố Huynh trưởng cấp Dũng NGUYỄN MÃN – LÊ VIỆT LÂM

- Kính gửi:** - Huynh trưởng thành viên BHD/GĐPTVN trên Thế giới
- Ban Hướng Dẫn Trung Ương GDPT Việt Nam (Quốc Nội)
- Ban Hướng Dẫn GDPT Việt Nam tại Hải Ngoại.

Kính thưa quý Huynh trưởng cùng quý Ban,

Nhận được hung tin Huynh trưởng cấp Dũng Gia Đình Phật Tử Việt Nam, thành viên Hội Đồng Huynh trưởng cấp Dũng GDPT Việt Nam trên Thế giới, thành viên Hội Đồng Huynh trưởng cấp Dũng GDPTVN tại Hải ngoại, nguyên Trưởng ban BHD/GĐPTVN tại Úc Đại Lợi vừa thất lạc tại bệnh viện Liverpool Sydney Australia sau một cơn đột quy dẫn đến hôn mê sâu suốt nhiều ngày qua và đã mất phần vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 07/07/2021 tức ngày 28/5 Tân Sửu (giờ Úc Đại Lợi).

Đề tỏ lòng tưởng nhớ đến một người Anh đã suốt cuộc đời tận tụy với đàn em và phục vụ Tổ chức. Văn phòng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới trân trọng khắp báo đến quý thành viên BHD/GĐPTVN trên Thế giới cũng như toàn thể Huynh trưởng các cấp trực thuộc BHD/GĐPTVN tại Quốc nội và Hải ngoại, một số nội dung tiền Lễ tang sau đây:

Trong thời gian chờ đợi BHD sở tại cùng BHD Hải ngoại liên hệ phối hợp với gia đình tiến hành sắp xếp chương trình tang lễ. Đề nghị quý Huynh trưởng các cấp kể từ giờ phút này nhiếp tâm thanh tịnh để cầu nguyện cho Chơn linh cố Huynh trưởng cấp Dũng NGUYỄN MÃN – LÊ VIỆT LÂM được Siêu sanh thoát hóa liên đài.



BI-TRÍ-DŨNG

Số: 6-21027/BHD HN/QTB/TPƯ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
—❀—
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI

PO BOX 41, Rosewater East SA 5013, Australia
Email: vanphongbhdhn@gmail.com

THƯ PHÂN ƯU

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT



BAN HƯỚNG DẪN GDPT VN tại HẢI NGOẠI
Nhận được tin HTTr Cấp DŨNG Lê Viết Lâm,
Pháp Danh: Nguyễn Mẫn
Bồ Tát Giới Danh: Chân Như Tánh

Sanh ngày, 21/08/1933 (năm Quý Dậu) tại Thừa Thiên, Việt Nam
Đã an tường xả báo thân vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 07 tháng 07 năm 2021,
(nhằm ngày 28 tháng 05 năm Tân Sửu)
Tại thành phố Sydney, tiểu bang New South Wales, Úc Đại Lợi.
Hương Thượng Thọ 89 tuổi

Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GDPTVN tại Úc Đại Lợi
Thành viên Hội Đồng Cấp Dũng GDPTVN
Thành viên BHD GDPTVN tại Hải Ngoại
Chủ tịch Hội Đồng Cấp Dũng - Tân Úc Đại Lợi

Trong nỗi niềm kính tiếc, Ban Hướng Dẫn GDPTVN tại Hải Ngoại thành kính chia buồn cùng chị Tâm Tú, Tang quyến và GDPT VN tại UDL.

Nguyện cầu Chư Phật cùng Chư Thánh Chúng tiếp độ Chơn Linh

HTTr Cấp DŨNG Lê Viết Lâm - Pháp Danh: Nguyễn Mẫn - Bồ Tát Giới Danh: Chân Như Tánh

Vãng Sanh Cực Lạc Quốc.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Phật Lịch 2565, Ngày 08 tháng 07 năm 2021
Quyền Trưởng Ban



OUANG GIẢI Huỳnh Kim Hóa



BI - TRÍ - DŨNG

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT



GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI ÚC ĐẠI LỢI
The Vietnamese Buddhist Youth Association of Australia

ttk.bhd.gdptvn.udl@gmail.com • 9 Landon St, Fairfield East NSW 2165 • +81-80-3390-2526 • www.gdpt-udl.org.au

Số: 21009/BHDUDL/TT/TB

THÔNG TƯ

NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT

Trích yếu: V/v Tổ Chức Lễ Cầu An cho HTr Cấp Dũng NGUYỄN MÃN Lê Viết Lâm

Kính gửi: Quý Huynh Trưởng Ban Viên BHD GDPTVN UDL;
Quý Ban Đại Diện Miền GDPTVN tại Úc Đại Lợi;
Quý Đơn Vị GDPTVN tại Úc Đại Lợi;
Cùng quý Huynh Trưởng các Cấp GDPTVN tại Úc Đại Lợi,

Kính thưa Quý Ban, Quý Huynh Trưởng,

Huynh Trưởng cấp Dũng NGUYỄN MÃN Lê Viết Lâm hiện trong tình trạng hôn mê suốt nhiều ngày qua và đang điều trị tại bệnh viện Liverpool, Sydney. Lần đột quỵ này đa chấn thương và vì tuổi cao sức yếu, do đó Bác sĩ thông báo cho gia đình là tình trạng khó qua khỏi.

Đề tạo năng lượng cầu nguyện lên Chư Phật, Chư Bồ Tát thù từ gia hộ cho anh thông dong tự tại trong cơn sinh tử, nay Ban Hướng Dẫn GDPTVN tại Úc Đại Lợi thông tri đến quý anh chị tri tường và kính đề nghị:

- Toàn thể quý Huynh Trưởng các cấp tùy phương tiện góp lời cầu nguyện.**
- Các Miền thông tri đến các Đơn Vị trực thuộc, hằng tuần trong giờ sinh hoạt dâng lời cầu nguyện cho anh NGUYỄN MÃN chóng bình phục.**

Kính thưa quý Ban, quý Huynh Trưởng,
Huynh Trưởng cấp Dũng NGUYỄN MÃN Lê Viết Lâm là một Huynh Trưởng đã suốt đời tận tụy phụng sự tổ chức GDPT Việt Nam, đặc biệt là sự hình thành phát triển GDPTVN tại Hải Ngoại và Úc Đại Lợi nói riêng, trong hơn 40 năm qua. BHD GDPTVN/UĐL kính đề nghị quý Ban, quý Đơn Vị cùng quý Huynh Trưởng các Cấp dốc tâm dâng lời cầu nguyện cho anh sớm bình phục.

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

**Kính Chào Tinh Tấn,
Phật lịch 2565,
Úc Đại Lợi, ngày 19 tháng 06 năm 2021
TM. BHD GDPTVN/UĐL
Trưởng Ban**



BẢN SAO KÍNH GỬI

- Văn Phòng BHDHN
- HTr Đại Diện BHDHN tại Úc Đại Lợi
(Đề Kính Tri Tường)
- Hồ sơ lưu

QUẢNG GIẢI Huỳnh Kim Hó

Số: 21009/BHDUDL/TT/TB

Trang 1/1



GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
BI - TRÍ - DŨNG
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ
THE VIETNAMESE BUDDHIST YOUTH ASSOCIATION IN THE UNITED STATES
BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG

VP/BHD: 1838 W. Baseline St., San Bernardino, CA 92411 Điện thoại số: (909) 381-1660

Số: 10211/HDTU/TB

Phật Lịch 2565
Ngày 08 tháng 7 năm 2021

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Kính gửi: Tang Quyển Huynh Trưởng Nguyễn Mẫn Lê Viết Lâm

Kính thưa quý Tang Quyển:

Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ rất đau buồn trước tin:

Huynh Trưởng Cấp Dũng **LÊ VIỆT LÂM**,
Pháp Danh **NGUYỄN Mẫn**,
Thọ Bò Tát Giới tại gia, Pháp tự **CHÂN NHƯ TÁNH**.

Sinh ngày 21 tháng 8 năm 1933 (năm Quý Dậu) tại Thừa Thiên, Việt Nam.

Là Huynh Trưởng Lão thành, cả đời hy hiến cho tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Đã mệnh chung lúc 17 giờ 30 phút ngày 07 tháng 7 năm 2021, nhằm ngày 28 tháng 5 năm Tân Sửu.

Tại thành phố Sydney, tiểu bang New South Wales, Úc Đại Lợi.

Hưởng Thọ 89 tuổi.

Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ thành kính phân ưu và chia sẻ niềm đau mất mát này cùng toàn thể Tang Quyển.

Nhất tâm nguyện cầu Chư Phật thù từ tiếp độ Hương Linh Huynh Trưởng Cấp Dũng:

Nguyễn Mẫn Lê Viết Lâm
Vãng Sanh Cực Lạc Quốc.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.



Thành Kính Phân Ưu,

Phúc Thiện Ngũ Duy Thành
Trưởng Ban

Bản sao kính gửi:

- Hội Đồng Chỉ Đạo và Giám Sát
“Để kính tường”
- Ban viên BHD Trung Ương
- Các Ban Hướng Dẫn Miền
- Liên Đoàn CHT Huệ Năng
- HĐQT & BÐH Trung Tâm TQĐ
“Để báo tin và cùng chung góp lời cầu nguyện”

Lưu



BI - TRÍ - DŨNG

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT



GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI
BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI ÂU CHÂU

VPBHD Waldstreet 14, 79194 Gundelfingen - Germany Email: btv_gdptvnac@yahoo.com



THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Ban Hướng Dẫn GDPTVN tại Âu Châu nhận được tin:

HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

LÊ VIỆT LÂM

Pháp danh: NGUYỄN MÃN, Bô Tát giới danh: CHÂN NHƯ TÁNH

- ❖ Thành Viên Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng Hải Ngoại
- ❖ Nguyên Trưởng Ban BHD GDPTVN tại Úc Đại Lợi

Sanh ngày 21/08/1933 (năm Quý Dậu) tại Thừa Thiên, Việt Nam
đã xả báo thân vào lúc **17 giờ 30 phút ngày 07 tháng 07 năm 2021**
(nhằm ngày 28 tháng 5 năm Tân Sửu), tại Sydney, Úc Đại Lợi
Hưởng Thọ: 89 tuổi

*Toàn thể Lam Viên GDPTVN tại Âu Châu thành kính phân ưu đến
Tang gia hiếu quyến, cùng Ban Hướng Dẫn GDPTVN tại Úc Đại Lợi.*

*Đồng góp lời cầu nguyện Đức Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
cùng chư Thánh Chủng tùy từ gia hộ - tiếp độ chơn linh*

Tốc xả mê đồ - vãng sanh An Lạc quốc.

Thành Kính Phân Ưu

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Âu Châu



BI - TRÍ - DŨNG

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT – ÂU CHÂU



GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI
BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI ÂU CHÂU

VPBHD: Waldstr. 14, 79194 Gundelfingen - Germany Email: btv.gdptvnac@gmail.com

THƯ PHÂN ƯU

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Hội Đồng HTr Cấp Dũng - Tấn Âu Châu vừa nhận được tin buồn:

HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

LÊ VIỆT LÂM

Pháp Danh: Nguyên Mẫn

Bồ Tát Giới Danh: Chân Như Tánh

**Nguyên Trưởng BHD GDPT VN tại UDL,
thành viên Hội Đồng Cấp Dũng GDPT VN**

Sanh ngày, 21/08/1933 (năm Quý Dậu) tại Thừa Thiên, Việt Nam
Đã an tường xả báo thân vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 07 tháng 07 năm 2021,
(nhằm ngày 28 tháng 05 năm Tân Sửu)
Tại thành phố Sydney, tiểu bang New South Wales, Úc Đại Lợi.

Hưởng Thượng Thọ 89 tuổi

*Toàn thể Hội Đồng HTr Cấp Dũng-Tấn tại Âu Châu thành kính phân ưu đến
Tang gia hiếu quyến và BHD Úc Đại Lợi.*

*Đồng góp lời cầu nguyện Đức Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
thùy từ gia hộ - tiếp độ chơn linh*

Tốc xả mê đồ - vãng sanh An Lạc quốc.

Thành Kính Phân Ưu

Hội Đồng Huỳnh Trưởng Cấp Dũng - Tấn Âu Châu



GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT



GIÁ ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI

HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG HẢI NGOẠI

THƯ PHÂN ƯU

Nhận được TIN BUỒN

Huynh Trưởng Cấp DŨNG

NGUYỄN MÃN LÊ VIỆT LÂM

Bồ Tát Giới Danh : Chân Như Tánh

Thành viên HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG HẢI NGOẠI



Đã Xả báo thân lúc 17 giờ 30 Ngày 07/07/2021

Tại Thành phố Sydney, Tiểu Bang New South Wales, ÚC ĐẠI LỢI

Hưởng Thọ 89 tuổi

HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GĐPTVN tại Hải Ngoại

Thành kính chia buồn cùng

Bà **TRẦN THỊ THU THỦY**

Và Toàn thể Tang Gia – Hiếu quyến

Thành tâm nguyện cầu Hương Linh Cố HTr. **NGUYỄN MÃN**

SỚM VĨNG SANH MIỀN CỰC LẠC

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A DI ĐÀ PHẬT

TM. Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN tại Hải Ngoại

HTr. Cấp DŨNG TÂM TRÍ Tư Đồ Minh





GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM THÔNG-NHẤT
BI - TRÍ - DŨNG
GIÁ-ĐÌNH PHẬT-TỬ VIỆT-NAM TẠI HOA-KỲ
THE VIETNAMESE BUDDHIST YOUTH ASSOCIATION IN THE UNITED STATES
HỘI-ĐỒNG CHỈ-ĐẠO VÀ GIÁM-SÁT

VP/CĐ&GS : 108 FALLBROOK ROAD MURPHY, TEXAS 75094 * (972)-423-6845

SỐ : 2021-07-001/CĐGS/CT

Phật-Lịch 2565

Ngày 09 tháng 07 , năm 2021

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Kính gửi : Tang-Quyến Huỳnh-Trưởng Nguyễn-Mẫn Lê-Viết-Lâm

Kính thưa Quý Tang-Quyến,

Hội-Đồng Chỉ-Đạo & Giám-Sát GDPT Việt-Nam tại Hoa-Kỳ chúng tôi rất thương tiếc trước tin buồn :

Huỳnh-Trưởng Lão thành Cấp Dũng **LÊ-VIỆT-LÂM**
Pháp-Danh NGUYỄN-MÃN
Bồ-Tát Giới-Danh CHÂN NHƯ TÁNH
Sinh ngày 21 tháng Tám năm 1933 , tại Thừa-Thiên Việt-Nam
Đã lâm chung ngày 7 tháng 7 năm 2021 tại Thành-phố Sydney
Thuộc Tiểu-Bang New South Wales, Úc-Đại-Lợi ,
Hưởng Thượng-Thọ 89 tuổi .

Xin thành kính phân ưu và chia sẻ niềm đau mát mát nêu trên cùng toàn thể Tang-Quyến , đồng thời nhất tâm nguyện cầu Chư Phật phóng quang tiếp độ Hương-Linh Huỳnh-Trưởng Cấp Dũng **NGUYỄN-MÃN LÊ-VIỆT-LÂM** sớm được vãng sanh về Miền Cực-Lạc, nơi Thế-Giới An Lành .

NAM-MÔ TIẾP-DẪN ĐẠO-SƯ A-DI-ĐÀ PHẬT

Hội-Đồng Chỉ-Đạo & Giám-Sát GDPTVN Tại Hoa-Kỳ :

HTr. Minh-Hoà Nguyễn-Văn-Bình , Chủ-Tịch

HTr. Nguyễn-Tịnh Trần-Tư-Tín

HTr. Tuệ-Linh Nguyễn-Công-Sản

HTr. Thiện-Hiền Dương-Xuân-Nhon

HTr. Nguyễn-Cần Tôn-Nữ Dung-Kiều

HTr. Tâm-Phùng Đoàn-Thị-Bướm

HTr. Đồng-Thái Phạm-Văn-Thông

Hồ-sơ-Lưu-chiếu

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI CANADA

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI
BAN HƯỚNG DẪN GDPTVN TẠI CANADA

THÀNH KÍNH PHÂN UU

Phật Lịch 2565 Canada ngày 09 tháng 07 năm 2021



Nhận Được Tin Buồn

**Huynh Trưởng Cấp Dũng GDPT-VN
NGUYỄN MÃN LÊ VIỆT LÂM**

Pháp Tự Bồ Tát Giới: CHÂN NHƯ TÁNH

Thành viên Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng Hải Ngoại

**Đã xả báo thân lúc 17 giờ 30 Ngày 07/07/2021
Tại Thành phố Sydney, Tiểu bang New South Wales, ÚC ĐẠI LỢI
Hưởng thọ 89 tuổi**

Ban Hướng Dẫn và toàn thể Lam viên tại Canada nhất tâm kính dâng nén tâm hương thương tiếc, và xin được chia buồn cùng Tang gia Hiếu Quyển.

Thành tâm cầu nguyện Đức Tiếp Dẫn Đạo Sư A DI ĐÀ PHẬT phóng quang tiếp độ
Hương linh Cố HTr. NGUYỄN MÃN - CHÂN NHƯ TÁNH LÊ VIỆT LÂM
MAU CHÓNG VÃNG SANH CÔI TỊNH ĐỘ
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A DI ĐÀ PHẬT

**BAN HƯỚNG DẪN CANADA &
Lam Viên Canada đồng kính bái**



GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI ÚC ĐẠI LỢI-TÂN TÂY LAN
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia-New Zealand
Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
TU VIỆN QUẢNG ĐỨC - QUANG ĐỨC MONASTERY
105 Lynch Road, Fawkner, Victoria 3060, Australia
Tel: 03. 9357 3544. Fax: 03. 9357 3600
Reg No: A0022332V . ABN No: 83. 2357 571 574
Email: tvquangduc@bigpond.com - Website: www.quangduc.com

Điện Thư Phân Ưu

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Thay mặt Tu Viện Quảng Đức & Trang Nhà Quảng Đức thành tâm chia buồn:

Bà Quả Phụ Tâm Tú Trần Thị Thu Thủy cùng toàn gia Tang Quyển

Huynh Trưởng Cấp Dũng Quảng Giải cùng tập thể Lam Viên GDPTVN tại Úc Châu



Thành kính nguyện cầu Hương Linh:

Lão Huynh Trưởng Cấp Dũng Gia Đình Phật Tử Việt Nam

LÊ VIẾT LÂM, Pháp danh: NGUYỄN MÃN

Bồ Tát Giới Danh: CHÂN NHƯ TÁNH

Sinh ngày 21/08/1933 (Quý Dậu) tại Cố Đô Huế, Việt Nam

Vãng sanh lúc 5:30pm ngày 07/07/2021 (28/05/Tân Sửu)

tại Sydney, Tiểu Bang New South Wales, Úc Đại Lợi

Hưởng thượng thọ: 89 tuổi.

VÃNG SANH CỰC LẠC QUỐC

Nay Thành kính Phân Ưu

Thượng Tọa Thích Tâm Phương

Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức

Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng

Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức

Đại Đức Thích Đăng Từ

Tri Sự Tu Viện Quảng Đức

Nguyễn Dũng Phạm Thanh Hùng

Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Quảng Đức

Quảng Tịnh Nguyễn Kim Phương

Ban Quảng Đức Đạo Ca

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT - HOA KỲ



BI - TRÍ - DŨNG

—❀❀❀—
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

5555 MARICOPA ST, TORRANCE, CA 90503 * TEL 310 634-6503 * FAX 310 540-8161

email: vpfbhdhk@yahoo.com

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Ban Hướng Dẫn và Hội Đồng Huynh Trưởng cấp Dũng, Tấn
Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ được tin

Huynh trưởng cấp Dũng NGUYỄN MÃN LÊ VIẾT LÂM, tự Chân Như Tánh



- Đại Diện Ban Hướng Dẫn Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi
- Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Úc Đại Lợi

đã an nhiên xả bỏ báo thân lúc 17 giờ 30 ngày
07 tháng 07 năm 2021, nhằm ngày hai mươi tám
tháng năm năm Tân Sửu, tại thành phố Sydney,
New South Wales, Úc Đại Lợi.
Trụ thế 89 năm

Nguyện Cầu Chư Phật mười phương tiếp độ Chơn linh Huynh trưởng
NGUYỄN MÃN LÊ VIẾT LÂM tự Chân Như Tánh
sớm về Cảnh Giới Phật.

Thành kính chia buồn với chị Trần Thị Thu Thủy
và Tang gia Hiếu quyến cùng Lam Viên Úc Đại Lợi



Phật lịch 2565, California, ngày 09 tháng 07 năm 2021
TM. Ban Hướng Dẫn và Hội Đồng Cấp Dũng, Tấn GDPT Việt Nam tại Hoa Kỳ
Trưởng ban
Quang Ngộ - Đào Duy Hữu



Áo Lam Vạn Kiếp Văn Miếu Trường

Sen Trắng Đời Đời Mãi Ngát Hương





CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

CỔ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

NGUYỄN MÃN LÊ VIẾT LÂM

Tổ chức tại Nhà Quàn Trường An,
120 Fairfield St, Fairfield East NSW 2165, Australia

Thứ Bảy, ngày 10 tháng 07 năm 2021

10:00am – 11:30am Lễ Nhập Liệm, Thọ tang và Cầu nguyện.

11:30am – 2:00pm Thăm Viếng.

2:00pm – 3:00pm Lễ Tưởng Niệm của GDPTVN.

3:00pm – 4:00pm Thăm Viếng

Thứ Hai, ngày 12 tháng 07 năm 2021

8:00am - 9:00am Lễ Cầu Siêu của GDPT.

9:00am – 10:00am Thăm viếng

10:00am – 11:00am Lễ Di Quan

11:00am – 12:00pm Di Quan

12:00am – 1:00pm Lễ Hỏa Táng





CHƯƠNG TRÌNH

LỄ TRUY NIỆM VÀ PHỦ KỶ

(14:00 – 15:00 Ngày Thứ Bảy , 10/7/2021)

1. Lời mở đầu của Ban Tổ Chức (khai mạc, tuyên bố lý do buổi lễ...)
2. Giới thiệu chư Tôn Đức chứng minh – Quan khách tham dự
3. Cử bài ca chính thức GDPTVN
4. Phút nhập từ bi quán, tưởng niệm
5. Tuyên đọc Tiểu sử Cố Huỳnh Trường Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm. (HTr Van Thắng)
6. Lễ Phủ Kỳ: Toán phủ kỳ vào vị trí (HTr Chúc Tâm)
 - Huỳnh trưởng đại diện Hội Đồng Cấp Dũng trao kỳ hiệu cho
 - Huỳnh trưởng Hộ kỳ. Sau đó HTr. Hộ kỳ tiếp tục điều hành Đội phủ kỳ Nghi thức phủ kỳ
7. Đọc Điều văn tưởng niệm của: (HTr Cấp Dũng QG Huỳnh Kim Hóa)
 - Ban Hướng Dẫn GDPTVN/Hải Ngoại. (BHD UDL)
8. Đạo từ truy tán công hạnh của Chư Tôn Đức chứng minh
9. Cung thỉnh chư Tăng niệm hương chú nguyện
 - Tụng Chú Lăng Nghiêm (phẩm tựa)
 - Tụng Tứ Hoàng Thệ Nguyện –
 - Nguyện sanh Tây Phương...
 - Hồi hướng công đức
10. Lời Cảm tạ của Ban Tổ Chức
11. Hoàn mãn.



LỜI TÁC BẠCH TRONG BUỔI LỄ DI QUAN

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính ngưỡng bạch Hòa thượng, kính
bạch Chư Thượng tọa Đại đức
Tăng ni,

Kính thưa quý Anh Chị Huynh trưởng
BHDGĐPTVN/UĐL, quý Huynh
trưởng Trưởng ban Tổ chức điều
hành tang lễ,

Quý ACE các Ban Đại diện Miền, Đại
diện các đơn vị gia đình

Kính thưa quý Đạo hữu các đạo
tràng...

Kính thưa quý thân bằng quyến
thuộc,
Trước Phật đường trang nghiêm,
trước di ảnh người quá vãng, chúng
con/chúng tôi, gia đình cố Huynh
trưởng NGUYỄN MẮN LÊ VIẾT
LÂM, thành tâm dâng lời tri ân lên
Chư Tôn thiên đức và toàn thể quý vị
ân nhân.

Hôm nay, nhờ lòng từ bi lân mẫn của
Hòa thượng, của Chư Thượng tọa -
Đại
đức Tăng ni cùng lòng nhiệt tình giúp
đỡ của ACE Lam viên, của thân bằng



quyển thuộc, tang lễ đã được thành tựu viên mãn.

Gia đình chúng con/chúng tôi xin thành tâm dâng lễ Quý Ngài, xin tri ân toàn thể Quý vị.

Kính chúc Chư Tôn đức pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, đạo quả viên thành.

Kính chúc Quý Huynh trưởng GDPT UDL thực hiện được hoài bão, lý tưởng của mình, kính chúc Quý Đạo tràng

ngày mỗi thâm sâu Chánh pháp đem lại lợi ích cho người, cho mình.

Kính chúc Quý thân bằng quyến thuộc “tất cả các thời đều an lành” trong hồng ân Chư Phật.

Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi những điều sơ sót, kính xin Chư Tôn đức và Quý vị rộng lòng tha thứ.

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT
MA HA TÁT



HÌNH ẢNH TANG LỄ



















ĐIỀU VĂN

TƯỢNG NIỆM

HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG NGUYỄN MÃN LÊ VIẾT LÂM

CỦA

BAN HƯỚNG DẪN HẢI NGOẠI & BAN HƯỚNG DẪN ÚC ĐẠI LỢI

Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Chúng con toàn thể Lam Viên GDPTVN tại HN, nhất tâm phụng thỉnh Thập
Phương Thường Trụ Mười Phương Tam Bảo, Chư Lịch Đại Tổ Sư, Chư Tiên Bối
Hữu Công, Tiên Bối GDPTVN Thùy Từ Chứng Giám.

Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Thiển Đức hiện diên đạo tràng chứng minh hộ niệm.

Thay mặt BHD HN chúng con thành kính quy ngưỡng tri ân quý ngài.

Kính thưa chị Lâm cùng toàn thể tang gia hiếu quyến.

Chúng con, chúng tôi tập thể áo lam Hải Ngoại và Úc Đại Lợi

Xin chia sẻ sự mất mát to lớn của gia đình trong giờ phút phân ly này.

Kính thưa chơn linh Anh Nguyễn Mẫn Lê Viết Lâm,

Chúng em đoàn áo Lam thành tâm lãnh thọ tang lam.

Thành kính cung tuyên đôi dòng tưởng niệm.

Anh ra đi dứt nghiệp báo thân.

Phút tiễn biệt đôi bờ sinh tử.

Dẫu biết rằng thân này là giả hợp.

Nhưng chia ly sao tránh khỏi xót xa.

Một vì sao lặng lẽ bỏ bầu trời

Khi áo lam chỉ còn gặp nhau trên không gian ảo

Nỗi đau xót không tiễn đưa anh ôi làn dao cắt xé

Trời đất nay như đồng cảm với nỗi đau này.

Thành phố Sydney cửa đóng khép mi sầu.

Bầu trời Úc đang giá băng, lòng se lạnh.

Lời kinh cầu nguyện vang động khắp Lam viên

Nhớ Chân Linh xưa!

Một đời Lam hy hiến.

Vào đồng ấu Chơn Trí khi còn thơ ấu



Nơi cội nguồn mạng mạch mái nhà lam
Dòng lam sử chạy dài theo vận nước
Anh lên đường làm nhiệm vụ công dân
Chí khí làm trai anh ngang dọc hải hồ
Anh trôi nổi trên bốn vùng chiến thuật
Thời đao binh rồi đến hồi mãn cuộc
Anh trở về hòa quyện với chân nguyên
Tìm tự do anh trôi dạt xứ người
Đất nước Úc, tạm cư những ngày xa quê mẹ.
Phật Pháp nhiệm màu hiện hữu khắp trời Âu
Bồ Tát Giới Chân Như Tánh anh thọ nhận
Không nghi ngại, anh dốc tâm xây dựng
Việc đầu tiên là xây dựng những đầm Sen.
Dưới mái Lam hiền anh xây dựng tầng lớp trẻ, nặng đức hiếu sinh.
Biết tu tập, biết tổ chức, biết gia đình, biết yêu quê hương dân tộc.
Bằng tình thương anh nhiếp hóa đàn em.
Bằng thân giáo là tấm gương soi sáng
Công việc nhỏ, lớn, nặng nề anh dâng cả hai vai
Gia Trưởng, Trưởng Ban Hướng Dẫn, Cố Vấn, Trại Trưởng ... anh chẳng phải từ nan.
Ôi anh ơi! Làm sao quên hình ảnh anh từ từ di chuyển,
Tay trong tay nhờ Chị dắt dìu
30 năm bệnh tai biến hình hài co cụm
Thân có đau nhưng ý chí vững vàng
Thân dù bệnh, bước đi không vững chắc
Nhưng Tâm anh sao sáng quá anh ơi.
Anh luôn cười và nói năng trong niềm đam
Hình ảnh vững vàng đã thu phục chúng em.
Lý tưởng anh mang đâu gói lại ở nơi này.
Anh kết nối cùng áo Lam toàn Hải Ngoại.
Vượt trở ngại anh lên đường, San Diego 1997
Cùng các Châu đồng khai sáng Ban Điều Hop GDPTVN tại Hải Ngoại
Tiền thân Ban Hướng Dẫn Hải Ngoại ngày nay.
Hải Ngoại gặp Anh, áo Lam quây quần
Và từ đó, anh là giọt nước cam cho nơi nơi tươi mát.
Anh phụ trách Ủy Viên Nghiên Cứu và Kế Hoạch

Rồi lại làm Đại Diện Ban Hướng Dẫn GDPTVN Hải Ngoại tại Úc Châu.

Anh quan tâm đến anh chị em còn khốn đốn tại quê nhà

Quỹ Tự nguyện Hướng Về Quê Hương luôn chăm sóc.

Tại Giáo Hội Việt Nam Úc Châu anh từng là Tổng Vụ Phó

Chăm lo tuổi trẻ được đến với đạo màu

Năm 2014 tổ chức vinh thăng anh cấp Dũng.

Cấp bậc cao nhất của Tổ Chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Úc Đại Lợi, Anh chính là con chim đầu đàn khai sinh và phát triển.

Tại Hải Ngoại, anh là một ngọn đèn Hải Đăng luôn thấp sáng

Sách tấn đàn em, sống hòa hợp cùng nhau

Rồi màu lam đưa nỏ khắp nơi nơi.

Tiếp nối nghiệp anh, đàn em luôn tiến bước

Bốn mươi năm trồng sen trên xứ lạ

Bao buồn vui kỷ niệm không cùng.

40 năm anh cùng chúng em quẩn quýt

Bên nhau cùng chung bước đường phụng sự mái nhà lam

Chúng em luôn ghi nhớ

Lời anh nhắc nhở anh em, bằng hữu

Sáng cho người niềm vui,

Chiều giúp người bớt khổ.

Hạnh nguyện của anh, một Bồ Tát tại gia

Cùng lý tưởng của người Huynh Trưởng

Thưa anh

Giờ này trước linh đài khói trầm nghi ngút

Tam bảo chứng minh, đại chúng nhất tâm cầu nguyện.

Chúng em nguyện mười phương Chư Phật độ gia trì

Cho chơn linh Anh đến bến đò Lạc Bang.

Xin anh hãy siêu sanh thoát hóa.

Thương biết mấy, nói sao vừa

Dây thân ái chúng em xin cùng anh kết vòng thật chặt

Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát.

**KÍNH VIẾNG
GIÁC LINH
ANH NGUYỄN-MÃN**

1933 – 2021

oOo

**NGUYỄN lai bản tính siêu phàm
MÃN tư nhân thể mở đường từ tâm
LÊ trân quý những tấm lòng
VIẾT LÂM trang sử hào hùng Phật Duyên**

oOo

Sydney 11-7-2021

Tiền Sĩ Lâm Như-Tặng

PHÂN ƯU



Vô cùng thương tiếc khi nhận được tin :

Thầy LÊ VIỆT LÂM
Cựu Giáo Sư Trường Trung Học BÒ ĐỀ, HUẾ
Đã qua đời Ngày 7 Tháng 7 Năm 2021.
Tại SYDNEY, AUSTRALIA

*

Xin Thành Kính Phân Ưu cùng Cô THÚY
và Tang Quyền.
Nguyện cầu Hương Linh Thầy LÊ VIỆT LÂM
Sớm siêu thoát về cõi Niết Bàn Tịnh Độ.

*

"ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU"

*

Cựu Giáo Sư và Toàn thể Học Trò cũ:

*GD.Thầy Đỗ Đức Dự. *GD.Cô Kim Qui.
*GD.Lê Thị Tố Tâm. *GD.Lê Thị Lệ Thu.
*GD.Dương Phước Tuấn. *Lê Đức Lực.
*GD.Hồ Thủy Trang. *GD.Lê Xuyên Sơn.
*GD.Dư Thị Cúc. *GD.Trần Thị Ngọc.
GD.Nguyễn Văn Thọ. *GD.Lâm Văn Sơn.
*GD.Lê Văn Đồng. *GD.Phần Khâm.
*GD.Dặng Văn Tư. *GD.Hồng Quang Lập.
*GD.Hồ Ngọc Hoàng. *GD.Nguyễn Văn Thi.



BẢN THỆ TẶNG GIÀ
HỘI ĐỒNG GIÁO GIỚI GDPT. VIỆT NAM

Trân trọng tán dương công đức
Cố Huynh trưởng cấp Dũng

LÊ VIỆT LÂM

Pháp danh: Nguyên Mẫn
Thọ tại gia Bồ tát giới - Pháp tự: Chơn Như Tánh

Thành viên Hội Đồng Cấp Dũng GDPT. Việt Nam
Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GDPTVN tại Úc Đại Lợi

Tâm Hạnh Sáng Ngời

Phật lịch 2565, ngày 10 tháng 07 năm 2021





6/ LỜI CẢM ƠN

THƯ CẢM Ạ

TANG GIA HIẾU QUYẾN & BAN TỔ CHỨC TANG LỄ CỦA CỔ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM NGUYÊN MÃN - LÊ VIẾT LÂM

NGUYÊN TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI ÚC ĐẠI LỢI

XẢ BÁO TA BÀ NGÀY 07/07/2021 (NHĂM NGÀY 28 THÁNG 05 TÂN SỬU) TẠI SYDNEY UDL

HƯỞNG THỌ 89 TUỔI

NAM MÔ TA BÀ GIÁO CHỦ ĐIỀU NGŨ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Thay mặt Tang Gia Hiếu Quyến & Ban Tổ Chức Tang Lễ

Cổ Huynh Trưởng NGUYÊN MÃN kính đề đầu đảnh lễ tri niệm ân đức:

Hội Đồng Giáo Giới Gia Đình Phật Tử Việt Nam
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Hòa Thượng Thích Quảng Ba
Hòa Thượng Thích Phước Nhơn
Hòa Thượng Thích Trưởng Sanh
Hòa Thượng Thích Bổn Điền
Hòa Thượng Thích Thiện Tâm
Thượng Tọa Thích Như Định
Thượng Tọa Thích Tâm Minh
Thượng Tọa Thích Tâm Phương
Thượng Tọa Thích Phổ Hương
Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Thượng Tọa Thích Phước Tấn
Thượng Tọa Thích Viên Trí
Thượng Tọa Thích Hạnh Trí
Thượng Tọa Thích Đạo Hiển

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới
BHD Trung Ương GĐPTVN cùng Quý Ban Hướng Dẫn các Tỉnh thị Việt Nam
Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại
Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Âu Châu
Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Canada
Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ
Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ
Ban Hướng Dẫn, Miền, Đơn Vị Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi
Hội Đồng Cấp Dũng Gia Đình Phật Tử Việt Nam
Hội Đồng Cấp Dũng Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại
Hội-Đông Chỉ-Đạo & Giám-Sát GĐPTVN tại Hoa-Kỳ
Hội Đồng Cấp Dũng - Tấn tại Âu Châu
Hội Đồng Cấp Dũng - Tấn tại Úc Đại Lợi
Quý thân bằng quyến thuộc, thông gia, bạn hữu xa gần
Trang Nhà Quảng Đức
Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới/Hải Ngoại/Úc Đại Lợi
Trang nhà Sen Trắng GĐPTVN: Sentrangusa.com
Nhà Quán Trưởng An Sydney, Australia
Huynh Trưởng Đức Quảng - Nguyễn Hoàng Phụng

Kính lạy Chư Tôn Thiên Đức Tăng Ni,
Kính thưa toàn thể anh chị em Lam viên bốn phương,
Kính thưa quý liệt vị, bà con nội ngoại, thông gia, bạn hữu xa gần...

Thật là một phước duyên lớn đối với người Phật tử, người Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam, người chồng, người cha, người ông, người anh của chúng con, sau khi xả bỏ báo thân là lúc xã hội trong con dịch bệnh đang bùng phát nguy hiểm song nhờ lòng từ mẫn của Chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni từ bi mẫn cố quang lâm chứng minh khai thị cầu nguyện tiễn đưa chồng, cha, ông, anh của chúng con đến nơi an nghỉ cuối cùng. Các chùa viện cùng toàn thể Lam viên trên khắp các tiểu bang Úc Đại Lợi đã tổ chức cầu siêu tưởng niệm, tình thầy trò, tình huyết thống gia tộc nội ngoại, tình thông gia, bằng hữu đã phúng viếng hoa tang, điện thư, điện thoại, hộ niệm hỗ trợ tổ chức để Tang lễ được viên mãn.

Tang gia hiếu quyến & Ban Tổ chức tang lễ chúng con cung kính tri tạ ân đức Chư Tôn Thiên Đức. Đồng cảm niệm tri ân tình Lam viên bốn phương, bà con nội ngoại, thông gia, bạn bè thân hữu xa gần và quý liệt vị.

Trong lúc tang gia bối rối, việc tổ chức Tang lễ chắc chắn không sao tránh được những thiếu sót, ngưỡng mong Chư Tôn Thiên Đức và toàn thể đại chúng niệm tình hoan hỷ.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
Thành tâm đề đầu tri niệm
Gia Đình Tang Quyến & Ban Tổ Chức Tang Lễ

Tang gia hiếu quyến

- Quả phụ: - Trần Thị Thu Thủy
Cùng Các con: - Lê Thị Bích Diệp và chồng Dietmar Le-Kleibs cùng các con cháu (Germany)
- Lê Viết Thanh Liêm và vợ Trần Huệ Nhung cùng các con cháu (Sydney)
- Lê Viết Thanh Trí và vợ Hồ Thị Kiên Trinh cùng các con cháu (Sydney)
- Lê Viết Thanh Minh và vợ Nguyễn Anh Thư và con (Sydney)
Các cháu: - Đình Quỳnh Anh và chồng con
- Lê Diệu Hạnh và chồng con
- Lê Viết Thanh Quang
- Lê Minh Châu và chồng con
- Lê Như An



Trưởng Ban Tang Lễ
TUN Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới/Hải Ngoại
Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Úc Đại Lợi
QUẢNG GIẢI Huỳnh Kim Hóa

LỜI TRI ÂN HOÀN MẪN

NAM MÔ BỔN SỰ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT,
NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO CHỨNG MINH

Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng, Ni hiện tiền chứng minh. Kính thưa toàn thể tang gia hiếu quyến cùng thân bằng quyến thuộc hiện diện,

Thay mặt Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại và toàn thể Lam viên Gia Đình Phật Tử Úc Đại Lợi chúng con/ chúng tôi thành kính đê đầu đánh lễ tri ân sự hiện diện chứng minh chủ sám cầu nguyện cho Chơn Linh Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng NGUYỄN MẪN Lê Việt Lâm. Thật là niềm hạnh phúc an lạc thay cho anh chi em Lam viên GDPT chúng con là những người hiện tiền và cả người khuất bóng. Dù còn gia duyên ràng buộc song chúng con thắm nhuần được giáo pháp Như lai phát Bồ đề tâm qua sự giáo dưỡng của Chư Tôn Thiên Đức. Nhờ vậy mà kẻ ở người đi đều thông dong thắm nhuần lời khai thị. Trước linh đài, chúng em thay mặt cho anh dâng lời tri tạ ơn đức muôn một lên Chư Tôn Thiên Đức, dù hoàn cảnh xã hội bị cách ly trong cơn đại dịch song Quý Ngài đã thương quý đến tiền anh. Nguyện cầu Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Long Thiên Bát Bộ thù từ gia hộ cho Quý Ngài pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, hướng dẫn đồ chúng phát Bồ đề tâm tiến tu đạo hạnh. Trong hoàn cảnh xã hội đang giãn cách nên mọi hình thức lễ nghi truyền thống tổ chức tang lễ không trọn vẹn, thiếu sót chúng con kính mong Quý Ngài từ bi hỷ xả.

Kính thưa chị Lâm cùng toàn thể tang gia hiếu quyến quý mến,

Chị đã gắn bó chia sẻ với anh trong suốt cuộc đời và theo dòng Lam sử với bao nhiêu chuyện buồn vui thành bại thăng trầm Chị đã đồng hành mà không nề hà quản ngại gian nan, nên thương anh một chúng em thương quý Chị mueri.

Ba mươi năm Anh mang bệnh là ba năm Chị dãi bước bên anh trên khắp mọi nẻo đường dựng xây tổ chức, hình ảnh Chị là bài học Vô Đề là tấm gương soi cho những người phôi ngẫu của chúng em thực hành, Chị đã trợ duyên cho gia đình riêng chúng em thuận hòa trong sinh hoạt, làm sao nói hết nỗi niềm thương kính về Chị, nhân giờ phút cầu nguyện, tri tạ ân đức chúng em xin mượn nơi đạo tràng này xin tán dương hạnh nguyện Chị khả kính của chúng em.

Giờ này Chim bay đã quay về núi, xa lìa đàn con cháu thương yêu, xa người vợ hiền tận tụy thủy chung, xa đàn Áo Lam tâm linh huyết thống. Anh đi là sự đắp đổi thăng hoa một kiếp người và di sản còn lại đây Áo Lam đây sức sống.

Thay mặt tổ chức chúng em kính chúc chị những tháng năm còn lại được thanh thoi bên đàn con cháu, kính chúc gia đình tang quyến và toàn thể thân hữu xa gần nhiều an lạc.

NAM MÔ SIÊU LẠC ĐỘ BỒ TÁT MA HA TÁT

Trưởng Ban Tổ Chức Tang Lễ
HTr Cấp Dũng Quảng Giải Huỳnh Kim Hóa

Con Ru LỜI CUỐI

Ru Ba ngủ giấc ngàn năm
Buông thân tứ đại, Ba nằm thành thoi
Con ru Ba ngủ với lời
Tri ân, thương kính, đời đời khắc ghi
Trần gian Ba đã đến - đi,
Nghịch dư đã trả, nay thì thông dong
Áo cũ Ba trả bụi hồng
Ba thay áo mới, Cửa Không Ba về
Tiếng cười, câu nói hết nghe
Ba vẫn hiện hữu cận kề chúng con
Đây máu thịt, đây lòng son
Đây tâm quăng đại vẫn còn y nguyên
Chúng con xin giữ lời nguyện
Y theo di huấn trao truyền của Ba
Khổ - vui vẫn giữ nếp nhà
Làm lành - lánh dữ ấy là châm ngôn!

...

Ru Anh ngủ giấc êm đêm
Anh theo chân Phật về miền Tịnh An
Mấy mươi năm chốn trần gian
Sống đời, sống đạo vẹn toàn an vui
Giờ đây yên giấc ngủ dài
A Di Đà Phật, thời thời ru Anh

ĐỜI LAM PHỤNG SỰ

(Thành kính tưởng niệm Huynh trưởng Nguyễn Mẫn Lê Viết Lâm)

chậm, thương tiếc.. ♩ = 65

Đức Quảng 2021



Bóng chim bay về núi chiều nay rợp cánh sông Hương Úc châu vẫn hoài
Nhớ anh tôi từ ái hiền hòa thương các em thơ Thuở quê hương loạn



thương Từ thuyền viễn xứ tha phương Mười năm bền chí Dù
ly Thật buồn khi phải ra đi Ước mong sao Đạo pháp tòa



tùng cơn đau xé lòng Tình Lam Đạo pháp non sông Vững lòng an nhiên vượt
rạng trên đất nước mình Một ngày rực ánh quang minh Sum...



sóng vậy hát vui thanh bình Biển lớn dung chứa trăm sông ngàn



khơi Bò đê tâm cũng sức bao dung vô lượng Tưởng niệm về



Anh Nguyễn Mẫn Lê Viết Lâm Một đời vì quê hương Đạo Pháp sắt son Tám gương sáng



ngời phụng sự Áo Lam Việt Nam Mười năm nồng ấm Rừng
Đóa sen Lam vừa nở Người



già thấm nước thu xanh Dắt nhau qua bão giông đồng cam cộng khổ thâm sâu
về nhẹ bước tiêu dao Thế nhân đang buồn đau Địa cầu oan trái thêm sâu



Dắt nhau qua vạn lý võ về cơn đau ngút ngàn Sẻ chia khôn khó gian nan Tâm
Chấp tay hoa thành kính Nguyệt cầu Sen nở thấy Phật Tình Lam Thế giới tiếc thương Kết



Bò đê năng bắt thoái vạn đóa hoa Cát tường.